

ĐỨC ÔNG TƯ
CHUYỂN ĐIỆN PHÁP
(Đỗ Thuận Hậu)

NĂM MẬU TÝ – 2008

Lời Tựa:

Nhờ chút duyên lành nên chúng tôi nhận được scanned-copy của cuốn sách nhỏ nhưng rất quý báu này, “*Đức Ông Tư Chuyển Diển Pháp*”, từ anh Trần Văn Sơn, một bạn đạo Vô Vi ở Việt Nam. Cuốn sách này từ đầu do chú Trần Châu Trần gửi tặng anh Sơn. Sau đó anh Sơn có nhã ý gửi tặng cho web Bạch Y Huỳnh Đệ, cũng như cho phép phổ biến cuốn sách này đến các bạn đạo. Song vì nếu giữ nguyên dạng thì file sẽ quá lớn (> 11 megabytes), có thể gây trở ngại cho một số bạn đọc có máy vi tính và hệ thống internet chậm. Do đó chúng tôi quyết định bỏ công đánh máy lại. Do vì đánh máy lại nên có thể có những sai sót, kính mong bạn đọc thông cảm cho những lỗi lầm và xin mách bảo để chúng tôi có thể sửa sai cho những lần update tới.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh Sơn đã chia sẻ cuốn sách quý báu này cho mọi người. Đã bỏ công duyệt lại và sửa nhiều lỗi đánh máy. Cuối cùng chúng tôi xin chúc các bạn gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trên con đường tu hành.

Kính bút,
Viễn Lưu
Dec/16/2012.
Email: vienluutd@yahoo.com

O
O O O

Vào Sách:

Cô Trần Thị Minh, sanh năm 1951, bạn đạo tại Thị Xã Sa Đéc, có duyên lành hội ngộ được với Đức Ông Tư, trong giờ công phu, được ông Tư dẫn đi học đạo, và cho các lời nguyện để giải các nạn có thể gặp trong thời gian sắp tới.

Sau đây là lời tường thuật của cô Trần Thị Minh

*
* * *

Ngày rằm tháng tám năm Đinh Hợi (2007), có mấy chị bạn: Diệu Hòa, Diệu Thuận, Diệu Nghĩa, Diệu Chánh rủ con là Diệu Minh đi Bình Tiên lội vô đồng một đỗi nữa gần chỗ ruộng có chòi lá, có ông đạo giảng pháp hay lắm. Diệu Minh đi theo mấy chị bạn tới chỗ ông ở. Mấy chị bạn nói là ông ăn trái cây, rau luộc, mì gói chay, chớ không có độ com. Mấy chị mua trái cây đem vô, đang đi dọc đường con thấy người ta bán một rổ ổi xá lị trái lớn trắng phau tự nhiên trong bụng muốn mua, ghé mua một kí ổi đem vô ông. Mấy chị đem vô chắt hết lên bàn trống, chẳng có hình tượng gì hết. Có một lư hương, mấy chị thắp một cây nhang, con cũng lại xá một xá, xoay qua xá ông một xá. Ông xoay qua hỏi mấy chị ai tên gì, mấy chị trả lời xong thì tới con. Con nói với ông tên đời là Minh, tên đạo là Diệu Minh. Ông hỏi con có biết tên Hán tự chữ Minh là chữ gì với chữ gì ghép thành chữ Minh không.

Con trả lời : “**Đạ không**”. Ông nói với con chữ Nhựt và chữ Nguyệt ghép thành chữ Minh. Con xin pháp hỏi lại, ông nói tên ông là Tòa Chương, Ông Tư Tòa Chương. Hỏi

tuổi ông nói ông vô số tuổi, mấy chị bạn nói ông khoảng chín mươi mấy tuổi. Ông xoay qua hỏi ỏi ai đem tới. Con nói “**Dạ con**”. Ông nhìn mặt con ông nói:

**Ồi mùa hè ỏi chín cây
Ồi mùa thu ỏi hây hây sắc vàng
Ồi mùa đông ỏi đóng than
Ồi mùa xuân ỏi Tây Phang chở về**

Mọi người gặp ông chỉ hỏi được một câu, đa số chỉ hỏi việc chồng con gia đình, bệnh tật gì đó trong người, ông vừa trả lời mà con thấy nước mắt ông chảy, con lại gần ngồi kế ông, con hỏi tại sao ông khóc. Ông nói ông nhìn thấy linh đình bá tánh, long đong sơn hà. Con trả lời với ông là đồng ý ông nói là như vậy, nhưng ông khóc không phải là chuyện đó, mà ông khóc vì ông không tìm được người có Tâm cầu học đạo, còn chấp nê bất ngộ, không dễ gì gặp được ông mà cứ xúm nhau hỏi chuyện đời, ông vỗ vào đầu con và cười lên ha hả. Ông nói đúng là tên Minh, ông xoay qua con ông cho phép con hỏi không nhất thiết là một câu. Con mới nói xin ông cho con mượn phần thanh điển thiêng liêng trong phần trí đạo của ông để con được giao tiếp tâm linh với Đức Tôn Sư của con bên Vô Vi. Ông hỏi còn tại thế hay đã xuất thế. Con trả lời đã xuất thế, ông hỏi tên gì. Con trả lời là Đỗ Thuần Hậu. Ông gật đầu, nhắm mắt lại trong vài ba mươi giây. Khi mở mắt ra mỉm cười giọng đổi khác ông nói từ hồi ông xuất thế tới giờ có ai câu gặp ông đâu, sao con đòi gặp ông, rồi ông cất giọng nói với con như vậy:

**Nay ta gặp đồ tôn thưở trước
Đáo non bông con hiểu được kỳ tam
Đạo mầu con nhắm liệu kham
Tam ngươn mặt hạ cầu lam dựa kê 4**

**Hỡi con trẻ xứ quê có nhớ
Dòng Luân Quang muôn thưở khó quên
Con hiền có tuổi có tên
Danh đề bảng hổ hư nên lúc này 8**

**Huynh đệ con chung thầy chung cuộc
Trông chưa thùng con Cuộc lặng im
Đạo mầu lắng lắng vào tim
Vô Vi Bí Pháp khó tìm đâu ra 12**

**Chúc con được Ma Ha Bát Đức
Thấm đề hồ Tây Vực mẹ ban
Chúc cầu con trẻ lái thoàn
Thoát mê đáo bước lâm san kính trình 16**

**Tâm tương ứng hy sinh chẳng nệ
Chí tương ưng thể hệ hai mươi
Hạnh tiên luôn thể nộ cười
Hỷ hoan an lạc vàng mười khó so 20**

**Chúc con được ấm no đầy đủ
Định cùng Thiên thức thủ chơn tâm
Nguyện cầu với Mẹ Quan Âm
Hồng ân ban tặng thậm thâm diệu huyền** 24

**Con hiền mãi kiếp về Tiên
Tây Phương Lạc Quốc qui nguyên là ngày.** 26

*

Sa Đéc, ngày 3/6/2008
Kính Cô Dượng

Trước con kính thăm Cô Dượng được nhiều sức khỏe. Sau đây con viết gọi đến Cô Dượng những bài kinh con học được bên Vô Vi trong những đêm con ngồi Thiền. Trong lúc đi học con được ông Tư đưa vào lớp học trong dãy núi xung quanh toàn đá. Khi mở mắt thì có khi không nhớ hết là học được những gì, con cầu thầy giúp con nhớ lại những bài con học. Thầy Bửu Minh dạy con khi vừa mở mắt ra đốt một cây hương nhìn vào chẩm đỏ của cây nhang định tâm cầu nguyện sẽ nhớ lại.

*

Đọc trước giờ công phu hay lúc cần giải nạn

VÍ TRẬN TAM MUỘI

Nam Mô cần thỉnh thập phương Chư Phật

Hội đồng cảm ứng Vô Vi

Hội vị Bông Lai

Thiết Hội Lục Đinh Lục Giáp

Tam Thập Lục Bộ Thiên Can

Bát Bộ Thiên Long

Thập lão Chơn Tiên Hội, ngũ hành phân tam giới

Cung thỉnh bát phương tứ hướng chơn được lai, ngộ trợ ngộ thân.

Niệm quang ứng xuất tinh chư nam đầu

Ngọc Hoàng phân sắc hạ vạn thánh chỉ, án lam chơn ngôn, thần khâm qui phục, trai đàn pháp hội, phò trợ chơn linh, dâng vãn ấn thân chỉ giáo.

Nam Mô Thái Thượng Lão Tổ cảm ứng chứng minh theo lời cầu xin của đệ tử là (Họ, tên, tuổi) cho con được sống vuông tròn, con tu học, con trọng ân Bề Trên.

*

Bài này của Đức Ông Tư dạy Trần Thị Minh trong giờ công phu ngày rằm tháng năm Mậu Tý (2008).

LONG HOA

Tu Pháp nào được vào Thượng Cổ Tu Pháp nào khỏi khổ được vui Vô Vi giáo pháp thường nuôi Thì con sẽ được hưởng vui Thượng Kỳ	4
Con tu học những pháp gì Mà được kịp kỳ dự Hội Long Hoa Pháp luân con ráng học đa Trong tâm phi hết chuyện qua lâu rồi	8
Ngoài thân phá chấp đừng bồi Xa lìa các tướng đừng bồi chúng sanh Trống không đặng Pháp tịnh thanh Tâm ta vắng lặng đặng sanh huệ liền	12
Sáng suốt hiểu thông hậu tiên Thì là thành Phật Thánh hiền chẳng sai Chọn lọc đất động trời lay Nếu không thanh tịnh sống dai được nào	16
Tâm hồn mất phách chẳng còn Còn đâu mà sống dự trào Thượng Ngươn Người tu phải lược sạch trơn Không còn nhớ bọn gá dươn thượng kỳ	20
Long là phải lược hết thì Lược từ tư tướng chướng gì phải hay Hoa là bông trở rồi đây Tốt không phải biết dở hay bỏ liền	24
Hỡi này các bạn tu hiền Làm sao cho vượt đùng ghềnh chúng sanh Thanh tịnh phải học cho nhanh Thì là mới được tồn sanh trở về	28
Hỡi Thiên ta phải hầu kê Hỡi Định thì phải một bề cho xong Thiên là ngoại cảnh đến đông Mà ta chẳng chấp đem trong tâm phiền	32
Định là việc cũ bỏ liền Nội tâm phi hết đùng kiên làm chi Hành được mới biết đường đi Về nơi xứ Phật A Di chẳng làm	36

Người tu ta phải ráng tâm Đừng có dễ làm gặp phải manh sư Một đời không biết thời hư Cho nên phải chọn Minh Sư dạy dùm	40
Sáng suốt hiểu thông bao trùm Nhờ người chỉ dạy bực dùm chẳng ly Thiên Định phải học trước đi Pháp luân thường chuyển hành đi chẳng lằm	44
Tu là phải sửa dùm nhảm Tu sao mà biết đường tâm Phật Tiên Công phu cần mẫn phải chuyên Lục tự bát chánh hoàn nguyên mấy hồi	48
Các con phải ráng tu bồi Tu sao cho được về ngôi Thượng Ngươn Bốn ghé dọn thiết sạch trơn Phật Tiên Thần Thánh gá dươn Thượng Kỳ	52
Ghé Thần trọng nghĩa thường thì Ghé Tiên thì phải nhu mì nhã nhõ Ghé Thánh chánh đáng thường cho Ghé Phật thanh tịnh được cho đủ đầy	56
Thượng Ngươn có bốn ghé này Thành được như vậy ngôi chẳng khó chi Người tu phải ráng hành y Thì là mới được hồi qui Thiên Đàng	60
Chúng sanh khó nổi nhập tràng Thanh tịnh vẹn toàn thượng cổ hạ ngươn Pháp này còn có chi hơn Ai mà hành được gá dươn Thượng Kỳ	64
Không biết nào có dễ gì Ai muốn học thì dự Hội Long Hoa Ráng hành đừng có trễ đa Thì là đắc quả chẳng sai chút nào	68
Liễn bút Ông Tư kính chào Cầu cho hiền hào được ráng lo tu.	70

*
* * *

Nam mô Long Hoa đại hội Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật, độ cho nhơn vật bình an hồi sang Thượng Cổ, yên chỗ, yên nơi hòa hơi tươi sáng.

A Di Đà Phật

*
* * *

Đức Ông Tư chuyển diễn Pháp cho Trần Thị Minh vào ngày rằm tháng tư năm Mậu Tý (2008) trong giờ công phu.

HUẤN TỪ PHỤ MẪU**Nam mô Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.****Nam mô Đức Diêu Trì Kim Mẫu Đại Từ Tôn.**

Trung ngươn tháng bảy ngày rằm
 Thiên cung Ngọc Đế giáng lâm cảnh trần
 Vì thương con cực thân cha khổ
 Chẳng ngày nào không đổ lệ rơi 4

Dạy con khuyên bảo hết lời
 Mẹ ngồi mẹ khóc Cha Trời động tâm
 Công ơn Mẹ ngàn năm tạo dưỡng
 Tại sao con quên tưởng Mẹ buồn 8

Chẳng đành nỡ bỏ con luôn
 Cho con xuống thế vạn muôn năm rồi
 Còn chuyển kiếp luân hồi đọa lạc
 Đến ngày nay chưa thoát căn đi 12

Trường thì chẳng thấy tên ghi
 Cha kêu chẳng thấy con qui căn về
 Nào danh lợi mãi mê vật chất
 Nào tiền tài quên mất ngôi xưa 16

Con ơi! Có biết rồi chưa
 Biết thì Cha rước Thầy đưa con chèo
 Chèo nhanh tới bờ theo chơn Mẹ
 Bấy lâu nay Cha mãi đợi chờ 20

Biết đâu là bến là bờ
 Một vùng mây ám trăng mờ tối đen
 Nay có Cha thấp đèn rọi đuốc
 Bước đường đi con thuộc lòng rồi 24

Gốc nguồn là chỗ gia ngôi
 Có Cha bên cạnh, Thầy ngồi chắm căn
 Trên Điện Ngọc Thiên Cung Cha xuống
 Lo cho con ý muốn thế nào 28

Cha che chở Thầy Tổ bao
 Bao con đùm bọc tại sao quên Thầy
 Thầy ở đâu Thầy đây chẳng tưởng
 Tưởng tin người tự nguyện xưng danh 32

<p>Thơ đồng trở lại tái sanh Chỉ đạo giáo đạo ban hành luật Thiên Chọn đệ tử tiền hiền nói hậu Lịnh Cha Trời Hoàng Mẫu định căn</p>	36
<p>Có tài đủ đức võ văn Kệ kinh giảng dạy nói năng việc làm Thi lược pháp siêu phàm hiền thánh Cha sắp rồi để lãnh đạo dân</p>	40
<p>Phật Tiên Thánh Hội Quan Thần Cộng đồng tam giáo cự tân đủ đầy Trời Cha cho màn này xuống thế Nam Kỳ khai đạo để Tôn Vương</p>	44
<p>Con ơi! mau bước đến trường Vô Vi đạo pháp là đường con đi Cha lịnh truyền chắm ghi công đức Đức công làm cấp bực ban ngôi</p>	48
<p>Cấp một kinh học đủ rồi Cấp hai Thiên Định con ngôi công phu Cấp ba chọn con tu ba bậc Đại diện con công cự chèo thuyền</p>	52
<p>Ơn mười năm đất Thánh Tiên Các con nam nữ chép biên công nhiều Ba màn lớp Cha nêu vào sổ Đất quả công như Tổ như Thầy</p>	56
<p>Con hiền mới có về đây Còn học mẫu giáo hát hay vui cười Công quả rồi hơn mười năm tốt Con đi sau chọn hột giống lành</p>	60
<p>Đắp bồi gốc được tươi xanh Cha kêu Thầy chắm con lành biết lo Màn sắp tới tự do vui lắm Đạo hết còn sự cấm ngăn chi</p>	64
<p>Long Hoa Cha lập trường thi Chúa sanh giáng thế Tam Kỳ đạo khai Phật Di Lạc ngôi hai giáo chủ Hậu giang gương đầy đủ sĩ hiền</p>	68
<p>Cửu Long-Đồng Tháp-Sông Tiền</p>	

Có gương sen mọc có thuyền Mẫu đưa Đưa con hiền căn xưa ghi lại Cha cậy nhờ con đại diện lo	72
Dẫu là bữa đói bữa no Đưa người tới bến là cho tới bờ Biết bao nhiêu người chờ con rước Rước người về tu được có công	76
Nhất tâm tưởng Mẹ thành lòng Có lòng Cha chứng con không bỏ người Cha cũng biết nhơn sanh quá khó Nên dạy con hóa độ kỳ duyên	80
Cha đâu có dụng bạc tiền Đại ân đại xá con hiền kỳ ba Mẹ nhận lỗi với Cha xin hết Tha các con khỏi chết trận này.	84

*
* * *

Ông Tòa Chương chuyển Diển Pháp vào rằm tháng bảy năm Mậu Tý (2008)
Cô Trần Thị Minh lưu ký.

Đây là bài Ông (Đức Ông Tu) rầy con (Trần Thị Minh), học Pháp mà không nhớ Pháp Điển, Cha chuyển mà quên (Tháng Chạp năm Mậu Tý).

*
* * *

Ông chuyển lời nhắc nhở con tu Con trẻ ráng tường thông yếu lý Dấu thế nào ông đây dặn kỹ Nhấn con ơi! phải ráng mà dò	4
Làm sao cho danh dạng thơm tho Ngày lập Hội bằng vàng sẽ chiếm Đạo báu quý con ơi! cần kiếm Còn gì hơn mà lại mê đời	8
Đời sắp tàn đừng có vui chơi N hư thưở trước đâu mà ham muốn Ông thương con thành ra chiều chuộng Chớ thật Ông đâu có phạt răn	12
Khuyên con ơi! phải vện đạo hằng Đó mới toại lòng Thầy con ạ! Thầy đâu muốn các con hầu hạ Bởi vì Ông lòng dạ từ bi	16
Mong con ơi! phải ráng tu đi Đến trận chót Thầy trò gặp mặt Long Hoa Hội mau chơn mới kịp Nếu vô tình ắt trễ con ơi!	20
Ông khuyên con đã lắm lần rồi Mà con có biết lo chưa hả? Nhìn cảnh con Ông đây buồn bã Nói ra đây trong dạ sứt sùi	24
Bởi phạm tâm nhớ thăm nhớ vui Con có nhớ đến lời Phật Thánh Bởi như thế Phật tâm xa lánh Trách ngăn con cửa Thánh nhà Tiên	28
Vì thế nên Ông lắm ưu phiền Mong con phải ngược dòng rẽ sóng Lặn hì hụp biển trần quá rộng Nên trước âm đóng bít cửa quan	32

Ánh thanh dương không chiếu rọi đàng Suốt đời kiếp thoát không khỏi tục Giờ đến lúc đạo tâm sa sút Con phải nên gạn đục lắng trong	36
Kể từ đây một dạ một lòng Lo tu sửa tài bồi căn cũ Mặc ý trẻ chớ Ông không rủ Tại vì duyên Ông mới phân qua	40
Cho con tường những việc cao xa Đặng đón rước con đò không bóng Nay đến lúc thời kỳ bế cổng Hỡi con ơi! phải ráng lo lường	44
Đến ngày nào trên lệnh Lạc Vương Gọi bé Pháp thì đòi tiêu diệt Đây Ông mách lời vàng y thiệt Tự tâm con nếu biết thì lo	48
Biển hồng trần Ông đã có dò Sông sâu cạn thì Ông đã hiểu Nên lắm lúc Ông còn bận bịu Vì thương con còn quá say mê	52
Kêu bớ con cửa Thánh dựa kê Tu chứng quả trở về Liên tọa Ông dạy răn mà Ông báo bổ Thương mà răn là chỗ trò thầy	56
Bởi nhận lời gởi gắm trước đây Nên Ông phải ra tay tế độ.	58

*
* * *

Đức Ông Tư chuyển Diển Pháp của Cha Ngọc Đệ gởi đến Trần Châu Trần tuổi Nhâm Thân và tất cả các bạn đạo.

Chuyển Diển ngày Rằm tháng Tám Âm Lịch năm Mậu Tý (2008).

Trần Thị Minh tiếp Diển trong giờ công phu tại Sa Đéc.

Từ khi con viễn xứ tha phương Xuống trần thế nấu nướng cõi tạm Chịu luân hồi như vào hắc ám Ngọc xuống bùn bị cám dính vô	4
Lộn thế trần con ráng điem tô Dạy sanh chúng hư vô thắng cảnh Việc ở thế bao giờ mà rảnh Tùy ở con dững mãnh vượt qua	8
Con ơi! Đừng chấp sát na Thì chơn tánh mới là khỏi đọa Ở dương trần đó là tạm giả Để làm tuồng vay trả mà thôi	12
Cha khuyên con phải ráng phục hồi Tu chứng quả về ngôi liên tọa Con phải nên cần dùng phép xả Là để cho thông thả tánh tâm	16
Vô Vi Pháp con phải ăn thâm Đặng chỉ dạy xa xăm hơn loại Con nghe lời mới là thiệt giỏi Cha đã trông mòn mỏi lâu năm	20
Vô Vi Pháp Cha chuyển vào tâm Thiền Định giữ an tâm trở lại Con đi lâu Cha đà trông đợi Vào bản thân diệu vợi xa xăm	24
Cách nhau một mặt dương âm Nên con khó hỏi thăm cha mẹ Pháp Luân chuyển cho mau lẹ Thì trong tâm phải nhẹ trống không	28
Ngũ uẩn cần con để cho thông Thì chừng đó mới mong gặp được Tham, Sân, Si phải cho nó vượt Thì khỏi vòng thúc phục luân hồi	32

Sáu căn kia con đóng cho rồi
Thất tình nọ đâu ngôi gần ghé
Hai hơi thở giữ cho đừng té
Mà rót nhào xuống mé trần gian 36

Con làm sao mà được cho ngoan
Đắc quả vị thế gian hiện tại
Tạm chuyển Điện cùng con phân giải
Định cùng Thiên con phải giữ đeo 40

Ở dương trần lựa giống mà gieo
Đừng cho lộn, về theo cõi Phật
Con đi phải biết đường về
Ở nhà cha mẹ dựa kê ngóng trông 44

Trông con bốn phận làm xong
Đặng mà đền đáp Sư ông xuống trần
Thay cha thế mẹ ở gần
Mà theo hộ trẻ nhớ lần kiếp căn 48

Con ơi, phải ráng đồng dâng
Về nơi cực lạc siêu thăng mới vừa
Công Sư hết sức rước đưa
Con tu đắc đạo mới vừa nghe con 52

Con ơi! Xuống thế đừng quên
Làm sao còn giống đi lên trở về 54

*
* * *

NIỆM PHẬT ĐỂ ĐƯỢC HÒA QUANG VỚI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

-----*-----

Niệm sao mà được hòa quang
Niệm sao cho được Phật ban hơi lành
Con tu phải hiểu cho rành
Nếu mà không biết thời đành uống công 4

Niệm sao cho pháp lục thông
Thoát vòng lục đạo thác không luân hồi
Di Đà Ngài có nguyện rồi
Ai mà tưởng đến Ngài bồi hơi cho 8

Chia thân nào sợ ốm o
Miễn là sanh chúng biết lo tu hành
Ngài đâu có tiếc hơi lành
Bởi vì lời nguyện để dành cho dân 12

Ai mà muốn được hòa thân
Thì là phải dứt tham sân hòa liền
Phóng hơi cho mấy người hiền
Ai mà tưởng đến Ngài liền giúp cho 16

Muốn hòa phải dứt sợ lo
Không còn phiền não Ngài cho mấy hồi
Người tu phải ráng trau dồi
Niệm sao cho được về ngôi tòa sen 20

Muốn về đừng có đua chen
Để tâm thanh tịnh làm quen Phật Trời
Niệm thì chẳng có cần thời
Nằm ngôi đi đứng đừng rời mới hay 24

Niệm thì đừng nhớ quần quây
Qua rồi, chưa tới, mà vây trong lòng
Niệm sao cho thoát cõi hồng
Thân tuy chung lộn mà lòng chẳng lem 28

Niệm thì ta phải xét xem
Sáu căn thu phục mà đem trở về
Niệm sao mà dẹp sáu bề
Thất tình chẳng lọt thì về mới mau 32

Người tu phải ráng cần trau

Niệm sao sanh pháp mà bao cho mình Niệm Phật đừng có niệm tình Thì là sanh pháp nơi mình chẳng sai	36
Hễ là tưởng nhớ đến ai Thì là hơi nấy chẳng sai chút nào Tư tưởng nó chường các màu Người tu phải biết gom vào một nơi	40
Giữ gìn đừng có lộn hơi Làm sao cho được đừng rơi giống lành Pháp luân phải chuyển cho rành Diệt mà lục tặc tam bành dang ra	44
Niệm sao cho chuyển sát na Người tu phải biết niệm qua cho tường Muốn cho pháp nọ chuyển thường Thì là ta phải lập trường dài lâu	48
Hễ niệm thì phải biết thấu Pháp luân con chuyển sẽ thấu hơi lành Tu thì con phải cần hành Làm sao mà học cho rành mới ngoan	52
Nhờ người biết cách sửa sang Dạy dùm cho được mà an trở về Sáu căn nó chuyển sáu bề Con mà không biết lạc về sáu nơi	56
Lục tự phải nhớ con ơi Đừng cho gián đoạn mà rơi sáu trần Chữ Nam ta phải phục thân Gom tâm định trí được lần sáng ra	50
Chữ Mô đừng chấp người ta Để tâm thanh tịnh định qua luân hồi Chữ A phải sửa cho rồi Làm sao cho biết đừng bồi chúng sanh	54
Chữ Di phải dứt cạnh tranh Thì ta mới được tồn sanh trở về Chữ Đà phải trọn một bề Thay tâm đối tánh rồi về mới mau	58
Chữ Phật các tật phải trau Niệm sao cho được mà bao hơi lành	

Người tu niệm phải mới rành Thì là sanh được pháp lành chẳng sai	62
Niệm vậy mới kiến Như Lai Nếu mà không biết đổi thay uổng đời Tu mà không giống Phật Trời Làm sao cho được về thời ở chung	66
Niệm mà còn nhớ tứ tung Làm sao cho được thung dung cõi lòng Niệm thì thanh tịnh rặt ròng Di Đà lại tiếp về đồng Tây Phương	70
Phóng quang sanh chúng nấu nướng Được cho người biết hồi hương trở về Bốn mươi tám nguyện lời thề Ai mà thức tỉnh rước về chẳng sai	74
Chẳng luận già trẻ gái trai Ai mà hành giống đi ngay rước liền Di Đà đi tiếp con hiền Đem về một cõi một miền với nhau	78
Con tu phải ráng cần trau Được cho đắc đạo quả cao mau về.	80

*

Nam Mô A Di Đà Phật

Bài này Trần Thị Minh đi học với Ông Tư ngày rằm tháng 10 Mậu Tý 2008, trong giờ công phu.

Hình 1: Hình Thầy Tám và Chú Trần Châu Trần.



- Hình này được chụp tại nhà thầy Tám đường Phù Đổng Thiên Vương năm 1977.
- Người đàn ông bên trái là chú Trần Châu Trần.
- Người đàn ông bên phải là thầy Tám Lương Sĩ Hằng.

Hình 2: Bạn Đạo Trần Thị Minh

