

Xuân Bính Thân

Bút Điền của Thầy Tổ

Cho từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 2 năm 2016

Email: vienluutd@yahoo.com

Website: www.bachyhuynhde.org

Chúng tôi xin hân hạnh trình bày với quý độc giả những bài Bút Điền mới liên quan đến Thiên Cơ Việt Nam trong năm 2016 và Hội Long Hoa sắp đến. Những bài này được nhận trong thời gian từ tháng 12 năm 2015 tới tháng 2 năm 2016.

I. Mở Đầu:

Thưa các bạn, chúng tôi bắt đầu viết bài nói chuyện thiên cơ để khuyến tu kể từ năm 2009 tới nay, năm 2016, là được tròn 6 năm. Giờ đây chuyện thiên cơ đã tới lúc “*THIÊN CƠ BÁT KHẢ LẬU*” nên chúng tôi từ nay, sau bài này, sẽ ngưng viết và bàn luận về thiên cơ. Thay vào đó chúng tôi sẽ trình bày về “*HỘI LONG HOA*”, một sự kiện quan trọng về mặt tâm linh của Quốc Độ Đại Việt khi bước vào đời Thượng Ngươn Thánh Đức, hậu 2017.

Bài viết hôm nay gồm có những phần sau đây

- I. Mở Đầu
- II. Tin Tức
 - a. Chuyện “Nguyễn Tấn Dũng tận thế con dê”
 - b. Bút điền của học giả Nguyễn Văn Hầu, tác giả sách “*Thất Sơn Mậu Nhiệm*”.
 - c. Hội Long Hoa
- III. Tu Hành
- IV. Kết Luận

II. Tin Tức

a. Chuyện Nguyễn Tấn Dũng tận thế con dê!

Trong bài viết kỳ trước “*Thiên Cơ Cập Nhật 2015*”

<http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/ThienCoCapNhat2015.pdf>, chúng tôi có bàn là Trung Quốc sẽ không tấn công Việt Nam trước cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng Thống Obama và Tập Cận Bình vào tháng 9 năm ngoái. Sau đó chúng tôi mới biết Đảng CSVN sẽ họp Đại Hội Đảng XII vào cuối năm. Giờ thì chuyện Đại Hội Đảng XII đã xong nhưng nếu bàn lại ta dễ dàng nhận thấy là TQ sẽ không đánh VN trước khi có kết quả của Đại Hội Đảng XII. Lý do đơn giản là nếu kết quả nhân sự của Đại Hội Đảng XII nghiêng hẳn về TQ thì tội

gì mà cần phải đánh với đấm cho thêm mang tiếng với thế giới! Chỉ trừ phi phe thân Mỹ thắng lớn, nghiêng hẳn về Mỹ để đưa VN ra khỏi quỹ đạo của TQ thì lúc đó TQ mới phải tính chuyện! Chứ giờ thì TQ chẳng cần phải vội vàng thôn tính VN làm gì.

Kết quả bất ngờ của Đại Hội Đảng XII là chuyện Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng, đột ngột được cho về vườn trước sự ngỡ ngàng của nhiều người trong cũng như ngoài nước. Điều này cũng đồng nghĩa là phe cánh của ông ta đã hoặc từ nay sẽ yếu đi. Cả năm qua và nhất là trong thời gian gần đến Đại Hội Đảng XII, trên diễn đàn điện tử đã có rất nhiều bài viết ca ngợi về ông Dũng, nào sẽ là Gorbachev của VN, sẽ đi với Mỹ để đưa VN thoát khỏi gọng kềm của TQ, sẽ lên chức Tổng Bí Thư kỳ này, và còn có thể nắm thêm chức chủ tịch nước như ông Tập Cận Bình của TQ vậy. Đã mấy tuần qua thì diễn đàn lại im lặng như tờ một cách khó hiểu sau khi có tin ông Dũng xin và được đảng chấp nhận cho từ chức!

Chuyện ông Dũng có về vườn luôn hay không thì mai hậu mới biết. Hôm nay chúng tôi chỉ xin kể một câu chuyện khá thú vị về tâm linh có liên quan đến ông Dũng. Vì câu chuyện khá dài dòng nên chúng tôi cố gắng tóm tắt sao cho dễ hiểu trong bài viết này.

Vào đầu năm 2009, chúng tôi, Viễn Lưu và Bạch Sĩ, lúc đó ở gần nhau. Mỗi tuần hai anh em hẹn nhau đi ăn tối mỗi thứ năm rồi ra nhà sách Border gần đó để đọc những sách về tâm linh (new age). Trong số các nhà tiên tri ngoại quốc mà chúng tôi biết và nể phục thì có bà Baba Vanga người Bảo Gia Lợi⁽¹⁾. Một hôm trong lúc ăn tối tại nhà hàng quen thuộc, tôi nảy ra ý kiến là ước gì mình được bà Baba Vanga giúp cho mình biết về chuyện thiên cơ của VN, rồi mình dùng những chi tiết này để viết bài khuyến tu. Em tôi cũng tán đồng ý kiến này. Không ngờ là bà Vanga nghe được chúng tôi nói chuyện. Thế là tối đến khoảng 11 giờ đêm, lúc tôi đang ngồi thiền thì tự nhiên thấy có ai gõ đầu mình. Cái tâm cho biết là có người muốn nói chuyện nhưng không biết là ai. Sáng ngày kể chuyện lại cho em tôi nghe thì em tôi trả lời là cũng có người đến gõ đầu đêm qua nhưng không biết là ai. Hôm sau thì chúng tôi có thơ của Đức Bạch Y Đạo Sĩ nói người đó chính là bà Baba Vanga đến để giúp chúng tôi viết bài. Xin trích vài dòng sau đây làm bằng chứng.

⁽¹⁾*(Baba Vanga là nhà nữ chiêm tinh mù Bảo Gia Lợi (Bulgaria) nổi tiếng thế giới, 1911-1996. Bà vốn là một vị Địa Tiên thuộc bộ phận thiên cơ của khối người da trắng, có nhiệm vụ đưa tiên tri xuống thế cho người da trắng)*

04/18/09: Đức Bạch Y Đạo Sĩ cho bài thơ sau:

*Ba Ba Vanga vừa ghé thăm
 Nguyện trời ghi gấm cả trăm năm
 Đèn đấp nền đạo cho xứ Việt
 Đặng mong chuyển hóa kiếp gian truân*

*Gian truân cảnh khổ nơi lục đạo
Tiên tri để lại biết bao đời
Nay đáo tu chơn tìm pháp quý
Hiệp sức giúp Sĩ-Lưu thành cứu sanh*

.....

.....

*Tâm Bi Viễn Lưu viết kệ thi
Để đời đọc hiểu mà kịp thi*

.....

Bà Vanga rất là sốt sắng. Ngay sau khi được Đức Bạch Y Đạo Sĩ cho phép, đêm hôm sau bà tái xuất hiện vào nhà tôi gõ đầu lúc ngồi thiền làm tôi cũng giật mình vì chưa chuẩn bị gì cả. Tôi đành khẩn xin bà cho 48 tiếng để chuẩn bị những câu hỏi rồi khi bà tới thì sẽ giúp chúng tôi Bạch Sĩ tới Mỹ lúc nhỏ, lớn lên với bố mẹ Mỹ nên không biết gì nhiều về những nhân vật tên tuổi trong chính trường VN lúc bấy giờ cũng như những chuyện thời sự khác trong nước. Vì thì giờ quá gấp, chỉ có 48 tiếng để chuẩn bị những câu hỏi nên Tôi đành đưa cho Bạch Sĩ tên của 3 nhân vật lúc bấy giờ là Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng, rồi mô tả sơ lược mấy người này cho em tôi.

Vào giờ chót Đức Thích Minh Thiện và Đức Vĩ Kiên quyết định không nhờ bà Vanga nữa mà thay vào đó Đức Huỳnh Giáo Chủ sẽ trực tiếp giúp chúng tôi. Kể từ đó chúng tôi được nhiều thầy tổ bên khối da vàng đến cho cơ bút về thiên cơ để viết bài khuyên tu cho người đời. Từ đạo đó đến nay đã được 6 năm tròn.

Trong bài viết "[Thế Sự VN từ năm 2009 tới 2017](http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/TheSuVN2009_2017.pdf)", http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/TheSuVN2009_2017.pdf, có đoạn sau đây về ba nhân vật trên:

May/17/2009: Đức Huỳnh Giáo Chủ cho thơ:

.....

*Việt Nam đất nước ta tươi mọi bề
Thương mại bị dập nặng nề
Nông thôn **Đức Mạnh** nào nề lo âu [24] /* **Nông Đức Mạnh** */
Rồi đây sẽ có Điều Hâu
Bay về xứ Việt cảm thấu người Hùng
Thấy trong thế giới điên khùng
Điên nay mách bảo người cùng lo tu [28]
Tham lam cộng sản tạo ngu
Bóc lột bá tánh tạo mù cho chung
Thằng "**N.M.T**" bị khùng /* **Nguyễn Minh Triết** */
Suốt ngày lo lót Cộng Trung vô thần [32]
Chiến tranh rồi lại sẽ gần
Người trong thiên hạ phải cần kiệm tu
Hai ngàn thập chấn mùa thu (2010)
Khấp trong thiên hạ **cộp** tru nào nề [36]*

Tán Dũng tận thế con Dê (2015) /* Nguyễn Tán Dũng */
Việt Kiều mới được trở về nước Nam

...

Chuyện hai ông Mạnh và Triết thì đã vào quá khứ từ lâu, nên bây giờ chỉ còn chuyện của ông Dũng. Cách đây vài tuần trước khi Đại Hội Đảng XII bế mạc, tôi thấy câu "**Tán Dũng tận thế con Dê**" khó mà có thể đúng được. **Nhưng có ngờ đâu nó lại ứng đúng như thế!** Vài tuần trước khi hết năm con Dê, trong lúc ông Dũng đang ở đỉnh cao của danh vọng và quyền lực trong tay, ai dám nghĩ là ông Dũng sẽ bị loại cho về vườn? Cho nên qua sự kiện này chúng ta chớ nên hồ nghi tài tiên tri của cụ Trạng Trình (tức là Đức Huỳnh Giáo Chủ)!

Vừa qua cụ Trạng có ghé cho thơ, trong đó có mấy câu sau đây: "*Thiên cơ Thầy Tổ nắm trong tay, mà đâu mấy người có biết hay*"

Feb/05/2016: Đức HGC cho thơ

Đức độ lo tu thầy tổ thương
Huỳnh Long Lộ Vĩ đã mở trường, (thi)
Giáo khuyên con trẻ mau hội ý
Chủ nhân ba cõi ban tình thương

.....

Thiên cơ Thầy Tổ nắm trong tay
Mà đâu mấy người có biết hay

.....

Theo bài "*Long Vĩ Xà Đầu Khởi Chiến Tranh*" thì đáng lẽ chiến tranh nguyên tử thế giới đã xảy ra vào cuối năm 2015 rồi ... nhưng thiên cơ cũng như chuyện đời đều có những lúc bị trì hoãn. Tuy nhiên mỗi khi có sự trì hoãn thì các Thầy Tổ đều ghé qua cho biết có sự thay đổi. Chuyện này chúng tôi đã trình bày nhiều lần trong những bài viết trước.

Hôm mồng năm tết vừa qua, Đức Vĩ Kiên có ghé qua cho bài chúc tết đầu năm. Trong đó có đoạn làm bằng chứng về sự trì hoãn của thiên cơ như sau:

Feb/12/2016: Đức Vĩ Kiên cho thơ chúc tết Bính Thân

Vĩ Kiên tận độ đám trò ngu
Kiên tâm hành pháp giải tỏa mù
Tận tâm ban pháp không than khổ
Độ về thiên quốc sống an du

Thưa các bạn, đã lâu tôi từng nói tôi phải đứng qua một bên để chư vị Thần Thánh Tiên Phật làm việc ... Tôi đã mấy lần đệ đơn xin Thượng Đế gia hạn cho các bạn, thêm nữa con giúp cho các bạn có thời gian mà tu tiến. Còn năm năm nữa thì đến Long Hoa, các bạn phải ngày đêm tu niệm thì mới kịp kỳ đến đó. Chúc các bạn thân tâm thường tịnh.

Quý thương, Vĩ Kiên
Sáng 10 giờ ngày mừng Năm tháng Giêng năm Bính Thân

Một mẫu chuyên thú vị khác về vị Minh Vương tuổi Sửu trong sấm “*Trạng Trình Bạch Vân Thi Tập*” <http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/BachVanthiTapChuGiai.pdf> .

Trong tập “*Bạch Vân Thi Tập Chú Giải*”, chúng tôi có bàn là vị Minh Vương tài giỏi giúp an định Quốc Độ Đại Nam trong giai đoạn sắp tới sẽ là một người mang tuổi Sửu. Nhìn lại các nhân vật ở vị trí lãnh đạo nước VN trong vài năm vừa qua, chúng tôi nhận thấy bốn nhân vật sau đây có cùng một tuổi Kỷ Sửu (1949). Đó là các ông Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Phùng Quang Thanh, và Lê Hồng Anh, và có thể còn nhiều người khác nữa! Quả là một sự trùng hợp TÌNH CỜ hay CỐ Ý của Thiên Ý? Nhưng sau Đại Hội Đảng XII vừa qua thì bốn người này đều đã được cho về hưu vì đã đến tuổi! Liệu họ có trở lại chính trường trong tương lai hay không? (Phải suy nghiệm nhiều mới có thể thấy diễn biến của thiên cơ trong vô hình rất là ngoạn mục!)

Trước khi chấm dứt bàn luận về thiên cơ, chúng tôi xin gửi các bạn bài bút diễn gần đây của cụ Trạng Trình cho hôm đầu năm 2016 dương lịch.

Dec/31/2015: Đức Huỳnh Giáo Chủ cho thơ

*Cầu Trời sanh chúng bộ không yên,
Sáng ra chiều tối đợi cơ duyên,
Đời như con Khỉ nhảy chao cháo,
Ăn rồi bom đạn mới trở hiền,
Hai năm chạy giặc trong thiên hạ,
Đêm thanh Gà gáy ngỡ mình điên,
Điên là điên Phật Trời ban phước,
Một ngàn năm chấn ráng liệu thiên.*

b. Bút diễn của học giả Nguyễn Văn Hào.

Vào hồi đầu năm tết tây 2016, trong lúc chúng tôi cùng các huynh đệ tỉ muội trong nhóm BYHD tề tựu gặp nhau tại thiền đường gần Sacramento thì chúng tôi nhận được bài bút diễn của ông Nguyễn Văn Hào, một học giả miền nam, tác giả sách “*Thất Sơn Mậu Nhiệm*” và nhiều tác phẩm khác, và cũng là một đệ tử của Phật Giáo Hòa Hảo. Đại ý bài bút diễn nói là sau khi qua đời năm 1996, ông Hào được về cõi Tây Phương để tiếp tục tu hành. Nhưng thấy thế giới khổ quá nên ông xin được ở lại để giúp dân tộc Việt Nam. Ông được Đức Ngọc Đế Vĩ Kiên trời Dao Lợi cho về sống tại sao Thổ, Saturn, trong Thái Dương Hệ và sẽ giúp đỡ nhóm Bạch-Y-Huynh-Đệ trong việc góp phần xây dựng Hội Long Hoa năm Tân Sửu, 2021. Sự kiện quan trọng này còn được sự chứng giám qua cơ bút của Đức Lý Thái Bạch bên Cao Đài. Chúng tôi trong nhóm BYHD rất là vui mừng và cảm kích sự việc này. Bây giờ xin mời các bạn đọc toàn bộ bài bút diễn của ông Nguyễn Văn Hào.

Jan/08/2016: Bút điền của Học giả Nguyễn Văn Hàu

Chúng tôi từ cõi Di Đà
Tôi qua sao Mộc rồi là sao Kim
Những ngày vắng lặng im lìm
Người người vất vả đi tìm pháp chơn
Từ nay bạn sẽ hoàn ngươn
SATURN sao Thổ là đường đến đây
Đến rồi chung sức một tay
Đây rồi đến hội là ngày Long Hoa
Để cho bạn hiểu qua loa
Làm việc vất vả có mà ngày mai
Việc làm không thiếu một ai
Với là chơn pháp dĩa mài bạn ơi!
Quý Phật kính trọng cha Trời
Vị ngôi trở lại kịp đời Thượng Ngươn
Do Ngọc Đế đây tình thương
Ông Tám khổ nhọc mở đường Vô Vi
Tám vạn bốn ngàn bài thi
Gởi bạn tình hữu giúp thì cho xong
Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về
Văn xưa để lại tràn trề nội dung
Hầu đàn để nói việc khùng
Giáo khuyên sanh chúng khắp cùng tu thân
Khuyên mà Đạo Hữu xa gần
Gắng công tu sửa có phần Thượng Ngươn
Tu là tu sửa dọn đường
Thân qua, Dậu lại thất thường mấy năm

Thưa quý Đạo Hữu,

Tôi, Nguyễn Văn Hàu, từng sanh ra và lớn lên ở vùng An Giang, Nam Bộ. Sau khi qua đời năm 1995, được về Tây Phương Cực Lạc để tiếp tục việc tu hành, nhưng có lẽ vì thấy sanh chúng làm than khổ cực nên tôi quyết định ở lại để hầu giúp việc cho đất nước. Được Đức Ngọc Đế cho qua sống ở Thổ Tinh và từ nay về sau làm việc với nhóm BYHD. Tôi rất lấy làm hân hạnh được làm việc chung với quý huynh đệ tỉ muội. Các bạn cần chi thì có chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ. Lát nữa đến ngọ giờ sẽ có điển của Đức Lý Thái Bạch.

Tôi xin rút lui.

Xin cảm ơn quý Đạo Hữu

Lý luận đủ điều chẳng tiến thân
Thái Dương Hệ cũng có chung phần
Bạch Y Huỳnh Đệ gáp chung sức
 Thượng Ngươn Thánh Đức có tên thân
 KB: Lý Đại Tiên

Những bạn nào chuyên về luyện mạng sẽ thấy lý đạo của ông Nguyễn Văn Hàu để trong sáu câu đầu của bài này rất là hay.

Chúng tôi từ cõi Di Đà

*Tôi qua sao Mộc rồi là sao Kim
 Những ngày vắng lặng im lìm
 Người người vất vả đi tìm pháp chơn
 Từ nay bạn sẽ hoàn ngươn
 SATURN sao Thổ là đường đến đây*

....

c. Hội Long Hoa

Trong những ngày tết Bính Thân vừa qua chúng tôi nhận được bốn bài bút điền nói về hội Long Hoa từ Đức Vĩ Kiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Quan Âm Đại Sĩ, và Huỳnh Giáo Chủ. Cả bốn vị đều cho biết là ngày giờ khai mạc Hội Long Hoa đã được chọn vào ngày Rằm tháng Giêng Âm Lịch năm Tân Sửu, 2021. Sở dĩ Thầy Tổ chúng tôi cho biết sớm 5 năm như thế là để cho mọi người biết đường mà lo liệu tu hành từ đây đến đó cho chu đáo. Chúng tôi xin nhắc với những ai mà có nhiệm vụ với Hội Long Hoa biết đề sẵn sàng chuẩn bị.

Xin được nhắc lại đây là sự kiện khai mở hội Long Hoa tại Quốc Độ Đại Việt vào năm Đại Ngưu, Tân Sửu, 2012. Rồi sau đó mỗi năm sẽ có cuộc họp thường niên cho tới ngày Đức Di Lặc thành đạo dưới cội cây Long Hoa, mà lúc đó tuổi thọ của loài người sẽ là 84,000 tuổi theo như kinh điển Phật Giáo Đại Thừa đã cho biết. Từ đây đến đó là một thời gian rất lâu, có đến hàng triệu năm trở lên. Loài người bằng xương thịt tứ đại này hiện nay chỉ có đời sống trên dưới 100 năm và sẽ chấm dứt tồn tại vào hạ ngươn 4 tới. Như theo lời của thầy Hồng Quang trong bài “*Cuộc Đại Tạo*”

<http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/HongQuangCuocDaiTao.pdf> thì trái địa cầu ngũ hành tinh 68 này sẽ đi vào tiên thể và mang số mới là tinh cầu 27 sau khi hạ ngươn 4 kết thúc, tức khoảng 3 ngàn năm sau.

Hội Long Hoa mở màn tại đất Việt là một biến cố tâm linh lớn trong bầu không khí vui vẻ, nhộn nhịp, và thái bình đánh dấu sự mở đầu của đời Thượng Ngươn Thánh Đức kéo dài hơn một ngàn năm.

Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn: *Long Hoa mở Hội ngày rằm Tết Ta*

Đức Quan Âm Đại Sĩ: *Long Hoa mở hội ba ngày Tết, Xuân về đất Việt thật vui say*

Đức Huỳnh Giáo Chủ: *Long Hoa Thầy chọn vào năm Sửu, Ngày Rằm tháng Một thật vui say*

Đức Vĩ Kiên: *Còn năm năm nữa thì đến Long Hoa.*

Chúng tôi xin nhắc lại là ba vị trên, Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn, Quan Âm Đại Sĩ, và Huỳnh Giáo Chủ đều có chung một gốc điển với Đức Quan Âm Bồ Tát. Tương tự Đức Phật Thầy Tây An cũng cùng chung một nhà với những vị trên. Còn Đức Vĩ Kiên thì có chung gốc điển của Đức A Di Đà.

Feb/05/2016: *Đức HGC cho thơ*

Đức độ lo tu thầy tổ thương
Huỳnh Long Lộ Vĩ đã mở trường, (thi)
Giáo khuyến con trẻ mau hội ý
Chủ nhân ba cõi ban tình thương

 Thiên cơ Thầy Tổ nắm trong tay
 Mà đâu mấy người có biết hay
 Long Hoa Thầy chọn vào năm Sửu
 Ngày Rằm tháng Một thật vui say

Feb/04/2016: *Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn*

Nguyên lai bốn tánh, điển của Trời
Thủy chung Hồn, Vía chẳng giờ vơi
Thiên cung Mẫu dạy chi có biết? (tha thứ và thương yêu)
Tôn vinh Đức Hạnh của Phật Trời
 Long Hoa Hội tung bừng đang diễn
 Vào năm Sửu phát triển Đạo Tâm
 Vô Vi một pháp rắng tâm
 Long Hoa mở Hội ngày rằm Tết Ta

Feb/04/2016: *Đức Quan Thế Âm*

Quán tịnh chơn Hồn đến Long Hoa
Âm dương giao hiệp Đạo mở ra
Đại Hội thanh bình trong thế sự
Sĩ nhân hồn chiếc chưa nghiệm ra
Bạch Y trở lại nhờ điển Cha
Y như thời cổ của Di Đà
Thần Hồn trở lại trong bản thể
Chú niệm Di Đà chứng Đạo Ca

*Tuất, Hội thế sự lại đổi thay
 Tân Sửu tình thương đã mở bày
 Long Hoa mở hội ba ngày Tết,
 Xuân về đất Việt thật vui say*

Sau hội Long Hoa vào Thượng Nguyên sẽ là thời đại hoàng kim của trái đất. Về mặt tâm linh, sẽ rất phát triển. Một vài tôn giáo cũng như hệ phái cũ phải chịu sự đào thải vì không còn thích hợp với trình độ tiến bộ của nhân loại. Thay vào đó cũng sẽ xuất hiện những tôn giáo hay hệ phái mới để đáp ứng nhu cầu tiến triển của khoa học và văn minh nhân loại trong những thế kỷ sắp tới. Cho nên nếu bây giờ mà gặp những hiện tượng danh xưng như là “sau này vô Thượng Nguyên sẽ chỉ còn có một đạo của Ta hay của Thầy Ta để gây dựng lại cho toàn thế giới v.v” ... thì cần phải xét lại một cách dè dặt và cẩn thận.

III. Vấn Đề Tu Hành:

Hôm nay trong mục tu hành, chúng tôi xin được lạm bàn thêm về đề tài “*Tu và Sửa*” đã được nhắc đến trong bài bút điền của bác Hầu qua mấy câu thơ sau đây:

.....
Nguyễn đi rồi *Nguyễn* lại về
Văn xưa để lại tràn trề nội dung
Hầu đàn để nói việc *Khùng*
Giáo khuyên sanh chúng khắp cùng tu thân
Khuyên mà *Đạo Hữu* xa gần
Gắng công **tu sửa** có phần *Thượng Nguơn*
Tu là **tu sửa** dọn đường
Thân qua, *Dậu* lại thất thường mấy năm

.....

Những câu thơ trên cho biết là bác Hầu chuyển lời của đức Huỳnh Giáo Chủ khuyên các *Đạo Hữu* xa gần gắng công tu sửa để có phần ở *Thượng Nguơn*. Hai chữ “**Khùng Giáo**” là chỉ đức Huỳnh Giáo Chủ.

Với hàng sanh chúng tức là hàng cư sĩ hay người thế tục thì Đức Huỳnh Giáo Chủ khuyên hãy lo tu thân. Tức là sống cho trọn vẹn với những giới cấm của tôn giáo mình. Ví dụ như ngũ giới của nhà Phật hay mười điều răn của Ki tô Giáo, v.v. Còn đối với các vị *Đạo Hữu* thì phải vô sâu hơn tức là phải thêm phần “*tu sửa*”.

Chữ *Đạo Hữu* được dùng ở đây là dành cho các vị đã quyết chí vào đạo với **mục đích tu hành giải thoát**, chớ không phải như những người thế tục đến với đạo để cầu phước hay có mục đích khác. Một danh từ khác cho những vị này là *Tu Chân* hay *Tu Chơn*.

Với chúng tôi thì hai chữ “*tu sửa*” là viết tắt của “*tu tâm và sửa tánh*”. Chúng ta cũng thường nghe Thầy Tổ dạy “*tu tức là sửa*” hoặc “*tu là sửa*”. Nếu để đủ chữ vào thì trở thành “*tu tâm là sửa tánh*”, thật là đơn giản và rõ ràng! ⁽¹⁾ Đa số các bạn đã hiểu nhưng sợ e rằng có một vài người chưa biết tại sao “*tu tâm là sửa tánh*” nên chúng tôi xin được giải thích như sau.

Note: ⁽¹⁾ “*tu tâm là sửa tánh*” ở đây hàm ý **tâm** là *bổn tâm* vốn xưa nay thanh tịnh như mặt nước yên lặng trong hồ. Chỉ vì bị động nên mới nổi sóng thành **tánh**. Toàn bài sẽ được viết sử dụng hai chữ **tâm tánh** trong định nghĩa này. Xin chú ý, còn nếu viết “*tu tâm sửa tánh*” thì lại có nghĩa hàm ý sửa cả hai phần. *Tu* cho **tâm** thanh khiết và sửa cái **tánh** cho ngay thẳng. Trong trường hợp này chữ **tâm** dụ cho cái phạm tâm của hành giả, khác với **bổn tâm** vốn thanh tịnh. Vì thế nên mới cần phải tu cho thanh khiết cái **tâm**.

Xin mượn hình ảnh biển cả có nước, sóng và gió. Khi trời động có gió lớn thì mặt biển xuất hiện những sóng lớn. Rồi khi trời im gió lặng thì những đợt sóng lớn lúc nãy giờ nhỏ dần đi

rồi cuối cùng tan biến mất và mặt biển trở lại trạng thái tĩnh lặng lúc ban đầu. Sóng biển mất là vì sóng đã trở lại dạng nước lúc ban đầu. Tức là ban đầu vốn là nước, nhưng vì gió mà nước biến thành sóng, rồi khi hết gió thì sóng hóa trở lại thành nước. Nếu gọi nước là **thể (thể của biển)** thì sóng là biến tướng của nước nên được kêu là **dụng (dụng của biển)**. Nếu giả sử mình đặt mình là sóng thì lúc trời gió động lớn mình tự nhiên xuất hiện trên mặt biển dưới dạng những ngọn sóng lớn (**dụng**), rồi khi trời hết gió, lặng im, mình lại biến từ sóng trở lại nước (**thể**). Tương tự hai chữ **tâm tánh** thì **tâm** là **thể** mà **tánh** là **dụng**. Cứ tiếp tục luận như vậy thì ta sẽ có những cặp đôi có thể diễn tả cái ý về (thể, dụng) như sau: (tâm, tánh), (Phật tánh, chúng sanh tánh), (khí thanh, khí trược), v.v. Những cặp này không phải là một nhưng cũng không phải khác. Cũng như sóng với nước tuy về mặt tướng thì là hai thứ khác nhau nhưng về mặt bản thể thì lại có chung một tánh ướt nên lại không khác nhau.

Ví dụ ở đây hàm ý mình có mặt ở đời này bởi vì trong người vốn đã có sẵn nhiều gió nghiệp rồi nên mới bị sanh ra. Lớn lên nếu không biết tu hành thì lại tích lũy thêm tội khiến gió nghiệp vốn đã lớn lại càng thêm lớn. Đến lúc chết thì vì gió nghiệp còn nên lại phải theo nó đi luân hồi tái sanh lại. Cho nên cách duy nhất để giải thoát luân hồi sanh tử là làm sao cho gió nghiệp ngừng hay chấm dứt thì tức khắc sóng sẽ tan biến thành nước để trở lại bản thể nguyên thủy ban đầu, tức là bản lai diện mục của mình. Trên đây là cách nói **lý**, mượn hình ảnh của nước dụ cho Phật là bậc giải thoát, còn sóng là dụ cho chúng sanh, và gió là dụ cho nghiệp để diễn tả nguyên nhân tạo thành luân hồi. Giờ xin bàn về mặt **sự**.

Cái tâm xưa nay nó vốn như thể, thanh tịnh, chưa hề thay đổi, viên tròn, sáng tỏ tựa như thủa nào bởi vì nó là bản thể. Chỉ có cái tánh mới là cái thay đổi, biến đổi bởi vì nó là phần dụng của thể. Cái tánh biến ra từ tâm nên có hình tướng tùy theo cái nghiệp mà nó mang theo bên mình. Mà hễ cái gì có hình tướng thì phải chịu luật sanh, trụ, hoại, diệt nên là **vô thường**. Vì thế trong việc tu hành chuyện cần làm là sửa cái tánh sao cho nó trở về với cái tâm chứ không cần phải làm gì với cái tâm hết. Đắc đạo giác ngộ giải thoát thành Phật là kiếm lại, khám phá hay trở về lại được chỗ **bổn tâm** thanh tịnh của mình từ thủa ban đầu vốn đã có sẵn, chứ không có gì hơn. Vì thế mới kêu là “**Vô Đắc**” là không có đắc cái gì hết, hay là “**Như Lai**” là chẳng đến chẳng đi vì xưa nay vẫn ở đây, có đi đâu bao giờ?

Con người chúng ta sanh ra từ **bổn tâm** nên có hình tướng, nên phải chịu cảnh sanh trụ hoại diệt. Vì thế, chúng ta cần phải tu hành sửa đổi con người để vượt thoát vòng sanh tử luân hồi. Con người toàn thể từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều là tâm cả nhưng vì có những phần có công năng khác nhau rõ rệt nên người xưa trong đạo học đã tạm chia con người thành hai phần gọi là **thân** và **tâm**. Vì thế pháp môn tu hành trên thế gian cũng có hai loại. Một loại thì thiên về thân pháp còn gọi là **tu Mệnh**, còn loại kia thiên về tâm pháp còn gọi là **tu Tánh**. Thế nên để tu sửa toàn bộ con người thì phương pháp **Tánh Mệnh Song Tu**

là hay nhất bởi vì nó sửa cả hai phần **thân** và **tâm** cùng một lúc. Nếu chỉ riêng tu **Tánh** hoặc tu **Mệnh** thì gọi là cô thiên. Ví dụ Tiên gia thì thiên về luyện mệnh còn Phật gia thì chuyên về luyện tánh. Khi sử dụng chỉ một pháp tu Mệnh hoặc tu Tánh thì sự thành đạt lại tùy thuộc nhiều vào căn cơ của hành giả. Ví dụ, có những hành giả nhờ đã tu Mệnh nhiều đời trước rồi nên đời này thân vốn sạch sẵn, lại biết ly dục ở nơi vắng vẻ xa lánh bụi trần nên chỉ cần tu Tánh mà vẫn đạt kết quả. Ngược lại, có những hành giả căn cơ về tánh đã cao tuyệt rồi, nên nay chỉ cần một pháp tu Mệnh để tẩy trừ lưu thanh như **pháp thiền Vô Vi** là đạt kết quả.

Nói chung thì **Tánh Mệnh Song Tu** là cách tu nhanh nhất và hiệu quả nhất. Vì thế Đức Diêu Trì Kim Mẫu trong những bài viết trước đã giới thiệu pháp Tánh Mệnh Song Tu của thời Thượng Ngươn thích hợp cho mọi hạng căn cơ chúng sanh là **Bát Chánh Đạo** của Phật Thích Ca và **Vô Vi Pháp** của Thầy Tám Lương Sĩ Hằng.

Nếu luận về thứ tự trước sau giữa **thân** và **tâm** cái nào cần sửa trước thì có thể dùng qui tắc sau đây. Giữa **thân** và **tâm** thì **tâm** là chủ nên là quan trọng nhất. Vì thế phần lớn các pháp môn tu Mệnh đều có phần tâm pháp. Nếu bệnh ở thân nặng thì nên tu Mệnh trước để cơ thể được nhẹ nhàng, khỏe mạnh, kinh mạch thông bót bệnh tật rồi sửa tánh mới dễ dàng được. Ngược lại nếu bệnh ở tâm nặng thì nên sửa cái tánh cho đằm trước khi tu thiền. Ví dụ như người có ngã lớn, tánh tình nóng nảy mà sức khỏe nếu đã tốt rồi thì nên học lay phật hay tập hạnh của bồ tát Thường Bất Khinh trong kinh Pháp Hoa cho nhiều, cho cái ngã nhỏ bót đi trước khi tu thiền kéo không khéo thì về sau có thể vướng vào cái bệnh “*tu lâu rồi sao mà cái ngã lớn thế, càng ngày càng lớn!*”.

Đúng lý nhất là phải sửa hay gỡ rối theo thứ tự từ ngoài vào trong bởi vì lúc sanh ra là mình đi từ vô hình sang hữu hình (nhất bản tán vạn thù), giờ muốn phản bản hườn nguyên thì phải làm ngược lại là đi từ hữu hình trở về vô hình (vạn thù qui nhất bản). Nếu luận bằng ba chữ Thân Khẩu Ý thì thuận chiều từ trong ra ngoài là Ý Khẩu Thân. Cho nên muốn đi ngược lại thì phải là Thân Khẩu Ý. Bên Tiên gia cũng thế, khi sanh ra đời là thuận chiều từ Thần hóa Khí rồi khí hóa Tinh. Tức là thần thức trong vô hình đi nhập vào thai bào rồi mới ra thân xác này. Giờ nếu muốn phản bản hoàn nguyên thì phải đi ngược lại nên chi phải luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, rồi mới luyện thần hoàn hư.

Vì thế nếu phải chọn giữa Tánh Mệnh thì nên tu Mệnh trước để tẩy cái thân cho thật sạch sẽ rồi thì mới dễ dàng tu Tánh. Lục Tổ năm xưa sau khi nhận được tâm truyền từ ngũ Tổ có thể lúc đó đã ngộ tánh rồi nhưng sau đó vẫn phải ẩn trong rừng mười mấy năm để tu tánh luyện mệnh, sau đắc đạo hiển thần thông rồi mới vào đời truyền đạo.

Ngày xưa các thiền sư xét người rất kỹ trước khi chấp nhận dạy thiền cho đệ tử. Bên Tiên gia cũng thế, họ có phép xin keo để lựa chọn những người đầy đủ căn cơ thì mới nhận cho vào làm đệ tử tu hành và truyền bí pháp. Khi xưa vì điều kiện thiếu thốn, sách vở ít, minh sư

hiếm nên người cầu đạo rất trân trọng và tôn quý đạo pháp cũng như người truyền giáo. Còn ngày nay thì khác nhiều. Với tiến bộ về khoa học vật chất nên sách vở thừa thãi, pháp tu và người truyền pháp cũng nhiều hơn xưa nên việc tu hành trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nhưng cũng chính vì những sự kiện này mới có chuyện ai muốn học gì thì học, không để ý gì đến trình độ hay sự chuẩn bị, lại còn chuyện thay thầy đổi lớp như chong chóng mỗi khi lòng đầy chán nản vì thiếu kiên nhẫn. Lòng tôn kính đạo pháp, thầy tổ cũng không còn được như xưa nên công phu thường lơ là, biếng nhác, mau quên lời dạy. Việc này gián tiếp làm tăng trưởng bản ngã trong lòng hành giả khiến số lượng về tình trạng tẩu hỏa nhập ma, ông lên bà xuống, bị thiên ma bắt, tu hành lâu mà không kết quả, v.v... ngày càng gia tăng. Rồi thì đổ lỗi cho là pháp sai thầy dở chứ ít khi nào nhận là lỗi của mình cả. Cái giá phải trả đôi khi cũng rất là đắt. Nhiều người đã mất cả đời mấy chục năm theo thầy tu học mà chẳng được gì cả chỉ vì không chịu tự lượng sức mình, có khi một mình chèo mấy xuồng một lúc, hoặc đắm say cái hảo danh là “pháp đốn ngộ” thì cao siêu hơn “pháp tiệm tu”, hoặc “Đại” là phải hơn “Tiểu” v.v., ôi thôi đủ thứ chuyện kể không hết. Ngoài ra còn một căn bệnh lớn khác là bệnh mượn đạo tạo đời. Đây là vài chứng bệnh thời đại về tu hành đời nay mà hành giả nên hiểu để tránh.

IV. Kết Luận

.....
*Tuất, Hội thế sự lại đổi thay
 Tân Sửu tình thương đã mở bày
 Long Hoa mở hội ba ngày Tết,
 Xuân về đất Việt thật vui say*

Theo lời trong cơ bút của các Thầy Tổ trong bài này thì cơ Tận Diệt của Hạ Ngươn Ba đã bắt đầu sau vài lần trì hoãn. Đức Ngọc Đế Vĩ Kiên vì tình thương đã nhiều lần đệ đơn xin Thượng Đế gia hạn được thêm nửa con giáp nữa để mọi người có thêm thì giờ tu hành chuẩn bị cho đời Thượng Ngươn. Ngày giờ khai mạc Hội Long Hoa trên đất Việt đã được bên trên chọn là ngày Rằm tháng Giêng năm Tân Sửu 2021.

Nhiều hành tinh trong Thái Dương Hệ khi nhìn vào thì không thấy có người ở nhưng thật ra đều có sự sống. Điển hình là hồi đầu năm dương lịch 2016, học giả Nguyễn Văn Hầu qua cơ bút cho biết là ông đã qua đời ở Nam Việt năm 1995, sau đó được về Tây Phương để tiếp tục tu hành. Nhưng ông đã xin ở lại để giúp Quốc Độ Việt, và được Đức Ngọc Đế Vĩ Kiên cho về sống tại sao Thổ để làm việc giúp thành lập Hội Long Hoa tại trái đất. Ngoài ra còn rất nhiều vị Tiên Phật khác cư ngụ rải rác trong Thái Dương Hệ cũng có phần xây dựng Hội Long Hoa.

Đầu xuân năm Bính Thân, chúng tôi xin chúc tất cả các bạn một Năm Mới Thân Tâm An Lạc và Vạn Sự Như Ý. Luôn tiện xin gửi tặng bạn đọc hai bài thơ chúc tết đầu năm:

Feb/07/2016 : Chúc Xuân Bính Thân
Cung kính Tổ Thầy kính đệ huynh
Chúc mừng năm mới chúc người tu
Tâm niên tinh tấn hành chơn pháp
Xuân hạ thu đông chẳng sứt lùi
Thân Bính một năm đầy nhiệt huyết
Tâm thân thanh tịnh khí thần lưu
An bình tu sửa mặc đời loạn
Lạc cõi Tây Phương thoát ngục tù
 Kính Bái, Viễn Lưu

Feb/08/2016: Chúc xuân Bính Thân
Chúc cho bạn đạo mấy ngày xuân,
Mừng năm mới đến đạt Chơn Thuần,
Năm mới phát tài cùng phát Đạo,
Mới đến Long Hoa Hội mừng xuân.
Vạn tám bốn ngàn Pháp Phật ban,
Sự đời xoay chuyển chẳng giờ ngưng,
Như hạt sương mai trong ánh nắng,
Ý Trời sống động, đón mừng xuân.
 Quý mến, Bạch Sĩ

Trước khi dứt lời, chúng tôi xin cảm ơn độc giả đã bỏ thì giờ quý báu đọc bài này và hy vọng bài viết mang lại ít nhiều lợi ích cho các bạn.

Xin đón nhận ý kiến xây dựng và chúc các bạn may mắn,
 Kính bút,

Viễn Lưu.

Email: vienluutd@yahoo.com

Website: www.bachyhuynhde.org

Viết xong ngày 13 tháng 2 năm 2016 DL.

[Cho phép tự do trích dịch hoặc in lại. Xin giữ nguyên xuất xứ]

---oOo---