

THIÊN SƯ THÍCH MINH THIỀN **(1918-1992)**

Vô Niệm Viên Thông Pháp

TIỂU SỬ THIÊN SƯ THÍCH MINH THIỀN

Qua lời thuật lại của cô Viên Tánh, Dec/05/2106



Thầy Thích Minh Thiên sanh năm 1918, quê quán tại quận Trúc Giang tỉnh Kiến Hòa trong một gia đình có 10 anh chị em, 9 trai 1 gái. Là một danh y nổi tiếng từ lúc trẻ, một người yêu nước, tình nguyện tham gia phong trào chống Pháp cứu nước. Trước khi đi tu thầy có gia đình và con cái.

Cơ duyên xuất gia:

Có đạo thầy bị VC bắt vô mật khu làm thầy thuốc. Trong mật khu được chứng kiến cảnh VC xử quyết một cặp vợ chồng có người vợ đang mang thai. Thấy quá tàn nhẫn, thầy phát nguyện đi tu và bỏ trốn. Trên đường trốn khỏi

mật khu thì được sự giúp đỡ của Đại Tá Cao Đài Đặng Quang Dương cho trở về thành phố.

Nhập thất trên núi Kỳ Vân Bà Rịa Vũng Tàu:

Thầy xuất gia năm 1955, qui y với Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Sau hai năm thọ cụ túc, Thầy được H.T. Trí Tịnh cho vô núi nhập thất. Với hành trang gồm cơm gạo, quạt lửa và cái liềm, Thầy tìm lên đỉnh núi Kỳ Vân Bà Rịa Vũng Tàu và nhập thất trong một hang động ba năm.

Trong ba năm nhập thất, Thầy được Phật sự trong vô hình trợ giúp để sống giữa thiên nhiên. Ví dụ như khi hết gạo thì có trái cây của chim tha về quanh động làm thức ăn lúc đói, linh tính cho biết cây rừng nào có nước để uống, và tránh được không bị 2 con cọp sống trong vùng đó ăn thịt. Lúc xuống núi Thầy được bà chủ tiệm cơm Cư Ký ở Vũng Tàu cúng dường cơm nước.

Sau biến cố 1975, Thầy đi tù Cộng Sản 6 năm ở ngoài Bắc rồi trở về ở chùa. Thầy bị bệnh mất năm 1992, thọ 74 tuổi. Trước khi mất gần 10 ngày thì hết bệnh, mặt mày tươi trẻ trở lại. Lúc mất Thầy nói cho mọi người biết việc làm của Thầy đã xong, rồi bắt kiết già thị tịch. Những người làm ma chay vì không biết nên tháo chân Thầy cho nằm để hỏa thiêu nên hình chụp lúc chết là nằm.

Những mẫu chuyện tâm linh thầy kể cho cô VT

- Có kiếp vào khoảng 1675, sanh làm khởi nghĩa quân bảo vệ nước VN tên Đặng Nhượng.
- Có kiếp làm vua Tàu thời lục quốc, được vàng bạc triệu cống từ chư hầu, vì xài phung phí nên sau này bị luân hồi thành nghèo.

- Có kiếp sanh làm tù trưởng bộ lạc đồng bào thượng ngoài bắc. Một bà vợ trong kiếp Thầy làm vua Tàu cũng sinh vào làm con của vị tù trưởng này. Đến đời này bà này cũng có mặt làm đệ tử của thầy Trí Tịnh, có bệnh “mê ăn mắh bò hóc” không thể bỏ được. Sau được Thầy chờ đúng dịp nói cho biết tiểu sử và vài bí mật cá nhân thì bà mới dứt được bệnh “mê ăn mắh bò hóc”.

Sự nghiệp sáng tác:

Trước năm 1975, Thiền Sư tu và ở tại chùa Hội Tông, Phú Định. Tại đây, tác phẩm “*Bồ Đề Quán Tâm Pháp*” đã được ra đời vào năm 1973. Sau đó thì “*Vô Niệm Viên Thông Yếu Quyết*” được hoàn thành ngày 01-04-1982. Thầy là người đã khai sáng ra pháp thiền “*Vô Niệm Viên Thông*”. Vào năm 2009, qua bút điền Thầy cho chúng tôi biết là pháp này sẽ được lưu truyền tới hết thượng ngàn 4, tức được hơn một ngàn năm nữa!

TRONG TÂM LINH

Qua sự tiếp xúc trong tâm linh với các Thầy Tổ khác như Đức Vĩ Kiên, Đức Bạch Y Đạo Sĩ và Thầy Huỳnh Giáo Chủ, chúng tôi được biết thêm là Đức Thích Minh Thiền và Tổ Minh Đăng Quang tại VN trong thế kỷ thứ 20 là chiết thân của hai anh em Thiền Sư tại cõi trời Đạo Lợi, có cùng gốc điền với Đức Bồ Tát Di Lặc và Tổ Bồ Đề Đạt Ma.

Xin mời các bạn đọc những vần thơ dẫn chứng sau đây xác định Thầy Minh Thiền với Pháp Môn Vô Niệm Viên Thông:

09/16/2008: Thầy Minh Thiền cho thơ:

*Vô sanh là chốn con tầm
Niệm phật là lối sửa lầm sửa sai
Viên thông con đạt nay mai
Thông rồi con thắng bồng lai con về.*

Lần đầu tiên khi chúng tôi nhận được bài thơ này, chúng tôi nhận ra 4 chữ Vô Niệm Viên Thông trong bài thơ và nghi là của Thầy Thích Minh Thiền nhưng không dám chắc. Sau đó, chúng tôi có những cuộc trắc nghiệm và thầy Thích Minh Thiền đã đến xác định là Thầy qua các bài thơ khác.

12/20/08: Thầy Thích Minh Thiền đến cho chúng tôi bài thơ này, xác định pháp môn và phương pháp.

*Vô Niệm Viên Thông pháp khó tầm
Pháp này vốn ở chốn Tây Phương
Niệm phật hỗn độn qui một mối
Bình tâm hành pháp trí an du*

01/15/2009: Đức Thích Minh Thiền cho bài thơ sau để treo trong thiền đường.

*Minh mẫn lo tu nghĩ chữ hòa
Thiền trong trật tự tâm độ tha
Độ người xứ Hoa muốn giải thoát
Chúng sanh nghiệp dữ cứ lòng vòng
Sanh sanh hoá hoá trong động loạn*

*Về sao cho được nước Tây Phương
Phật nay Giao Chỉ nay giáng bút
Quốc độ Di Đà nay có lối
KB: Điện Đức Thích Minh Thiên 01/15/09*

05/19/2011: Thầy Thích Minh Thiên cho thơ: (xác định ngài là phân thân của Tổ Bồ Đề)

.....
*Đức Phật Tổ thông thạo
Sai Lã xuống trần gian
Làm **Tổ thứ hai tám** (Tổ Bồ Đề Đạt Ma)
Thấy trần thế thế thâm
Bao nhiêu là khổ đau
Chết chóc cùng dịch tả
Nên Thầy đã giáng lâm
Dụng tâm từ phổ độ
Các con mà tỏ ngộ
Giúp Thầy Tổ một tay
Trao tâm pháp cho dân
Để mọi người hiểu đạo
Bạch Y Huỳnh Đệ Đạo
Là mối đạo Trời khai
Các con ráng dũa mài
Thì chơn tâm hiển lộ.
(Điện Đức TMT)
Ngày 19 tháng năm-2011 DL*

Sau đây là hai đoạn thơ của Đức Huỳnh Giáo Chủ nói về thầy của ngài tại cõi Đạo Lợi là tổ Bồ Đề Đạt Ma, cũng chính là Đức Thích Minh Thiên:

04/19/2009: Đức HGC cho thơ:

.....
*Cõi trời Ba Ba có thầy ta
Đạt Ma ông tổ từ đây ra
Tâm Bi giáng thế vào kỳ Ba
Độ người ra khỏi cõi ta bà*

*Cõi ta bà pháp quý Ma Ha
Có thầy Hòa Hảo chọn xác ta
Làm tròn bốn đạo gieo giống quý
Truyền ban khắp nẻo pháp Vô Vi*
.....

05/26/09: Đức Huỳnh Giáo Chủ cho bài thơ sau :

.....
*Nay Diên được lệnh ban từ Thầy
Thích Minh Thiên thầy, đầy quyền năng
Từ Bi cứu độ quên thân*
.....

01/16/09: Thầy Thích Minh Thiên đến cho bài thơ này để trả lời câu hỏi của chúng tôi về thân thể của người.

*Hội an quê nhà sinh ra ta
Tuổi còn thơ ấu đã xuất gia
Lộc ơi hỏi gì mà lắm chuyện*

*Trên đầu Di Đà nhớ gắn ghi
Hai bảy năm ta vừa lên tám
Sen vàng nở rộ cõi Di Đà
Là đà mây phủ cõi ta bà
Ra đi mà lại nhớ các con.*

6. Siêu Trần Toát Yếu trong Vô Niệm Viên Thông Yếu Quyết:

1. BỒN TÁNH:

Bồn tánh vốn không hai,
Không phải không cũng không phải có,
Không phải một cũng không phải nhiều,
Không phải tâm cũng không phải vật,
Không phải tướng cũng không phải tánh,
Bình đẳng vốn như như

2. VẠN PHÁP:

Vạn pháp vốn như huyền
Như gió thổi, như mây bay,
Như tiếng vang, như điện chớp,
Tất cả đều tổ hợp
Tất cả đều vô thường,
Vốn sanh diệt bất tề,
Thân này cũng một pháp
Nên nó cũng như vậy.

3. TRƯỜNG ĐỜI:

Đời là trường thi lớn,

Thi thuận lại thi nghịch,
Cùng chướng ngại lẫn nhau,
Để cùng nhau giải thoát
Chướng ngại lớn giải thoát sâu,
Không chướng ngại không giải thoát,
Bỏ lại không thuận nghịch,
Chỉ có tâm sáng mê,
Biết rõ được điều này,
Mới có cơ giải thoát.

4. THÂN GIÁC:

Tâm thân là vật chất,
Vốn tổ hợp vô thường,
Nguyên lai không hay biết,
Không thể có nhiễm tịnh,
Không thể có phân biệt,
Cũng không tham sân si,
Không đắm mê dục lạc,
Vốn tuyệt đối tĩnh chi,
Tùy duyên mà biến khác,
Duyên mê thành trói buộc,
Duyên ngộ thành giải thoát,
Có thân chưa phải lụy,
Lụy tại chỗ có biết,
Nếu đặt sâu thân giác,
Nhất thời thành giải thoát.

5. VỌNG TÂM:

Tâm vọng có bốn phần

Nhìn qua thấy hai nhóm,
 Mặc dù trong yên lặng,
 Vẫn bàn soạn lao xao,
 Hoặc khi cười khi nói,
 Không chịu sự kèm chế,
 Đó là phân quá khứ,
 Hiện tại cũng theo duyên,
 Mà không thể tự chủ,
 Tâm vọng tựa nước biển,
 Khi gặp cơn bão tố,
 Sóng cuộn nổi ba đào,
 Gió yên sóng tự lặng,
 Mặt biển vốn là nước,
 Chơn vọng vốn không hai,
 Biến hóa thành phân biệt.

6. CHƠN TÂM BỔN TÁNH:

Muốn phát hiện chơn tâm,
 Cùng mặt thật bổn tánh,
 Phải quét sạch vọng niệm,
 Cho tâm thể bình thường,
 Trả về với phẳng lặng,
 Trong suốt tựa như gương,
 Mới viên thành giải thoát.

7. THOÁT TRẦN THẮNG TẮT:

Muốn lên bờ đại giác,
 Phải rõ suốt trước sau,

Phải thâm nhuần thân giác,
 Chỉ vì thiếu thân giác,
 Tâm vọng bám lấy thân,
 Mà trở thành trói buộc,
 Muốn cởi mở dính mắc,
 Cho thân khỏi vọng tâm,
 Để thoát vòng trói buộc,
 Gấp nổi dậy nghi tình,
 Dựa vào điều thân giác,
 Lập tức bị rẽ phân,
 Tâm vọng liền hóa thoát,
 Trộn vụn cả trước sau,
 Là nơi vào chánh giác.

Tác giả THÍCH MINH THIỀN
Viết xong ngày mùng 8 tháng 3
Năm Nhâm Tuất (01-04-1982)

---oOo---

Xin chân thành cảm ơn cô Viên Tánh đã tặng tám hình và cung cấp tài liệu về tiểu sử Thiên Sư Thích Minh Thiền.

Kính bút,
 Viễn Lưu, Dec/11/2016
 Email: vienluutd@yahoo.com
 Website: www.bachyhuynhde.org