

Thế Sự VN từ 2009 đến 2017 qua Điển của Ngài Huỳnh Giáo Chủ cho ngày 05/17/2009

*Viễn Lưu, 05/28/09
vienuutd@yahoo.com*

Viễn Lưu xin kính chào độc giả. Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến các bạn bài thơ dài 160 câu về tình hình đất nước VN của ngài Huỳnh Giáo Chủ đã xuống điển cho chúng tôi hôm 05/17/2009 vừa qua với nhiều chi tiết và thời gian xảy ra cho các biến cố. Mục đích của bài thơ sấm này ngoài việc tiết lộ thiên cơ về vận mệnh VN từ 2009 đến 2017, khi nào cộng sản VN sụp đổ, đất nước có chia đôi, chùng nào ngài Huỳnh Giáo Chủ về khai đạo tại VN v.v. là để đáp ứng hoài bão của đồng bào trong nước và hải ngoại, đồng thời cũng là khuyến tu để cứu vớt những chúng sanh có căn cơ (gần đủ điểm) nhưng đang còn ngụp lặn trong biển mê vào giờ phút chót của kỳ ba này.

Nội dung bài viết này gồm ba phần. Phần thứ nhất trình bày về danh từ Điển mà sẽ được dùng thường xuyên trong bài. Phần thứ hai tại sao lại khuyến tu? Phần thứ ba tóm tắt bài thơ sấm của Ngài Huỳnh Giáo Chủ.

Điển là gì?

Xin vấn tắt, **Điển** là năng lượng, energy, nhưng nó không giống như năng lượng của lửa hay sóng của lò microwave trong nhà. Nếu dùng Điển Quang Biện Chứng Pháp để luận thì ta có thể nói Điển là năng lượng ở tầng cao, có hàm chứa nhiều tiềm năng và tri giác vi diệu tạm đặt ở trục +X, trong lúc microwave là năng lượng vô tri giác ở tầng rất thấp so với Điển chỉ có tác dụng tạo sức nóng lúc gặp nước và tạm đặt ở trục -X. **Nguyên Điển** là luồng năng lượng ban sơ cực thanh cực vi diệu, Thường Tịnh Quang, v.v.. **Điển** được dùng để đo lường trình độ tiến hóa tâm linh của chúng sanh: Điển nhiều, Điển ít, Điển thanh, Điển trực, v.v.. Vì vậy, trong giới tu điển, ta thường nghe nói: đủ điển thì khi chết, hồn được sanh về bông lai, Tây Phương, Đạo Lợi, v.v hoặc, nhìn ông này không thấy có điển gì ráo trội, mặt mũi xám xỉ hà .. hay là gặp một

vị chân tu, dáng dấp tiên phong đạo cốt, mặt mũi phương phi đầy từ trường thì ta nói: chà ông thầy này có nhiều điển ghê! Trong thập niên 80s-90s, cố Tiến Sĩ Siêu Hình Học Lê Trung Trực có viết bộ sách Điển Quang Biện Chứng Pháp, trong đó có tác phẩm giới thiệu về **Điển**. Chúng tôi nhận thấy là các môn phái, giáo phái tu về điển có đặc tính chung là chấp nhận sự dạy dỗ trực tiếp từ các đấng thiêng liêng trong vô hình, người truyền giáo giỏi cùng các môn đệ xuất sắc thì có khả năng câu thông được, tiếp điển được, xuất hồn đi gặp và học hỏi trực tiếp, với các vị tiên, thánh, phật bề trên trong thế giới tâm linh ngay lúc còn sống. Các khả năng này chỉ là phản ảnh của thiên nhân, thiên nhĩ và tha tâm thông trong lục thông bên nhà phật. Để có khả năng câu thông và nhận điển một cách trung thực, hành giả cần phải lục căn thanh tịnh ở mức độ tối thiểu, phàm trí (óc trái) phải yên lặng để trực giác (óc phải) được hoạt động đầy đủ đồng thời thiên môn và đệ tam nhãn phải mở ở mức độ đủ để phân biệt được danh tánh các vị khi xuống điển (phòng ngừa Tà Điển). Trình độ và khả năng tiếp điển cũng còn tùy thuộc vào vốn liếng ngữ vựng và trình độ văn hóa của người tiếp điển (personal data base). Vì vậy bên tây phương với trình độ dân trí, khoa học tương đối cao, điển của họ tuy cũng mang cùng nội dung như của VN nhưng chi tiết, dữ kiện và trình độ thì hơn hẳn. Cũng nhờ khả năng tiếp điển này mà chúng ta ngày hôm nay mới biết là các vị như Thiền Sư Thích Minh Thiên (mất 80s), Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ (mất 40s), Tôn Sư Minh Đăng Quang (mất 50s), Thầy Thanh Sĩ (mất 70s), Thầy Hồng Quang (mất ?), Tiến Sĩ Siêu Hình Học Lê Trung Trực (mất 00s) v.v. và rất nhiều các vị thầy khác vẫn hiện diện bên cạnh và đang cứu độ chúng sanh VN trong và ngoài nước ngay lúc này 24/24. Chúng tôi cũng nhận được điển của các vị thầy ngoại quốc và cách thức giống nhau. Ngôn ngữ không thành vấn đề, người Việt vẫn có thể cho điển bằng tiếng anh và ngược lại ngoại quốc cho bằng tiếng Việt theo ý muốn của người tiếp điển. Sẽ có bài viết riêng để phân tách thêm về những vấn đề khi tiếp Điển. Tại miền Nam Việt Nam, chúng tôi ghi nhận các phái tu về điển như Cao Đài (Đức Ngô Viên Chiếu), Bửu Sơn Kỳ Hương (Phật Thầy Tây An), Hòa Hảo (Đức Huỳnh Phú Sổ), Vô Vi (Thầy Lương Sĩ Hằng), Nhân Điện (Dasira Narada), và một số các vị tu

tiên khác. Bàn luận về Diễm còn rất dài nhưng xin được kết thúc nơi đây trong phạm vi bài này. Tại đây chúng tôi xin nhắc nhở quý vị nào xưa nay có cái nhìn lệch lạc về các phái tu diễm thì nên suy gẫm lại!

Tại sao lại khuyến tu?

Như Viễn Lưu đã trình bày trong bài trước „Long Vĩ Xà Đầu .. 2012?“, là một cuộc thanh lọc lớn trên trái đất sắp xảy ra mà người ta gọi là thế chiến ba. Dựa trên các thơ sấm chúng tôi nhận được thì sẽ chính thức bắt đầu từ 2012 và kéo dài đến 2017. Chết chóc sẽ rất nhiều, chỉ còn lại độ 20%. Sau đó, nhân loại sẽ bước vào kỷ nguyên hoàng kim (Aquarius hay Golden Age) và hưởng 1500 năm thái bình với văn minh kỹ thuật siêu việt tuyệt vời. Loài người sinh ra sau này thuộc giống dân mới. Hẳn quý vị đã thấy các trẻ em sinh sau này khoảng 2000's rất thông minh và sáng sủa hơn hẳn các em ngày xưa nhiều .. và các thần đồng (prodigy children) đã và đang xuất hiện khắp nơi trên thế giới không riêng gì các nước tân tiến. Riêng tại VN, các sấm có nói là sau này giòng giống Lạc Hồng, dân Bích Ngọc hay Tân Dân (chữ dùng của thầy Tám Lương Sĩ Hằng) sẽ tái sinh tại VN và dẫn dắt thế giới trong đời thượng nguyên, Aquarius Age, sắp đến kể từ 2012 trở đi. Hiện giờ giòng dân Bích Ngọc đang nôn nóng chờ đợi ngày giờ để tái sinh.

“

Xác ta sẵn sàng trả lại đất

Thịt này ta bón đất tân dân”

KB:VK/BX

Vậy những ai sống sót kỳ ba này là coi như hên, đủ phước đủ diễm. Chúng ta khỏi cần bàn nhiều về nhóm này. Tuy nhiên, vì sống sót và phải gầy dựng lại sau chiến tranh thì chắc cái khổ lúc ban đầu cũng không thua gì vùng “*Kinh Tế Mới*” khi xưa? Giờ xin được bàn về nhóm 80% bị tiêu tủng kia. Chuyện gì sẽ xảy ra cho phần hồn sau khi chết? Trước tiên các bạn nên biết là phần hồn (cái biết) của con người, cũng là một thứ vật chất tuy nhẹ hơn xác thân nhưng nặng hơn nguyên diễm nhiều, đã tiến hóa rất lâu rồi, từ một tiểu linh quang thấp kém đi lên đã hằng tỉ năm, từng trải qua thời kỳ khoáng chất (địa cầu, Sấm), thời kỳ thảo mộc (cây cỏ, Thọ), thời kỳ cầm thú (Tuồng), nay là người (Hành), chỉ còn 2 nấc chót

Trời (Thức) và Phật (Giác) là về đến nhà .. đến chỗ nghỉ ngơi vĩnh viễn, phật giới, niết bàn. Cho nên cái hồn của khoáng chất rất yếu ớt, cây cỏ thì mạnh hơn với thọ cảm, nhưng rất yếu so với thú vật, và các thú vật lớn như chó, heo, bò, trâu thì có linh tánh gần bằng người. (Vì vậy mới được khuyến nên ăn chay cho nhẹ nhàng, ít trược) [Xin xem sách Chơn Lý của Tôn Sư Minh Đăng Quang, bài Ngũ Uẩn]

Chúng tôi được các thầy trong tâm linh dạy là trong thế chiến ba kỳ này, vì có vũ khí nguyên tử nên người chết được chia làm 4 loại.

Loại một, chết gần sức nổ của bom nguyên tử.

Quá sợ hãi vì sức mạnh của bom nguyên tử, phần hồn có thể bị tan rã trở lại như hồi đất đá, cỏ cây trôi dạt tí tí năm mới có thể có cơ hội-tụ mà tiến hóa trở lại làm người như hôm nay. Đây là đám đáng thương cần cứu nhất. Nhưng biết làm sao được!. Loại thứ hai là đám không đủ Diễm, lòng còn nhiều tham sân si, thiếu tánh hòa đồng, sống nhiều bằng phàm ngã, trình độ tiến hóa còn thấp. Nhóm này sẽ được gom lại và đưa đi đến một địa cầu khác có cùng hoặc gần bằng trình độ tâm linh. Diễm xuống bên Anh Quốc cho biết là địa cầu mới kiếm được cho đám này có trình độ tiến hóa gần bằng trái đất chúng ta.

Nhóm thứ ba là nhóm đủ Diễm, đầy đủ trình độ phước huệ, tâm trí phẳng lặng mà chẳng may bị mạng chung bất đắc dĩ kỳ này thì sẽ được mời đi thẳng về quê xưa chẳng hạn như các cõi trời Tứ Thiên Vương, Đạo Lợi, Tây Phương v.v. Loài người trên trái đất này có nhiều loại. Loại tạm gọi là có gốc gác ở đây thì lang thang từ tinh cầu này sang tinh cầu khác trên con đường tiến hóa. Loại khác chiết thân từ các vị trên các cõi trời đến đây với nhiệm vụ vừa giúp chúng sanh và cùng tiến hóa. Đến ngày đáo hạn xong nhiệm vụ thì trở về quê xưa. Chúng tôi được cho biết là người từ Đạo Lợi và Tây Phương đến đây cũng nhiều. Và loại nữa là những vị phật, bồ tát từ các phương trời trong vũ trụ (nhiều vị từ trời Đạo Lợi) đến đây để dạy dỗ chúng sanh trên con đường tiến hóa bao gồm mọi mặt trong xã hội từ khoa học, kỹ thuật, vật chất đến tôn giáo, tâm linh, tinh thần. Một khi đã đến chốn hồng trần này thì phật, tiên, thánh hay phàm cũng đều mang xác thân tứ đại, cũng nhiễm trần và tạo nghiệp như nhau. Vì vậy ai cũng phải lo tu để cứu chính mình. Nếu không khéo, đến lúc đáo hạn trở về, hồn nhiễm trần nặng trược quá không

về được thì có thể bị trôi lạc thoái hóa luôn. Hiện giờ có nhiều người vì mê trần mà không chịu về cũng như có nhiều người không về nổi. Thật là tội nghiệp! Vì vậy, lúc nào cũng có các bồ tát, thầy tổ sẵn sàng trong vô hình lần hữu hình để trợ giúp những linh căn đã đến ngày giờ về mà bị ô nhiễm bụi trần chưa thoát ra được. Duy còn đám chót là đám gần đủ Điển, chỉ thiếu chút ít, thì sẽ được đem về trung giới, một nơi không xa trái đất cho lắm, để thanh lọc và tu học. Thi đậu thì được về nhà, thi rớt thì .. các bạn cũng đoán được là đi đâu? Có Tiên Sĩ Siêu Hình Học Lê Trung Trực sau khi đắc quả tiên có kể cho tôi là anh ta phải mất gần 2 năm để học và thi. Nhờ trời phật ân ban nay được làm tiên ông ngự tại Trung Thiên Thế Giới bận rộn làm việc. Mai một anh cũng có phần trong Thánh Địa Việt Nam tương lai.

Ngài Huỳnh Giáo Chủ vì lòng từ bi muốn cứu chúng sanh. Không nỡ nhìn chúng sanh bị tan thành cát bụi hay bị thoái hóa thụt lùi, chậm trễ ngày giờ thăng hoa. Do đó ngài Huỳnh Giáo Chủ cùng các thầy tổ khác đều đảo lại VN qua hình thức điển quang hay tái sanh để độ và khuyến tu rất nhiều từ nhiều thập niên qua với rất nhiều tác phẩm chẳng hạn như Hiển Thơ Mẫu Nhiệm (100 ngàn câu thơ), v.v. Nhiều giáo pháp và pháp tu mới được ra đời, hay sự phục hưng của Thiên Tông VN và các môn khí công v.v và v.v. ... đây là nói riêng về VN chứ chuyện cứu độ thì xảy ra cho toàn cầu. Thêm nữa, kỳ ba thanh lọc này cũng là kỳ phổ độ và ân xá. Người tu được giúp đỡ tối đa, học chỉ cần 50% điểm là đủ đậu. Vì thế, tu lúc này là dễ đắc đạo nhất!

Vào ngày 05/17/2009 ngài Huỳnh Giáo Chủ lại đến cho chúng ta bài thơ 160 câu chỉ với một mục đích là khuyến tu để cứu vớt các linh căn đang còn ngập lặn trong giờ chót, bằng cách tỏ lộ thiên cơ về VN cho quý vị hiểu rồi mà lo tu. Theo sấm thì từ đây đến lúc bom nguyên tử khai ngòi chỉ còn vòn vẹn 5.5 năm nữa thôi (mã đề dương cước anh hùng tận), xin quý vị hãy lo chuẩn bị gấp rút cho kịp. Hãy lo vun bồi tâm linh và đừng tham dính vào vật chất nữa, "Thế gian huyễn cảnh tiếc làm gì?" Pháp tu giờ đây thì nhiều mà mình sự cũng sẵn. Ăn thua là ở nơi mình. Thành Tâm sẽ đạt Thanh Tịnh rồi thì Tự Tại. Thành Tâm sẽ khiến phật sự đưa đường chỉ lối cho mình gặp đúng thầy và pháp môn thích hợp với từng cá nhân. Để về Tây Phương, tâm

cần đạt vô niệm, để về Đạo Lợi, tâm phải lặng đi và thiên môn phải mở. Nếu quý vị nào muốn tìm hiểu thêm về lối tu hành và pháp môn của chúng tôi thì xin liên lạc qua
email: vienluutd@yahoo.com

Tóm tắt bài thơ 160 câu của ngài Huỳnh Giáo Chủ cho ngày 05/17/09:

2009:

- Năm nay trâu đất, kẻ giàu người nghèo đều lo âu về vấn đề vật chất.
- VN sẽ được đem ra trình tại hội đồng chư phật vào tháng 5 Âm lịch. Chắc là sẽ có chuyện lớn!
- VN sẽ chia sẻ Trung Thu một cách nào nê! Kinh tế thảm thương?

2010:

- Chiến tranh tiến gần, khắp trong thiên hạ cợp tru nào nê. Ý nói là nhiều quốc gia khởi mào chiến tranh.

2012 - 2016:

- Việt Cộng bị bao vây không lối thoát. Thế chiến khởi sự (2012)
- VN kinh tế lâm nguy khiến Nông Đức Mạnh lo âu trong khi "N.M.T" chỉ lo nịnh Trung Quốc.
- VN chia đôi. Miền bắc theo Bắc Kinh và cả hai lên kế hoạch gây chiến tranh. Miền Nam (VN mới) có hình bầu được Mỹ hậu thuẫn dàn trận bao vây TC.
- (2014, Ngọ) Trung Cộng khai ngòi nguyên tử với Mỹ. TC chết 8 còn 2 và Mỹ cũng thiệt hại nặng nề.
- Việt Cộng chết 9 còn 1 và 1 sót lại sẽ lo tu.
- Nguyễn Tấn Dũng tận thế con dê (2015) và Việt Kiều về nước.

2017: Đinh Dậu, ngài Huỳnh Giáo Chủ về VN khai đạo trong nước, ban pháp tu cho dân chúng và VN sẽ hưởng thái bình một ngàn năm.

Nguyên văn bài thơ của ngài Huỳnh Giáo Chủ cho ngày 05/17/09:

- Người tiếp diễn: Bé Xí
- Người viết bài: Viễn Lưu
- Bài này đã được hai huynh Triệu Phổ và Bảo Tổ phát sóng trong chương trình TADV số 344.

---oOo---

05/17/09: Ngài Huỳnh Giáo Chủ cho bài thơ sau:

Thế gian có nghĩa gì đâu
Vớ bao lận đận lo âu thêm rầu
Người thì phải có nhà lầu
Kẻ thì làm ruộng âu sâu quanh năm [4]
Kể ra phải đến tháng năm
Việt Nam mới được bóc thăm ra trình
Tinh trời ở tận tâm mình
Chớ đâu có phải đi tìm đâu xa [8]
Việt Nam rồi sẽ phân qua
Tinh trời tận độ ân tha người hiền
Ngày vui đến tận các miền
Nhà nhà sum họp lo thiên, lo tu [12]
Tính ra cũng đến mùa thu
Đất nước chia sẻ trung thu nào nề
Con **Trâu** nó kéo thầy ghê (2009)
Một năm đất nước ham mê bỏ trời [16]
Tinh trời tận độ nơi nơi
Gởi chàng Sĩ dưng, tận nơi độ đời
Sáu năm đất nước toi bời
Nay chàng Sĩ dưng, **Mã** thời đến nơi [20] (2014)
Ngày nay tận thế đến nơi
Việt Nam đất nước tả toi mọi bề
Thương mại bị đập nặng nề
Nông thôn Đức Mạnh nào nề lo âu [24]
Rồi đây sẽ có Diều Hâu
Bay về xứ Việt cảm thấu người Hùng
Thấy trong thế giới điên khùng
Điên nay mách bảo người cùng lo tu [28]
Tham lam cộng sản tạo ngu
Bóc lột bá tánh tạo mù cho chung
Thằng “N.M.T” bị khùng
Suốt ngày lo lót Cộng Trung vô thần [32]
Chiến tranh rồi lại sẽ gần
Người trong thiên hạ phải cần kiệm tu
Hai ngàn thập chẵn mùa thu (2010)
Khắp trong thiên hạ **cọp** tru nào nề [36]
Tấn Dưng tận thế con **Đê (2015)**
Việt Kiều mới được trở về nước Nam
Tinh trời tận độ nước Nam
Mai sau sẽ chọn nước Nam đứng đầu [40]
Hải ngoại các nước về châu
Nước Nam tuy nhỏ hình **bầu** đẹp xinh
Việt Bắc với bọn Bắc Kinh
Cùng nhau bàn bạc chiến binh hải hùng [44]
Diều Hâu mới chọn anh Hùng
Bao vây khắp chốn Cộng Trung trong ngoài
Cộng Trung cho mở hạch ngồi
Sấm trời nổi dậy đất trời chuyển rung [48]

Cộng Trung bị **Ngựa** đá tung (2014)
Trên trời sấm nổ đất tung tứ bề
Nhìn xem hung cảnh nào nề
Điên đây lòng dạ nặng nề Từ Bi [52]
Điên nay muốn nhắc một khi
Mà lo tu niệm phước thì về Tây
Việt Cộng sẽ bị bao vây
Không còn lối thoát phanh thầy năm **Thìn** [56] (2012)
Người ơi gắng sống mà nhìn
Cộng kia bị tội một nghìn âm ty
Điên thì lòng dạ Từ Bi
Nhưng không cứu được bọn ni kỳ này [60]
Cũng do hậu quả xưa rày
Bọn ni đã tạo xưa này đã ghi
Ta đây lòng dạ Từ Bi
Năm xưa bị hại từ khi Phú Thành [64]
Xác ta bị Bửu nó hành
Vinh sao mà ác chặt thành nhiều phần
Hồn ta đã được thoát trần
Cho nên thân xác không cần làm chi [68]
Bọn bây cứ mãi chặt đi
Ta không có sợ tâm Bi độ người
Lòng Bi ta tha các người
Cớ sao không chịu tha người tu chơn [72]
Bọn bây nay quả nặng hơn
Vì do đàn áp người chơn Hảo Hòa
Miền Nam sau được chung nhà
Miền Bắc gánh chịu quả mà đắng cay [76]
Rồi đây tất cả tui bây
Phải cùng chung phận phanh thầy không hồn
Việt Cộng chết chín một còn
Mấy ai trong bọn sống còn lo tu [80]
Từ đây cho đến mùa thu
Nhiều chuyện đụng độ bọn ngu có phần
Nay Diều mách bảo xa gần
Mà lo tu niệm được gần Phật Tiên [84]
Từ trên giáng xuống trần miền
Phật trời tái thế khắp miền Việt Nam
Sửa sang cho được nước Nam
Sửa lại cho được miền nam Sài Gòn [88]
Ta đâu nói chuyện trẻ con
Hãy gắng tu hành sống còn mà coi
Điên mai trở về hẩn hơi
Về nơi xứ Việt mà coi Diều làm [92]
Đinh **Đậu** Diều sẽ giáng phàm (2017)
Điên đem màu nhiệm hội đàm tại Nam
Cùng Diều bao vị giáng phàm
Có thầy có tổ cùng làm việc chung [96]
Tây An ban đạo khắp cùng

Giúp cho bá tánh mọi vùng an yên
Nay ta lại tạm làm Điên
Điên này của Phật linh thiêng nhiệm mầu [100]
Ta chờ cho đến **Mùi** sau (**2015**)
Sẽ đem chơn pháp mà trao mọi người
Hôm nay nói chuyện kẻ cười
Ngày sau nói chuyện người cười người khen
[104]
Điên nay nói hết một phen
Mặc cho bôn đạo ai khen ai cười
Điên nay đã trọn bốn mươi
Nhìn trong bá tánh ít người chịu tu [108]
Xưa nay giả Điên giả ngu
Cho người chọc ghẹo Điên mà cũng cam
Chỉ vì Điên thương nước Nam
Chờ ngày ban lệnh Điên làm cho coi [112]
Phật ngài ban lệnh hẳn hoi
Đến ngày “Thất Nhật” mà coi Điên làm
Xác người lẫn lộn cộng tham
Khắp trong thế giới **chiến hằm** ra quân [116]
Máy bay cùng **thủy lục quân**
Trên ném, dưới phóng xác thân đầu còn
Trung Cộng **chết tám hai còn**
Mỹ cũng bị nặng mắt còn mấy mươi [120]
Than ôi lắm chuyện với người
Sao không tu luyện phước mười để mai
Vì thương bá tánh Điên khai
Gắng công cứu vớt hỡi ai biết lường [124]
Phổ phường bom đạn thảm thương
Khắp trong thiên hạ mọi đường gian truân
Rời sau cho đến mùa xuân
Đến năm con **rắn** Quý xuân nào nê [128] (**2013**)
Sao cộng bị rơi nặng nề
Nổ tung ba cõi mọi bề tiêu tan
Ta đâu mà đi nói gian
Tây An giáng bút phục an đất trời [132]
Nay ta xin được thỉnh mời
Bửu Sơn linh nghiệm đời đời độ tha
Hòa Hảo sau được chung nhà
Đem cho bá tánh nhà nhà an vui [136]
Cao Đài cộng tác tuổi **Mùi** (**2015**)
Cùng nhau gánh vác **Át Mùi** ra tay
Mừng cho bá tánh gặp may
Ra công cây cây pháp thầy ân ban [140]
Tiên Ông ra lệnh mở mang
Ban cho sắc lệnh mở mang đạo mầu
Tam giáo đến giờ phải thâu
Tam giáo được chọn người mau ban hành [144]
Chỉ còn một đạo rõ ràng
Bạch Y Huỳnh Đệ sẽ thành pháp chơn

Tam pháp sẽ được ban ơn
Cho người hành pháp tu chơn hẳn hoi [148]
Thiện nam, tín nữ gắng coi
Phật trời giáng thế hẳn hoi kỳ này
Kỳ ba có phật có thầy
Ráng mà tu niệm có ngày bình an [152]
Di Đà ban pháp mở màn
Di Lạc ban pháp rõ ràng bấy lâu
Pháp lành để lại rất lâu
Viễn Lưu trăm họ mai sau thực hành [156]
Quán Âm Bồ Tát đạo thành
Ba ngài chọn pháp để dành thượng ngươn
Pháp truyền bá tánh tình thương
Bạch Y Đạo Sĩ con đường từ đây [160]
Huỳnh đệ góp sức ra tay
Giải phóng dân tộc từ nay Hòa Bình
Phật Tiên đã chọn xứ mình
Việt Nam Tổ Quốc Thanh Bình Ngàn Năm

KB: Ngài Huỳnh Giáo Chủ / Bé Xí
Viết xong ngày 17 tháng 5 D.L giờ Ngọ