

THÂN THỂ NGÀI HUỲNH GIÁO CHỦ TRONG HUYỀN LINH HỌC

Viễn Lưu/Bạch Sĩ
www.bachyhuynhde.org
vienluutd@yahoo.com

Viễn Lưu một lần nữa xin kính chào độc giả thân mến. Hôm nay chúng tôi xin được trình bày đôi điều góp nhặt được trong huyền linh học về thân thể của Ngài Huỳnh Giáo Chủ tức Ngài Huỳnh Phú Sổ, người khai sáng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo năm Kỷ Mão, 1939 tại làng Hòa Hảo Nam Việt.

I. Thân thể Ngài Huỳnh Giáo Chủ tại Nam Việt thế kỷ 20.

Đức Huỳnh Giáo Chủ (1919 - 1947): Người Khai Sáng Phật Giáo Hòa Hảo Tây Nam Việt

... Ngài tên Huỳnh Phú Sổ sanh năm 1919 tại làng Hoà Hảo, tỉnh Châu Đốc. Ngài là trưởng nam của Đức ông Huỳnh Công Bộ và bà Lê Thị Nhậm. Thuở nhỏ, vừa học xong hết bậc tiểu học thì đau ốm liên miên, nên ngài phải rời nhà trường về dưỡng bệnh. Từ 15 đến 21 tuổi, Ngài không lúc nào dứt được cơn đau và không một lương y nào trị được.

Năm 1939, sau khi hướng dẫn thân phụ viếng các am động miền Thất Sơn và Tà Lon, những núi non nổi tiếng linh thiêng hùng vĩ, Ngài tỏ ra đại ngộ. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939) Ngài chính thức mở Đạo. Bắt đầu là công việc chữa bệnh, Ngài chữa lành được các chứng bệnh hiểm nghèo với phương pháp thật đơn giản là chỉ dùng lá cây, nước lã và giấy vàng, khiến các bác sĩ Tây-Y và các dược sư Đông-Y lẫn các danh gia phù thủy đều phải kinh dị.

Song song với việc chữa bệnh ngài thuyết pháp thao thao bất tuyệt. Cũng từ năm 1939, Ngài sáng tác rất nhiều kệ giảng nội dung tiên tri, chiến cuộc sẽ tràn lan, nhân loại sẽ điêu linh và kêu gọi mọi người nên bỏ dũ về lành, thực hành Tứ Ân, trau giồi thiên-tịnh để trở thành thiện nhân trong xã hội và tiến đến sự nhập diệu cõi đạo.

Trước tình hình ngả nghiêng của đất nước thời 1945, Ngài ra tham gia chính trị hoạt động cứu nước. Ngày 16 tháng 4 năm 1947 (ngày 25 tháng 2 Nhuận năm Đinh Hợi) Ngài bị Việt Minh âm mưu bắt và ám hại

Các tác phẩm trường thiên của Đức Giáo Chủ:

1. SẮM GIẢNG KHUYÊN NGƯỜI ĐỜI TU NIỆM (tức quyển Nhứt, văn lục bát, dài 912 câu, xuất-bản lần đầu tiên năm 1939)
2. KỆ DÂN CỦA NGƯỜI KHÙNG (tức quyển Nhì, văn thất ngôn trường thiên, dài 476 câu, xuất bản lần đầu năm 1939)

3. SÁM GIẢNG (tức quyển Ba, văn lục bát, dài 612 câu, xuất bản lần đầu tiên năm 1939)
4. GIÁC MÊ TÂM KỆ (tức quyển Tư, văn thất ngôn trường thiên, dài 846 câu, xuất bản lần đầu năm 1939)
5. KHUYẾN THIỆN (tức cuốn Năm, đoạn đầu và đoạn chót viết bằng lối văn lục bát, đoạn giữa viết bằng lối thất ngôn, gồm 756 câu, xuất bản lần đầu năm 1942)
6. CÁCH TU HIỀN VÀ SỰ ĂN Ở CỦA MỘT NGƯỜI BỒN ĐẠO (sách viết bằng văn xuôi, dày trên 300 trang).

[chú thích: Phần tiểu sử trên đây được trích dẫn từ sách Sám Giảng Thi Văn Toàn Bộ của Đức Huỳnh Giáo Chủ, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại ấn hành 2004]

II. Cơ duyên hội ngộ với Đức Huỳnh Giáo Chủ từ năm 2008.

Chúng tôi là những người đi tìm đạo để giải phóng tâm linh khỏi ngục tù thể xác này. Trên con đường tu học, chúng tôi tu tập theo pháp thiên Vô Vi của thầy Tám (Lương Sĩ Hằng) hay còn có tên là Đức Vĩ Kiên; và rồi lúc tập thêm pháp Vô Niệm Viên Thông của Thiền Sư Thích Minh Thiện thì nghĩa đệ của tôi đạt được Tâm Tâm Tương Ứng với thầy Tám. Lúc bấy giờ Thầy Tám vẫn còn tại thể cư ngụ bên Canada trong lúc chúng tôi sống tại miền nam nước Mỹ. Thầy Tám lúc đó hằng ngày vẫn dụng thần thông phóng điện ban thơ cho anh em chúng

tôi. Có lần cần thiết, thầy Tám còn mượn luôn cái xác của nghĩa đệ để đến nói chuyện và dặn dò tôi những điều cần thiết về tu hành. Lúc bấy giờ tôi chỉ là lính mới tò te tập sự tu hành còn giải đãi lắm. Sau đó không lâu chúng tôi bắt đầu nhận được bút điện từ Thiền Sư Thanh Sĩ (Hòa Hảo) và Thiền Sư Thích Minh Thiện (Đại Thừa Phật Giáo) cùng Thầy Hồng Quang (Hồng Môn) đến dạy dỗ và khuyến khích chúng tôi tu hành tinh tấn. Những vị đến với chúng tôi đều được Thầy Tám gạn lọc kỹ càng chứ không phải kiểu ông lên bà xuống tự do (Tà Điện) như thường xảy ra trong giới tiếp điện.

Vào một buổi sáng đẹp trời mùa đông năm 2008, Dec/03/2008, khoảng 10 giờ sáng sau khi ăn sáng xong, chúng tôi chợt nghĩ đến Thầy Huỳnh và cụ Trọng Trình nên nhờ em tôi lúc bấy giờ đang đi làm lái xe ngoài đường phóng lên xin hỏi Đức Vĩ Kiên có phải hai người là một hay không và luôn tiện hỏi thêm về bài Long Vĩ Xà Đầu. Chỉ vài phút sau thì Đức Vĩ Kiên đến trả lời như sau “*Cái chuyện này ta biết và trả lời cũng được ... nhưng để Ngài Huỳnh trả lời cho các con thì hay hơn*” ... sau đó vài phút chúng tôi nhận được bài thơ đầu tiên của Thầy Huỳnh Giáo Chủ như sau:

*Huỳnh Phú Sổ nay ghé thăm X
Phú quý tài cao hãy bước vào
Sổ trời qui định nay kiếp chót
Là đà hành pháp rớt như chơi
Đức cao trí sáng mượn pháp vào*

Thân Thế Ngài HGC trong Huyền Linh Học

Trạng xưa người đã nói rất rõ
Trình lên Ngọc Đế vĩ xà đầu
Xưa người sử chép long hoa hội
Kính Bái.

Kể từ ngày đó trở đi Đức Huỳnh Giáo Chủ mới bắt đầu xuất hiện với anh em chúng tôi ngày càng thường xuyên hơn.

Giờ đây xin mời quý vị thử so sánh 3 đoạn thơ sau đây thì sẽ thấy đoán được sự liên hệ của 3 người này:

Cu Trang Trình Nguyễn Bình Khiêm, thế kỷ 16.

Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
Can qua xú xú loạn binh đao
Mã đề dương cước anh hùng tận
Thân dậu niên lai kiến thái bình

Ngài Huỳnh Giáo Chủ, thơ năm 1939.

Mèo kêu bá tánh lao xao,
Đến chùng Rông, Rắn máu đào chổn ghê.
Con Ngựa lại đá con Dê,
Khấp trong trần hạ nhiều bề gian lao.
Khỉ kia cũng bị xáo xào
Canh khuya Gà gáy máu đào mới ngưng.

Ngài Huỳnh Giáo Chủ, bút điển ngày 03/22/2009:

Con mèo lại kêu meo meo
Khấp trong thiên hạ bọt bèo nát tan

Nhà lâu xe cộ nghênh ngang
Không có người ở ngổn ngang mọi đường
Đến năm rông rắn thấy thương
Năm châu hộp chợ chiến trường đao binh
Đến năm con ngựa thật kinh
Khấp trong thế giới đao binh tứ bề
Anh hùng tận thế con dê
Khấp trong thiên hạ thấy ghê thây nằm
Ai ơi hãy nhớ từng năm
Mà lo tu niệm phước trăm năm còn

III. Các tác phẩm bằng bút điển từ năm 2008 đến nay.

Chúng tôi trong những năm qua đã nhận được nhiều bài bút điển của Đức Huỳnh Giáo Chủ (HGC). Như thường lệ lúc sinh tiền Đức HGC nổi tiếng về viết thơ dài đủ loại. Nội dung gồm có tiên tri, chính trị, dạy đạo và khuyến tu. Do đó, các bài chúng tôi nhận được cũng không ngoại lệ và rất dễ để nhận diện người xuống điển. Cái bài của Đức HGC thường rất dài từ 150 câu đến hơn 500 câu thơ là thường và cũng có những bài ngắn như bài mở đầu trên đây.

Trong bài viết này, chúng tôi xin in nguyên văn 2 bài Đức HGC cho ngày 03/22/09 và 09/19/09 khoảng 150 câu mỗi bài cho quý bạn đọc thưởng thức và kiểm chứng giọng văn và thơ. Những bài khác các bạn có thể kiểm trên mạng: www.bachyhuynhde.org.

IV. Thân Thế Của Đức Huỳnh Giáo Chủ Trong Huyền Linh Học.

Đức Phật Thầy Tây An (PTTA) và Đức Huỳnh Giáo Chủ (HGC) Không phải là Phật Di Lạc.

Lúc gần đây có sự ngộ nhận của một số người là Đức PPTA và Đức HGC là chiết thân của Phật Di Lạc. Do đó, Đức Bạch Y Đạo Sĩ (BYĐS) đã cho chúng tôi bài thơ ngày 09/19/09 để đính chánh như sau:

.....

*Khi xưa có kẻ đã hiểu lầm
Cho ta là đấng Di Lạc Long Quân
Chừng nào bốn đạo mở tiệc mừng
Long Hoa Đại Hội ấy chừng biết ta 152*

.....

[chú thích: phần dưới đây sẽ chứng minh là Đức PPTA và Đức HGC là chiết thân của Ngài BYĐS].

Trong các cõi trời dục giới từ dưới lên trên, Ta bà, Tứ Thiên Vương, Đạo Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất, Hóa Lạc và Tha Hóa Tự Tại thì 3 cõi thấp nhất được gọi là Địa Cư Thiên; tức là cõi trời mà loài người hay tiên sống trên mặt đất. Còn các cõi cao hơn được gọi là Không Cư Thiên tức là nơi các chư thiên sống trên không. Tại 3 cõi Địa Cư Thiên này thì cõi Đạo Lợi là cao nhất, lớn nhất, có đời sống dài nhất và cũng nơi này là bộ chỉ huy của Quân Tiên Hội cai quản các cõi bên dưới trong đó có trái đất

chúng ta đang ở. Ở đó có 32 vị Ngọc Đế và 1 vị Ngọc Hoàng Thượng Đế. Do chỗ này cõi Đạo Lợi còn có tên là Trời Ba Mươi Ba, Tam Thập Tam Thiên vì có 33 ông Thiên Đế.

Một trong 32 vị Ngọc Đế có tên là Vĩ Kiên. Gia đình Ngài Ngọc Đế Vĩ Kiên có cả thảy 8 người con, 4 trai và 4 gái. Đức Bạch Y Đạo Sĩ vốn là chiết thân của Đức Quan Âm sanh vào làm con út của Đức Vĩ Kiên, nay đã gần 90 tuổi. Đức Bạch Y Đạo Sĩ thì nay được 38 tuổi thông minh lỗi lạc tuyệt vời. Chúng tôi xin dẫn chứng qua mấy vần thơ sau trong bài 09/19/09: Đức HPS cho thơ:

.....

*Trong kinh sám đã có hẩn hoi
Bạch Y Đạo Sĩ giống nòi Đạo Lợi
Từ Quán-Âm ngài khởi tâm bi
Thương cho sanh chúng cõi ni từ đó 92*

*Đức Quán-Âm dùng phép hóa thân
Sanh vào Đạo Lợi cho gần sanh chúng
Đức Ngọc-Đế tướng mạo khoang dung
Ngài biết rằng mình tuổi đã ngũ tuần 96*

*Các con ngài địa vị chẳng ung
Đã bảy đũa nay chừng thứ tám
Đức Bạch-Y là con thứ tám
Nay đã ba tám tuổi đời 100*

Thân Thế Ngài HGC trong Huyền Linh Học

*Ngài thông minh lỗi-lạc tuyệt vời
Mấy ai sanh, cha trời mừng rỡ
Từ Đạo Lợi hội được khai mở
Long Hoa-Hội mừng rỡ mọi người 104*

Đến đây chúng ta biết được Đức Bạch Y Đạo Sĩ là hiện đang ở cõi trời Đạo Lợi, được 38 tuổi. Lúc thiếu thời ngài vốn là cốt con nhà Tiên Gia, nhưng lại được cha gửi qua học đạo với một trong hai anh em nhà sư tại cõi Đạo Lợi. Hai nhà sư này đều có phân thân xuống trần thế này rất nhiều lần. Lần gần đây nhất tại Nam Việt vào thế kỷ 20 thầy của Đức Bạch Y Đạo Sĩ phân thân xuống sanh làm Thiên Sư Thích Minh Thiên viên tịch khoảng 1980's, để lại pháp Vô Niệm Viên Thông Yếu Quyết. Còn vị kia có phân thân sanh làm Tổ Minh Đăng Quang, người khai sáng hệ phái Phật Giáo Khất Sĩ tại Nam Việt, viên tịch khoảng 1950's.

Xin dẫn chứng qua 4 câu thơ sau trong bài thơ thầy HPS cho ngày 09/19/09.

*. . . Vô Vi pháp là pháp tam kỳ
Cho sanh chúng đường đi về cõi
Pháp thứ nhì là của thầy tôi
Vô Niệm thì rồi sanh Phật Quốc 128*

Vô Niệm Viên Thông Pháp là Pháp Thiên của Thiên Sư Thích Minh Thiên để lại cho đời Thượng Ngươn để giúp chúng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc và cũng là một

trong Bạch Y Huynh Đệ Thiên Tam Pháp. Xin mời đọc thêm tại www.bachyhuynhde.org .

Và trong một bài khác cho ngày 05/26/09:

*. . . .
Nay Diên được lệnh ban từ Thầy
Thích Minh Thiên thầy, đầy quyền năng
Từ Bi cứu độ quên thân*

. . . .

Đọc đến đây thì có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu sáng tỏ. Chúng tôi muốn nói là các vị mà chúng tôi đã mô tả từ trên đến giờ: Đức Vĩ Kiên, Thiên Sư Thích Minh Thiên, Tổ Minh Đăng Quang, Đức Bạch Y Đạo Sĩ, v.v... đều là những nhân vật ở trong ban chỉ huy tại cõi trời Đạo Lợi và đang đêm ngày làm việc để giúp xây dựng quốc độ Nam-Hón trong kỳ Thượng Ngươn tới này. (Chúng tôi chỉ xin mô tả về khía cạnh giáo dục tâm linh).

Để chuẩn bị xây dựng quốc độ Nam Việt cho thời Thượng Ngươn kỳ 4, từ xa xưa thế kỷ 16 Đức Bạch Y Đạo Sĩ đã phóng chiết thân của mình xuống nước Việt đóng vai Đức Trọng Trình làm quan cho nhà Mạc 500 năm về trước để chỉ đường cho chúa Nguyễn Hoàng làm cuộc nam tiến mở mang bờ cõi tiến dần về núi Thất Sơn ngày nay. Sau đó, Đức Bạch Y Đạo Sĩ còn phóng thêm một chiết thân khác nữa là Đức Phật Thầy Tây An (PTTA). Hai vị này đã nhiều lần đi đi lại lại quanh vùng Thất Sơn, Hòa Hảo, Cao Miên v.v. trong những thế kỷ từ 16 đến 20 để thành lập 2 giáo phái lớn tại Nam Việt là

Thân Thế Ngài HGC trong Huyền Linh Học

Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật Giáo Hòa Hảo có chung giáo lý Tứ Ân.

Cũng từ chỗ này mà câu “Một thầy ba tổ” thấy rải rác từ trong các áng thơ của Đức Phật Thầy Tây An qua Sư Vãi Bán Khoai đến Đức Huỳnh Giáo Chủ nhưng không mấy ai hiểu rõ ý nghĩa. Đến hôm nay, Đức Bạch Y Đạo Sĩ mới chỉ rõ ý nghĩa của câu trên. Câu “Một thầy ba tổ” hàm ý một thầy là Đức Quán Âm và 3 tổ là Đức Bạch Y Đạo Sĩ, Đức Huỳnh Giáo Chủ và Đức Phật Thầy Tây An. Chúng tôi chỉ kể những chiết thân mà chúng ta đã quen thuộc.

Chi tiết này được dẫn chứng qua bài thơ khoán thủ sau đây: “Phật Thầy Tây An, Huỳnh Giáo Chủ, Bạch Y Đạo Sĩ từ Quán Thế Âm”.

09/10/09: Ngài Bạch Y Đạo Sĩ cho bài thơ sau:

Phật trình sắc lệnh ra cứu đời
Thầy trò xum họp lại thành thời
Tây phương giáo dục đời trần hạ
An nhàn hưởng lạc bởi ơn trời
Đức độ lo tu nay gặp thời
Huỳnh về cõi hạ đạo khắp nơi
Giáo diu sanh chúng vào ngươn thượng
Chủ trì chánh pháp lập vị ngôi
Bạch Ngọc Thanh chuyển dục Thiên Lô
Y như sấm sét nổ trên trời
Đạo màu khai mở Sơn Thất Cẩm
Sĩ phục công danh, đón chúa tôi
Từ quang phản chiếu khắp nơi nơi
Quán chiếu thân tâm đẹp tuyệt vời

Thế gian Tiên Phật lập lại đời
Âm Dương hòa thuận sống thành thời
KB: BYĐS/BS 09/10/09

Và trước khi chấm dứt bài này, chúng tôi xin vui mừng tiết lộ thêm cho quý vị biết là trong khoảng thời gian Kiếp Hoại của Hạ Ngươn 3 từ 2012 tới 2016 và bắt đầu của Kiếp Sanh của Thượng Ngươn 4 từ 2017 – 2028 sẽ là thời gian mà Đức Phật Thầy Tây An chấp chương quyền hành để lo cho quốc độ Nam Hớn, đúng như lời Ngài đã nói trong quyển “*Lịch Sử Long Hoa Đại Đạo*” [copy có tại www.bachyhuynhde.org] do Đức PTTA xuống điển năm 1976. Sau đó Đức Huỳnh Giáo Chủ sẽ chính thức tái xuất để giúp Minh Hoàng xây dựng Trung Ương Nam Hớn.

Hai bài thơ mà chúng tôi đề nguyên văn dưới đây có chứa đựng lời tiên tri, khuyên tu, nhắn nhủ, và lời dạy về các pháp tu hành cần thiết cho Kiếp Hoại của Hạ Ngươn Ba sắp đến, 2012-2016. Ai hữu duyên mau lo tu sửa thì sẽ được cứu!

Chúc các bạn may mắn!.

Kính bút,

Viễn Lưu/Bạch Sĩ

Viết tại Viễn Lưu Thiên Đường, Rằm tháng Ba năm Tân Mão, Apr/17/11.

Website: www.bachyhuynhde.org

Email: vienluutd@yahoo.com

**V. Nguyên Bản 2 bài thơ của Đức Huỳnh Giáo
Chủ cho ngày 03/22/09 và 09/19/09.**

03/22/09: Ngài HPS cho thơ

Ai ơi cố tìm đường vào
Đường về thiên quốc người nào muốn đi
Bá gia hãy mở từ bi
Trời phật cứu vớt người thi về nguồn
Dạo này tâm Điền thật buồn
Buồn cho bá tánh cuồng cuồng nội tâm
Tâm ta tâm phật chẳng lầm
Hãy mau dứt khoát mà tâm đường đi
Thế gian nay vào cuộc thi
Đông tây nam bắc trường thi đầy đầy
Hằng ngày làm bạn cáo cày
Nhưng tâm vẫn giữ phật thầy ở tâm
Cám ơn trời phật ta tâm
Vô Vi chơn pháp chẳng lầm chỗ mô
Nam Mô sáu chữ cho vô
Trên đầu khoát lưng hư vô nhiệm màu
Ở đây điển phóng điển thân
Trung tâm vũ trụ phật đầu nói đùa
Điền đầu có bán với mua
Thành tâm niệm phật làm vua nước nhà
Lìa nhà bỏ đi ta bà
Đã lâu không biết chơn tà là đâu
Nam mô phải niệm trên đầu
Điển quang khai mở đạo mâu chuyển khai
Không cần phải tụng lại nhải

Không cần thần chú mà hại cái thân
Niệm phật phải niệm trong tâm
Không cần mở miệng như cầm như mù
Ấy thế mới gọi là tu
Lục thông khai mở ngao du thiên đàng
Nam mô sáu chữ rõ ràng
Ráng công mà niệm phật ta mang về
Về nơi thiên quốc hương quê
Về nơi phật quốc ai về với ta
Sư ni xưa cũng trị tà
Trị cho bá tánh qua mà nạn tai
Bán khoai chăm chỉ hàng ngày
Niệm cho bá tánh có ngày bình an
Trên trời có đấng Ngọc Hoàng
Ngài sai ma quỷ xuống đàng diêm phù
Ai mà sân hận nghịch thù
Nó thì nhập xác trả thù như chơi
Ai ơi nhớ ráng ở đời
Ráng công tu luyện ma thời xa đi
Quý kia không dám luận li
Vớ người tu hạnh từ bi độ đời
Người tu thì được về trời
Kẻ không thì chịu một đời phan thân
Tham chi ở lại chốn này
Vớ ma vớ quỷ chống này ác ghê
Chi bằng Đạo Lợi ráng về
Khi đi có hứa đặng về kỳ ni
Kỳ ba hồn vía phải thi
Trong ngoài phán xét luật thi tại thiên

Thân Thế Ngài HGC trong Huyền Linh Học

Phân đạo chia khắp các miền
Đông tây nam bắc tu thiền Vô Vi
Xin trong cô bác chớ nghi
Lời khùng không phải trời thì hại ngay
Thân này thể xác trao ngay
Miễn sao bá tánh tráng ngay bạo tàn
Tu thì tà trược phải tan
Chớ không thì bị ruột gan nát như
Người tu tâm thì phải từ
Từ Bi Hỉ Xả y như Phật trời
Xin người gẫm nhiệm mấy lời
Thầy khuyên thầy dạy mấy lời từ đây
Xa xưa cho đến ngày nay
Ta thường chuyển xác độ thay dân hiền
Dân hiền sau sẽ thành tiên
Người hiền tu luyện phước duyên còn hoài
Mai sau sẽ gặp Sư Khoai
Chỉ cần một niệm Sư Khoai đến liền
Ở đời có mẹ tên Liên
Pháp danh là Huỳnh, thị hiền tu tiên
Mai sau chọn làm thánh hiền
Cứu dân độ thế khắp miền Lục Châu
Ai ơi nhớ mà thỉnh cầu
Mẹ thời ban phước tâu lên Ngọc Hoàng
Ta đâu nói chuyện dị đoan
Mẹ là Thánh Mẫu chu toàn bấy lâu
Mẹ ta xuống trần đã lâu
Ấy vì bá tánh mẹ đâu có phiền
Vô Vi ban rải khắp miền

Đông tây nam bắc nối liền các châu
Việt Nam, Hải Ngoại, Âu Châu
Dạy cho bá tánh để đầu mấy câu
Công ơn cha mẹ thuở đầu
Nhớ ghi, nhớ khắc mời mầu bạn ơi
Mấy trời vận chuyển bạn ơi
Tu đi kéo trễ hết đời từ đây
Xe tăng tàu thủy máy bay
Phi đạn nó phóng phanh thân người đời
Khi xưa ta nhắc mấy lời
Ít ai để ý Trạng thời xa xưa
Có kẻ thích thú say sưa
Nhiều người nhắm mắt nói bừa mấy câu
Ấy là mấy chuyện đầu đầu
Làm gì có chuyện Phật thân ngũ hành
Ta đây tâm nguyện đã thành
Mách cùng thế giới chiến tranh trong ngoài
Sau này trố mắt mà coi
Mấy lời ta nói hẩn hoi sẽ thành
Ai ơi cố gắng làm lành
Tu tâm dưỡng tánh tâm thành với ta
Điên này đảo lại ta bà
Cứu cho bá tánh thoát mà nạn tai
Thiền nhân nghe nói mặc ai
Miễn sao tu đắc kiếp này về ngôi
Ai ơi hãy bỏ tánh tôi
Điên thì sẽ giúp cho rồi nạn tai
Nay ta mượn xác con lai
Nối liền hai nước bông lai tại trần

Thân Thế Ngài HGC trong Huyền Linh Học

Mỹ, Việt hai nước lại gần
Mỹ, Á xum họp là gần thượng ngươn
Cho nên mới phổ pháp chơn
Cho hàng phật tử như đờn lên dây
Ráng công sẽ được về tây
Ai tu sẽ được phật, thầy cứu cho
Sao ta cứ mãi buồn lo
Lo cho lê thứ không lo tu hành
Năm kia ta dạy rất rành
Một ngàn năm chẵn ta dành cho ai
Chín trăm năm lẻ ba hai
Bảy năm sau đó Diên khai đạo màu
Tứ Ân Diên dạy để đầu
Ân cha ân mẹ mà hầu cạnh bên
Ân này thiên giới lập nên
Phụng dưỡng cha mẹ mà nên làm tròn
Tứ ân ta dạy hao mòn
Mấy ai để ý làm tròn đạo nhân
Thiên đạo nay rất là gần
Để cho bá tánh được gần phật tiên
Nói nhiều nó nói tao Diên
Gẫm trong lê thứ phật tiên đâu rồi
Ngồi nhìn thấy kẻ làm tôi
Cho bọn ma quỷ thật tồi lấm chi
Ai ơi nhớ gẫm thơ ni
Chỉ vì bá tánh thơ ni ra đời
Chúc cho bá tánh gặp thời
Chơn sư được gặp đạo thời chuyên khai
Xuống trần lâu quên như lai

Thích Ca phật tổ chuyên khai pháp màu
Thương trần ta cũng đã lâu
Quan Âm Đại Sĩ đã lâu độ đời
Phật thương ban ta chuyên lời
Khùng này độ chúng vào đời thượng ngươn
Phật đà nay lại mở đường
Cho hàng bá tánh mà nương mà về
Cầu cho bá đạo chính tề
Mà lo tu niệm được kè phật tiên
Phật tiên xuống độ dân hiền
Mau mau kéo trở về miền bông lai
Bông lai có cả phật ngài
Ban cho Giao Chỉ từ rày về sau
Dẫn dắt thế giới hàng đầu
Vào năm tân sửu ruộng màu tốt tươi
Chúng sanh múa hát tươi cười
Ăn no mặc đẹp con người khang trang
Ngoại bang thế giới chuyên sang
Lập nền thánh đức ngai vàng chúa ta
Thần thông chúa đẹp quý tà
Thần thông biến hóa ai mà sánh ngang
Đến đây tuồng mới vén màn
Chúc cho trăm họ an nhàn mà tu
Vô Vi pháp quý giải mù
Giải luôn cho hết ngục tù thế gian
Đến đây Thượng Ngươn mở màn
Bạt đạo xum họp an nhàn từ đây
Diên khùng mượn gió vén mây
Thưa cùng bá tánh việc này từ đâu?

Thân Thế Ngài HGC trong Huyền Linh Học

Từ lâu Diên đã có tau
Lên cùng Ngọc Đế ngươn thâu hạ tầng
Quan Âm cùng với các thần
Đạt Ma ông Tổ nói cần cứu dân
Pháp ông là pháp thượng tầng
Thấy trong công chúng nhiều căn nhiều phần
Nên ông ta mới phán rằng
Truyền cho Ngọc Đế dạy trần, Vô Vi
Rồi ông truyền lệnh Hậu đi
Thuần Dương họ Đỗ nhận thì lệnh ban
Xuống trần Hậu mới mở màn
Khai trương chánh đạo, đạo tràng chuyển khai
Minh Vương phán xét cho hay
Tám, ông được chọn từ nay độ đời
Vô Vi pháp rất hợp thời
Ngọc Đế tuân lệnh, mới rời thiên cung
Ngọc Đế quay sang hỏi Khùng
Con ơi có muốn đi cùng cha không?
Khùng Diên nước mắt hai dòng
Vì thương dân chúng nên tòng theo cha
Cõi trời Đạo Lợi Ba Ba
Ở đây gió mát thì là thành thoi
Công ơn cũng bởi do trời
Vĩ Kiên tận độ cõi trời an vui
Nam mô lục tự giải mù
Mô phật con đã rề dùi cái tâm
Thích ca phật tổ trong tâm
Ca về thiên đạo chẳng lầm bạn ơi
Mâu ni sáng tỏ tuyệt vời

Ni cô cũng được phật mời về ngôi
Phật nay mới bảo Diên tôi
Nam mô mấy chữ nhớ đời mài nghe
Mô phật con sẽ lắng nghe
Quán Âm Thị Kính lắng nghe lời ngài
Thế rồi Ngọc Đế lên ngài
Âm ba vang dội thánh tài ra tay
Bồ Tát Thế Âm ngàn tay
Tát cho cạn nước ái ngài mới dừng
Nam Phương đất Việt ăn mừng
Mô phật phật độ nên đừng có quên
A Di Đà phật lập nên
Di Đà ân độ lập nền thánh vương
Đà Phật tâm phải yêu thương
Phật đem bá tánh về đường tây phương
Vạn pháp nay đều mở đường
Vật chất cực thịnh âm dương điều hòa
Thái bình vạn vật chan hòa
Bình minh sáng tỏa Việt-Hoa kết tàu
Ai ơi hãy lo tu mau
Không chùng kéo trễ chuyến tàu về quê
Kỷ sửu sao thấy ê chề
Người trong thiên hạ nghiệp nghề mất tiêu
Nhìn quanh thấy cảnh điêu hiu
Đến năm con cọt tiêu điều nhiều hơn
Nhiều người lên núi Tà Lon
Vái xin ông phật cho cơm hằng ngày
Ai ơi nhớ vái phật ngài
Hằng ngày tu tập phật ngài ban ân

Thân Thế Ngài HGC trong Huyền Linh Học

Năm dân bá tánh kiệt cần
Phật trời nhìn xuống dương trần đói meo
Con mèo lại kêu meo meo
Khắp trong thiên hạ bọt bèo nát tan
Nhà lầu xe cộ nghênh ngang
Không có người ở ngổn ngang mọi đường
Đến năm rông rảnh thấy thương
Năm châu họp chợ chiến trường đao binh
Đến năm con ngựa thật kinh
Khắp trong thế giới đao binh tứ bề
Anh hùng tận thế con dê
Khắp trong thiên hạ thấy ghê thây nằm
Ai ơi hãy nhớ từng năm
Mà lo tu niệm phước trăm năm còn
KB: HPS, BX

09/19/09 : Ngài BYĐS cho thơ :

Trời chợ tối gà nhà về ổ
Thất Sơn nỗ Thầy-Tổ trở về
Việt Nam là chốn hương quê
Một thầy ba tứ đà quay trở về 4

Theo lối cũ ta về hàng xóm
Hòa Hảo xưa ruộng cũ dâu rồi
Qua con sấm dậy đá lồi
Nay đà đổi địa lòng tôi bụi ngùi 8

Nhớ năm xưa vào lúc tuổi Mùi
Năm châu đọ sức đẩy lùi núi sông
An-giang, Châu-Đốc người ngóng trông
Nay Thầy đảo lại Cửu Long tìm người 12

Thầy nhấn nhủ chư đệ Hòa Hảo
Cùng Bửu-Sơn Kỳ-Hương tạo một nhà
Càn Khôn Vũ Trụ A-Di-Đà
Hướng về Nam Hớn để mà lập ngôi 16

Đời sắp hết lập đời ngươn thượng
Khắp hồng trần cảnh tượng hải hùng
Sau năm Rông-Rảnh tiêu tưng
Anh hùng tận thế người khùng lên ngôi 20

Đến lúc đó Minh Hoàng lộ dạng
Trị vì dân thiên mạng đã tròn
Ba năm lập quốc vàng son
Đền đài châu báu khắp non khắp bể 24

Thương cho lê thứ nay đã trễ
Con đò từ bi chội rẽ nầy mâm
Chốn hồng trần tân quốc lập xong
Đón rước dân hiền, tâm-không thượng giới 28

Cõi tiên hạ giới đời đời mới
Thập bát chư quốc lui tới hầu chờ
Một chuyện lạ thử có ai ngờ
Chốn Nam Hớn bang, mang cờ thế giới 32

Thân Thế Ngài HGC trong Huyền Linh Học

Phật thỉnh vua Hàm Nghi liền tới
Dặn dò xong liền mới lên đường
Hớn Bang là cõi trung ương
Trị vì bá tánh tình thương để đầu 36

Vua nghe xong liền mới gật đầu
Xin cho vua được thỉnh châu đôi lúc
Phật thầy nghe đầu vội gục
Xin chúc cho vua mỗi lúc trẻ thêm 40

Chốn hồng trần mỗi lúc đẹp thêm
Đêm thanh trăng sao, ngày đêm âm áp
Tiệc ăn mừng chúng sanh múa hát
Đời nay có Đạo đã khác xưa nhiều 44

Không còn kẻ xấu bọn bất lương
Đời chỉ còn lại người lương kẻ thiện
Pháp Vô Vi nay vừa tỏ hiện
Khắp trong chốn trần người thiện hành chơn 48

Đời sau đẹp còn một giáp hơn
Mong sanh chúng tâm chơn kéo trẻ
Sáng đến chiều nên lo kinh kệ
Đặng mai sau được kẻ tòa sen 52

Đạo Tứ-Ân trước, phải làm quen
Lo báo hiếu cha mẹ nuôi dưỡng
Phật thánh tiên liền ban với thưởng
Cho kẻ nào có hiếu chung toàn 56

Phật trời đâu có nói gian
Về xứ Đào Lợi ta ban thưởng liền
Người Việt-Nam yêu nước triền miên
Nhớ lời ta dạy mà siêng tu hoài 60

Công đức tu, người Việt thật oai
Minh tâm, kiến tánh mà đoàn nước Nam
Đuổi cái lũ ma quỷ tham lam
Nước Nam giải phóng hết kham khổ hoài 64

Người tu nhớ Phật cứ niệm hoài
Như con nhớ mẹ, mẹ nhớ con
Người khôn nghe dạy được sống còn
Người hung kẻ ác hồn lìa thân 68

Thành tâm nhớ lời dạy của Thầy
Đến tụng chuyện, kiếm Thầy mới ra
Niệm Phật Lục Tự A-Di-Đà
Sáu chữ ấy thế, mà về Tây 72

Nhớ khi xưa bị bọn cáo cây
Ngày đêm rình rập hại thầy hại chúng
Cảm ơn dân không hề nao núng
Che chở cho ta điền khùng sống sót 76

Ta cảm động đến giờ phút chót
Mà có ai hay, lui gót Nam-Bang
Ôn đồng bào, nghĩa nặng ta mang
Chờ cơ trời chuyển, núi vàng lộ hiện 80

Thân Thế Ngài HGC trong Huyền Linh Học

Thất Sơn miền bảy núi linh thiêng
Nơi Thầy Tổ từ Thiên giáng thế
Đã bao đời làm thơ làm kệ
Dạy sanh chúng câu kệ câu kinh 84

Ai là kẻ tu hành chơn chính
Lặng mà nghe tâm mình sạch chưa
Ta nói bùa có người chẳng ưa
Chớ Bạch Sĩ, sách xưa có nói 88

Trong kinh sấm đã có hẩn hoi
Bạch Y Đạo Sĩ giống nòi Đạo Lợi
Từ Quán-Âm ngài khởi tâm bi
Thương cho sanh chúng cõi ni từ đó 92

Đức Quán-Âm dùng phép hóa thân
Sanh vào Đạo Lợi cho gần sanh chúng
Đức Ngọc-Đế tướng mạo khoang dung
Ngài biết rằng mình tuổi đã ngũ tuần 96

Các con ngài địa vị chẳng ưng
Đã bảy đứa nay chùng thứ tám
Đức Bạch-Y là con thứ tám
Nay đã ba tám tuổi đời 100

Ngài thông minh lỗi-lạc tuyệt vời
Mấy ai sanh, cha trời mừng rỡ
Từ Đạo Lợi hội được khai mở
Long Hoa-Hội mừng rỡ mọi người 104

Vì thương dân, ngài mới hoá mười
Khấp trong càn khôn, mọi người kính nể
Trạng Trình xưa nay còn sấm để
Luật của càn khôn, như để trong tay 108

Vì thương dân ta gởi Phật-Thầy
Dắt dìu dân chúng, dậy rầy Tứ-Ân
Từ xa xưa ta cũng có phần
Xưa Khoai Sư Vãi ban rải tình thương 112

Vì thương dân, ta mượn xác trần
Vào năm Kỷ Mão để gần chúng sanh
Ta thương dân, khuyên hãy làm lành
Đợi đến Giáp Ngọ pháp lành trao cho 116

Vô Vi Pháp lo về thể xác
Pháp luân thường chuyển cho xác thân cường
Tâm với tánh sáng tỏ như gương
Ngôi nhà mà biết mười phương thế giới 120

Tâm từ bi cùng với thương người
Ai ai cũng được người thương mến
Đạo của trời như đèn với nến
Thắp sáng cả chỗ đến lần đi 124

Vô Vi pháp là pháp tam kỳ
Cho sanh chúng đường đi về cõi
Pháp thứ nhì là của thầy tôi
Vô Niệm thì rồi sanh Phật Quốc 128

Thân Thế Ngài HGC trong Huyền Linh Học

Niệm Phật tâm cho thành, bất khuất
Nhiếp niệm rồi, tâm tánh thực của ta
Pháp thứ ba là pháp Ma-Ha
Kẻ thấy tánh rồi, thường là tĩnh-mịch 132

Đi đứng nằm ngồi không lai lịch
Không nhớ không bản không nghịch với đời
Muôn được như vậy hằng chiếu soi
Cân nhắc tâm tánh mà noi Phật Đà 136

Bát Nhã Ma-Ha ấy thế mà
Làm Phật, Bồ Tát là chỗ ni
Ba pháp được Trời Phật hộ trì
Bốn ngàn năm chẵn, thì Trung Nguơn 140

Trời Phật thương nên mới chỉ đường
Trung ương Nam-Hớn cường quốc thâu
Là nơi thập bát quốc đến châu
Minh Vương tái thế, dân thái bình 144

Nói đến đây có người giật mình
Vì không có hiểu cơ trời bấy lâu
Ma-Ha Bát Nhã lẽ nhiệm màu
Chúc cho lê thứ sống lâu mà tâm 148

Khi xưa có kẻ đã hiểu lầm
Cho ta là đáng Di Lạc Long Quân
Chùng nào bốn đạo mở tiệc mừng
Long Hoa Đại Hội ấy chùng biết ta 152

Ma-Ha Bát Nhã từ Phật Bà
Quán Âm Bồ Tát Phật Bà bấy lâu
Bạch Y Đạo Sĩ ở Nam lâu
Lo xong việc nước thì châu Minh Vương 156

Đến năm Rồng Rắn thấy mà thương
Đất nước chia rẽ hai đường Bắc Nam
Hớn Bang đại diện cho nước Nam
Trung ương thế giới vua Hàm tái sinh 160

[còn tiếp]