

Thủ Bút Của Sư Thích Giác Đạo (1940-2015)

Sư NGUYỄN THƯỜNG KIỆM

ít lời nôm na với sư huynh  
 - Tôi tu ít học 1 chữ một  
 - chữ Tâm là Phật là Tâm  
 - là các pháp tướng thấy Phật  
 - Thiền này TRIẾT Đại ngộ mình Tâm  
 - Thiền này là Tam pháp (Kim Cang)  
 - Tink lấy có làm Phật  
 - mật lấy TRÍ TUỆ làm Phật  
 - 3 pháp này là 3 ông Táo nấu cơm  
 - nếu có có mật A Nan tức thoát thân  
 - nên Phật trao cho a nan (ma diặc  
 - mở cửa nhà Tâm Linh chùa Kê)  
 - 4 với sáu mười Ba  
 - Chập Tam ma diệt Bàng Trại Kiên  
 - Đây này là Kim Cang Bát Nhã  
 - mở được cửa nhà Tây phương  
 - mở được kho pháp Bảo  
 - xin phép nói thêm ít hàng nữa  
 - Thiên 0 0 0 Tink có 0 0 0  
 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 - (Tùy duyên ứng dụng)  
 - 21-7-2013

Kính Tặng

Viễn thông đạo pháp của Tô Thầy  
 - Lưu lại cho đời rõ Đông Tây  
 - Thánh Địa Việt Nam là nguồn cội  
 - mau về Đại hội Đại Nam Bang  
 - Cùng chung hiệp hội một đàn  
 - Da vàng máu đỏ Thiên Đàng đợi  
 - Cây phông cực lạc ngóng trông  
 - Di Đà giáo chủ đợi trông đêm ngày  
 - Hiện giờ cực lạc tại Tâm  
 - a lại da thức Tây phương tại trần  
 - Bảy thức kia sớm ăn cần  
 - Công phu luyện tập thập phần  
 - Ấy là cõi Phật tại Trần Vãng Sanh  
 - thức thứ 7 chưa thấy Phật  
 - thức thứ 8 trước thấy Phật ta rên  
 - mới là xuất hiện nguyên hình  
 - Đờ trong sắc cõi Tô Tiên Ông Bà  
 - Cõi huyền thất Tô Tiên Ông Bà  
 - Bảy thức kia sớm ăn cần  
 - Tâm linh cho biết vậy mà  
 - năm trong tạng thức vậy mà của  
 - Đàng chờ con cháu Bồ Đề  
 - mau mau niệm Phật thoát ra  
 - (ra sát Trần)

Ít lời nôm na với Sư hiền huynh. Tôi Tu ít học một chữ một. Chữ Tâm là Phật là Tâm. Là các pháp Tướng Thấy Phật. Thiền Đại Triệt Đại Ngộ Minh Tâm Kiên Tánh. Thiền lấy **KHÔNG** làm Phật. Tịnh lấy **CÓ** làm Phật. Mật lấy **TRÍ-TUỆ** làm Phật. 3 pháp này là 3 ông Táo nấu cơm chín. Nếu không có Mật A-Nan đâu thoát ma được, nên Phật trao cho A-nan chìa khóa mở cửa nhà Tâm Linh. Bảy với Sáu Mười Ba. Thập Tam Ma diệt bằng Trí Kiểm. Kiểm này là Kim Cang Bát Nhã. Mở được cửa nhà Tây Phương, mở được Tam Tạng Kinh Điển, mở được Kho Pháp Bảo. Xin phép nói thêm ít hàng nữa.

Thiền Không Không Không Tịnh Có Có Có . . .

Không tức thị Có, Có tức thị Không.

Tùy duyên ứng dụng.

Ấy là niệm Ba La Mật.

Xin dừng bút,

21-7-2013

---oOo---

Sư tiếp diễn thơ của 3 vị Sư ở Núi Cẩm cho Viễn Lưu.

Kính Tặng:

Viễn thông đạo pháp của Tô Thầy

Lưu lại cho đời rõ đông tây.

Thánh Địa Việt Nam là nguồn cội.

Mau về Đại hội Đại Nam Bang

Cùng chung hiệp hội một đàn

Da vàng máu đỏ Thiên Đàng đợi

Tây Phương Cực Lạc ngóng trông

Di Đà Giáo Chủ đợi trông đêm ngày.

Hiện giờ Cực Lạc tại Tâm

A lại da thức Tây phương tại trần

Bảy thức kia sớm ăn cần

X

Công phu luyện tập thập phần

Ấy là cõi Phật tại trần vãng sanh

Thức thứ 7 chưa thấy Phật ân

Thức thứ 8 mới thấy Phật ta nhà mình

Mới là xuất hiện nguyên hình

Độ trong sáu cõi Tô Tiên Ông Bà

Cửu huyền thất tổ một nhà

Bảy đời nhiều kiếp ở mà Tâm Ta.

Tâm linh cho biết vậy mà.

Nằm trong tạng thức vậy mà của Ta

Đàng chờ con cháu bốn ba

Mau mau niệm Phật thoát ra sát trần

*Sự soi căn cho một Phật Tử trong dịp đi thăm núi Thất Sơn năm 2013:*

**Diệu Hoa** phước đức cũng rộng dài  
**Hoa** đẹp **hương** thơm sánh mây ai  
**Mai** trúc Tây phương sương đượm về  
Đêm ngày thanh tịnh nhả chơn tâm  
Con ráng niệm Phật cho thường  
Thì tâm con mới phi thường chơn như  
Tây phương chín phẩm liên đài  
Tâm con bắt diệt Tây đài rước lên.

*Phương Pháp Tu Hành của Sư:*

LÝ = Công An **Thiền, Tịnh, Mật**; SỰ = *Lục Tự Di Đà*

CHÂN DUNG HỘI 21-7-2013



*Sư chỉ có một đệ tử độc nhất:*

**Pháp** Phật từ tâm cứu khổ nàn  
**Danh** truyền lưu lại cõi nhân gian  
**Ngọc** bích sáng ngời thanh chiếu diệu  
**Quý** thay sáng tỏ ánh quang minh

*Lục Tự Di Đà:*

**Nam** chỉ về tâm phải tịnh thanh  
**Mô** không dục lợi chẳng cầu danh  
**A** trừ dâm dục nuôi tinh đủ  
**Di** nhất lắng lo ba báu lành  
**Đà** ấy kim thân sanh bất diệt  
**Phật** là xá lợi hiệu vô sanh

CHÂN DUNG LÚC VIÊN TỊCH 01-09-2015

(Ra đi trong vòng 8 tiếng, tỉnh thức, tự tại, tay bắt ấn)



**GIẢI MÃ CÔNG ÁN THIỀN- TỊNH- MẬT**

Ít lời nôm na với Sư hiền huynh. Tôi Tu ít học một chữ một. Chữ Tâm là Phật là Tâm. Lia các pháp Tướng Thấy Phật. Thiền Đại Triệt Đại Ngộ Minh Tâm Kiến Tánh. **Thiền** lấy **KHÔNG** làm Phật. **Tịnh** lấy **CÓ** làm Phật. **Mật** lấy **TRÍ-TUỆ** làm Phật. 3 pháp này là 3 ông Táo nấu cơm chín. Nếu không có **Mật** A-Nan đầu thoát ma được, nên Phật trao cho A-nan chìa khóa mở cửa nhà Tâm Linh. Bấy với Sáu Mười Ba. Thập Tam Ma diệt bằng Trí Kiềm. Kiềm này là Kim Cang Bát Nhã. Mở được cửa nhà Tây Phương, mở được Tam Tạng Kinh Điển, mở được Kho Pháp Bảo. Xin phép nói thêm ít hàng nữa.

**Thiền Không Không Không Tịnh Có Có Có . . .**

**Không tức thị Có, Có tức thị Không.**

Tùy duyên ứng dụng.

Ấy là niệm Ba La Mật.

Xin dùng bút, 21-07-2013

---oOo---

- Tâm là Phật là Tâm: Phật tức Tâm.
- Lia các pháp tướng thấy Phật: Tức là phải tu cho thấy Tánh. Thiền trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật . . . nên Sư mới nói tiếp: *Thiền Đại Triệt Đại Ngộ Minh Tâm Kiến Tánh.*
- Ba ông Táo nấu chín cơm: **Thiền, Tịnh, Mật. Thiền** lấy **KHÔNG** làm Phật. **Tịnh** lấy **CÓ** làm Phật. **Mật** lấy **TRÍ-TUỆ** làm Phật: Thuở ban sơ, tâm tán loạn, muôn vàn vọng niệm nên **Thiền** cho được chữ **KHÔNG** (hết vọng niệm). Vọng niệm dứt nên tâm được định; định rồi Tịnh thì Xá Lợi mới kết nên nói **Tịnh** lấy **CÓ** làm Phật. Tiếp tục **Tịnh** thì Xá Lợi phát sáng sanh Trí Tuệ, nên nói **Mật** lấy **TRÍ-TUỆ** làm Phật.
- Nếu không có **Mật** A-Nan đầu thoát ma được, nên Phật trao cho A-nan chìa khóa mở cửa nhà Tâm Linh: nghĩa là phải tu cho tới lúc Trí-Tuệ phát sanh thì mới mở được cửa nhà Tâm Linh. (Cái biết bằng kiến thức thấu vào thì không phải là Trí-Tuệ)

- Trí Kiềm trừ thập tam ma: là dùng trí tuệ Kim Cang Bát Nhã để giết trừ thất tình lục dục. Nhờ kiềm này mà mở được nhà Tây Phương, Tam Tạng Kinh Điển, kho Pháp Bảo. Công Án có 2 phần. Phần 1 là luyện cho đắc Xá Lợi. Phần 2 là dùng Trí Tuệ Kim Cang Bát Nhã để diệt 13 con ma, mở cửa nhà tâm linh. Tức là Tu Tánh Luyện Mạng hay Tánh Mạng Song Tu. Nên Sư còn nói thêm:

**Thiền Không Không Không Tịnh Có Có Có . . .** (1)

**Không tức thị Có, Có tức thị Không.** (2)

**Tùy duyên ứng dụng.** (3)

**Ấy là niệm Ba La Mật.** (4)

(1) = Luyện Mạng: Tam bửu Tinh, Khí, Thần hợp nhất mới đắc Xá Lợi, Thánh Thai.

(2) = Tu Tánh = Phát triển và ứng dụng Trí Tuệ Bát Nhã.

(3) = Tùy theo căn cơ mà chọn Tám Vạn Bốn Ngàn môn.

(4) = Phải đủ **Tánh Mạng Song Tu** thì mới qua tới được bờ giải thoát, Ba La Mật.

Hy vọng những lời giải bày thô thiển ở đây giúp làm sáng tỏ được phần nào Công Án Thiền của Sư Thích Giác Đạo. Xin chúc bạn đọc may mắn trên con đường tầm đạo.

Kính Bút,

Viễn Lưu, 04/26/2016.

*Thiền Sư Thích Giác Đạo tên thật là Huỳnh văn Du, sinh năm 1940 quê quán xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An. Gia đình chuyên về nghề Nông. Có thầy là Sư Hạ Bửu Đức ở núi Sập vùng Thất Sơn. Sinh thời chuyên hành đạo theo hệ Khất Sĩ trì bình Khất Thực hóa duyên. Năm 2014, vì tuổi già sức yếu với bệnh phổi, Sư về dưỡng bệnh tại Tịnh xá Liên Hoa ở Bình Dương. Ngày 01/09/2015 DL, lúc 17 giờ Sư đầu thân nhập diệt với tư thế tọa thiền trên chiếc ghế nhựa, thật là thể gian hy hữu.*

*Sư từng truyền lúc sinh thời Sư ngồi thiền nhập định, soi và biết được 7 tiền kiếp của mình. Một trong 7 tiền kiếp là vào đời Vua Tự Đức tại Việt Nam, rất giỏi văn chương chữ nghĩa nhưng đường tu chưa xong. Ngược lại kiếp này thì tuy ít chữ nghĩa trên đường Đời, nhưng đường Đạo thì lại được viên mãn. Vào những năm cuối đời, trong vô hình Sư làm việc cho đức Huỳnh Giáo Chủ ở Núi Cẩm.*