

SỐ 2 TRONG ĐẠO HỌC

Viễn Lưu

Website: bachyhuynhde.org

Email: vienluutd@yahoo.com

Version 1.0

(Đây là tài liệu tu học nội bộ của Bạch-Y-Huỳnh-Đệ)

---oOo---

Hôm nay trong vấn đề tu hành chúng tôi xin được phiếm luận về con số 2 trong các số từ 0 tới 13 trong phạm vi Đạo học.

ÂM DƯƠNG

Vô Cực sanh Thái Cực. Rồi Thái Cực sanh Lưỡng Nghi hay Âm Dương. Tức là từ Không sanh ra Có, hay cái Một. Rồi thì Một sanh Hai. Hai là một cặp đối lập. Là hai bề mặt của một đồng tiền, của một tờ giấy v.v. Nên còn được kêu là *nhị nguyên*. Ví dụ (trắng, đen), (chìm, nổi), (nóng, lạnh), (to, nhỏ), (chúng sanh, Phật), (phàm tâm, chơn tâm), v.v...

Bóng đèn trong nhà sáng lên khi ta bật điện. Bật điện có nghĩa là một *điện thế* (potential, voltage) 110/220 volt được đặt (apply) vào 2 đầu dây điện của bóng đèn. Đầu Âm của dây điện là đầu lạnh, dây lạnh hay GND = 0V, đầu kia của dây điện là 110/220 Volt, là đầu nóng hay dây

nóng. Một khi có đủ điện thế thì dòng điện bắt đầu chạy từ Âm qua Dương. Khi dòng điện chạy đều và đủ mạnh thì sợi dây tungsten trong lòng bóng đèn nóng lên và phát ra ánh sáng. Đó là cách mô tả đơn giản về giòng điện và sự hoạt động của bóng đèn.

Sợi dây điện làm bằng chất liệu đồng nên lúc nào cũng có thể dẫn điện. Khi để điện thế vào (apply voltage), không cần biết cao hay thấp, dòng điện sẽ dẫn chạy ngay. Ví dụ trên cần 110/200 volt là vì sợi dây tim đèn tungsten cần phải đủ điện thế thì từ trường B và E field (Electromagnetic và Electric field) mới đủ sức phát ra ánh sáng.

Semiconductor, chất bán dẫn điện mà ngày nay người ta dùng làm chip điện tử như Silicon. Bình thường nó không dẫn điện, nhưng một khi để đúng điện thế vào thì các nguyên tử trong silicon sẽ thay đổi như bị nam châm hút nên cùng quay đầu về một hướng nhất định và trở thành chất dẫn điện như đồng hay sắt. Nếu điện thế bị cắt đi thì các nguyên tử trong silicon trở lại dạng cũ, tạm gọi giống như âm dương lẫn lộn, nên không còn dẫn điện được nữa.

Trên đây chỉ bàn về dòng điện chạy từ đầu Âm qua đầu Dương trên dây nóng. Thật sự thì còn có một giòng điện chạy song song nhưng ngược lại từ đầu Dương về đầu Âm trên dây lạnh, còn gọi là Signal Ground hay Return Ground.

Điều này nói lên tánh chất đối xứng (symmetry) hay nhị nguyên trong thế giới hiện tượng. Nếu có dòng điện chạy trên dây nóng mà ta biết, thì cũng có dòng điện trái ngược chạy trong dây lạnh mà ta không để ý. Tương tự, nếu có dương thế thì tất cũng phải có cõi âm kề bên tức là trung giới.

Con người cũng thế. Đỉnh đầu là chỗ hút điện Dương của Trời. Hậu môn là chỗ vào điện Âm của Đất. Trời và Đất, một cặp tạo nên điện thế trong vũ trụ này. Loại điện trong người có tên là *bio-current* hay *nhân điện*. Cách hoạt động của *nhân điện* cũng không khác gì điện lực.

Với những vị tu hành có nhâm đốc mạch thông, nhân điện chạy mạnh và sung nên hào quang sáng và lớn hơn người thường. Độ trong đục của hào quang nói lên phẩm chất hay phẩm vị của người tu hành. Người ăn mặn nhiều thì tu hành khó đạt. Bởi vì trong chất thịt chứa sẵn nguyên tố âm dương đục cái làm cản trở điện quang. Còn đồ ăn chay thì thuần túy đục hay cái nên thanh nhẹ. Ăn vào lâu ngày cơ thể cũng nhẹ nhàng theo và nhân điện dễ chạy trong người hơn.

Mỗi tế bào trong người, trong lá cây hay trong vạn vật đều có đủ 2 đầu Âm Dương. Điện Quang hay Điện Quang đều có thể chạy qua nếu kinh mạch thông và có điện thế. Điện thế tạo ra trong cơ thể là qua nhịp đập của trái tim. Mỗi lần đập là trái tim tạo nên áp suất để bơm máu trong thân D3, thì cũng lúc đó ở thân D5, nếu nhâm đốc mạch

thông và ý trí đặt đúng chỗ thì khí điện hay điện quang cũng như thế mà lưu chuyển khắp thân. Một khi tim ngừng đập, điện thế mất, máu và điện ngừng chạy, thì con người phải chết.

Vì thế khai thông kinh mạch Nhâm Đốc là điều quan yếu trong việc khai mở bản thể tu hành.

Theo Phật học, con người là một tổ hợp của ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Là một tiểu vũ trụ phức tạp, một xá vệ quốc với nhiều tỉ sinh linh sống và sinh hoạt theo nhịp đập của trái tim. Nếu đi xuống thế giới của tế bào, thì mỗi tế bào cũng có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi và sự sống như con người vậy!

Thế nên biết khi chủ nhân ông tu hành thì tụi nó cũng bắt chước tu hành! Còn nếu chủ nhân ông ăn chơi thì tụi nó cũng tập tành ăn chơi theo!

Người từ hành tinh Sirius với tâm thức D8 đến nói với Tiên Sĩ Vật Lý Kosen Handa trong cuốn “*2013: The Day God sees God*”, “... hiện giờ kiến thức của nhân loại chưa đủ để có thể chính xác diễn tả, mô tả “tâm thức”. Cái gần nhất có thể mô tả thức hiện nay là kiến thức về Điện Quang hay Electromagnetics”.

Kính bút,
Viễn Lưu, Oct/09/2016

---oOo---

ÍCH-KỶ VỊ-THA

Khi chưa khởi niệm thì không có chuyện gì phải bàn hết. Nhưng một khi vừa khởi niệm thì liền có vấn đề. Có động thì niệm mới khởi. Khi niệm khởi thì lại rơi vào một trong hai trường hợp sau đây:

Ý niệm khởi lên làm lợi cho bản thân hay vì mình tức là ý niệm **VỊ KỶ**. Hoặc là ý niệm khởi lên vì muốn làm lợi cho người khác hay vì người khác tức là ý niệm **VỊ THA**. Sau đó thì hành động hoặc lời nói là kết quả của ý niệm này nên nó cũng mang tính chất **VỊ KỶ** hay **VỊ THA**.

Tương tự trường Đạo cũng có nhiều loại khác nhau. Trường của Thầy Tổ BẠCH Y là trường dạy về VỊ THA, học chữ KHÔNG nên mới có những phương châm như (Bi, Trí, Dũng), (Từ, Bi, Hỉ, Xả), (Bố Thí, Trì Giới, Tinh Tấn, Nhẫn Nhục, Thiền Định, Trí Huệ), v.v...

Nói đơn giản thì nếu mình đã chọn trường **Vị Tha** thì **thân, khẩu, ý** của mình ngày ngày phải sửa đổi sao cho đồng nhất **Vị Tha** thì mới tiến được. Người tu nếu không cẩn thận thì muôn niệm muôn ý. Cái thì Vị Kỷ, cái thì **Vị Tha** lẫn lộn lung tung khiến đường tu lúc tiến, lúc lùi, bị chậm lại mà không biết tại sao. Vì vậy nên mới có bài viết này.

Trong Pháp Lý Vô Vi, Đổ Tổ Sư dạy là mỗi ngày hành giả nên bỏ ra 10 tới 15 phút ngồi kiểm điểm lại chính

mình. Chuyện này tưởng là nhỏ nhưng thực tế lại rất là quan trọng.

Trong việc tu hành, chuyện càng đơn giản bao nhiêu thì lại càng khó làm bấy nhiêu! Khó nhất là ngồi yên (lặng thinh)!!

Ý của bài này rút ra từ trong sách "***The Law of One***", điển-sách của một nhóm người hành tinh Kim Tinh (Venus) với tâm thức D8 vào thời 1966s.

Kính bút,
Viễn Lưu, Oct/09/2016

---oOo---

HỒN VÍA

Theo Pháp Lý của Đổ Tổ Sư thì **Hồn** là chủ nhân ông và cũng là chủ của lục căn. Còn **Vía** là phụ, là phó chủ nhân ông nên còn gọi là vợ, cũng là chủ của lục trần. Tất cả đều là những loại điển khác nhau trong người để cai quản ngũ tạng và điều hành cơ thể.

Hồn có hai phần. Phần minh triết thì nằm ở trên đầu, nên hoàn cung. Phần kia bị giam vào trong tim. **Hồn** là dương ngự ở tim nên thuộc **Hỏa**. **Vía** thì có vị trí ở bụng, gần hai trái cật là âm, thuộc **Thủy**. **Tâm** có hai thứ. **Thiên tâm** là minh triết nằm ở bộ đầu, còn **phàm tâm** là ở tạng tim. Thiên tâm thì minh triết. Có thể hiểu như cái châm trong

trúng gà có đập trống. Rồi lúc bào thai phát triển, tạng tim tạo thành do khí chất của bố mẹ hay khí điện của âm địa nên là phàm tâm.

Khi chưa tu hành thì nhâm đốc chưa giao thoa, hồn vía bị chia cách, không gặp nhau được nên lục căn lục trần tha hồ tạo động loạn. Sau khi tu hành luyện đạo khai thông nhâm đốc mạch thì Hồn thoát ra khỏi ngục tù tim, rồi được gặp Vía. Cả hai vui mừng và từ nay cùng nhau tiếp tục tu hành nên lục căn lục trần cũng phải tuân lời tu theo. Sau đó Hồn và Vía cùng đưa nhau lên trên đầu, **Càn**, để mở sự minh triết tạo **mâu ni châu**.

Sau khi **Hồn Vía tương hội**, mâu ni châu kết thì mới tới giai đoạn **xuất hồn**, tức là có thể thấy những chuyện xa gần, hiểu quá khứ vị lai v.v...

Đại để đây là tóm lược đơn giản định nghĩa về Hồn và Vía trong Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp của Đổ Tô Sư trong tác phẩm "**Đời Đạo Song Tu**".

Pháp lý luyện Thánh Thai bên Đạo Gia thì dùng câu “Chiết Khảm (☵☵) Điền Ly (☲☲)”. Khảm là thủy ở Thận. Ly thuộc hỏa ở Tâm hay Tim. Cái lý tu hành là dùng ý (hỏa can) và gió (hơi thở) để đun tinh hóa khí thông nhâm đốc mạch, đưa khí (hơi nước thủy) đi lên tim thay hào âm ở đó bằng hào dương của thủy để biến Ly (☲☲) thành Càn (☰☰) (trời). Đồng thời đưa hào âm của Ly (☲☲) xuống

dưới thay hào dương trong quẻ khảm (☵☵) để biến thành Khôn (☷☷) (đất). Nên còn kêu là Thủy Hỏa Ký Tế. Lúc này Càn (☰☰) ở đầu là Thượng Điền, Khôn (☷☷) ở bụng là Hạ Điền phân định rõ ràng. Cho nên chu kỳ luyện Thánh Thai gồm có trước cần thai ở bụng (**luyện tinh hóa khí**), Hạ Điền, rồi di chuyển lên Trung Điền, sau tới Thượng Điền (**luyện khí hóa thần**) và cuối cùng mới sanh Thai Nhi kêu là đắc Thánh Thai. Sau khi sanh nở thì qua chu kỳ tam niên nhũ bộ (**luyện thần hoàn hư**) và cửu niên diện bích (**luyện hư hoàn vô**) để dạy dỗ anh-nhi đi đứng cho cứng cáp trước khi đắc đạo xuất dương thần ngao du khắp vũ trụ. Trung Điền còn có tên là Giả Điền.

Trong khoa Khí Công và Đông Y Học, tê luân (rốn) ở bụng là nơi tập trung của Âm Kinh và Âm Mạch. Còn huyết minh đường ở trán là nơi tập trung của Dương Kinh và Dương Mạch. Trong Bát Mạch thì Nhâm là mạch Âm chính và Đốc là mạch Dương chính. Phương pháp phổ thông để khai mở kỳ kinh bát mạch là trước tiên mở Nhâm Đốc. Rồi sau đó dùng hai mạch này để mở 12 âm dương kinh và 72,000 rạch nhỏ còn lại trong người cho tới khi hoàn tất. Lúc đó cơ thể từ đầu đến chân sẽ được bao bọc bởi điện quang hay hào quang sáng chói. Đồng thời những khả năng tâm linh đặc biệt cũng sẽ phát triển! Cách mở là dùng hơi thở và ý để dẫn khí vào hai điểm tập trung là bụng và trán.

Pháp lý của thiền Kundalini hay thiền 7 luân xa cũng không nằm ngoài cái Lý này bởi vì khi mở xong 7 luân xa

thì luân xa 3 nơi bụng và 6 nơi trán cũng được mở và toàn bộ kinh mạch trên thân thể cũng được khai mở trọn vẹn.

Mục đích của bài viết này là để trình bày sự tương đồng giữa các pháp lý tu hành. Vì thân thể con người chỉ có một nên những pháp lý tu hành tuy được diễn tả bằng nhiều cách khác nhau nhưng phần lý thì giống nhau. **“Bắt đầu từ Bụng, khai thông Nhâm Đốc và toàn bộ kinh mạch, mở bộ Đầu rồi kết Mâu Ni Châu”**.

Tổng Kết:

Lương Tổ Sư lúc sinh tiền có cho xây dựng một thiền viện lớn ở phía bắc California và đặt tên là **“Thiền Viện Hai Không”**. Hai Không cũng có nghĩa là số 8 ngang, hay là dấu hiệu vô cực trong toán học (infinity), hoặc là dấu hiệu của chuỗi DNA Double Helix. Ông Sal R. đã trình bày rõ ràng trong biểu đồ dưới đây từ cuốn sách **“Life on the Cutting Edge”**.

Trước khi dứt lời, xin tặng các bạn bài thơ sau:

Vô Vi chiếu minh khai hoát thân
 Vi diệu lục thông lục tự Đà
 Chơn huệ pháp luân thường chuyển mở
 Pháp soi, thiền định kiến bông lai
 KB: VL Oct/13/2016

Chúc các bạn may mắn,
 Kính bút,
 Viễn Lưu, Oct/17/2016



d

---oOo---