

SỐ 13 TRONG ĐẠO HỌC

Viễn Lưu

Website: bachyhuynhde.org

Email: vienluutd@yahoo.com

Version 1.0

(Đây là tài liệu tu học nội bộ của Bạch-Y-Huynh-Đệ)

---oOo---

Chúng tôi trong bài viết này xin được phiếm luận về con số 13 trong phạm vi Đạo học.

Giản-Lược về TÂM THỨC 13 TẦNG

Duy Thức Học Đại Thừa Phật Giáo chia thức thành 8 thức chính hay tám tâm vương (nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý, mạng-na, a-lại-da). Trong lúc Vi-Diệu-Pháp của Tiểu Thừa chỉ bàn đến 6 thức đầu. Đức Phật dùng hệ thống ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) của Thánh Pantajalli bên Yoga để mô tả con người. Vậy thì câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu tầng tâm thức? và những tầng tâm thức ấy là gì? Hoạt động như thế nào?

Theo định nghĩa, trên đời này không có vật gì to lớn có thể nằm ngoài tâm. Ý là vật dù to lớn tới đâu cũng phải nhỏ hơn tâm. Cũng không có gì nhỏ quá mà không có tâm ở trong đó. Ý nói dù là vật nhỏ như vi-trần (khái niệm về

vật nhỏ nhất trên đời) cũng có sự hiện diện của tâm trong đó.

Do đây đức Phật đã nói tất cả chúng sanh đều có phật tánh, nên là ***bình đẳng***.

Qua định nghĩa trên đây về Tâm hay Đạo, thì ta thấy về duy vật, tất cả mọi hiện tượng, vũ trụ đều từ Tâm mà biến ra. Về duy tâm thì tất cả mọi tâm thức cũng đều từ Tâm mà xuất hiện. ***Nghĩa là không có cái gì, vô tình hay hữu tình, mà không từ Bản Tâm hay Đạo biến ra!***

Trong vũ trụ chúng ta đang ở, Thiên Hà Milky Way nằm trong quốc độ Phật Thích Ca. Qua lời dạy của đức Phật Thầy Tây An hồi 2013, quốc độ của đức Thích Ca gồm có nhiều thiên hà, đồng thời là thứ 13 trong 20 quốc độ Phật, nằm dưới sự cai quản của đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Điều đặc biệt là trong khi các quốc độ Phật khác được cấu tạo bằng vật chất giống nhau thì, quốc độ của đức Di-Đà được cấu tạo bằng ý. Nên khi hỏi quốc độ Di-Đà cách trái đất bao xa thì câu trả lời là 1 tỉ năm ánh sáng (tức là không thể đi tới đó bằng phương tiện vật chất được), mà chỉ có thể tới đó bằng tâm thức.

Tâm thức con người từ trên xuống dưới được chia làm 13 tầng. Tầng 13 là tầng cao nhất, thanh tịnh nhất. Tầng này còn có tên là Phật Giới, Niết Bàn, Bản Tâm, Đạo, Đại Đạo, Khí -Hồng Mông, trước khi trời đất sanh ra, v.v.. Vì thế tầng này là vô hình, vô tướng, vô danh, không thể diễn tả được. Chỉ tạm gọi tên để ám chỉ mà thôi.

Về mặt hữu vi, người tây phương xây nhà chọc trời thường không đặt tên lầu thứ 13. Thật ra đây chỉ là một cách nhắc nhở về con số 13 cho chúng sanh về mặt tâm linh mà thôi.

Hành giả nào từng có kinh nghiệm về chuyện này sẽ hiểu lời chúng tôi nói. Hành giả sẽ nhận ra sự kỳ diệu của chơn tâm hay bề trên thường xuyên nhắc nhở mình trên con đường tu hành qua sự xuất hiện của những con số trong đời sống hằng ngày.

Từ tầng 13, mười hai tầng dưới được thành lập. Vì sanh ra từ đó nên mười hai tầng còn lại có hình tướng, danh tánh để phân biệt với tầng 13 là vô hình vô tướng. Tầng 13 là bản tâm, tầng 1 là vật. Khoảng cách lớn giữa 2 tầng này là 11 tầng tâm thức khác từ D2 tới D12.

Đạo hay Tâm được biểu tượng là một vòng tròn kín, 360 độ. Vì tầng 13 nằm chồng lên tầng 1 (Tâm, Vật giao nhau) nên về mặt tướng chỉ có 12 tầng.

Hình đồ Tâm Thức 13 Tầng



Tầng 13 và 1 chồng lên nhau tức là Tâm và Vật. Con người là sinh vật có đủ 2 thành phần này.

Phật chia thể giới hiện tượng làm 3 cõi Dục, Sắc và Vô Sắc Giới. Gắn vào tâm thức 13 tầng, chúng ta được như sau: “Dục Giới (1-4), Sắc Giới (5-8), Vô Sắc Giới (9-12), Phật Giới, Đạo (D13) hay Niết Bàn”.

Hệ thống ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) chính là 5 tầng tâm thức đầu trong hệ thống tâm thức 13 tầng.

Thể giới luân hồi của chúng sanh nằm trong 8 tầng đầu (D8-D1) của tâm thức 13 tầng. Từ D9 trở lên nằm ngoài vòng luân hồi nên là Niết Bàn.



Theo kinh Phật, một vị đắc quả A-La-Hán là người đã làm xong mọi chuyện và có thể nhập Niết Bàn (trừ phi vị này muốn làm những phật sự khác). Kinh sách bên Tịnh Độ tông nói về tam tổ của Quốc Độ Cực Lạc như sau:

“... sau khi đức Phật A-Di-Đà nhập Niết-Bàn thì đức Quan Âm và Đại Thế Chí sẽ tuần tự thay thế ngài để trông nom cõi Cực Lạc”.

Qua đây ta thấy chữ **Niết-Bàn** dùng trong kinh điển Phật Giáo là chữ **Tối Đại Niết Bàn** của bên Thông Thiên Học để chỉ tầng tâm thức D13 qua hình đồ trên.

Bên Cao Đài trong phần nghi lễ vái lạy thì dành số 12 cho đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và số 9 cho các Tiên Phật. Do đó, khi lạy đức Ngọc Hoàng Thượng Đế thì họ làm 3 lạy 4 gật bằng 12. Còn tất cả hàng Tiên Phật gồm cả Đạo Tồ, Thiên Tôn thì làm 3 lạy 3 gật bằng 9.

Xin giới thiệu dưới đây vài tài liệu chọn lọc về tâm thức 13 tầng của các tác giả ngoại quốc.

Ông **Sal Rachele** là một tác giả new age lớn của Mỹ, đồng thời cũng là một nhà ngoại cảm nhận diện các vị Thầy Tổ ở tầng D9-D12. Ông dạy thiền, mở seminar khắp thế giới trong nhiều năm qua và có ghé VN vào năm 2015. Dưới đây là những biểu đồ phân loại 12 tầng theo awareness (độ tỉnh thức), densities (tỷ trọng) và dimensions (chiều không gian) của ông Sal.

Model#1 Levels of Awareness and Aspects of Self

	Levels of Awareness	Aspects of Self
1	Physical	BODY
2	Emotional; instinctual; sexual	WILL
3	Intellectual; rational; logical	EGO/LOWER MIND
4	Psychic; intuitive; imaginative	HIGHER MIND
5	Love; unity; oneness	HEART
6	Pure essence; higher Self	SOUL
7	Intelligence; wisdom; knowing	OVERSOUL
8	Universal/cosmic consciousness	SPIRIT
9	Nirvana; supreme enlightenment	GOD/GODDESS
10	Eternal newness; silence; timelessness	THE TAO
11	The unknown/the unknowable	THE VOID
12	The Great Mystery	???

Model#2 Densities

Level	Description
1	The mineral kingdom
2	The plant kingdom
3	The animal kingdom
4	Human beings
5	The etheric light body
6	The soul body
7	The over soul
8	Angels
9	Archangels
10	Creator Gods
11	Universal Gods
12	The Godhead

Model#3 Dimensions

Level	Description
1	Existence
2	Location
3	Depth; magnitude; physical plane
4	Time; thought; astral plane
5	Love; oneness; etheric plane
6	Soul plane; essence
7	Oversoul worlds; lower celestial heavens
8	Celestial planes
9	Paradise/mansion worlds
10	Other universes
11	The Godhead
12	The void; the unknown

Dưới đây là những hình đồ từ cuốn sách “*2013: the days god sees god*” của Tiến Sĩ Vật Lý **Koshen Handa** người Nhật. Ông được OCOT, người từ hành tinh Sirius có trình độ D8, tới dạy về cách dùng toán học để chứng minh những vấn đề trong tâm linh học. Tiến Sĩ Handa không phải là người tu hành nhưng vào năm 1987, ông tự dung được mở khiếu và nghe trong đầu có tiếng nói của người xưng là OCOT từ hành tinh Sirius đến để liên lạc với ông. Cuốn sách xuất bản năm 1997 bằng tiếng Nhật nhưng mãi đến 2009 mới được xuất bản bằng tiếng Anh.

Hình Đồ Sự Hoạt Động Của 13 Tầng Tâm Thức



Đây là biểu đồ diễn tả sự hoạt động của tâm thức, máy trời, từ tầng D13 (Orion, consciousness, tâm) tới D1 (Pleiades, matter, vật chất). Ví dụ tâm thức Pleiades D1 là tâm thức nhị nguyên (đúng, sai), (trắng đen) v.v.. Mỗi

chiều lên xuống cần đủ 1 cặp âm dương. Nên 2 chiều lên xuống cần 2 cặp âm dương tạo thành thể tứ tượng. Thiên Đình hay Bạch Ngọc Cung được đặt ở khoảng giữa, **Sirius**, Cõi Sắc Giới, để tiện việc điều khiển guồng máy trời tức thiên cơ. Vũ trụ thì luôn luôn nằm trong chu kỳ thành trụ hoại diệt và được duy trì cân bằng. Một người đi lên thì phải có một kẻ đi xuống! Vì vậy tu hành cần phải hiểu rõ chu kỳ lên xuống của thiên cơ thì mới dễ dàng đạt quả vị được.

Nếu Kinh Dịch/Bát Quái là báu vật của nền văn minh Trung Quốc thì Kabbala là báu vật của nền văn minh Do Thái. Nếu Bát Quái Hà Đồ dựa trên 3x3 matrix thì Kabbala dựa trên 10x10 matrix, nên phức tạp và khó hiểu hơn nhiều. Bằng cách mapping tâm thức 13 tầng và hệ thống thái dương hệ vào biểu đồ Kabbala's Tree of Life, ông Handa muốn ám chỉ sự hiện hữu của hành tinh thứ 12 trong thái dương hệ, planet X hay Nibiru mà giới New Age đã tiên đoán từ thời 1970s và NASA hiện nay cũng đang có chương trình tìm kiếm hành tinh này. *(Thêm nữa, theo lời ông Sal R. thì vòng asteroid belt của Thái Dương Hệ hiện nay là những mảnh vụn còn lại của hành tinh Maldek nằm gần Hỏa Tinh mà đã nổ tan từ thuở xa xưa.)*

Hình Đồ Mapping Tâm Thức 13 Tầng vào Kaballa



Hình Đồ Mapping Vào Thái Dương Hệ



Trong hình đồ này, với sự giúp đỡ của OCOT, ông Handa đã map vị trí của 13 hành tinh trong thái dương hệ vào hình dáng của 2 kim tự tháp chồng ngược lên nhau. Câu cuối trong hình là “*D13 seems to be equivalent to a center point of this structure*”, tạm dịch “*D13 dường như là tâm điểm của cấu trúc này*”. Quả thật trong con người cũng thế, chỗ sâu thẳm nhất hay tâm điểm là nơi hội tụ của luồng điện cái, chân tâm, hay D13.

Cõi Luân Hồi qua điển bút ở bên Tây Phương.

Chúng tôi xin được tóm tắt và phóng tác ý của ông *Sal Rachele*, người tiếp điển từ các thầy tổ ở tầng D12 nói về

nguồn gốc loài người trong vũ trụ này trong cuốn “*The Real History of Earth*” như sau:

Khoa học đời nay ước lượng Big Bang nổ cách đây 13.4 hay 14 tỉ năm. Nhưng qua điển bút thì số tuổi của Big Bang khoảng 20 tỉ năm! Chu kỳ thành trụ hoại diệt của vũ trụ là yên lặng, dẫn nổ, ngừng dẫn nổ, co thắt, và yên lặng.

Sau một tiếng nổ AUM lớn, 12 cõi được thành lập và quân bình được thiết lập. Cõi đại thanh tịnh là D12 và đầu kia D1 là cực trực hay vật chất. Thế giới luân hồi là từ D8 trở xuống tới D1. Từ D9 lên tới D12 thì không còn luân hồi nên là Niết Bàn. Nhìn lại hình đồ trên thì thấy bên Thông Thiên Học đã định danh là cõi **Niết Bàn** (D9, D10), **Đại Niết Bàn** (D11, D12) và **Tối Đại Niết Bàn** (D13).

Sự khác biệt về sự hoạt động của tâm thức giữa 2 cõi Niết Bàn và Luân Hồi là trong cõi Niết Bàn, tâm thức các tầng thông với nhau nên hàng Tiên Phật có thể đi vào những cõi khác tự tại. Ngược lại trong cõi luân hồi phần sắc giới thì chỉ cõi cao hơn mới có thể thông xuống cõi thấp hơn. Còn bốn tầng cuối cùng (D1-D4) thuộc dục giới nặng trược thì tầng nào chỉ thông được với tầng đó.

Sự kiện ghê gớm này khiến một chúng sanh (linh hồn) khi xuống đầu thai vào cõi luân hồi thì mất liên lạc với cõi trên. Vì không còn liên lạc được với thượng hồn (higher self), chiết thân cảm thấy như bị hụt hẫng, tối mù, bị cắt

rời ra (separation from the source) khỏi cõi nguồn bốn tâm, khiến phàm ngã có cơ hội hiện hữu và phát triển. Từ đó phàm ngã dần dần chiết thân trôi dạt trong biển luân hồi. Cách độc nhất để phục hồi liên lạc với bốn tâm là tu hành ngược dòng tâm thức trở lại tầng D8 thì sẽ hội nhập được với bốn tâm của cả 13 tầng. Thì chiết thân đó nay trở thành là một bậc giác ngộ hay một vị Phật. Nhà thiền có câu “**Trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật**” là thế.

Sau khi vũ trụ được thành lập, từ trong khối chân tâm (D13, Soul) sanh ra, chiết ra, những vị Thượng Đế (Godhead) ở tầng D12. Những vị D12 này có thân là bầu ánh sáng đượm màu xanh. Bắt đầu từ đây, các vị này vì muốn thám hiểm, tìm hiểu về cõi dưới nên mới chiết thân. Tức là chiết một chút ánh sáng của mình để đưa xuống tầng D11. Vì tầng D11 có cấu trúc đặc hơn tầng D12, nên để sống và sinh hoạt trong thế giới này, chiết thân phải khoác lên người một lớp áo cho thích hợp với hoàn cảnh và môi trường. Sau một thời gian sinh hoạt ở tầng D11, thì chiết thân này lại có ý muốn thám hiểm, tìm hiểu thêm về cõi D10 bên dưới nên lại lập lại màn chiết thân như đã mô tả. Cứ như thế các vị Tiên Phật dùng phương pháp chiết thân và khoác lên người những lớp áo mới để thám hiểm những tầng tâm thức bên dưới.

Từ tầng D8 xuống tới D1 là cõi luân hồi nên ở đây có những qui luật và đời sống khác hẳn những tầng trên.

Giờ xin được vắn tắt tập trung vào điểm chính là loài người D4 ở trái đất.

Nguồn gốc loài người trong vũ trụ:

Trái đất theo khoa học đã tồn tại hơn 4 tỉ năm. Đời sống tại trái đất được tóm tắt dưới đây:

4.1 tỉ năm	Trái Đất thành hình
3.8 tỉ năm	Sự sống đầu tiên – tế bào
530 triệu năm	Loài Cá
475 triệu năm	Cây Trên Mặt Đất
385 triệu năm	Rừng
320 triệu năm	Loài Bò Sát
225 triệu năm	Khủng Long
200 triệu năm	Động Vật Có Vú
50 triệu năm	Đười ươi
2.5 triệu năm	Giống người đầu tiên
200,000 năm	Giống người homo
100,000 năm	Giống người hiện đại, homo sapien

Vì 8 cõi luân hồi này rất trọng trực nên bên trên đã phải sáng chế (design) những lớp vỏ đặc biệt (7 vía) để thám hiểm những cõi này. Trong vũ trụ bắt đầu từ chòm sao Vega, nơi có trình độ tâm thức cao nhất, D12, hội đồng Tiên Phật tạo bản đồ thiết kế mẫu của loài người với chuỗi DNA cách đây khoảng 100 triệu năm. Sau đó chư vị Tiên Phật mới đem xuống chòm sao Pleiades để từ đó phân phối ra khắp vũ trụ gồm cả trái đất.

Vì mức độ tâm thức của trái đất lúc đó còn tương đối thấp, hội đồng Tiên Phật ở tầng D12 trong quá khứ đã từng phải nhiều lần thử nghiệm những loại người (human design) khác nhau như mình thú đầu người, hoặc mình người đầu thú v.v.. nhưng vẫn không vừa ý cho đến khi đạt được mẫu thiết kế loài người hiện tại thích hợp với mức độ tâm thức của Trái Đất.

Mẫu thiết kế loài người hiện tại (Carbon-based) có đủ tiêu chuẩn để có thể thám hiểm, khảo sát, học hỏi tại cõi dục giới (D1-D4) của trái đất. Rồi vẫn nhớ để tu hành đi ngược về lại D8 để nhập vào D9, rồi về lại tới cõi D13, mang theo được tất cả những thông tin mới từ những cõi dưới mà vẫn giữ được nguyên vẹn tánh chất của các cõi trên. Nên nhớ khi về lại tới D8, linh hồn sẽ cởi bỏ lớp vỏ có hình dáng người và chỉ còn lại một khối điện quang hay ánh sáng. Nên trong kinh nói người ở cõi vô sắc giới không có hình tướng nhưng có thể biến ra mọi thứ tùy ý. Ví dụ như chúng sanh ở trời Tha Hóa Tự Tại có thể làm được chuyện này.

Mẫu chuyện vừa kể giúp cho chúng ta hiểu thêm về kinh Cựu Ước. Kinh viết Thượng Đế trước tiên dùng xương sườn của mình để nắn ra Adam, rồi mới tạo ra Eva. Bên cạnh còn có quan điểm cho rằng loài người là loài vật tối linh trong vạn vật mang hình ảnh và sự sống của Thượng Đế.

Loài người hiện đại, homo sapien, mới xuất hiện tại tây nam Á châu khoảng 100 ngàn năm căn cứ theo khảo cổ học (anthropology). Còn theo đạo học thì loài người D3/4 hiện nay đang trải qua chu kỳ chót của 3 chu kỳ tiến hóa, 26,000 năm x 3 chu kỳ = 78,000 năm. Trước đó đã phải xuất hiện cho đủ số rồi thì chu kỳ tiến hóa mới có thể bắt đầu. Cho nên hai con số này khá ăn khớp với nhau.

Trái đất hiện nay có nhiều giống dân khác nhau. Người từ nhiều hành tinh khác đã đến đầu thai tại trái đất này hàng trăm triệu năm nên hiện giờ DNA của loài người có đủ thứ gene của mọi giống trộn lẫn lộn. Tuy lẫn lộn nhưng vẫn có những gene DNA chính vượt trội hơn những cái còn lại. Chi tiết này được dùng để nhận diện nguồn gốc của mình. Riêng về nhóm người ở Đông Nam Á châu gồm Việt Nam, Tàu, Nhật Bản, Đại Hàn v.v. thờ chung linh vật rồng và có chung nền văn minh kinh dịch của Trung Quốc. Như đã bàn trong bài “*Quê Hương Đạo Lợi*”, giống người này nằm dưới sự chăm sóc của vị Ngọc Đế Vĩ Kiên trời Đạo Lợi, ở tại chòm sao Thanh Long. Ngoài những điểm chung trên họ còn đa số theo đạo Phật đại thừa và khi gặp nhau thì chào nhau bằng câu “*A Di Đà Phật*”.

Xét về mặt gene DNA⁽¹⁾, giống dân Đông Nam Á có 2 loại gene chính từ thiên hà Andromeda và chòm sao Pleiades. Nếu tinh ý một chút bạn đọc sẽ thấy khi phát âm hai chữ này nghe sẽ giống như “*A Di Đà Phật*”.

A Di Đà = An Drome Da

Phật = Pleiades

A Di Đà Phật = Andromeda + Pleiades

Note(1)= theo ông Sal R., trong gene DNA có tới 12 cặp DNA (DNA strands) mà hiện giờ khoa học mới khám phá sử dụng cặp thứ nhất. Nên khoa học gọi 95% còn lại là Junk DNA.

Số cõi Luân Hồi trong các tôn giáo Á Đông:

Kinh sách đạo Cao Đài có câu “*Bát Hồn Vận Chuyển*”. Câu này hàm ý 8 cõi dưới vận chuyển tạo thành cõi luân hồi.

Trong Đạo thường nói con người có 3 hồn 7 vía. Vì Hồn ở giữa được bao bọc bởi 7 lớp Vía bên ngoài, nên nếu gọi chung 3 hồn là một thì thành 1 hồn 7 vía tức là 8 cõi.

Duy Thức Học Phật Giáo chia thức thành 8 tâm vương. Thức cuối cùng là A-lại-da-thức. Nếu tẩy sạch được thức này thì sẽ chuyển thành Đại Viên Cảnh Trí. Tới đây hành giả đắc quả A-la-hán giải thoát luân hồi. Một khi tẩy sạch được thức thứ 8 thì 7 thức trước cũng phải được tẩy xong nên hàm nghĩa là khi 8 thức đầu còn dơ thì phải bị luân hồi.

Đại Thừa Phật Giáo sắp xếp các tầng thiên như sau:

	Diệt Tận Định, Cửu Thứ Đệ Định, chứng A-La-Hán
8	Phi Tướng Phi Phi Tướng Xứ
7	Vô Sở Hữu Xứ
6	Thức Vô Biên Xứ
5	Không Vô Biên Xứ
4	Tứ Thiên
3	Tam Thiên

2	Nhị Thiên
1	Sơ Thiên

Qua đây cho thấy 8 tầng thiên dưới nằm trong vòng luân hồi.

Các cõi trời.

Bên Đạo Gia dùng trị số 12 và 3 bậc thượng trung hạ nên chia trời thành $12 \times 3 = 36$ tầng trời và 36 động phủ.

Dùng trị số 7 và 4 tầng thiên, Phật Giáo chia thế giới làm $7 \times 4 = 28$ tầng trời.

Cả hai bên Tiên và Phật Gia đều dùng cùng tên cho 7 cõi dục giới đầu tiên: Ta Bà, Tứ Thiên Vương, Đạo Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất, Hóa Lạc, Tha Hóa Tự Tại. Theo lời Đức Ngọc Đế Vĩ Kiên thì còn có một cõi nằm giữa Tứ Thiên Vương và Đạo Lợi, khoảng 8-13 năm ánh sáng, mà không có tên trong kinh.

Tổng Kết:

Bài viết này dẫn chứng cho thấy cách trình bày tâm thức của con người thành hệ thống **Tâm-Thức-13-Tầng** được sử dụng rộng rãi trong đạo học thời nay và thích ứng được với mọi tôn giáo. Hệ thống này trù lên được những hệ thống khác của các tôn giáo xưa mà không gây ra sự tương phản nào (contradiction).

Trong hệ thống này, **chơn tâm** hay **thượng hồn**, D9-D13, lúc nào cũng hiện hữu thường hằng. Trong lúc đó **phàm tâm**, **hồn** hay **bản ngã** thì giống như bị che lấp, cắt đứt, mất liên lạc với bên trên nên đành cam chịu trôi lạc trong vòng luân hồi với thể xác. Một khi **phàm tâm** thức giấc, hiểu biết chuyển hướng tu hành ngược dòng về được tới D9 thì tức khắc liên lạc được với mọi tầng trên và từ đó hành giả trở thành một bậc giác ngộ, chấm dứt sinh tử luân hồi.

Khi **phàm tâm** diệt thì **chơn tâm** hiển lộ. Nếu lúc này vẫn còn sống thì có lục thông thị hiện, gọi là đạt Hữu Dur Niết Bàn. Còn nếu đắc đạo sau khi bỏ xác thì gọi là đạt Vô Dur Niết Bàn. Đây là những danh từ trong Phật Giáo dùng cho hai trường hợp kể trên.

Một vị giác ngộ hay một vị Phật sống ở đời là một chúng sinh sống được với cả 13 tầng tâm thức một lúc trong thể xác D3 này. Ngược lại chúng sanh là những kẻ mê muội chỉ biết sống với tâm thức D3/4 của mình mà mù tịt về những phần tâm thức còn lại.

Hồn hay thần thức sống trong mê muội bao bọc bởi không gian và thời gian của quá khứ, hiện tại, vị lai. Trong lúc **thượng hồn** hay **chơn tâm** thì hằng sống hay luôn luôn hiện hữu và nằm ngoài giới hạn của không gian và thời gian, gọi là toàn giác⁽²⁾. Ấy thế nhưng đại đa số thì lúc nào cũng tưởng mình làm chủ con người của mình. Vì không bị giới hạn của không gian và thời gian, phần **thượng hồn** ở D8 luôn luôn biết trình độ của phần **hồn** đang ở mức độ

nào. Cho nên khi vừa chết bỏ xác phần **thượng hồn** biết ngay đã đủ tiêu chuẩn trở về nhà chưa hay còn phải tiếp tục sanh lại lần nữa ở cõi luân hồi để học tập hay trả nghiệp thêm.

Note(2) = toàn giác ở đây là theo định nghĩa không bị giới hạn của không gian và thời gian.

Cõi luân hồi vốn là ảo, mộng tưởng tạo dựng bởi thức chúng sanh, nên lúc chết hồn bị ảnh hưởng của tôn giáo và văn hóa mà thấy ra những cảnh khác nhau như địa ngục, thần hoàn bồn cảnh, diêm vương phán xét, thần chết đến dắt đi, thiên thần có cánh chờ tại cửa thiên đàng, lò lửa luyện ngục, hoặc người thân dắt qua đường hầm ánh sáng, hoặc được Thượng Đế phán xét, v.v... Mỗi dân tộc có cảnh địa ngục, thiên đàng để phán xét và ban thưởng theo kiểu tôn giáo và lòng tin của cá nhân, nên không ai giống ai cả ... nhưng cái **Lý Luân Hồi** thì chỉ có một mà thôi.

Đức Thích Ca nói mọi chúng sanh đều có Phật tánh trong người. Hàm ý là mỗi người là chiết thân từ những **thượng hồn** (higher self). Một khi thông được với **thượng hồn** hay **bổn tâm** thì sẽ khám phá ra mình chính là những vị cổ Tiên cổ Phật. **Cho nên sự giác ngộ hay đắc đạo chỉ là sự kiểm lại được con người xưa của mình chứ không có gì mới để đắc cả.**

Một người giác ngộ (complete human) là người khám phá và sống được với 13 tầng tâm thức của mình. Rồi sử dụng

kiến thức đó tức là *Vô Sư Trí*, huệ hay cái trí của sự không học mà biết, để làm việc lợi ích cho chúng sanh.

Phần này giới thiệu một cách rất đơn giản về Tâm Thức 13 tầng của con người. Khi tương lai cho phép, chúng tôi sẽ viết thêm những bài khác đào sâu hơn về một số vấn đề liên quan đến con số 13.

Trước khi dứt lời, xin tặng bạn đọc bài thơ nhỏ:

*Vô tự chơn kinh số mười ba
Vi ba thanh tịnh Đại Niết Bàn
Chơn không diệu hữu mười hai cõi
Pháp giới động sinh vũ trụ thành
KB : VL Oct/22/2016*

Chúc các bạn may mắn,
Kính bút,
Viễn Lưu, Oct/24/2016

---oOo---

SỐ 13 TRONG ĐẠO HỌC Phần 2

Viễn Lưu

Website: bachyhuynhde.org

Email: vienluutd@yahoo.com

Version 1.0

(Đây là tài liệu tu học nội bộ của Bạch-Y-Huỳnh-Đệ)

---oOo---

Khái niệm về hệ thống **Tâm Thức 13 Tầng** mô tả **Tâm** hay **Đạo** được trình bày tổng quát trong phần một. Những dẫn chứng khác nhau về 8 cõi luân hồi, 8 tâm vương trong Duy Thức Học, 8 tầng thiên, 28 và 36 tầng trời trong Đạo Phật và Đạo Lão, nghi thức lễ lạy trong đạo Cao Đài dành cho Ngọc Hoàng Thượng Đế và Tiên Phật, v.v... cho thấy đều có liên hệ tới **Máy Trời Tâm Thức 13 Tầng**.

Trong bài này chúng tôi sẽ đào sâu về sự hoạt động của Máy Trời. Chu kỳ thăng giáng của tâm thức nhân loại liên hệ tới trục quay 26,000 năm của trái đất như thế nào? Tại sao Máy Trời cần tới 2 cặp âm dương Tứ Tượng? Cuối cùng, văn minh loài người hiện tại là hậu duệ của nền văn minh nào, MU hay ATLANTIS?

---oOo---

MÁY TRỜI Tâm Thức 13 Tầng

Hình đồ Tâm Thức 13 Tầng



Tầng 13 và 1 chồng lên nhau tức là Tâm và Vật hợp thành một. Con người là sinh vật có đủ 12 tâm thức này.

Sự hoạt động của Máy Trời Tâm Thức 13 Tầng (Takahimara) hiện diện khắp mọi nơi trong vũ trụ. Từ vi trần, sơ hạt (elementary particle), tế bào, con người, thái dương hệ, thiên hà đều nằm trong sự hoạt động của Thiên Cơ.

Sự Hoạt Động của Máy Trời hay Thiên Cơ:

Tâm thức của con người từ tầng cao nhất, **Orion**, **Bồn Tâm**, **D13** xuống tới tầng thấp nhất, **Pleiades**, **Vật**, **D1**, gồm có 13 tầng chia làm 3 cõi: **Orion** hay **Vô Sắc Giới** (D13-D9), **Sirius** hay **Sắc Giới** (D8-D5) và **Pleiades** hay **Dục Giới** (D4-D1).

Sự hoạt động của Máy Trời có hai chiều lên xuống nằm giữa hai đầu Orion và Pleiades, gọi là **Thăng** và **Giáng**. Từ Pleiades lên tới Orion là chiều **thăng hoa**. Từ Orion



xuống Pleiades chiều **thoái hóa**. Vì thế Máy Trời có tổng cộng 26 tầng ($13 \times 2 = 26$). Con số 26 huyền bí này có liên hệ tới độ quay quanh trục của trái đất, earth's precession. Mỗi một vòng quay quanh trục là 26,000 năm. Nếu chia **Thăng Giáng** thì mỗi chu kỳ dài 13,000 năm. Con số 13 là con số huyền bí trong Đạo Học.

Một đại chu kỳ 26,000 năm chia làm hai chu kỳ Thăng và Giáng. Mỗi chiều 13,000 năm được chia làm 4 Ngươn. Mỗi Ngươn có 3250 năm ($13,000/4 = 3250$) chia thành ba phần Thượng, Trung, Hạ, mà mỗi phần có 1,080 năm ($3250/3 = 1080$). Tổng cộng có 3 đại chu kỳ hay 78,000 năm ($26,000 \times 3 = 78,000$) và 3 lần Đại Phong Thần cho sự thăng hoa tâm thức của loài người D3.

Hiện nay chúng ta đang ở vào Kỳ 3 Hạ Ngươn 3 chiều Giáng. Năm 2017 đánh dấu mở đầu của Kỳ 3 Thượng Ngươn 4 chiều Thăng.

Mỗi chiều Thăng/Giáng cần riêng một cặp lực **Kích Động/Phản Động** để hoạt động. Lực **Kích Động** có chiều từ Vật tới Tâm. Lực **Phản Động** có chiều từ Tâm tới Vật. Vì vậy Máy Trời có 2 cặp Âm Dương **Kích Động/Phản Động**, tức là **tứ tượng** (Thái Dương/Thiếu Âm và Thiếu Dương/Thái Âm).

Máy trời hoạt động không bao giờ ngừng nghỉ. Khi chiều Giáng vừa dứt thì chiều Thăng bắt đầu. Một khi Thái Âm vừa tới thì Thiếu Dương bắt đầu. Tương tự, một khi Thái Dương vừa tới thì Thiếu Âm bắt đầu. Trong Âm có Dương, trong Dương có Âm.

Máy trời được biểu thị một cách đơn giản trong hình Thái Cực dưới đây. Qua hình đồ Thái Cực ta có thể thấy sự hoạt động không ngừng nghỉ của cặp tứ tượng, nhưng không thấy được sự hoạt động của 13 tầng tâm thức.



Chu kỳ 11,000 B.C. (13,000 năm trước) tới 2013:



Theo khảo cổ học và truyền thuyết, trận đại hồng thủy gần đây nhất đã xảy ra vào khoảng 11,000 B.C trùng với chu kỳ 13,000 năm kể ở đây.

Vào thời điểm này, một nền văn minh theo luồng kích động của Máy Trời đã thăng hoa từ Dục Giới vào Sắc Giới. Để duy trì thế quân bình, một nền văn minh khác theo luồng phản động mát hướng đi nên đã thoái hóa từ Vô Sắc Giới xuống Sắc Giới.

Trong khoảng thời gian 6,500 năm từ 11,000 B.C tới 4,482 B.C, hai nền văn minh này hiện diện song song kề nhau nhưng có chiều thăng hoa tâm thức trái ngược nhau. Một đàng đi lên theo luồng **kích động** là **thăng hoa** và một đàng đi xuống theo luồng **phản động** gọi **thoái hóa**.

MU hay Lemuria là tên gọi của nền văn minh theo luồng **kích động** thăng hoa tâm thức đi lên. Theo truyền thuyết, nền văn minh cổ này có đời sống thiên về trực giác và tâm linh. Ngược lại nền văn minh cổ ATLANTIS thiên về khoa học, vật chất mà đã bị hủy diệt vì chiến tranh và thiên tai chính là nền văn minh theo hướng lực **phản động** **thoái bộ** đi xuống.

Nên nhớ rằng 2 nền văn minh lúc này có cùng trình độ tâm thức D5-D8 và hiện diện song song với nhau tại Sirius, Sắc Giới. Họ có đầy đủ quyền phép tài năng như Thần, Thánh, Tiên, Phật nếu so với loài người D1-D4. Thế nhưng về mặt thăng hoa tâm thức thì trái ngược nhau. MU đi lên trong lúc ATLANTIS thì đi xuống.

Vào khoảng 5,500 năm trước, tức vào khoảng 4,482 B.C, một cuộc biến thiên lớn xảy ra khi nền văn minh MU tiến vào cõi Vô Sắc, D9-D13, thì đồng thời nền văn minh ATLANTIS bị hủy diệt, rút khỏi Tiên Giới và sanh vào Dục giới, D4-D1. Hiện nay một số đông người tại trái đất là hậu duệ của dân ATLANTIS. Họ rất giỏi phát triển về lãnh vực khoa học, kỹ thuật và âm nhạc.



Mỗi lần sự thoái hóa từ Sắc Giới xuống Dục Giới hay từ Vô Sắc vào Sắc Giới xảy ra là có cả sự thay đổi toàn diện về thể xác và hoàn cảnh môi trường sống. Đây là một biến

cổ lớn, ghê gớm và khốc liệt xảy ra cho loài người. Sau mỗi lần biến thiên như vậy, nhân loại bị chìm đắm vào tình trạng hôn mê, mờ mịt kéo dài khoảng 13 thế kỷ hay 1,300 năm. Sau đó mới dần dần thức tỉnh để bắt đầu xây dựng lại một nền văn minh mới bắt đầu từ con số không. Thời kỳ xây dựng nền văn minh mới kéo dài 5,200 năm, còn được gọi là thời kỳ điều chỉnh trước khi lại có cuộc thăng hoa mới xảy ra.

Máy trời hay con Tạo cứ thế mà xoay vần đều đặn để thúc đẩy sự tiến hóa tâm thức của loài người và vạn vật trong vũ trụ.

Khoa khảo cổ học còn cho biết nền văn minh hiện tại của loài người từ văn tự, chữ viết v.v. đã bắt đầu khoảng hơn 5000 năm trước. Lịch Mayan calendar đánh dấu là 5,200 năm. Những thông tin khác nhau này ăn khớp với câu chuyện trên đây viết về sự hoạt động của Máy Trời 13 Tầng Tâm Thức.

Chu Kỳ Thượng Ngươn thánh Đức: 2017 trở đi

Theo lời dạy của Thầy Tổ thì một luồng **Kích Động/Phản Động** mới sẽ bắt đầu từ năm 2017 để thúc đẩy thăng hoa tâm thức loài người cõi Dục Giới, D1-D4, tiến lên cảnh Tiên Giới, D5-D8. Vì vậy từ hơn hai ngàn năm trước, các vị giáo chủ đã phân thân xuống trần mở Đạo để tận độ và chuẩn bị ngày trở về cho những chúng sanh này. Riêng tại Việt Nam vì là đất được chọn làm Quốc Độ trong thời kỳ Thượng Ngươn sắp tới, nên Trời đã khai mở những môi Đạo mới tại Nam Việt để chuẩn bị cho sự kiện này: **Cao**

Đài, Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật Giáo Hòa Hảo, Vô Vi, v.v.

Nếu để ý các bạn sẽ thấy kinh sách của những môi Đạo hay Giáo Phái kể trên được viết bằng thể thơ thất ngôn, lục bát, song thất lục bát v.v. với ngôn từ giản dị bình dân dễ hiểu, khác với kinh sách của những tôn giáo khác. Đây là cách để nhận diện những môi đạo của Quốc Độ Đại Việt trong tương lai.



Mỗi khi có cuộc thăng hoa tâm thức thì thế giới phải trải qua cơn biến thiên biến địa mà còn gọi là cuộc thanh lọc tâm thức. Vì vậy chúng tôi đã viết nhiều bài từ những năm qua để nói về cuộc thanh lọc kỳ 3 đã/đang/sắp xảy ra trong thời gian sắp tới, 2010-2030.

Lần này trái đất cũng được thăng hoa lên hàng Tiên Cảnh. Những chúng sanh không đủ tiêu chuẩn, trình độ D5-D8 thì không được phép ở lại trái đất. Họ sẽ được tái định cư ở một tinh cầu khác có cùng trình độ tâm thức để tiếp tục tiến hóa. Thay vào đó sẽ có nhiều Tiên Phật từ khắp nơi trong vũ trụ sanh về đây để giúp hoàn tất sự thăng hoa của trái đất. Dân Bích Ngọc và những sắc dân chọn lọc của trái đất sẽ sanh vào Quốc Độ Việt để giúp thúc đẩy sự hình thành và tiến hóa trong tương lai.

Bà BaBa Vanga, nữ tiên tri mù người Bulgaria, cho biết khoảng năm 5267, tức cuối hạ ngươn 4, thế giới loài người mang thể xác D3 này sẽ chấm dứt hiện hữu trên trái đất này. Trái đất lúc đó đã vào D5.

Kết Luận:

Chi tiết về sự hoạt động của Máy Trời 13 Tầng Tâm Thức trong bài này là từ bút điện của Tiên OCOT ở tầng D8, Sirius, truyền xuống cho Tiên Sĩ Vật Lý Koshen Handa vào khoảng 1990s.

Cuộc Biến Thiên Kỳ 3 đang diễn ra tại trái đất, 2010-2030. Hội Long Hoa hay Đại Phong Thần Kỳ 3 đã được hội đồng Tiên Phật phê chuẩn ngày Rằm Tháng Giêng Năm Tân Sửu, 2021.

Theo lời của đức Vĩ Kiên, hai bộ truyện Phong Thần và Tây Du Ký là chuyện đời xưa. Nay được 2 vị Tiên Khưu

Xứ Cơ (Trung Quốc) và Bạch Vân Thiên Sư (Mông Cổ) đời nhà Nguyên (thế kỷ thứ 11) phóng tác viết lại để dạy đạo tu hành và đồng thời nhắc nhở chúng sanh về Kỳ 3 sắp tới, 2017.

Theo truyện Phong Thần, Đức Nguyên Thi Thiên Tôn khi xưa phải thân chinh nhập trận để cứu chư tiên bên Xiển Giáo đang bị vây khốn trong trận Tru Tiên của phe Triệt Giáo. Ngày hôm nay vào thời điểm Phong Thần Kỳ 3, cũng nhân vật ấy đã trở lại dưới tên Đức Phật Thầy Tây An và Tru Tiên trận hiện đang diễn biến khắp nơi trên quả địa cầu.

Phối hợp với những thông tin khác từ sách của ông Sal R., Koshen Handa và cơ bút của Thầy Tổ sẽ giúp chúng ta hiểu thêm nhiều về những diễn biến đang xảy ra cho nhân loại trong những năm gần đây và những năm sắp tới.

Bài này giúp chúng ta hiểu lý do vì sao, từ đâu chúng ta trôi lạc tới cõi này; rớt xuống đây đã bao nhiêu kiếp hay bao ngàn năm qua rồi; giúp giải thích tại sao thời này xuất hiện nhiều mối Đạo, pháp môn, Thầy Tổ kêu gọi, phổ độ người người tu hành giải thoát.

Có hiểu sự vận hành của thiên cơ, mới nắm được thời vận, mới thấy đức háo sanh của Trời Đất và lòng từ bi của Tiên Phật, mới nhận ra được đâu là chánh pháp hợp thời để dễ dàng tu hành phẫn bản hườn nguyên.

Chúng tôi hy vọng bài viết này đem lại lợi ích cho các bạn trên bước đường tu hành.

*Vô thường tam cõi thức hóa sanh
Vi diệu thiên cơ định quân bằng
Chơn lộ giáng thẳng hai sáu bực
Pháp thời vận đúng sớm về nhà*
KB : VL Nov/04/2016

Chúc các bạn may mắn,
Kính bút,
Viễn Lưu, Nov/04/2016

---oOo---

SỐ 13 TRONG ĐẠO HỌC Phần 3

Viễn Lưu

Website: bachyhuynhde.org

Email: vienluutd@yahoo.com

Version 1.0

(Đây là tài liệu tu học nội bộ của Bạch-Y-Huỳnh-Đệ)

---oOo---

Tiếp tục hai bài viết trước cùng một chủ đề **Tâm Thức 13 Tầng**, trọng tâm của bài viết này là Áp Dụng Khái Niệm Tâm Thức 13 Tầng vào việc Tu Hành.

Phần lớn nhân loại đang bị trói chặt trong phạm vi hoạt động của tâm thức D3/D4 mà không thể với tới hay sử dụng được những tầng tâm thức cao hơn sẵn có trong người. Mục đích của bài viết này là làm sáng tỏ sự liên hệ giữa những tầng tâm thức từ D1 tới D8. Từ đó xác định pháp tu hành để có thể tìm về hay sử dụng được những tầng tâm thức cao hơn với mục đích đưa con người thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi.

Trong bài này chúng tôi sẽ trình bày sự liên hệ không gian đối đãi giữa những cặp tâm thức nhị nguyên, sự liên hệ giữa tám tầng tâm thức đầu với tứ Tượng trong nhà Phật, và cái Lý tu hành cõi bỏ tứ tượng (ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả).

---oOo---

Như đã trình bày trong hai phần trước, 13 tầng tâm thức bao gồm 3 cõi: Đạo hay Phật Giới (13), Vô Sắc (12,11,10,9), Sắc (8,7,6,5) và Dục (4,3,2,1).

Phật là 13. Từ 12 tới 9 là hàng Bồ Tát, A-La-Hán hay Kim Tiên. Thế giới luân hồi lục đạo của chúng sanh là từ 8 tới 1 tức Sắc và Dục giới. Một khi lên tới Vô Sắc Giới, 9 trở lên, là kể như thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi.

(13)	(Đạo, Phật Giới)
(12,11,10,9)	(Bồ Tát, La Hán) (Thiên Tôn, Kim Tiên)
(8,7,6,5)	(Thiên Tiên, Địa Tiên)
(4,3,2,1)	(Người, Cầm, Thảo, Kim)

Tâm Thức Nhị Nguyên và Nhất Nguyên :

Mỗi người có đủ 13 tầng tâm thức trong thân. Tầng 13 là Phật Giới là bốn tâm nên chúng tôi gọi đó là **tâm thức nhất nguyên**. 12 tầng còn lại không phải Phật giới nên chúng tôi gọi là 12 **tâm thức nhị nguyên**. 12 tâm thức chia làm 6 cặp nhị nguyên {(12,11) (10,9) (8,7) (6,5) (4,3) (2,1)}. Dưới 9 là 4 cặp nhị nguyên {(8,7) (6,5) (4,3) (2,1)}.

Tâm Thức Nhất Nguyên đưa đến vô phân biệt trí hay nhận thức không có phân biệt, còn gọi là **Phật trí**.

Tâm Thức Nhị Nguyên đưa đến phân biệt trí hay nhận thức có phân biệt, còn gọi là **chúng sanh trí**.

Phật là người sử dụng được hết 13 tầng tâm thức.

Bồ Tát là người sử dụng được 12 tầng tâm thức.
A-La-Hán là người sử dụng được 9 tầng tâm thức
Chúng sanh là người sử dụng được 4 tầng tâm thức.

Đức Phật dạy, con người là tập hợp của ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) hay 5 tầng tâm thức đầu tiên.

Mỗi nhận thức gồm có 2 phần **Chủ Thể** và **Đối Tượng**. Còn được gọi là **Năng** và **Sở**. **Năng** là **Chủ Thể** quan sát và **Sở** là **Đối Tượng** bị quan sát.

Năng Sở đối đãi khi không gian hay vũ trụ của **Năng Sở** khác nhau. Đây là Tâm Thức Nhị Nguyên
Năng Sở hòa nhập khi không gian hay vũ trụ của **Năng Sở** là một. Đây là Tâm Thức Nhất Nguyên.

Nhà Phật có chữ là **Tướng** thấy **Tánh**. **Tướng** đây là tướng của những cặp **Năng Sở Đối Đãi**. Bốn tướng đối đãi này từ thấp lên cao hay từ trong ra ngoài, nằm trong phạm vi 8 tầng tâm thức đầu tiên (D1 tới D8) là: **Ngã, Nhân, Chúng Sinh và Thọ Giả tướng**. Trong kinh Kim Cang Phật dạy là được 4 tướng này là thấy **Tánh**, thấy Phật, hay thấy Như Lai.

Định nghĩa Tứ Tướng dưới góc độ không gian, space :
Ngã tướng = tướng đối đãi trong người giữa phần thể xác và cảm thọ. Nằm trong không gian của (D1,D2).
Nhân tướng = tướng đối đãi bên ngoài giữa mình và người/vật đối diện. Nằm trong không gian của (D3,D4).

Chúng Sinh tướng = tương đối đãi giữa mình và một người/vật khác qua trung gian một đối tượng. Nằm trong không gian của (D5,D6).

Thọ Giả tướng = tương đối đãi giữa mình với mọi người/vật qua trung gian một đối tượng. Nằm trong không gian của (D7, D8).

Có thể có nhiều cách khác nhau để diễn tả sự liên hệ giữa những cặp tâm thức nhị nguyên trên: {(D1,D2), (D3,D4), (D5,D6) và (D7,D8)}. Trong bài này chúng tôi sẽ lược giản lối trình bày về sự liên hệ đối xứng giữa những tầng tâm thức D1-D8 từ trong sách '*2013 : The Day God Sees God*' của Tiên Sĩ Vật Lý Kohsen Handa, Translated by Akem Oppelt, 2008.

Ông Handa trong tâm linh được vị Thầy tên là O.C.O.T xuống điển liên tiếp trong mấy năm vào thời 1990s để giúp viết hoàn thành cuốn sách trên. Ông đã chứng minh sự liên hệ và hoạt động của 13 tầng tâm thức bằng toán học. Vì sách nặng về chứng minh và lý thuyết nên ở đây chúng tôi lược bỏ gần hết chi tiết mà chỉ trình bày lại những ý chính liên quan đến sự liên hệ đối xứng của 4 cặp tâm thức từ D1 tới D8 một cách đơn giản dễ hiểu mà không cần phải sử dụng nhiều đến toán học.

Loài người hiện đang dùng tâm thức bốn chiều, D4 ?

Đa số chúng ta cho rằng tâm thức con người đang hoạt động trong 3 chiều X,Y,Z và xem thời gian là chiều thứ 4. Kỳ thực không hẳn như thế. Chúng tôi xin chứng minh

như sau: Với hình cube trên trục X,YZ dưới đây, mỗi cạnh có kích thước là 1 unit.



- Giả sử tâm thức của ta là 1 chiều X, thì khi nhìn 1 đoạn thẳng nằm trên trục X xác định bởi hai tọa độ (000, 100) ta chỉ thấy 1 điểm.
- Để thấy đó là 1 đoạn thẳng nằm trên trục X, tâm ta phải ở trên trục Y nhìn xuống trục X. Nên lúc này tâm ta đã là tâm thức 2 chiều: X,Y. Ví dụ, để nhìn thấy đoạn thẳng có tọa độ (000,100) ta phải nằm trên trục Y.
- Tương tự, ta phải là tâm thức 3 chiều: X,Y,Z để nhận ra mặt phẳng X,Y. Ví dụ để thấy mặt đáy có diện tích với $XY = 1 \text{ unit}^2$, ta cần ở trên trục Z để nhận ra diện tích này.
- Tương tự, ta cần tâm thức 4 chiều để nhận ra vật với thể tích X,Y,Z. Ví dụ hình cube bên có thể tích là 1 unit^3 .
- Do đó, thời gian không phải là chiều thứ 4 mà chỉ là khái niệm tương tượng của tâm thức trong không gian 3 chiều.
- Hiện nay giác quan của loài người đang hoạt động trong không gian 3 chiều nên tâm thức của loài người phải là D4 hoặc cao hơn. Vì không nhận ra được điều này nên

tâm thức bị trì trệ ở D3/D4, do đó không bắt kịp sự thăng hoa tâm thức của nhân loại đang xảy ra trên trái đất.

Liên hệ đối xứng giữa Tiểu (Micro) và Đại (Macro)

Cực tiểu trong toán học là $1/\infty$.

Cực đại trong toán học là vô cực $= \infty$



D1 có hướng từ Tiểu (micro) tới Đại (macro).
 D2 có hướng từ Đại (macro) tới Tiểu (micro).
 Sự liên hệ giữa (D1, D2) trong hình đồ trên là sự liên hệ đối xứng giữa Tiểu và Đại qua trục thời gian t.

Liên hệ giữa ta và vũ trụ.

Vũ trụ lúc t=0 chỉ là 1 điểm ngay lúc big bang nổ. Ngày hôm nay 13 tỉ năm sau là quả cầu sphere to lớn, D1, với bán kính $r = 13$ tỉ năm ánh sáng.



Ta, con người với tâm thức D2 tại t=13 tỉ năm, chỉ là một chấm nhỏ trên quả cầu D1 rộng lớn. Nếu ta đi ngược về 13 tỉ năm trước thì ta sẽ là một quả cầu, sphere, D2 bằng quả cầu D1. **Trong khoảng liên hệ đối xứng đó sẽ có 1 chỗ tx mà hai quả cầu bằng nhau (nhất nguyên). Ngoài ra mọi chỗ khác 2 quả cầu không bằng nhau (nhị nguyên).**

$$\begin{aligned} \text{Đại} &= \text{Tiểu}, \text{Tiểu} = \text{Đại} \\ \text{Macro} &= \text{Micro}, \text{Micro} = \text{Macro} \end{aligned}$$

Bồn Tâm của ta hay D13 như lời Lục Tổ nói thì bao trùm khắp toàn vũ trụ. Nó rộng lớn, thanh tịnh không thể nghĩ bàn. Nhưng từ trong con người thức sáu nhìn ra, ta chỉ có thể thấy được một chút những cảnh vật và không gian giới hạn bởi cặp mắt trần. **Vì thế những gì mình thấy hay cảm nhận bên ngoài thân chính là phản ảnh một phần của tâm ta.** Cho nên nếu muốn khám phá toàn bộ vũ trụ, ta phải nhìn ngược vào bên trong cơ thể chứ không phải hướng ra ngoài!

Sự liên hệ giữa cặp tâm thức Sắc, Thọ (D1,D2): (Ngã)

Vũ trụ của ta là xá vệ quốc, là cái thân thuộc sáu có đầy đủ lông da, thịt mỡ, gân xương, máu tủy v.v... trong đó có cả tỉ tỉ vạn linh đang sống trong đó. Đó là không gian, space, của tầng tâm thức D1 trong ta.

Sau Sắc là tới tâm thức Thọ, D2. Cặp không gian tâm thức Sắc Thọ liên hệ đối xứng với nhau tạo thành ngã tướng trong tứ tướng (ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả). Vì thế việc tu hành là phải giải ngã tướng này tuần tự từ dưới lên trên.



Sắc, D1, là thân thể của ta. Bên ngoài thì có da với 84,000 lỗ chân lông. Trong thì có lục phủ ngũ tạng, xương tủy, thần kinh hệ v.v.

Với người bình thường, lúc chưa tu hành thì sự liên hệ giữa **thân và thọ (năng và sở)** là sự đối xứng không đều nhau, tức là nhị nguyên vì năng sở còn đối đãi. Ví dụ, lấy kim châm vào đầu ngón tay trở phải, ta chỉ cảm nhận được cảm giác ở chỗ đó nhưng không có cái cảm nhận toàn thân.

Ngược lại một khi khí lực thông toàn thân tới khắp mọi lỗ chân lông thì lúc đó cái biết của thân là cái biết tổng hợp, nguyên con, hay toàn thân. Đây là lúc **thân (D1)** và **thọ (D2)** hợp nhất, năng sở không còn đối đãi nên gọi là đạt trạng thái **nhất nguyên** giữa cặp tâm thức đối xứng nhị nguyên thân thọ này.

Để chứng minh lời nói trên, xin mời các bạn đọc đoạn văn sau đây trích trong phần Quán Thân của bài kinh “*Tứ Niệm Xứ*”. Đức Thích Ca dạy các tỳ khưu bước đầu tiên khi vào tu hành với Phật.

“...Quán thân - niệm hơi thở: Đây các Tỳ Khưu, thế nào là quán thân trên thân? Người tu tập đi vào rừng vắng, hay dưới cội cây hoặc nơi nhà trống, ngồi kiết già với lưng thẳng hướng sự chú ý ngay trước mặt. Vị ấy thở ra, thở vào với sự tỉnh thức. Khi thở vô dài vị ấy sáng suốt nhận biết: đang thở vô dài; khi thở ra dài vị ấy sáng suốt nhận biết: đang thở ra dài. Khi thở vô ngắn vị ấy sáng suốt nhận biết: đang thở vô ngắn; khi thở ra ngắn vị ấy sáng suốt nhận biết: đang thở ra ngắn. Vị ấy thực tập: cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô; vị ấy thực tập: cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra; vị ấy thực tập: an tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô; vị ấy thực tập: an tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra; vị ấy thực tập: an tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô; vị ấy thực tập: an tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra; vị ấy thực tập: an tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô. Cũng như người thợ tiện thành thạo khi quay dài hay ngắn đều biết rõ, người tu tập cũng vậy.”

Quán thân - đại oai nghi: Lại nữa, này các Tỳ Khuru, người tu tập khi đi, sáng suốt ghi nhận: đang đi; khi đứng, sáng suốt ghi nhận: đang đứng; khi ngồi, sáng suốt ghi nhận: đang ngồi; khi nằm, sáng suốt ghi nhận: đang nằm. Thân thể trong tư thế ra sao biết rõ như thế....”

Đoạn kinh được đánh đố trên có thể hiểu như sau: Trước khi dạy tu Quán, Đức Phật dạy Tỳ Khuru niệm hơi thở. Tỳ Khuru vào rừng vắng, ngồi kiết già và thực tập thở. Thở cho tới khi trong mỗi hơi thở vị ấy đạt được cảm giác toàn thân. An tịnh toàn thân vị ấy hít vào, an tịnh toàn thân vị ấy thở ra. Toàn thân có nghĩa là ngoài thì tới mọi lỗ chân lông, trong thì tới tận ngũ tạng, xương tủy. Muốn được như thế đòi hỏi toàn bộ kinh mạch trong người phải thông ở mức độ rất cao thì khí hay sự cảm thọ mới ra tới lỗ chân lông hoặc vào tận trong ngũ tạng lục phủ được. Khi tới đây thì sự cảm thọ của từng hơi thở trên toàn thân là sự tự nhiên, là cái biết nguyên con mà không cần phải chú ý trên từng hơi thở như lúc chưa thông, lúc còn tập luyện.

Căn cứ theo bài kinh trên, chỉ sau khi đạt tới trình độ này, nghĩa là Thân D1 và Thọ D2 đã nhập thành một thì Phật mới dạy Tỳ Khuru những phép tu Quán về Thân, Thọ, Tâm rồi Pháp.

Một điều đáng chú ý trong đoạn kinh trên: Đức Phật không hề bắt buộc Tỳ Khuru phải tập thở theo một phương

pháp cố định nào. Pháp nào cũng được miễn sao Tỳ Khuru đạt được trình độ nói ở trên.

Một vị nữ tu pháp môn “**Niệm Phật cầu Vãng Sanh**” nói với chúng tôi như sau: “... niệm Phật mà tai nghe tiếng niệm Phật đó mới là tầng 1 ... niệm cho tới khi nào mọi tế bào trong thân đều niệm cả thì mới hay...” Qua đây các bạn có thể hình dung được sự liên hệ giữa hai tâm thức Thân, Thọ (D1, D2) được trình bày trong lời phát biểu trên của vị nữ tu.

Muốn thở cho thông tới lỗ chân lông, người tu cần phải có một pháp để thực hành. Pháp Thiên Vô Vi của thầy Tám là pháp chuyên khứ trước lưu thanh được Trời Phật đưa xuống cho Kỳ 3 này.

Sau đây xin trích dẫn vài lời của Đức Quán Âm Bồ Tát và Đức Nguyên Thi Thiên Tôn nói về pháp Vô Vi, trong Đàn Cơ xuống bên BYHĐ vào ngày rằm tháng 12 năm 2015.

....

*Từ từ rút điện như rồng cho
Quán Âm Bồ Tát, ngài cho vài lời*

Quán tịnh tâm thành mãi độ sanh
Âm ba vang lại nguyện cho thành
Đại Tam thế chiến lai tân địa
Sĩ thành tâm độ hết non sanh
Tu hành trước phải tâm thành
Ấn ngay ở phải tâm lành mới xong
Tu phải biết ở trong thể xác

Tu bên ngoài có xác không hồn
 Tu là tu sửa sống còn
 Tây Phương đáo lại vĩa-hồn, vị ngôi
 Tu là phải cái “tôi” vứt bỏ
 Giữ cho chặt cửa ngõ ra vào
 Lục căn, lục tặc xông xao
 Suốt ngày xúi bậy ngõ vào địa môn
Tu phải biết chơn Hồn làm chủ
Làm pháp luân cho đủ sáu hơi
Vô Vi pháp quý của Trời
Một ngàn năm chẵn dựng đời Thượng Ngươn
 Giờ tạm biệt nên nhường Nguyên Thủy
 Cho vài lời dỗ dạy chúng sanh
 Khuyên trong thế giới làm lành
 Đến ngày Thất Nhứt có Bà cứu nguy

Nguyên lai bốn tánh suy tâm, thức
Thủy nguyên hồn vĩa nhờ công đức
Thiên Địa hữu hình xây tân địa
Tôn vinh ba cõi mãi không dứt

Thiên Tôn xin chào quý đạo hữu. Gần đây cõi Thiên Đình có mở cuộc họp lớn để phê chuẩn người tu và là để chuyển cơ diệt thành cơ sinh. Thế giới ta ba đã đến giờ hủy diệt. Thiên ma, ác quỷ ngày đêm dành dứt miếng ăn, địa vị. Xúi dục con người làm ác nghiệp. Ta vâng lời Đức Thế Tôn xuống diễn ra tay cứu vớt mà cũng cố càn khôn vũ trụ mà không ngoài việc duy trì Đạo Pháp. Tu hành phải biết rành về cơ tấn thoái, biến chuyển của vũ trụ mà

nhờ đó áp dụng vào cơ thể ngũ tạng để cho tánh mạng phục nguyên.

Trước tu tánh, cũng nhờ tới pháp
Sau tu mạng mới hạp thiên cơ
Tu là tu sửa từng giờ
Pháp luân thường chuyển, chẳng giờ nghỉ ngơi
Tu có pháp cha Trời ban bố
 Sau thành công mới độ chúng sanh
 Bạch Y Huỳnh Đệ tâm thành
 Biết cơ hủy diệt, biết rành pháp chơn.
 Cười, thăng.

....

Sự liên hệ giữa cặp tâm thức (D3,D4): (Nhân)

Từ đây trở đi, phần diễn tả những cặp tâm thức đối đãi còn lại có không gian, space, nằm ở phía ngoài thân. Khi nói về hướng không gian, space direction, cặp tâm thức này có hướng cố định, fixed direction. D3 là hướng từ Đối Tượng đến Chủ Thể. D4 là hướng từ Chủ Thể tới Đối Tượng. (D3, D4) tạo thành một cặp tâm thức liên hệ đối xứng qua trục không gian giữa Chủ Thể và Đối Tượng.

Note: những hình vẽ về không gian D4-D8 trong bài được mang về không gian D3 cho dễ hiểu. Kỳ thực không gian D4 tới D8 nằm bên trong con người vượt ngoài sự suy nghĩ bằng lối tư duy 3 chiều. Phải cảm nhận hoặc tưởng mới thấy được. Khó giải thích bằng lời.

Trong hình đồ kế tiếp, Năng và Sở có hai vũ trụ hay hai không gian biệt lập nên gọi là năng sở đối đãi. Một khi cặp năng sở còn đối đãi, thì ta được sự **nhận thức có**

phân biệt. Đây là loại nhận thức, hay tư duy của phàm phu.



Một khi năng sở không còn đối đãi, ta sẽ có nhận thức không phân biệt. Đây là lối nhận thức hay tư duy của người giác ngộ. Năng Sở có chung một không gian.



Trong kinh tụng ở các chùa, trong phần mở đầu thường có câu “*Năng lễ Sở lễ tánh không tịch*”. Câu này nói về khoảng không gian của cặp tâm thức nhị nguyên này, thuộc phần Nhân tướng trong Tứ Cú.

Theo lời của Tiên O.C.O.T thì với trình độ văn minh loài người hiện tại, lý thuyết lượng tử, quantum mechanic, mô phỏng tâm thức đúng nhất. Trong thế giới lượng tử,

Young’s double slit experiment cho thấy là electron lúc thì hiện hữu dưới dạng vật thể, hình screen(i), lúc thì hiện hữu dưới dạng sóng, hình screen (ii) và (iii).



Double-slit apparatus showing the pattern of electron hits on the observing screen building up over time.

Trong hình đồ thí nghiệm trên, khi 1 electron được bắn qua khe hở thì bên kia nhận được 1 chấm tại chỗ đó trong screen (i). Nếu electron hiện hữu như 1 vật thì những hạt electron kế tiếp khi được bắn qua khe hở sẽ hiện ra cùng chỗ đó hoặc kế bên như trong screen (i). Tuy nhiên, kết quả thì không như thế. Những hạt electrons kế tiếp xuất hiện rải rác nhưng có hệ thống như thấy trên screen (ii) và (iii). Vì thế có kết luận electron có thể hiện hữu vừa là vật vừa là sóng.

Điều này dẫn đến kết luận là người quan sát cũng là một phần của cuộc thí nghiệm. **Chủ thể đối tượng** hay **năng sở** là một có cùng một vũ trụ hay cùng một không gian tâm thức.

Giờ biết nó là như thế rồi, nhưng làm sao gỡ được nó mới là vấn đề chính.

Theo sở kiến thì đức Phật Thích Ca đã dạy cách gỡ phần này trong 3 bài kinh dạy về Thiên: *Tứ Niệm Xứ, Tiểu Không và Đại Không* trong phần tu Chỉ. Phật Giáo Mật Tông cũng có những pháp quán tưởng rất hay để tập tu Chỉ.

Trong pháp tu của bên Cao Đài tiên có câu: “**Thầy là Con, Con là Thầy**”. Một trong những công dụng của câu này trong lúc công phu là để gỡ sự đối đãi năng sở của cặp tâm thức (D3, D4).
Thầy Tám cũng dạy chúng tôi câu này.

Xuất hồn ở Tứ Chuyển (D4):

Qua bài Cửu chuyển luyện đan của bên Cao Đài, sự kiện Xuất Hồn hay Thần Thức đi ra khỏi cơ thể có thể xảy ra ở trình độ đặc Tứ chuyển (D4).

....

*Qua Tứ chuyển cơ Trời phát lộ
Thoát ngoài vòng tứ khổ trần-ai*

Gom vào tứ-tướng trong ngoài

Luyện phanh trong sạch Thánh-Thai nhẹ nhàng

....

Một bạn đạo Vô Vi có tường thuật trong một video tape là có lần khi anh xuất hồn ra khỏi bản thể, anh đi tới đụng vách tường thì cảm thấy mình là vách tường! Anh còn thuật lại lời thầy Tám nói: “... **xuất hồn thấy cảnh chưa phải là hay, tu chừng nào mình với cảnh là một mới hay!**”

Khi Năng Sở không còn đối đãi thì **tha tâm thông** xuất hiện giữa Chủ Thể và Đối Tượng.

Tới đây chúng ta đã tạm giải quyết xong hai cặp đối đãi (D1, D2) (D3, D4) tức Ngã và Nhân Tướng.

Sự liên hệ giữa cặp tâm thức D5, D6: (Chúng Sinh)

Hình đồ bên dưới biểu thị sự liên hệ về không gian của cặp tâm thức nhị nguyên (D5,D6) đối với 4 tầng dưới: (D1,D2) (D3,D4).

Đây là khoảng không gian đối xứng giữa chủ thể với một chủ thể khác xuyên qua trung gian của đối tượng.



Khi Năng Sở không còn đối đãi ở không gian (D5, D6), thì Chủ Thể 1, 2 và Đối Tượng hòa nhập cùng chung một không gian, (shared hay overlapped space). Lúc này ta có

thể dễ dàng nhận ra Tha Tâm Thông có thể xảy ra giữa Chủ Thể 1 và 2 xuyên qua Đối Tượng.

Chúng tôi xin kể một ví dụ về sự ứng dụng của tầng không gian tâm thức (D5, D6).

Một bạn đạo XZ (Chủ Thể 1) bên VN liên lạc với BS (Đối Tượng) bên Mỹ để xin Thầy Tô (Chủ Thể 2) cho một bài thơ soi căn. BS được XZ cung cấp tên tuổi, ngày sinh và hình ảnh. Thầy Tô ở D6 hoặc cao hơn có thể nhìn thấu mọi tầng không gian bên dưới (D4 tới D1) của BS (Đối Tượng) và XZ (Chủ Thể 1). Từ đó qua tâm của BS, Thầy Tô xác định và hiểu rõ tâm XZ để cho một bài thơ soi căn đúng với hoàn cảnh và nhu cầu của XZ.

Xuất hồn đi học đạo ở Ngũ Chuyển (D5):

Theo bài Cửu chuyển luyện đan của bên Cao Đài, hành giả có thể xuất thần đi học đạo một khi đạt được trình độ Ngũ Chuyển (D5).

....

Ngũ chuyển Đạo thông toàn cơ-nhiệm

Ngồi định Thần tâm kiếm căn-nguyên

Xuất thần lên cảnh Thần-Tiên

Học thêm tâm pháp bí truyền cao siêu

....

Ở đây hàm nghĩa là tâm của mình có thể tiếp xúc với tâm của vị thầy qua ngã không gian tâm thức (D5, D6) để học đạo.

Sự liên hệ giữa cặp tâm thức D7, D8: (Thọ Giả)

Hai hình đồ bên dưới biểu thị khoảng không gian của cặp tâm thức (D7, D8).



Liên Hệ Không Gian giữa mặt trước và sau của một vật



Theo hình đồ trên, không gian tâm thức của mọi người ở tầng (D7, D8) đều thông với nhau. Tức là chỉ có một Tâm chung cho mọi người. Cho nên kiến thức của một người tới đây tự nhiên tăng lên gấp nhiều lần bởi vì người này có thể sử dụng kiến thức và dữ kiện của mọi người khác cùng tầng số. Trường hợp này giống như là internet vậy. Khi bạn chưa vào được internet thì bạn chỉ có thể sử dụng những gì trong computer của bạn. Giây phút bạn vào được internet thì bạn sử dụng được tất cả những gì trên mạng.

Tới trình độ này thì không còn ngã tướng nữa, tất cả chỉ là một tâm, một khoảng không gian chung cho tất cả mọi người cùng tầng D8. Trong Duy Thức Học gọi thức thứ 8 là Đại Viên Cảnh Trí sau khi A-Lại-Da Thức được gột rửa sạch sẽ. Đây là chỗ về tới nhà.

Phiêm luận: Một trong những trở ngại trong việc tu hành đến trình độ này là sự **minh bạch** hay **transparency**. Người bình thường ở D3/D4 thì ai cũng thích có tha tâm thông để biết kẻ khác đang nghĩ gì và đồng thời muốn có thêm phép khóa tâm để không cho kẻ khác biết mình đang nghĩ gì, hòng dễ dàng trục lợi cho bản thân. Thế mới gọi là thế gian điên đảo! Kẻ nào ôm mộng tu hành theo kiểu này e rằng sẽ không bao giờ có thể lìa được tứ tướng!

Trong cuốn “*Bồ Đề Quán Tâm Pháp*” của Thiền Sư Thích Minh Thiên có câu “**Tôi thấy tôi ở trong tất cả các anh ...**” câu này chứng minh thầy đã chứng ít nhất tới cảnh giới này (D7, D8). Quả thật vậy, thiền sư Thích Minh Thiên viên tịch năm 1992 tại VN và đến cho chúng tôi bài thơ sau vào năm 2009:

03/24/09: Thầy Thích Minh Thiên cho bài thơ sau:
*Chùa Hội Tông chốn con muốn tâm
 Hội ngộ chơn sư chẳng có làm
 Tông tích thầy nay sẽ cho biết
 Phú Định quê cũ chẳng cần thiết
 Định tâm xem xét niết bàn cần
 Ở đời tu pháp thầy đã dạy
 Nơi nào nơi ấy có mặt thầy*

Nào ngờ **Minh Thiên chẳng tái sanh**

KB: TMT.

Bài thơ trên cho biết là thầy Minh Thiên đã Đắc Đạo Giải Thoát Luân Hồi.

Bên Tổ Sư Thiên có những phương pháp như “*Im thin thút tận ruột gan, hoặc quét cho sạch niệm*”.

Pháp Lý Vô Vi có câu:

*Biển cho lặng minh châu mới sáng,
 Lòng cho riêng mới gọi là thân.*

Cuốn sách “**Kinh A Di Đà**” bên Pháp Lý Vô Vi của Tổ Đỗ Thuần Hậu với lời minh giải của thầy Tám rất hay, rất nên đọc nếu muốn tìm hiểu thêm về Lý và Sự của tu hành giải thoát.

Trên đây là những phương châm để chỉ cái lý tu hành.

Mẫu chuyện tâm linh về cuốn sách “2013: The Day God Sees God”.

Khoảng thời gian từ 2008 tới 2010 là lúc hai anh em chúng tôi ở gần nhau bên Mỹ và được Đức Vĩ Kiên (VK) (Thầy Tám lúc ấy còn sống bên Canada) qua tâm linh đến dạy chúng tôi hằng ngày. Biết tánh tôi tò mò và thích tìm hiểu về sự cấu kết và vận hành của vũ trụ nên một hôm Đức VK nói với Bạch Sĩ, BS: “*nói với Viễn Lưu, VL, là ta sẽ chuyển cho nó sách vở về những đề tài trên ...*” Bằng đi một thời gian gần một năm sau, tôi mua được cuốn

sách “2013: The Day God Sees God” của ông Kohsen Handa ở nhà sách Border, lúc chưa sập tiệm. BS vì bận rộn và cũng vì cuốn sách nặng về toán học nên không thích đọc. Chỉ riêng tôi thì ngày đêm nghiền ngẫm cố gắng tìm hiểu cuốn sách muốn nói cái gì. Đây là lần đầu tiên tôi được biết đến **Tâm Thức 13 Tầng**. Sau đó tôi được hướng dẫn đọc những tác phẩm khác nói về cùng chủ đề.

Vào mùa hè năm 2014, tôi còn nhớ lúc đó là vào khoảng tháng 7, hai anh em lúc này đã hết ở gần nhau nhưng vẫn liên lạc thường xuyên bằng điện thoại và email. Vào một buổi sáng trong tuần, lúc gần trưa, BS gọi điện thoại kể về một giấc mơ đêm hôm trước như sau:

“... đêm qua sau khi thiền, trong giấc ngủ em mơ thấy có một người đàn ông Á Châu tới xưng tên họ nhưng em không biết là ai nên không nhớ ... hình như là người Nhật. Ông tự giới thiệu là tác giả cuốn sách anh đang đọc. Ông muốn dạy cho em cuốn sách đó... Em có biết gì đâu??? ... ông quần em một trận đâu gần nửa tiếng đồng hồ rồi bỏ đi ...”

Nghe xong tôi giật mình bởi vì quả thật cũng có chuyện lạ xảy ra với chính bản thân. Mới vài ngày hôm trước tự dưng tôi lôi cuốn sách ra sau gần 2 năm cho nằm hít bụi trong kệ sách. Lần này đem sách ra để chỉ nghiền ngẫm lại đúng chương mà mình thật sự chưa nắm vững. Sau 2 ngày ôn lại, tôi chẳng những gỡ được chỗ kẹt mà còn ngộ

thêm được nhiều điều mới ... Trong lòng rất là sung sướng vì những thắc mắc bấy lâu không hỏi được ai nay đã được giải đáp thỏa mãn.

Sự trùng hợp về việc ôn lại sách của bản thân và giấc mơ kỳ lạ của BS với tác giả Kohsen Handa năm 2014 làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Đó là một sự trùng hợp vô tình hay cố ý? Hồi 2009 tôi có nhiều thắc mắc nên đã cố gắng liên lạc với tác giả qua nhà xuất bản bằng email nhưng không nhận được hồi âm nào. Tấm hình trong bìa sách cho thấy ông ta còn trẻ, khoảng gần 60. Qua sự kiện giấc mơ với BS thì không biết ông ta nay còn sống hay đã mất? Nếu chấp nhận hai sự kiện trên là sự trùng hợp cố ý của ông Handa với chúng tôi, thì ta tạm thời có hai cách giải thích như sau.

Giả sử nếu tác giả còn đương sống mà có thể xuất hồn qua dạy hai anh em thì quả là chuyện thần sầu! Đây quả là một bậc chứng đạo đương thời! Còn nếu đã mất mà có thể trở lại dạy chúng tôi như vậy thì ông ta cũng phải là một vị Tiên có nhiệm vụ cứu đời.

Kết Luận:

Cuốn sách “2013: The Day God Sees God” của Tiên Sĩ Vật Lý Kohsen Handa, dày 242 trang, dùng toán học để mô tả và giải thích sự hoạt động Tâm Thức 13 Tầng từ góc độ “*tâm thức là không gian*” (consciousness is space). Ở đây chỉ có phần cần thiết cho bài viết được trình bày lại chứ kỳ thật sách còn chứa đựng nhiều đề tài khác.

Khi viết chúng tôi giữ lại ý chánh và loại bỏ gần hết phần toán học cho dễ đọc.

Tầng tâm thức 13 là Đạo, là phật giới, là nhất nguyên. 12 tầng tâm thức còn lại chia làm 6 cặp nhị nguyên {(12,11), (10,9), (8,7), (6,5), (4,3), (2,1)}. Mỗi chúng sanh có đủ 13 tầng tâm thức trong người. Muốn tu thành Phật thì phải chuyển hóa sao cho 6 cặp tâm thức nhị nguyên thành 6 cặp nhất nguyên. Muốn thoát sanh tử luân hồi thì phải tu hành chuyển hóa sao cho 4 cặp tâm thức đầu tiên thành 4 cặp nhất nguyên.

Nhờ rõ được sự liên hệ đối xứng của 4 cặp tâm thức D1-D8 nên sự hiểu biết về tứ tượng và lý tu hành để lia tứ tượng sẽ trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn.

Tâm Thức	Tứ Tượng	Không Gian	Điều Kiện
D1,D2	Ngã	Thân, Thọ	Kinh Mạch Thông
D3,D4	Nhân	Năng, Sở	Ta với Vật là Một
D5,D6	Chúng Sinh	Năng, Sở, Năng	Tôi trong Anh
D7,D8	Thọ Giả	Năng, Sở, vạn vật	Tôi trong các Anh

Tiếp tục tiến lên từ góc độ không gian, Cặp (D9,D10) là không gian đối xứng giữa một hành tinh và nhiều thiên hà. Đây là phạm vi của vị La-Hán thiết lập một hành tinh và phạm vi của một quốc độ Phật gồm tam thiên đại thiên thể giới. Tiếp tục tiến lên cặp (D11, D12) là khoảng không gian vô tận đối xứng giữa vũ trụ với nhiều vũ trụ khác thuộc phạm vi của (Bồ Tát, Đại Bồ Tát, Tỳ Lô Giá Na). Đây là chiều Macro hay cực Đại. Còn đối xứng

ngược lại ở chiều Micro hay cực Tiểu là những kiết sử vi tế còn lại trong vị A-la-Hán hay Bồ Tát cần được giải quyết trước khi thành một vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác.

LÝ tu hành để phá tứ tượng được trình bày trong bài này. LÝ tu hành có nhiều cách diễn tả. Ở đây khái niệm Không Gian Tâm Thức 13 tầng được dùng để trình bày. Nói LÝ thì DỄ nhưng làm được mới là KHÓ.

Từ LÝ mới bàn tới SỰ là Pháp Tu Hành. Có nắm LÝ thì mới hiểu tại sao Đức Thích Ca trong bài “*Tứ Niệm Xứ*” đòi hỏi Tỳ Khuru tập phép niệm hơi thở cho tới lúc toàn thân thông trước khi dạy phép tu Quán.

Hiểu LÝ thì mới thấy tại sao *Pháp Thiên Vô Vi* là Chơn Pháp, là pháp tu cho mọi hạng căn cơ từ hạ tới thượng. Khử trực lưu thanh, khai thông nhâm đốc, mở bộ đầu là việc làm tiên quyết. Cơ thể thông, Mâu Ni châu có kết thì mới nói chuyện xuất hồn đánh lễ Phật để tiếp tục học Đạo. Đi theo đúng quy trình để phá ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả tương từ thấp lên cao.

Mỗi người có căn cơ khác nhau nên càng hiểu LÝ chừng nào thì lúc thực hành pháp trong phần Sự mới càng uyển chuyển chừng nấy. Lấy ví dụ, vì hiểu được Ngã Tướng cần phải dẹp trước, nên hành giả có thể chú trọng nhiều vào việc khai thông cơ thể khử trực lưu thanh hơn là thiên định trong thời gian đầu, v.v...

Viễn Lưu, Dec/02/2016

---oOo---

Chúng tôi xin cảm ơn Tiến Sĩ Kohsen Handa đã cho ra đời cuốn sách quý báu về chủ đề Tâm Thức 13 Tầng, đồng thời đã tặng cho anh em chúng tôi một kinh nghiệm tâm linh thú vị.

Chúng tôi hy vọng bài viết này đem lại lợi ích cho các bạn.

Trước khi dứt lời, xin gửi tặng các bạn bài thơ sau:

Tâm Thức 13 Tầng

*Không gian tâm thức định thập tam
Bốn cặp đối đãi lục đạo sanh
Nhân ngã chúng sinh thêm thọ giả
Xa lìa tứ tướng thấy phật ta
Khai thông nhâm độc phá tướng ngã
Thấy vật là ta giải tướng nhân
Xuất đảnh lễ Phật chúng sinh tướng
Gỡ rời thọ giả học đạo xa.*

*Vô Vi chơn pháp từ Tây Thiên
Vi diệu xuất hồn lễ Phật Tiên
Chơn Tánh Như Lai ngoài tứ tướng
Pháp môn trực chỉ hướng đài liên
KB : VL Dec/02/2016*

Chúc các bạn may mắn,
Kính bút,