

Sám Ký về Thế Sự VN

Thần Thổ Địa VN và Cụ Trạng Trình thời 1975

email: vienluutd@yahoo.com

web: www.bachyhuynhde.org

Chúng tôi xin hân hạnh trình bày với quý độc giả bài viết “Sám Ký về Thế Sự VN” với các sám của Thần Thổ Địa Việt-Nam và của cụ Trạng Trình cho vào thời điểm trước sau gần biến cố 1975.

Mở Đầu:

Trong lúc đang chờ đợi bút điền phần hai của bài “Tình Thương Nhân Loại, bài 3” mà Đức Diêu Trì Kim Mẫu dạy rằng sẽ cho vào dịp Rằm Tháng Chín Âm Lịch sắp đến, thì cuối tuần qua hôm Chủ Nhật ngày 21 tháng 10 năm 2012, tôi nhận được bài cơ bút của Thần Thổ Địa Việt Nam cho lúc 1975 từ anh bạn thân D.T. Anh ấy nhờ tôi giải thích và viết thành bài. Sau khi đọc xong nội dung bài sám, chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên vì nội dung bài sám rất ăn khớp với nội dung của những bài thiên cơ/khuyến tu mà chúng tôi đã viết hồi gần đây, chẳng hạn như bài “Tình Thương Nhân Loại 1 và 2”. Chúng tôi cảm thấy đây không phải là sự trùng hợp tình cờ. Do đó chúng tôi hoan hỉ nhận lời và xin anh bạn cho phép phổ biến bài sám Ông Địa này đến mọi độc giả. Vì bài sám Ông Địa không dài nên tôi đã xin phép Thiền Sư XY cho tôi trình bày thêm ba bài sám của cụ Trạng Trình báo mộng cho Thiền Sư lúc trước và sau biến cố 1975.

I. Các Bài Sám

A. Sám Thần Thổ Địa VN lúc gần 1975.

song tứ lối văn

*bàn cờ thế sự - xem dữ chẳng hiền
luận về lưỡng biên - quốc hôn diên đảo
hung bạo diệt nhau - một bên thì tàu
một bên thì mỹ - bao nhiêu cơ khí 4
thế thủy bình dương - cận địa biên cương
nước tân gây rối - bàn về quốc nội
bao nổi đặng cay - thế chiến sắp bày
đông tây đủ mặt - đến đây địa nhắc 8
qui tắc đạo nhà - đừng lộn đừng pha
giữ màu trong sạch - phân minh hắc bạch
đừng lộn màu chi - đại đạo tam kỳ
cứu nguy hơn loại - rồng nằm quần quai 12
rắn dữ quay đầu - hện lại năm sau
năm nay gặp chó - bao nhiêu giông gió
khó nổi đỡ nương - nhắc đến chiến trường
thây phơi chật đất - heo kia lật đất 16*

<i>chuột nọ chạy quanh - luận bàn nga anh</i>	
<i>nhật gần lỗ dạng - trung hoa gây loạn</i>	
<i>bá vạn hùng binh - mỹ muốn xuất chinh</i>	
<i>pháp liền mở hội - trâu ra đồng nội</i>	20
<i>bao nổi khó khăn - muốn được an dân</i>	
<i>chỉ còn một cửa - địa không phân nửa</i>	
<i>sắp sửa địa thặng - tính đến hai trắng</i>	
<i>xem coi thật giả - xưng vương thiên hạ</i>	24
<i>mấy gã chẳng bên - ít kẻ làm nên</i>	
<i>nay lên mai xuống - địa không có muốn</i>	
<i>địa lộ thiên cơ - vì tánh tò mò</i>	
<i>địa cho biết trước - tìm thân lánh trước</i>	28
<i>bắt chước mà nguy - sắp có kỳ thi</i>	
<i>cao đài cứu thế - đến đây địa bế</i>	
<i>sự thế chẳng phân - diễn dứt lần lần</i>	
<i>địa chào thiên sắc... thặng.</i>	32

B. Sám Trạng Trình thời 1975s.

Theo lời kể lại của Thiên Sư XY thì cụ Trạng Trình đã ứng hiện cho Thiên Sư nhiều bài sấm trong giai đoạn 1970s và 1980s. Hôm nay chúng tôi hân hạnh được phép trình bày 3 bài sau đây:

Bài 1: Cụ Trạng cho hội 1974, báo trước sự thất thủ của miền nam VNCH.

Trăng thăm cảnh mưa dòn gió đập
Nghĩ phận mình hạt cát lúng lay
Làm chớp nhoáng thay viên ngọc bích
Đổi lầu đài đổi tựa lầu son
Kìa thổ nhỏ còn non còn đại
Chiến bại rồi sau lại thành công

Bài 2: Cụ Trạng Trình cho hội 1976 về vận nước nhà lúc Thiên Sư đang ẩn náu trên núi Cẩm.

Nhìn đằng trước ngựa hoa cờ trắng
Nhìn đằng sau ngựa trắng cờ tang
Tang trắng xóa, màu cờ bất tận
Trận chiến tàn ngựa vẫn còn truy

Bài 3: Cụ Trạng Trình cho Thiên Sư vào khoảng 1980.

Không gian có một ông già
Đứng cao nhìn thế lệ đà tuôn rơi
Lệ rơi thấu đượm địa cầu
Năm châu hoàn vũ nhịp cầu Tứ Ân.

Để tăng phần hấp dẫn, xin các bạn hãy khoan đọc phần giải đoán của chúng tôi bên dưới. Các bạn hãy tự suy gẫm và giải lấy trước rồi so lại sau. Biết đâu lời giải đoán của bạn và

chúng tôi giống nhau. Còn nếu không thì có lẽ chúng tôi thiếu sót đâu đó và mong các bạn bổ túc dùm cho.

○
○○○

II. Bình Giải Sấm.

A. Xác Định Mốc Thời Gian

Một vấn đề lớn nếu không nói là quan trọng bậc nhất trong việc giải đoán sấm ký là xác định thời điểm ứng nghiệm của bài sấm. Một khi vấn đề này được giải quyết thì phần nội dung còn lại của bài sấm sẽ trở nên rõ ràng hơn nhiều. Để có thể kiểm chứng mốc thời gian khi sự việc chưa xảy ra thì ta có thể tìm mẫu số chung trong những bài sấm khác nhau nhưng có cùng chủ đề.

Sau đây chúng tôi xin trình bày cách thức chúng tôi dùng để xác định mốc thời gian cho những bài sấm trong bài viết này.

1. Xác Định Mốc Thời Gian Của Bài Sấm Ông Địa.

Trong bài Sấm Ông Địa, đoạn thơ dưới đây rất là quan trọng vì đây là chỗ Thần Thổ Địa xác định thời điểm ứng nghiệm cho bài sấm này.

*sắp sửa địa thặng - tính đến hai trăng
xem coi thật giả - xưng vương thiên hạ 24
mấy gã chẳng bên - ít kẻ làm nên
nay lên mai xuống - địa không có muốn
địa lộ thiên cơ*

Câu “Tính đến hai trăng” thật là hiểm hóc, ẩn ý chứa đựng thời điểm ứng nghiệm của bài sấm. Chúng tôi xin phép được giải thích như sau:

Hai Trăng là hai mặt trăng chứ không phải hai tháng. Mặt trăng thì có hình tròn. Nên “hai trăng” có thể viết là “0 0” hoặc “hai 0” tức tương đương với “2 0”. Rồi hợp hai cái này lại “2 0” và “0 0” thì sẽ cho ta con số “2000” tức năm 2000 hay Canh Thìn. Tuy nhiên gần đến năm 2000 thì có 3 năm Thìn. Đó là (1988, 2000, 2012) tức là (Mậu Thìn, Canh Thìn, Nhâm Thìn). Vậy thì năm Thìn của Thần Thổ Địa nói ở đây là Thìn nào?

Hãy đặt mình vào thời 1975, nếu giải bài sấm này vào lúc đó thì đến chỗ này là gặp trở ngại vì không biết là năm Thìn nào? Lúc này chỉ có 2 cách, một là đoán “câu âu” rồi “chờ thời” xem có đúng không? Hai là hãy tìm lấy mẫu số chung nơi các sấm khác về thiên cơ vận mệnh nước VN. Chẳng hạn như sấm Trạng Trình, sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ, sấm của Bàn Sĩ Vô Danh v.v. Để khỏi dài dòng, tôi xin cử bài Long Vĩ Xà Đầu nổi tiếng của Cụ Trạng Trình.

*Long vĩ xà đầu khởi đao binh
Can qua tứ xứ loạn binh đao
Mã đề dương cước anh hùng tận
Thân dậu niên lai kiến thái bình*

Bốn câu này nằm trong tập thơ dài, có hơn 480 câu mang tựa đề “Bạch Vân Thi Tập” của cụ Trạng Trình viết hồi 1550s. Trong bài viết “Bạch Vân Thi Tập Chú Giải” để tại <http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/BachVanthiTapChuGiai.pdf>, chúng tôi đã dẫn chứng mốc thời gian là con Rồng Nước tức là Nhâm Thìn. Do đó mẫu số chung ở đây sẽ là năm **Nhâm Thìn, 2012**.

2. Xác Định Mốc Thời Gian Bài Sấm Trạng Trình số 2.

*Nhìn đằng trước ngựa hoa cờ trắng
Nhìn đằng sau ngựa trắng cờ tang
Tang trắng xóa, màu cờ bất tận
Trận chiến tàn ngựa vẫn còn truy*

Trong 4 câu thơ trên chúng ta nhận thấy chữ “ngựa” xuất hiện 3 lần trong câu 1, 2 và 4; chữ “trắng” xuất hiện cũng 3 lần trong câu 1, 2 và 3. Do đó ta dễ dàng nhận ra là cụ Trạng Trình muốn ám chỉ năm con “ngựa trắng”. Mà “ngựa trắng” tức là “ngựa kim” vì màu trắng thuộc kim.

Bài thơ cho vào năm 1976 tức là năm Bính Thìn nên ta có thể tính những năm Ngọ sắp đến:

Mậu Ngọ = 1978 thuộc hành Hỏa,

Canh Ngọ = 1990 thuộc hành Thổ,

Nhâm Ngọ = 2002 thuộc hành Mộc,

Giáp Ngọ = 2014 thuộc hành Kim (Sa Trung Kim)

Năm Giáp Ngọ, 2014 rơi vào mẫu số chung của các sám khác. Ví dụ

“Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh” của cụ Trạng Trình có mốc thời gian là Nhâm Thìn – Quý Tị, 2012 - 2013.

“Xà vĩ mã đầu khai đại hội” của Đức Cao Đài Tiên Ông có mốc thời gian là Quý Tị - Giáp Ngọ, 2013 - 2014. Bởi vì câu của Đức Cao Đài Tiên Ông đi sau câu sám Trạng Trình một năm.

Do đây ta có thể tạm kết luận là năm con “ngựa trắng” trong bài này là năm **Giáp Ngọ, 2014**.

B. Giải Nghĩa Sám.

1. Bài Sám Ông Địa

*bàn cờ thế sự - xem dữ chẳng hiền
luận về lưỡng biên - quốc hôn diên đảo
hung bạo diệt nhau - một bên thì tàu
một bên thì mỹ - bao nhiêu cơ khí 4
thế thủy bình dương - cận địa biên cương
nước tân gây rối*

Nhìn bàn cờ thế sự của nước VN thì thấy hung nhiều kiết ít. Nói về hai bên vế cờ khiến cho VN diên đảo thì một bên là Tàu còn bên kia là Mỹ. Lần này hai bên đụng trận với nhiều loại vũ khí khác nhau. Trận thủy chiến sẽ xảy ra ở Thái Bình Dương; còn trận địa chiến thì bắt đầu từ Campuchia gây rối.

*bàn về quốc nội
bao nổi đảng cay - thế chiến sắp bày
đông tây đủ mặt - đến đây địa nhắc 8
qui tắc đạo nhà - đưng lộn đưng pha*

*giữ màu trong sạch - phân minh hắc bạch
đừng lộn màu chi - đại đạo tam kỳ
cứu nguy nhơn loại*

Bàn về trong nước thì có nhiều nổi đấng cay. Thế chiến 3 sắp xảy ra với đủ mặt các nước từ Đông sang Tây (Á Châu + Âu Châu + Mỹ Châu). Tại đây Thần Thổ Địa nhắc nhở tín đồ Cao Đài về qui tắc đạo nhà (Đạo Cao Đài) cần phải giữ gìn cho đúng. Phải sáng suốt phân biệt, chớ để bị pha trộn mà làm hoen ố Đạo. Đạo Cao Đài kỳ này có nhiệm vụ sẽ đóng vai cứu nguy dân tình trong thế chiến 3. (Note)

(Note: Thần Thổ Địa vì đang nói cho đàn cơ Cao Đài nên nói như trên. Chứ theo thiên ý thì mọi tôn giáo đều có nhiệm vụ đóng vai cứu nguy dân tình trong thế chiến 3).

*rông năm quần quai 12
rắn dử quay đầu - hẹn lại năm sau
năm nay gặp chó - bao nhiêu giông gió
khó nổi đỡ nương*

Cuối năm rông (Nhâm Thìn = 2012, rông gặp rắn quay đầu) thì tình trạng nước nhà khổ sở (năm quần quai). Năm nay gặp chó (Tuất là xung chiếu với Thìn) nên câu này ám chỉ năm nay là năm Thìn 2012, thì đất nước gặp nhiều giông gió khó chống đỡ. Giông gió có thể có nghĩa là kinh tế khó khăn, chính trị bất lợi, và thiên tai, nhưng chưa có chiến tranh. Chiến tranh phải đợi tới năm sau tức 2013 qua câu “hẹn lại năm sau”.

*nhắc đến chiến trường
thây phơi chật đất - heo kia lật đật 16
chuột nọ chạy quanh - luận bàn nga anh
nhật gần lối dạng - trung hoa gây loạn
bá vạn hùng binh - mỹ muốn xuất chinh
pháp liền mở hội - trâu ra đồng nội 20
bao nổi khó khăn - muốn được an dân
chỉ còn một cửa - địa không phân nửa*

Nhắc đến chiến tranh tại VN lần này thì thấy thây chết đầy đất vào năm Quý Tị (2013) (heo = hội nên xung chiếu là tị). Trận chiến kéo qua năm Giáp Ngọ (2014) (chuột = tí nên xung chiếu là ngọ).

Thế chiến đến hồi cực điểm là lúc Nga, Anh, Nhật sắp vào cuộc vì Trung Hoa gây loạn. Lúc Mỹ sắp xuất chinh thì Pháp mở đại hội đánh Hồi Giáo (liên minh Pháp Ý họp lại đánh Hồi Giáo theo lời của Đức Diêu Trì trong bài Tình Thương Nhân Loại).

Vào năm Ất Mùi (2015) (trâu = sừ nên xung chiếu là mùi) thế giới hỗn loạn cùng cực. Do đó để an định thiên hạ thì chỉ còn một cách là “địa không phân nửa” tức là TẬN THẾ.

(Theo thiên ý “địa không phân nửa” có nghĩa là “đất với không khí bị tách lia”. Nếu trái đất mà thiếu không khí thì mọi sinh vật đều phải chết. Cho nên đây cũng đồng nghĩa là TẬN THẾ!)

*sắp sửa địa thăng - tính đến hai trắng
xem coi thật giả - xưng vương thiên hạ 24
mấy gã chẳng bên - ít kẻ làm nên
nay lên mai xuống - địa không có muốn
địa lộ thiên cơ*

Đoạn này chứa đựng mốc thời gian ứng hiện của bài sấm và đã được giải bên trên trong phần Xác Định Mốc Thời Gian bên trên. Đó là năm Nhâm Thìn, 2012.

Do đó đoạn này được giải nghĩa như sau: Giờ đây Thần Thổ Địa sắp chia tay. Hãy chờ đến năm 2012 (Nhâm Thìn) để xem đúng sai thế nào. Hiện giờ có nhiều kẻ xưng hùng xưng bá, lên đàn cơ cho bút điền về thời cuộc Việt Nam nhưng ít người nói đúng. Thần Thổ Địa thì không muốn như vậy nên Thần đã lộ thiên cơ cho biết tình hình thế sự.

*- vì tánh tò mò
địa cho biết trước - tìm thân lánh trước 28
bắt chước mà nguy - sắp có kỳ thi
cao đài cứu thế - đến đây địa bế
sự thế chẳng phân - điển dứt lằn lằn
địa chào thiên sắc... thăng. 32*

Vì chúng sanh tò mò muốn biết về vận mệnh quốc gia (thời 74-75) nên Thần Thổ Địa cho biết trước. Chúng sanh hãy mau lo tu thân, xa lánh chỗ trần trước. Nếu không biết tránh mà còn bắt chước, gàn gỏi bọn trần trước ắt sẽ gặp nguy (trần trước đây ám chỉ những hoàn cảnh tệ hại, tệ đoan của con người trong xã hội sắp đến tức là sau 1975). Sắp tới sẽ có kỳ thi tâm linh cho mọi tín đồ Cao Đài (Đây là kỳ thi tâm linh của hạ ngươn ba kiếp diệt từ 1980 đến 2030 chia làm 3 đợt (1980-2000, 2001-2017, 2018-2030), cho tất cả chúng sanh chớ không chỉ riêng cho Cao Đài).

Tới đây thì điển đóng lại, Thần Thổ Địa không còn thấy được chuyện thế sự nữa. Điển từ từ hết.

Thần Thổ Địa xin chào các vị Thiên Sứ mang Sắc Chi. Thăng.

(Câu này cho thấy là Thần Thổ Địa nhận lệnh có sắc chỉ của Thiên Đình cho phép tiết lộ thiên cơ, nên đã giáng đàn cơ cho bài cơ bút này, chứ chính bản thân Thần không có khả năng này).

2. Các bài Sám của Cụ Trạng Trình cho Thiên Sư XY thời 1970s.**A. Biến Cố 1975.**

Theo lời Thiên Sư thì bài này được cụ Trạng Trình cho vào gần cuối năm 1974 trong một giấc mơ.

*Trăng thắm cảnh mưa dôn gió dập
Nghĩ phận mình hạt cát lúng lay
Làm chớp nhoáng thay viên ngọc bích
Đổi lâu đài đổi tựa lâu son
Kìa thỏ nhỏ còn non còn dại
Chiến bại rồi sau lại thành công*

Hai câu đầu diễn tả tâm sự của một người yêu nước, Thiên Sư XY, lo lắng cho tình hình miền nam Việt Nam vào lúc cuối năm 1974. Đó là lúc tình hình đất nước bắt đầu vào giai đoạn rối loạn cuối cùng. Người Mỹ thì đang chuẩn bị rút lui; nhiều gia đình Việt Nam có thân nhân hoặc quen biết với giới chức Mỹ biết chuyện thì cũng chuẩn bị để đi Mỹ. Trong lúc đó miền Bắc đang tập trung quân lực để tổng tấn công vào Nam.

*Trăng thắm cảnh mưa dôn gió dập
Nghĩ phận mình hạt cát lúng lay*

Hai câu tiếp theo:

*Làm chớp nhoáng thay viên ngọc bích
Đổi lâu đài đổi tựa lâu son*

Diễn tả cảnh Sài Gòn bị thất thủ hay đổi chủ một cách chớp nhoáng, nhanh chóng đến độ không ngờ. “Viên ngọc bích” ám chỉ Sài Gòn vì ngày xưa thời 1950s Sài Gòn được mệnh danh là “Hòn Ngọc Viễn Đông”.

Và hai câu cuối:

*Kìa thỏ nhỏ còn non còn dại
Chiến bại rồi sau lại thành công*

Xác định thời điểm Sài Gòn thất thủ. Đó là năm con thỏ. Nhưng phải là con thỏ nhỏ, vào lúc còn non còn dại.

Trong tử vi VN 12 con giáp là {tí, sửu, dần, mão, thìn, ty, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi}. Nhưng bên Tàu lại dùng con Thỏ vào chỗ mao tức con mèo. Do đó đây ám chỉ năm Mão.

Chữ “nhỏ” của con thỏ nhỏ ám chỉ hàng Can của năm. Thập thiên can là {giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý}. Vì là nhỏ nên phải đứng đầu tức là Ất. Do đó cụ Trạng ám chỉ năm Ất Mão.

Còn non còn dại ám chỉ vào lúc ban đầu tức là vào khoảng đầu của năm Ất Mão hay mùa xuân năm Ất Mão.

Cộng những chi tiết trên đây lại thì rõ ràng là cụ Trạng Trình đã báo trước cho Thiên Sư XY là miền nam VN sẽ thất thủ vào tay Cộng Sản Bắc Việt một cách nhanh chóng vào mùa xuân năm Ất Mão, 1975 tức là 30/4/75.

Tuy nhiên qua câu sau “*Chiến bại rồi sau lại thành công*” mới là đặc biệt. Câu này cụ ám chỉ là tuy bây giờ thì bị thua trận mất nước đấy, nhưng ngày sau VNCH sẽ thắng trận và đoạt lại giang sơn.

Đến đây, xin mời các bạn đọc bài “Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải” <http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/BachVanthiTapChuGiai.pdf> để biết chuyện ngày sau là lúc nào và như thế nào.

B. Trận Chiến Giữa Mỹ và Trung Cộng Tại Việt Nam.

Vào năm 1976 lúc Thiền Sư đang ẩn mình tại núi Cẩm, Thất Sơn, nuôi mộng khởi nghĩa thành lập phong trào kháng chiến thì vào một đêm cụ Trạng đến trong giấc mộng cho bài thơ sau:

*Nhìn đằng trước ngựa hoa cờ trắng
Nhìn đằng sau ngựa trắng cờ tang
Tang trắng xóa màu cờ bất tận
Trận chiến tàn ngựa vẫn còn truy*

Câu thứ nhất “*Nhìn đằng trước ngựa hoa cờ trắng*” có thể tạm giải như sau:

Hãy đặt mình tại vị trí núi Cẩm, Thất Sơn, miền Nam Việt Nam. Rồi từ đó nhìn về đằng trước tức là nhìn ra hướng Hà Nội qua bên Trung Quốc.

Thì sẽ thấy cái gì? Sẽ thấy “ngựa hoa cờ trắng”, ngựa hoa là người trung hoa hay quân đội trung quốc với cờ trắng? Cờ “TRẮNG” tức là cờ “HÀNG”. Cho nên câu này có thể hiểu là bọn giặc xâm lăng Trung Quốc thua trận, kéo cờ hàng chạy về phía Bắc. Ở đây chúng ta chưa biết là chạy luôn về Tàu hay chỉ chạy về miền Bắc qua vĩ tuyến 17 rồi ngừng lại!

Câu thứ hai “*Nhìn đằng sau ngựa trắng cờ tang*” có thể tạm giải như sau:

Cũng từ núi Cẩm nhìn về đằng sau tức phía bắc là nhìn về phía Hà Tiên, Cần Thơ hay Cao Miên ra tới biển.

Thì sẽ thấy cái gì? Sẽ thấy “ngựa trắng cờ tang”, ngựa trắng là người da trắng, người Mỹ hay quân đội Mỹ (cũng là quân đội của Liên Hiệp Quốc) với cờ tang? Cờ “TANG” tức là có chiến tranh chết chóc. Với câu này hiệp với câu trên, ta có thể hiểu là quân đội Mỹ hay LHQ sẽ tiến vào từ phía nam và đánh bật quân xâm lăng Trung Cộng chạy về phía Bắc!

Câu thứ ba: “*Tang trắng xóa màu cờ bất tận*” có nghĩa là trận chiến tranh giữa Mỹ (LHQ) và Trung Cộng tại miền Nam lần này sẽ có chết chóc rất nhiều, rất ghê gớm với hình ảnh “màu cờ tang trắng xóa dài đến bất tận”. Điều này ứng với câu đầu trong 2 câu:

“Mười phần chết bảy còn ba,
Chết hai còn một mới ra thái bình”.

Câu chốt: “*Trận chiến tàn ngựa vẫn còn truy*”. Câu này là câu xác định thời điểm của bài sấm và đã được giải trong phần Xác Định Mốc Thời Gian bên trên là năm Giáp Ngọ, 2014. Câu này có nghĩa là trận chiến tại Việt Nam tuy xong rồi (tàn rồi) nhưng trận chiến giữa Mỹ (LHQ) và Trung Quốc vẫn tiếp tục kéo qua năm sau, tức năm Ất Mùi, 2015. Do đó nếu hợp 4 câu lại thì bài này có nghĩa là Trung Quốc sẽ xâm chiếm Việt Nam và đóng quân tại Nam Việt Nam vào hay trước năm Giáp Ngọ 2014. Sau đó quân đội Mỹ

hay Liên Hiệp Quốc sẽ tiến vào Việt Nam từ phía Nam bằng đường biển và đánh bật quân xâm lăng Trung Cộng. Khiến bọn xâm lăng phải kéo cờ hàng chạy về phía Bắc. Sẽ có chết chóc rất nhiều. Mặc dù trận chiến tại VN tuy đã tàn vào cuối năm Ngọ nhưng trận chiến giữa hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc vẫn còn tiếp tục kéo qua năm Mùi. Điều này phù hợp với các bài sấm của thầy tổ bạch-y-huỳnh-đệ như (Đức Vĩ Kiên, Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Đức Huỳnh Giáo Chủ, v.v.) mà chúng tôi đã viết trong những bài viết trước có đề tại www.bachyhuynhde.org.

Chuyên chơi-chữ “Giáp Ngọ”:

Năm Giáp Ngọ nếu tính về ngũ hành thì có tên là “SA TRUNG KIM” tức là vàng trong cát. Nhưng nếu “lý sự cùn” bằng nghĩa đen thì ta lại thấy như sau:

- SA là rút xuống, đi xuống, trong bối cảnh chiến tranh thì có nghĩa thất trận.
- TRUNG là Trung Quốc.
- KIM là vũ khí hay bom đạn trong bối cảnh chiến tranh.

Do đó Sa Trung Kim hợp lại có nghĩa là Trung Quốc sẽ phải thất trận! và nếu Trung Quốc phần lớn có bị chìm xuống biển trong thế chiến 3 vào cuối năm Ngọ đầu năm Mùi vì chính bom đạn hỏa tiễn của mình thì Sa Trung Kim cũng hàm nghĩa này luôn! Thật là “Trớ Trêu” khi bàn cờ thiên cơ được sắp đặt một cách “tuyệt hảo” như thế này!

Xin cảm ơn Đạo Huỳnh Q.T. bên Úc đã chia sẻ với chúng tôi về câu chuyện chơi-chữ thú vị trên.

C. Cơ Đạo của nhân loại trong tương lai.

Cách đây vài tháng chúng tôi có dịp đến thăm Thiên Sư XY Trong lúc đàm đạo về đề tài mỗi đạo của nước nhà và thế giới trong tương lai thì Thiên Sư cho tôi bài thơ dưới đây và nói là của cụ Trạng Trình cho vào khoảng 1980s.

*Không gian có một ông già
Đứng cao nhìn thế lệ đã tuông rơi
Lệ rơi thấu đọt địa cầu
Năm châu hoàn vũ nhịp cầu tứ ân.*

Đọc bài thơ trên chúng ta có thể thấy được nỗi lòng của cụ Trạng Trình, cũng chính là Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ hay Đức Huỳnh Giáo Chủ. Cái hình ảnh một vị Bồ Tát đây lòng từ bi, từ tiên giới nhìn xuống Địa Cầu, xót xa khi thấy nhân loại đang đi vào cảnh chiến tranh tận thế. Đành phải khóc ròng mặc dù các ngài đã hết lòng cứu độ, dạy dỗ chúng sanh từ bao nhiêu ngàn năm qua.

Hai câu cuối “*Lệ rơi thấu đọt địa cầu, năm châu hoàn vũ nhịp cầu tứ ân.*” Có thể hiểu là lòng hay nước mắt từ bi của các bậc bồ tát sẽ thấm nhuần nhân loại sau khi trận thế chiến 3 chấm dứt. Lúc đó thì tình cảnh giống như trong kinh Phật đã tả về những trận thanh lọc nhân loại trong quá khứ. Loài người lúc đó chỉ còn sót lại một số nhỏ. Ra đường gặp nhau là mừng rỡ, không ai còn muốn chiến tranh nữa nên trong khắp năm châu thế giới mọi người thương yêu nhau và đối đãi với nhau với cách hành xử như đạo Tứ Ân vậy. Vậy giáo lý Tứ Ân là gì? Từ đâu ra vậy? Chúng tôi xin sơ lược trình bày chỗ hiểu biết nông cạn của chúng tôi như sau.

Giáo lý Tứ Ân được tìm thấy trong hai tôn giáo đặc thù Việt Nam hay còn gọi là Đạo

Nhà là Bửu-Son-Kỳ-Hương và Cao Đài.

Đạo Bửu-Son-Kỳ-Hương do Đức Phật Thầy Tây An sáng lập năm 1847 tại Nam Việt. Chủ trương dạy tu nhân học phật, lấy giáo lý Tứ Ân Hiếu Nghĩa làm trọng điểm. Ngoài ra Đức Bửu Sư Ngô Lợi cũng được xem là một vị tổ khác khai sáng đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Ngài đã để lại tác phẩm Đồ Thơ năm 1840, nói về địa thế long mạch của vùng Thất Sơn và những tiên tri về những trận đánh nhau nảy lửa tại những tụ điểm long mạch nói trên trong cuộc thành lập quốc độ Đại Việt vào thượng nguyên 4 sắp tới, 2017. Vào thời 1940s, Đức Huỳnh Giáo Chủ của Phật Giáo Hòa Hảo cũng hệ thống hóa và giảng dạy giáo lý Tứ Ân.

Giáo lý Tứ Ân Hiếu Nghĩa có thể quy lược gồm:

1. Ân Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng)
2. Ân Đất Nước
3. Ân Tổ Tiên, Cha Mẹ
4. Ân Đồng Bào Nhân Loại

Qua 4 điểm trên, ta thấy Tứ Ân Hiếu Nghĩa nhấn mạnh đến cách sống, xử thế của một con người trong xã hội. Do đó Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa thiên về nhập thế, tức là thuộc về chỗ của nhân đạo, thần đạo, hay thánh đạo.

Giờ đây xin nói về Tứ Ân của bên Cao Đài.

Đạo Cao Đài là đạo chủ trương xuất thế, tìm sự giải thoát tâm linh cho phần hồn (linh tánh hay thần thức) ngay trong kiếp sống hiện tại hoặc sau khi chết. Đạo Cao Đài ra đời vào khoảng 1920s tại Nam Việt do Đức Cao Đài Tiên Ông trong cõi vô hình dùng cơ bút để lập đạo. Vài vị học trò đầu tiên mà chúng ta thường biết đến gồm có Đức Ngô Minh Chiêu, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc v.v..

Dưới đây là một đoạn trong Kinh Huyền Pháp Bảo Ngươn về Tứ Ân do Thái Thượng Đạo Tổ từ cung trời Đâu Xuất đến giảng cơ bút vào khoảng 1940s.

“

NÓI VỀ TỨ ÂN

Con người sanh ra nhờ bốn chỗ đại đặc ân là:

- 1. Khí hư-vô đã ban cho Ta.*
- 2. Khí-Chất của Thiên-Địa, tạo-hóa nuôi dưỡng nên vóc cho Ta.*
- 3. Cha Mẹ tình-ý hòa-hiệp sanh sản có Ta ra cõi đời.*
- 4. Công Thầy giáo-hóa, và nhờ bạn-tác Ta chỉ về chỗ cho Ta được thông.*

Vậy chúng ta cần phải biết rằng: Nếu Ta còn Tử nữa, thì là trả ơn cho Địa-Mẫu cũng là Chưa Trọn. Về ơn Địa; rần-tâm tịnh-định cho hườn nguyên chơn-tánh hư-vô, ra công tìm hiểu mới là Trò khôn-ngoan, chỗ của Thiên-Cơ giáo-chỉ cho chúng ta; Nếu Trò không lo tu niệm, để cho chịu tử-táng nữa, thì phải hườn lại địa-hạ; xương-rụi cốt-tàn, Ô Hô ! Rồi lấy mảnh-chi đâu mà trả cho ai!”

Do đó có thể quy lược Tứ Ân Cao Đài như sau:

1. Ân Khí hư-vô ban cho phần hồn, linh tánh, hay thần thức.
2. Ân Khí-Chất của thiên địa tạo lập vũ trụ, tinh cầu tạo sự sống cho muôn loài.
3. Ân Tinh-Huyết + Tình Ý của cha mẹ mà có Ta tại chốn hồng trần này.

4. Ân thầy tổ, bạn bè dạy đạo, chỉ đường cho Ta tu hành giải thoát khỏi cõi hồng trần.

Qua 4 điểm trên đây của Tứ Ân Cao Đài, thì ta thấy sự chú trọng ở về mặt tâm linh; chủ trương tu hành phát triển giải thoát phần hồn mới gọi là đền đáp công ơn của đấng Tạo Hóa. Do đó Tứ Ân Cao Đài thuộc về loại xuất thế, tức là thuộc về chỗ của Tiên Đạo hay Phật Đạo.

Như đã trình bày trong những bài viết khác, các sám của nhiều vị Thầy Tổ Tiên Phật đã tiên đoán là một Quốc Độ Liên Bang Đại Việt sẽ ra đời vào 2017, rồi từ đó sẽ phát triển tiến lên để trở thành một cường quốc dẫn đầu thế giới sau này vì nền văn minh nhân loại kỳ tới sẽ chuyển từ Mỹ sang Quốc Độ Việt Nam. Thêm nữa, nếu hiện nay nước Mỹ được biết đến qua văn minh khoa-học với nền dân-chủ pháp-trị, thì lúc đó Quốc Độ Đại Việt sẽ được biết đến qua văn minh tâm-linh với nền dân-chủ đạo-trị. Do đó lúc đó sẽ có một quốc đạo của người Việt phát triển mạnh mẽ đi khắp thế giới. Hôm nay chúng tôi chỉ xin sơ lược trình bày về định nghĩa của giáo lý Tứ Ân hiện diện trong hai nguồn Đạo Nhà là Bửu-Son-Kỳ-Hương và Cao-Đài.

3. Lời Kết

Trong ba bài sám về thời sự Việt Nam của Ông Thần Thổ Địa Việt Nam và Cụ Trạng Trình cho vào thời điểm 1975s trên đây, ta thấy sự đồng nhất về thời điểm cũng như về khởi đầu cuộc chiến tranh giữa hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc tại Việt Nam. Nội dung những bài này cũng đồng nhất với các sám của Thầy Tổ BẠCH-Y-HUYNH-ĐỆ mà chúng tôi đã trình bày trong các bài viết trước có đề tại <http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet.htm> . Trong bài chót cụ Trạng cho chúng ta biết trong tương lai vào thời thượng nguồn sau trận thế chiến 3 tận diệt loài người sắp tới, loài người sẽ biết thương yêu và đối xử với nhau bằng tình thương giữa con người với con người dựa trên căn bản giáo lý Tứ Ân, tìm thấy trong nền Đạo Nhà là Bửu-Son-Kỳ-Hương và Cao-Đài.

Chúng tôi hy vọng bài viết này đem lại những giây phút giải trí thoải mái cũng như chút lợi ích về mặt tâm linh cho các bạn.

Chúng tôi xin cảm ơn Thiên Sư XY và anh bạn thân D.T. đã cho phép phổ biến những bài sám trên.

Nếu có điều gì thiếu sót, xin các bậc cao minh chỉ điểm dùm. Xin chân thành cảm tạ.

Chúc các bạn may mắn,

Kính Bút,

Viễn Lưu

Viết xong ngày 17 tháng 11 năm 2012 Dương Lịch.

(Tác giả cho phép trích dịch, in lại, hay phổ biến. Xin giữ đúng nội dung và xuất xứ).