

# Hai Bài Sám Ký Của Đức Bổn Sư Ngô Lợi 1831 - 1890

(email: [vienluutd@yahoo.com](mailto:vienluutd@yahoo.com))

(Web: [www.bachyhuynhde.org](http://www.bachyhuynhde.org))

Chúng tôi xin hân hạnh trình bày với quý độc giả bài hai bài Sám Ký của Đức Bổn Sư Ngô Lợi trong tập Thơ 1840 mang tựa đề “*Lão Tiều Non Ông Cắm*” và “*Giảng Tà Lon Chuyển Luân Bát Quái*”

## I. Mở Đầu:

Không lâu sau khi chúng tôi quyết định không phổ biến bài “*Tình Thương Nhân Lợi, 3*” của Đức Diêu Trì Kim Mẫu vào lúc này vì bài này chứa đựng nhiều tin tức nhạy cảm liên quan đến nhiều biến cố sắp đến, thì chúng tôi nhận được 2 bài Sám Ký “*Lão Tiều Non Ông Cắm*” và “*Giảng Tà Lon Chuyển Luân Bát Quái*” của Đức Bổn Sư Núi Tượng (Đức Ngô Lợi) từ một người bạn trẻ bên Việt Nam. Bạn L.M.M nhờ tôi viết thành bài để đọc cho dễ hiểu. Nhận thấy nội dung hai bài này ăn khớp với chủ đề “Hội Long Hoa – Thượng Ngươn 2017 và Cơ Thanh Lọc của Hạ Ngươn Ba Kiếp Diệt 2012 – 2017”, chúng tôi nhận lời và xin trình bày trong tầm hiểu biết của chúng tôi.

Bài viết này gồm có những phần sau:

- I. Mở Đầu
- II. Tiểu Sử Đức Bổn Sư Núi Tượng
  - a. Thân Thế Ngoài Đời
  - b. Thân Thế Trong Huyền Học
- III. Tóm Tắt Nội Dung Hai Bài Thơ.
- IV. Thời Sự Nước Việt Nam Năm 2013
- V. Đạo Học
  - a. Khuyến Tu
  - b. Nguyên Hồn, Chơn Hồn và Chiết Thân
- VI. Phần Kết
- VII. Phụ Lục: nguyên bản 2 bài thơ.

Để biết những chi tiết khác không được trích dẫn trong bài viết, chúng tôi đề nghị bạn nên đọc toàn bài hai bài thơ.

## II. **Tiểu Sử Đức Bổn Sư Núi Tượng (Đức Ngô Lợi):** a. **Thân thế ngoài Đồi:**

Dưới đây là đoạn về tiểu sử Đức Bổn Sư Ngô Lợi được trích ra từ tập “Đồ Thơ 1840”.  
“ **Tiểu sử Đức Phật Bổn Sư (Ngô Lợi)**

*Đức Phật Bổn Sư truyền đạo Tứ Ân Hiếu nghĩa tại trại Cây Gõ (nay là chùa Tam Bản và Phi Lai ) bị bọn giặc thực dân Pháp biết được, nên Pháp truyền lệnh tìm đủ mọi cách truy-nã Đức Bổn Sư: vì Pháp cho rằng Đức Bổn Sư là nhà ái quốc, dạy cho con người ở vùng Thất Sơn đứng lên chống lại chúng bằng hình thức đấu tranh đạo đức: Nên từ đó Đức Bổn Sư tạm xa lánh bốn đạo vùng Ba Chúc đi qua sông Cửu Long lánh nạn tại chùa bà Năm Diệu (là đệ tử Đức Phật Thầy Tây An). Chùa bà Năm Diệu ở tại mũi Doi bên bờ sông Tiền Giang cách chợ Vĩnh Xương theo đường biên giới Việt Miên trên 20 cây số ngàn. . . . Thời gian đi lánh nạn đúng ba năm, Đức Bổn Sư để râu tóc, mặc áo bà Ba nâu sòng và quần đay bằng vải đen: đầu đội nón lá, trở về xây chùa Tam Bửu và Phi Lai tại trại Cây Gõ cũ và cho in Đồ Thư Tử Vi Thiên Số mà Ngài đã viết bằng chữ nhỏ vào năm 1840 để lưu truyền hậu thế, và sau đó Ngài sáng lập ra Long Đình thờ Tổ Quốc tại chùa Tam Bửu. Và từ đó Đức Bổn Sư ra đi mai danh ẩn tích cho đến ngày nay, chỉ còn lưu lại Tộc Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa tôn nghiêm tại vùng Ba Chúc.”*

Qua những tin tức nhận được từ bạn L.M.M từ hai bài thơ này thì Đức Bổn Sư sống trong khoảng 1831 tới 1890 như dẫn chứng dưới đây

*“Bài này nằm trong quyển Đồ Thơ của Đức Phật Bổn Sư núi Tượng 1831-1890  
Sao ngày 18-09-2011 Tân Mão  
Đánh máy 14-12-2012 Nhâm Thìn.”*

Tại đây có chút chuyện lạ là nếu sự thật như vậy thì cuốn Đồ Thơ được viết năm 1840 lúc Đức Bổn Sư mới được 9 tuổi. Theo như tiểu sử bên trên thì lúc 1840 Đức Bổn Sư đã để râu tóc, đi lánh nạn 3 năm ... do đó không thể là cậu bé 9 tuổi được. Tạm kết luận là chi tiết 1831-1890 có lẽ không đúng. Do đó chúng tôi xin dùng năm 1840 làm điểm mốc để bàn luận trong bài viết.

### b. **Thân thế trong Huyền Học:**

Đức Phật Thầy Tây An (1789-1856) tức Hoàng Tử Nguyễn Quang Mục con vua Quang Trung, là Tổ Sư Khai Sáng phái Bửu Sơn Kỳ Hương dạy đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Trong lúc đó Đức Bổn Sư Núi Tượng (Ngô Lợi) 1840 lưu lại Tộc Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa tại Ba Chúc nên cũng được xem là Tổ Sư của Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Có nơi còn cho là cả hai vị này là một tức là Đức Phật Thầy Tây An. Vậy đâu là sự thật?  
So ra lúc đó 2 vị này có mặt đồng thời tại Nam Việt nên không thể là một người được.

Chúng tôi trong quá trình tìm hiểu về Đức Ngô Lợi đã có dịp hỏi các thầy tổ của Bạch-Y-Huỳnh-Đệ và được các Ngài cho biết như sau.

Theo lời Đức Vĩ Kiên thì Đức Bổn Sư Núi Tượng là một vị Bồ Tát nhận lệnh của Thượng Đế xuống để chuẩn bị Quốc Độ Đại Việt cho thời Thượng Ngươn 4 sắp đến. Trước khi bỏ xác ra đi Ngài để lại cuốn “**Đồ Thơ**” ghi rõ chi tiết về các long mạch, địa huyết cùng các trận đánh ở vùng Thất Sơn và Cửu Long. Ngoài ra Ngài còn khai mở đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. (<http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/DoThu.pdf>)

Theo lời Đức Phật Thầy Tây An thì Đức Bổn Sư Núi Tượng là một chiết thân khác của Đức Bạch-Y-Đạo-Sĩ tại cõi trời Đạo Lợi.

Tới đây thì câu chuyện trở nên rõ ràng. Trong quá trình tìm hiểu tông tích các vị Thầy Tổ ở vùng Thất Sơn, chúng tôi được Thầy Tổ cho biết là Đức Huỳnh Giáo Chủ (Trạng Trình), Cậu Ba Thơ Đông, và Đức Bổn Sư Núi Tượng (Ngô Lợi) là những chiết thân khác nhau của Đức Bạch-Y-Đạo-Sĩ. Còn Đức Bạch-Y là phân thân của Phật Thầy Tây An. Vì thế các chiết thân lúc sống cũng như khi xuống điển đều dạy Tứ Ân Hiếu Nghĩa và có lúc nói giống nhau khiến người đời lầm tưởng cho rằng chỉ có một người đi đi đáo lại.

Muốn tìm hiểu thêm về thân thế của ngài Bạch-Y-Đạo-Sĩ, xin mời tham khảo web: [www.bachyhuynhde.org](http://www.bachyhuynhde.org).

### **III. Tóm Tắt Nội Dung Hai Bài Thơ:**

#### “Lão Tiều Non Ông Cấm”

Bài “Lão Tiều Non Ông Cấm” thuộc dạng lục bát dài 118 câu, có chủ đích kêu gọi mọi người lo tu hành để tránh thảm họa chiến tranh khi Núi Thất Sơn nổ vào năm Ty 2013, tức là vào chu kỳ Hạ Ngươn Ba Kiếp Diệt 2012-2017 sắp tới. Trong bài này Đức Bổn Sư cho biết chi tiết thời điểm lúc Núi Thất Sơn nổ và dạy dân chúng tu hành theo Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Niệm Phật.

#### “Giảng Tà Lơn Chuyên Luân Bát Quái”

Bài “*Giảng Tà Lơn Chuyên Luân Bát Quái*” có dạng lục bát dài 32 câu, diễn tả chu kỳ Bát Quái (Cần Khảm Cấn Chấn Tốn Ly Khôn Đoài) với thập nhị chi để giúp làm sáng tỏ chu kỳ chuyển luân 12 năm của cuộc Thanh Lọc Hạ Ngươn Ba Kiếp Diệt, nghĩa là từ năm 2006 (Cần - Tuất Hợi) đến 2017 (Đoài - Dậu). Bài này bổ túc thêm phần thời cuộc cho bài trên “*Lão Tiều Non Ông Cấm*”.

### **IV. Thời Sự Nước Việt Nam Năm 2013**

Thế giới đã bắt đầu đi vào giai đoạn gay gắt của chu kỳ Hạ Ngươn Ba Kiếp Diệt, được đánh dấu bằng ngày Đông Chí, Dec/21/2012 vừa qua. Sau đây là đoạn thơ của Đức Diêu Trì Kim Mẫu cho vào tháng 9 âm lịch năm nhâm thìn 2012 nói về ngày Đông Chí này:

*/\* Tình Thương Nhân Loại, 3 \*/*

.....

*Từ cõi thượng năm Thìn rọi sáng*

*Điễn từ bi năm tháng soi dần*

*Hai một tháng chạp biết thân*

*Từ bi ánh sáng kẻ gần con ơi* 138

.....

*Ánh sáng đến tan tành thế giới*

*Ba ngày sau diễn mới triển khai*

*Từ trên có bản có bài*

*Luật thiên cấu tạo chẳng sai chút nào* 154

Và đây cũng là điểm khởi đầu của bài “Long Vĩ Xà Đầu” của cụ Trạng Trình trong tập “*Bạch Vân Thi Tập*”.

“.....

*Long vĩ xà đầu khởi đao binh*

*Can qua tứ xứ loạn binh đao*

*Mã đề dương cước anh hùng tận*

*Thân dậu niên lai kiến thái bình”*

Vì là một trong những chiết thân khác nhau của Ngài Bạch Y nên có lúc Đức Bổn Sư cũng giống cụ Trạng Trình dưới nhiều góc độ. Nên trong bài “*Lão Tiên Non Ông Cầm*” Đức Bổn Sư đã cho biết thời điểm về lúc Núi Thất Sơn lộ diện như sau:

.....

*Tu thì phải sửa rập rờ*

*Thân tâm khẩu ý thì sau thanh nhàn*

*Qua năm kỷ Tỵ nổ vang*

*Tháng tư năm ấy mới sang tiếng đầu* 40

*Đến chùng tháng cuối tháng Trâu*

*Kêu vang ba tiếng có lầu Thất Sơn*

*Lắng tai nghe rõ nguồn cơn*

*Lời ta nói đó keo sơn sửa lòng* 44

.....

*Ngày rằm chầu trước bệ đơn*

*Mùa đông Kỷ Tỵ Thất Sơn vỡ rồi*

*Nói ra trong dạ bồi hồi*

*Thế mà phải nói cho rồi phận ta* 52

Năm Quý Tỵ là năm 2013 cho nên kỷ Tỵ trong câu 39 “*Qua năm kỷ Tỵ nổ vang*” phải là năm 1989, sai lạc đến **HAI** con giáp tức 24 năm. Chúng ta đã sống qua giai đoạn này rồi và chưa có chuyện gì xảy ra cả, núi Thất Sơn vẫn là Thất Sơn. Vậy chẳng lẽ Đức Bổn Sư đã cho không đúng?

Một ngày trên Thiên Đình (Bạch Ngọc Cung) dài bằng một năm dưới trần thế (Đức Vĩ Kiên đã xác định điều này cho chúng tôi). Trong bài thơ Đức Bổn Sư đã cho chúng ta đủ dữ kiện để tính thời điểm Thất Sơn khai nở.

.....

*Tiêu này đệ tử Phật gia*

*Réo kêu trần hạ thiết tha nhiều lần  
Chỉ còn mấy tháng lập thân  
Trì chay bố thí chuyên cần cho mau* 56

.....  
*Bây giờ đã hết mùa thu  
Qua đông xuân lại nói rao lời này  
Người trẻ thì được sum vầy  
Kẻ hung sao lại bỏ thầy lập đàn* 8

“*Bây giờ đã hết mùa thu, Qua đông xuân lại nói rao lời này*”

Mùa Thu đã hết giờ còn mùa Đông và Xuân, nghĩa là còn tối đa là sáu tháng (sáu tháng trên Thiên Đình dài bằng  $6 \times 30 = 180$  ngày thiên đình = 180 năm trần thế)

Nếu tạm giả sử hai bài thơ được viết cùng lúc với “Đồ Thơ” năm 1840 thì sang năm Quý Ty 2013 ta được  $2013 - 1840 = 173$  năm, hay 173 ngày trên Thiên Đình, tức là vón vện gần sáu tháng trên thiên đình ... nên Đức Bổn Sư mới nói “*Chỉ còn mấy tháng lập thân*” là ám chỉ vào chu kỳ 2012 – 2017 này.

Như đã dẫn chứng trong những bài viết trước đề tại mục thiên cơ

<http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet.htm>, năm Quý Ty 2013 là năm mà Thất Sơn sẽ có biến. Sau đây là một đoạn thơ trong bài “*Tình Thương Nhân Loại, 2*” xác định rõ ràng cuối năm 2013 đầu năm 2014 là lúc Thất Sơn tróc nóc.

*/\* Tình Thương Nhân Loại, 2 \*/*

.....  
*Chứng tháng tám vào năm Quý Ty  
Bọn Trung Cộng hội nghị Cẩm Sơn  
Bảy núi trung ương Nam-Hón  
Tà Lon một cõi giang sơn đắm chìm [184]*

*Giáp Ngọ đến như chim về tổ  
Điều-Hâu kia chọn chỗ nghỉ chân  
Phi đạn tàu chiến đến gân  
Bắn cho ba phát rung rinh đất trời [188]*

*Mây đen kéo khắp trời u-đạm  
Núi Thất Sơn thầy xác ngọn ngang  
Bị thua bọn cộng sang ngang  
Kéo về bên Bắc lập hàng ngũ binh [192]*

Do đây ta có thể đoán biết là Thất Sơn sẽ nổ vào mùa đông năm Quý Ty, đúng như câu sấm của Đức Cao Đài Tiên Ông đã cho “*Xà Vĩ Mã Đầu khai đại hội*”. Tức là Đại Hội “*thế chiến 3*” sẽ được chính thức khai mạc bằng 3 quả pháo nổ tung núi Cẩm!

Với dẫn chứng trên đây kèm thêm chi tiết Đức Bổn Sư là một chiết thân khác của Đức Bạch Y nên chúng tôi không tin là Đức Bổn Sư đoán sai về hai năm Kỷ Ty và Quý Ty.

Mà ngược lại đây là chỗ mà nếu ai “hiểu” được thâm ý của Đức Bổn Sư thì mới có thể đoán sâu thêm về chuyện Thất Sơn nổ và chuyện xâm lăng của nước láng giềng.

.....  
*Qua năm kỷ Tỵ nổ vang  
 Tháng tư năm ấy mới sang tiếng đầu 40  
 Đến chừng tháng cuối tháng Trâu  
 Kêu vang ba tiếng có lầu Thất Sơn*

Trong bài này và bài “*Tình Thương Nhân Loại, 2*”, các Thầy Tổ đã cho chúng ta 2 điểm mốc cần chú ý cho những biến cố quan trọng xảy ra cho Việt Nam. Đó là mùa thu và mùa đông năm 2013. Chi tiết này kèm với những gì đã viết trong những bài viết trước ở mục thiên cơ thì đủ để cho chúng ta có một hình ảnh khá chính xác về thời sự quốc gia.

Đức Bổn Sư cho biết là sau kỳ thanh lọc này (2012 – 2030) dân số chỉ còn lại độ một phần mười qua câu thơ sau:

.....  
*Bây giờ trai gái hơn muôn  
 Chừng sau kiểm lại sấp tuồng trăm hai  
 Ôi thôi trai gái ít thay  
 Làm sao dựng nghiệm lâu dài Hón Bang 88*

Cứ mỗi một muôn hay một ngàn người, sau rồi chỉ còn lại độ trăm người tức là một phần mười còn sống sót. Điều này ăn khớp với các sấm của cụ Trạng Trình

“ *Mười phần chết bảy còn ba  
 Chết hai còn một mới ra thái bình*”

Giờ xin bàn tới bài “Giảng Tà Lợn Chuyển Luân Bát Quái”

Bài này ngắn gọn chỉ có 32 câu. Đức Bổn Sư mượn tám quẻ Hậu Thiên Bát Quái (Càn Khâm Cấn Chấn Tôn Ly Khôn Đoài) để tả chu kỳ biến động của Hạ Ngươn Ba Kiếp Diệt từ 2006 đến 2017, tổng cộng 12 năm.

Hiện giờ, nghĩa là từ 1840, cho tới lúc Chuyển Luân Bát Quái, tức 2006, thì quốc gia vẫn còn điều linh chiến tranh tang tóc. Phải chờ cho qua hết Chuyển Luân Bát Quái, tức 2017 lúc Thượng Ngươn bắt đầu thì mới bình yên.

.....  
*Bây giờ còn hơi điều linh  
 Chuyển luân bát quái mới bình, mới yên 10*

Khi giai đoạn Chuyển Luân Bát Quái đến trong 12 năm đó (2006-2017), trời đất thành linh khởi dậy đao binh chiến trường. Có nghĩa là vì vào cơ thanh lọc của Hạ Ngươn Ba Kiếp Diệt nên trần thế có đủ chiến tranh, cướp bóc và đói khát. Đức Bổn Sư khuyên bá tánh nên lo tu tịnh để cứu phần hồn của mình.

*Chuyển luân Thiên-Địa thành linh  
 Trên trời dậy khởi đao binh chiến trường  
 Phần thì ác thú loạn đường  
 Phần thì đói khát thất thường chẳng an 4*

*Nói cho bá tánh đặng màng  
Khéo tu thuần nét kéo oan linh hồn  
Tuần hườn Thiên-Địa nhứt môn  
Âm dương tương hiệp càn khôn thái bình* 8

Sau giai đoạn Chuyển Luân Bát Quái, đời Thượng Ngươn Thánh Đức sẽ được tái lập, những bộn gian tà hung đảng sẽ không còn nữa. Nước Nam sẽ trên có vua hiền tiếp nhau kế vị và dưới quan dân được hưởng thái bình ngàn năm

.....  
*Chuyển luân bát quái Đất-Trời  
Châu Nhi Phục Thủy lập đời Thượng Ngươn* 28

*Gian tà hung đảng sạch trơn  
Hườn lai thượng cổ thiện nhơn thảo hiền  
Trên vua kế vị vạn niên  
Dưới thời trăm họ miên miên cứu trường.* 32

Vậy vòng Bát Quái diễn tả chu kỳ thanh lọc của Hạ Ngươn Ba kiếp diệt như thế nào?

Càn = Tuất, Hợi = 2006, 2007	Tôn = Thìn, Ty = 2012, 2013
Khâm = Tí = 2008.	Ly = Ngọ = 2014
Cấn = Sửu, Dần = 2009, 2010.	Khôn = Mùi, Thân = 2015, 2016
Chấn = Mão = 2011	Đoài = 2017.

Tứ Chính (Khâm-Ly, Chấn-Đoài) là những mốc quan trọng chẳng những cho Việt Nam mà còn cho cả thế giới. Giờ đây chúng ta đã đi qua gần nửa đoạn đường từ Càn tới Tôn nên có thể kiểm điểm lại.

Vòng Chuyển Luân này là vòng đi xuống từ thịnh tới suy, bắt đầu từ Khâm = Tí = 2008. Vào những năm 2006, 2007 sau cuộc internet bubble xảy ra cho nước Mỹ hồi 2001, nền kỹ nghệ điện tử của Mỹ đã sa sút nặng nề. Tuy nhiên trong lúc đó tại VN thì tình hình kinh tế và chính trị vẫn còn lạc quan. Đầu tư từ nước ngoài và nội bộ phát triển du lịch vẫn tiến triển đều đặn. Qua tới năm 2008 tức năm Mậu Tí vào mùa thu là lúc ánh-sáng-vũ-trụ (xin xem <http://www.bachyhuynhde.org/LuocSu.htm>) đến trái đất vừa đúng mức. Ánh sáng này theo huyền học Á-Đông có 36 thiên cang và 72 địa sát. Thiên cang tượng trưng cho trời, thanh nhẹ, nên 36 vị thiên cang này ưa độ cho những người hiền lành, tu hành được tiến bộ nhanh hơn bình thường. Ngược lại địa sát tượng trưng cho đất, nặng trực, nên 72 vị địa sát này hay thăm viếng và độ “nghịch” cho những kẻ không mấy lương thiện, cũng như hay khuếch đại những chuyện ghê gớm. Vậy chuyện ghê gớm gì đã xảy ra vào mùa thu năm 2008? Đó là cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán và tài chánh thế giới, tiếp theo ngay sau đó là cơn khủng hoảng về thị trường nhà cửa (housing bubble) và nạn thất nghiệp trầm trọng tại Mỹ. Từ từ sau đó lan ra trên toàn thế giới. Vì là chu kỳ đi xuống nên qua năm 2009, 2010 cho tới nay 2012 tình trạng chỉ càng lúc càng tệ. Khối Euro cũng lâm vào cảnh bi đát. Việt Nam là một nước nhỏ, nghèo gặp ảnh hưởng đến chậm hơn một chút. Bây giờ là cuối năm 2012, các bạn có thể nhìn lại tình cảnh một nước Việt Nam hôm nay như thế nào về mọi mặt: kinh tế, chính trị, đạo đức xã hội, chủ quyền quốc gia v.v. nếu so sánh với hồi 2006, 2007.



.....  
*Cung Khâm trung mẫn đã đành*  
*Năm Tý bước tới dữ lành sẽ hay*  
*Cung Chấn ngưỡng bồn khá thương*  
*Năm Mẹo bước tới thanh trường phục nam*

Năm Mậu Tý, 2008, quả là điềm “dữ” cho Việt Nam và cả Thế Giới. Chưa hết, qua tới năm Giáp Ngọ, 2014 thì mới là minh đường chánh ngôi. Nghĩa là kẻ gian tà sẽ phải rơi rớt để làm rõ ngôi Minh Chúa. Đó là năm mà Minh Vương của Đại Nam tức vua Quang Trung khi xưa sẽ lộ diện. Ba năm liên kế tiếp, Ngọ Mùi Thân 2014-2016, là ba năm tang tóc thương đau vì “thế chiến 3” xảy ra cho toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

.....  
*Cung Ly trung hư rõ ràng*  
*Năm Ngọ thôi mới minh đường chánh ngôi*  
*Cung Khôn lục đoạn thương ôi*  
*Mùi-Thân tứ giáo mới ngôi định phân* 24

Phải mãi tới năm Dậu gặp Tiên Phật thì Việt Nam mới được thanh thoi, tức là sắp có thái bình. Năm 2017 cũng là năm Quốc Độ Liên Bang Đại Việt thành hình. Đồng bào Việt Kiều hải ngoại trở về để kiến thiết đất nước.

.....  
*Cung Đoài thượng khuyết cũng gần*  
*Tới Dậu có Phật mười phần thanh thoi* 26

Tới đây các bạn đọc đã thấy là bài “*Giảng Tà Lon Chuyển Luân Bát Quái*” rất ăn khớp với Sấm Trạng Trình cũng như các bài sấm của các Thầy Tổ Bạch-Y-Huỳnh-Đệ.

## V. Đạo Học:

### c. Khuyến Tu

Như đã trình bày trong những bài viết trước, loài người phần lớn hiện đang ở tầng tâm thức D3 và một số đang ở D4. Trái đất đã đến chu kỳ thăng hoa (galactic shift mỗi 108 triệu năm) nên đang chuyển mình từ D3 lên D4. Vì vậy tâm thức loài người cũng phải tiến lên D4 để thích hợp với tầng rung động mới của trái đất. Đó là tại sao có cuộc thanh lọc tại trái đất vào lúc này 2013-2030. Cuộc thanh lọc có liên hệ với ảnh hưởng của 4 biến cố lớn: Chu Kỳ Thăng Hoa Trái Đất (1920-2080), Hạ Ngun Ba Kiếp Diệt (2012-2017), Sao Chổi (2017-2018), Hành Tinh Nibiru (2028-2030). Chuyện bảy ngày thất nhật (bảy ngày không có mặt trời) hay bảy ngày lê mê sẽ xảy ra trong giai đoạn 2015-2017, còn chuyện ba ngày thất nhật là do sự xuất hiện của hành tinh Nibiru vào giai đoạn 2028-2030.

Nhìn vào thế giới hiện nay thấy đầy dẫy chiến tranh đủ loại: tôn giáo, kinh tế, quyền lực, lãnh thổ, tài nguyên, chủng tộc v.v. Chiến tranh xảy ra từ cấp bậc lớn nhất cho tới nhỏ nhất. Chiến tranh giữa các lực lượng thống lãnh toàn cầu, chiến tranh giữa các quốc gia, xuống đến sự xô xát trong xã hội, rồi tới gia đình vẫn thấy chiến tranh giữa vợ chồng con cái, và cuối cùng vẫn còn thấy chiến tranh ngay trong nội tâm của mình. Không lúc nào chịu hài lòng yên ổn. Người có trí qua đó thì biết bài thi lên lớp kỳ này, từ D3 lên D4, của



đấng Tạo Hóa dành cho nhân loại là gì? Đó là bài thi chữ “**HÒA**”. Cần Học cách ăn ở sao cho được “**Hòa Thuận**” từ trong ra ngoài, từ nhỏ đến lớn, từ dưới lên trên. Bắt đầu từ trong nội tâm cá nhân, kể đến là gia đình, rồi xã hội, tới quốc gia và cuối cùng là thế giới (chúng tộc).

Nhìn chung nhiều tôn giáo dạy tu hành giải thoát thì có trong phần giáo lý hai phần. Phần 1 gồm các điều răn, giới cấm thiên về Đạo Đức, tức là nhắm về chữ “**HÒA**” này. Và phần còn lại thì mới thiên về tu hành. Do đó mới thấy sự quan trọng của chữ “**HÒA**”. Nó là nền tảng để xây dựng lâu đài tâm linh.

Trong bài “*Lão Tiêu Non Ông Cấm*” Đức Bổn Sư tả là khi chuyện thất nhựt xảy đến, mọi người đều bất tỉnh. Duy những người tu hành thì nhờ có ánh hào quang trên đỉnh đầu nên được Đức Bồ Tát Quán Âm cầm nhánh dương liễu rải nước cam lồ làm sống lại. Ngược lại những kẻ hung dữ, thiếu tu thì đành chịu chết mất hồn xác. (Mỗi tôn giáo đều có cách diễn tả riêng cho chuyện cứu độ này).

.....  
*Đến chùng tiếng sấm nổ vang*  
*Đê mê bất tỉnh ngổ ngang khắp ngàn*  
*Người tu có ánh hào quang*  
*Ở nơi trên đỉnh sáng vàng chiếu lên* 12

*Quan Âm Bồ Tát đứng trên*  
*Nhánh dương rải nước cho nên tỉnh hồn*  
*Còn kẻ hung dữ bất tồn*  
*Chẳng tu phải chịu xác hồn tiêu tan* 16

*Chùng đó ác thú nghinh ngang*  
*Nó bay nó chạy hét vang ghê hồn*  
*Bình âm áp tới dập dôn*  
*Chùng ấy ai lại vô môn lánh nạn* 20

Người tu hành thì có luồng điện hay hào quang sắc vàng bao bọc cơ thể. Nhiều hay ít, trong hay đục, là tùy theo công phu của cá nhân. Khi đầy đủ hào quang thì sẽ được thiện thần che chở nên quỷ vương, ác thú sẽ tránh xa không xâm phạm tới mình.

.....  
*Người tu có ánh sáng vàng*  
*Quỷ vương ác thú đi ngang cúi đầu*  
*Cùng là kính nể mọp châu*  
*Không làm kinh động có đâu hại mình* 24

Đức Bổn Sư nhắc nhở mọi người lo cố gắng tu hành. Nhưng phải tu hành như thế nào? Trước tiên Đức Bổn Sư nhắc nhở mọi người mau tu sửa tánh tình. Tức là phải biết tiết chế thất tình lục dục để cho tâm được thanh tịnh. Thất tình là (hỉ, nộ, ái, ố, ai, cụ, lạc) tức là (mừng, giận, thương, ghét, buồn, sợ, vui). Còn lục dục là sáu thứ ham muốn của lục căn lục trần tức là (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). Một trong những phương pháp tiết chế 13 con ma thất tình lục dục là sống cuộc đời Đạo Đức, trọn vẹn với Tứ Ân, Ngũ Giới Cấm, Tam Cương Ngũ Thường v.v.

Những điều Đạo Đức căn bản này thoát trông thì có vẻ tầm thường nhưng thật ra nó là nền tảng căn bản để xây dựng lâu dài tu hành giải thoát sau này. Thiếu phần Đạo Đức thì sẽ như là xây nhà lầu trên cát. Nếu thiếu căn bản Đạo Đức thì cho dầu bạn có tìm được bí pháp, có bỏ công phu 24 tiếng một ngày đi chẳng nữa, cuối cùng bạn cũng sẽ rơi vào đường tà đạo, sẽ bị chế ngự bởi khối ma quỷ bằng môn tà đạo mà thôi. Tại sao vậy? Tại vì trong cuộc sống thiếu Đạo Đức, cái tâm sẽ bị chủ động bởi lục căn lục trần (xác + vía). Nghĩa là cái tâm ưa hướng ngoại, thường bị xao động bởi cám dỗ ngoại cảnh như âm thanh sắc tướng. Thích làm chuyện tà vạy để thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi cá nhân. Phạm trí thường xuyên khởi động để mưu tính lợi lộc cho mình từ lúc mới mở mắt sáng sớm cho đến khuya hôm trần trọc trên giường, khiến cho tâm hồn mất thanh tịnh. Vì thiếu thanh tịnh nên mới dễ sa ngã vào chạm bẫy của bọn ma vương bằng môn tà đạo. Lúc này mà còn được dạy cho các pháp thiền định thì e rằng các tánh dữ còn bộc phát mạnh hơn lúc bình thường.

Đời nay người đi tìm đạo thường chỉ thích truy tầm hay đi thẳng vào phần thiền pháp, bí pháp, minh sư, bí thuật v.v. Ít người chịu để ý vun bồi những điều căn bản cần thiết này (pre-requisite). Kết quả ra sao thì đã rõ? Do đó các bạn nên để ý kỹ phần này.

Muôn tâm **THANH TỊNH** thì lòng phải **HÒA**. Muốn lòng **HÒA** thì phải có **ĐẠO ĐỨC**.

.....

*Ráng mà tu sửa tánh tình  
Cho mau kéo trở Thiên Đình sắc ban  
Chỉ còn có một thời gian  
Chỉ lo trao sửa nghinh ngang rồi đời* 28

*Uổng cho cái kiếp làm người  
Sao không gieo giống hiền từ bố dân?  
Đến chừng sấm nổ mất thân  
Long Hoa Phật lập cũng gần kề bên* 32

Qua phần căn bản Đạo Đức, tu sửa tánh tình, rồi mới đến phần công phu pháp môn. Ở đây Đức Bổn Sư muốn bàn đến pháp môn Tịnh Độ Niệm Phật. Đời nay có nhiều pháp môn, pháp nào cũng tốt, tùy theo trình độ và căn duyên của hành giả. Các thầy tổ của Bạch-Y-Huỳnh-Đệ có giới thiệu pháp Thiền Vô Vi (Niệm Lục Tự Di Đà sáu điểm), trực tiếp thanh lọc bản thể bằng thanh khí điện để khử trừ lưu thanh. Đức Bổn Sư nhắc nhở là một khi đã quyết định tu hành thì phải ráng công phu cho đều đặn và nghiêm mật. Sự đời nên bỏ càng nhiều càng tốt. Ráng sao cho Thân Khẩu Ý được như một (nhất như) thì sẽ thoát nạn.

.....

*Niệm Phật ráng niệm đừng quên  
Chuyên tâm thiện niệm chớ quên mỗi ngày  
Sớm chiều lễ bái trì chay  
Ngày đêm cũng vậy chớ sai phút nào* 36

*Tu thì phải sửa rập rờ*

*Thân tâm khẩu ý thì sau thanh nhàn*

Thật ra thì muốn tu hành cho có kết quả cũng không khó lắm. Chúng tôi thấy phần đông hiện giờ chúng ta tu hành ít có kết quả là vì chúng ta ôm đồm nhiều thứ quá. Nào là tiền bạc, sự nghiệp, sức khỏe, gia đạo, con cái v.v. chớ còn cái chuyện tu hành giải thoát tâm linh thì hầu như nằm ở cuối sổ. Hiện nay bên Mỹ nhiều người thuộc nhiều tôn giáo thường có khuynh hướng gặp nhau tại chùa, nhà thờ, thánh thất v.v. mỗi chủ nhật để sinh hoạt chung với nhau như làm lễ, tụng kinh, thiền, v.v. Chuyện này rất tốt. Nhưng thử tính lại trung bình trong một ngày 24 tiếng đồng hồ, chúng ta dành được bao nhiêu thì giờ để thật sự thanh tịnh lo cho phần tâm linh của mình?

Do đó nếu từ nay bạn có thể thay đổi thứ tự đem chuyện tu hành của bạn đang từ chót bết lên ngang hàng với chuyện đi kiếm tiền mỗi ngày của bạn, thì chỉ trong một thời gian ngắn độ vài tháng chúng tôi tin rằng chuyện tu hành của bạn sẽ có kết quả khả quan nhiều hơn trước.

**d. Nguyên-Hồn, Chơn-Hồn và Chiết-Thân:**

Hiện nay chúng tôi được Thầy Tổ cho biết là Đức Huỳnh Giáo Chủ (cụ Trạng Trình), Cậu Ba Thơ Đồng Tứ Thánh Trạng, và Đức Bổn Sư Ngô Lợi là những chiết thân (phân thân) khác nhau của Đức Bạch-Y Đạo-Sĩ ở trời Đạo Lợi. Chuyện này khá phức tạp và khó hiểu. Hôm nay nhân dịp này chúng tôi xin cố gắng trình bày một cách đơn giản những gì chúng tôi biết được về đề tài Nguyên-Hồn, Chơn-Hồn, và Chiết-Thân để hầu mong có thể giải tỏa những thắc mắc nếu có của bạn đọc.

**Vài chi tiết căn bản:**

Về mặt tướng, thế giới tâm thức được chia làm 13 tầng từ 1 đến 13. Tầng 1, thấp nhất, là cõi kim thạch hay tứ đại. Tầng 13, cao nhất, là đạo, phật giới, khí hỗn độn, v.v. (unmanifested) trùm khắp 12 tầng còn lại. Thế giới hiện tượng (manifested) gồm 12 tầng từ 1 đến 12 được cấu tạo dưới hình thức bộ 3-lực, trinity (bi-trí-dũng, tam-thanh, v.v.). Rồi 12 tầng trời này chia làm 3 cõi: thượng giới (12-9), trung giới (8-5), và hạ giới (4-1). Đi từ thanh tới tục theo thứ tự Thượng Trung Hạ. Càng lên cao thì càng thanh nhẹ và càng xuống thấp thì càng nặng nề trọng tục.

Một linh quang, chơn hồn hay tâm thức từ tầng 12 muốn đi xuống tầng dưới để giáo hóa, hoặc thăm viếng, hay để học thêm kinh nghiệm, v.v. thì phải khoác lên mình một lớp áo nặng trọc để có thể hòa vào hay sanh vào cõi thấp hơn. Cách thức giống như muốn lặn sâu xuống biển thì phải đeo thêm lên mình một cục đá nặng. Hàng Bồ Tát, Thiên Tôn, Ngọc Hoàng Thượng Đế là những vị có trình độ (12-9), Các Tiên, Thần thì từ (8-5), và thấp hơn là người, thú, cỏ cây, đất cát thì từ (4-1).

**Chi tiết quan trọng:** Mỗi lần trước khi đi xuống cõi thấp hơn thì linh quang này để lại một phần của mình (phân thân) tại chỗ cũ trước khi mặc áo ra đi. Vì vậy sau khi xuống tới tầng 1 thì tâm thức một con người hiện hữu cùng một lúc 12 tầng. Ví dụ, hiện giờ mình đang ở tầng 4 và vì chưa giác ngộ nên không thể biết được chuyện của những tầng trên nhưng có thể nhìn xuống biết chuyện về những cõi dưới như đất đá, cỏ cây, thú vật v.v. Chuyện này cũng giải thích tại sao kinh Phật nói là sự giác ngộ là kiếm lại được trọn vẹn

con người xưa của mình, chứ chẳng có đắc hay đạt được cái gì hết. Như vậy thì người giác ngộ là người có thể thông suốt một lúc 12 tầng, nên được gọi là Phật.

Bên đạo Cao Đài có tả về 8 loại hồn khác nhau trong 12 tầng như sau:

**“Bát hồn:** 8 phẩm chơn hồn: Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú cầm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Tiên hồn, Phật hồn. “

Cõi thứ 9 tức là Cửu Thiên. Từ cõi này trở lên là không còn luân hồi nên được kêu là Phật giới. Các vị ở đây đều đắc Kim Tiên, A-La-Hán, Bồ Tát v.v. Bên Cao Đài gọi cõi này là Tạo Hóa Thiên và mô tả như sau:

**“Tạo Hóa Thiên:** Tầng Trời thứ 9 ở vị trí cao nhất trong Cửu Trùng Thiên, dưới quyền chưởng quản của Đức Phật Mẫu. Đức Chí Tôn giao cho Đức Phật Mẫu nhiệm vụ tạo hóa, nên tầng Trời này được gọi là Tạo Hóa Thiên. Đức Phật Mẫu thuần lãn Sanh quang của ngôi Thái Cực, rồi lấy khí Dương quang phối hợp với Âm quang để tạo hóa Chơn thần cho Vạn linh, rồi vận chuyển Vạn linh cho đầu kiếp xuống trần thành chúng sanh. Sanh biến: Biến hóa sanh ra.”

Từ tầng 12 xuống đến tầng 9 là các cõi ngục của các vị Đắc Đạo. Ở đó không có vấn đề luân hồi như kiểu đục giới. Nghĩa là khi luân hồi sanh lại thì mất hết trí nhớ.

Từ cõi thứ 8 trở xuống là cõi luân hồi cho các hàng còn lại.

Bảy cõi luân hồi của đục giới trong kinh có tên là: Ta-bà, Tứ-thiên-vương, Đạo-lợi, Dạ-ma, Đâu-Suất, Hóa-lạc, Tha-hóa-tự-tại.

### Nguyên-Hồn, Chơn-Hồn, và Chiết-Thân:

Tạm lấy ví dụ có một linh quang A, lqA, mới xuất hiện từ tầng 12. lqA này muốn tìm hiểu xem thế giới luân hồi của tầng 3 như thế nào nên một ngày kia quyết định mạo hiểm xuống trần. Tại mỗi cõi trước khi ra đi lqA để lại một phần của mình (phân thân) ở đó rồi khoác lên người một chiếc áo để đi xuống tầng dưới. Tại các tầng trời 9-12, lqA vẫn giữ trí nhớ của tất cả tiền kiếp và có thể lên xuống tự nhiên không trở ngại.

Nhưng khi xuống tới tầng 8 thuộc cõi luân hồi đục giới thì mọi chuyện lại khác hẳn. Vì cõi luân hồi rất là ghê gớm. Mỗi khi đi sanh vào bất cứ tầng nào trong cõi luân hồi đục giới thì phải chịu cảnh quên hết mọi tiền kiếp. Rồi thì linh quang trong lúc thám hiểm thì tha hồ tạo nghiệp trong cuộc sống mới. Đến khi muốn quay trở về bên trên thì phải tự mình lo tu học, trả nợ nghiệp quả để có thể cởi từng lớp áo lần lần phăng ra đường về. Còn không thì sẽ muôn đời lạc lối. Vì không cái gì bảo đảm được là lqA sẽ tìm được đường về (bởi vì gây nghiệp dữ thì dễ hơn tạo nghiệp lành), nên trên cõi thứ 8 có một kế sách rất hay như sau:

Khi vào tới tầng 8, lqA tạm có tên mới là Nguyên-Hồn (Over-soul). Từ Nguyên-Hồn phân thân ra Chơn-Hồn (Higher-Self) đi xuống tầng 7. Tại đây Chơn Hồn (Higher-Self) thay vì phân thân ra như các tầng trên, kỳ này thì chiết thêm ra một lúc 12 phân khác nhau hay 12 chiết thân (số 12 là thông thường, có lúc có thể ít hơn hoặc nhiều hơn). 12 chiết thân của Chơn-Hồn lại chia làm 6 cặp. Chơn-Hồn sau đó mới gửi 6 cặp này xuống thám hiểm những tầng dưới của cõi luân hồi theo kế hoạch có sẵn. Sau khi 6 cặp này

hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ tập trung lại với Chơn-Hồn tại tầng 7 để rồi tiếp tục ngược dòng lợi về nhà xưa ở tầng 12 như lúc đi xuống.

Linh hồn người chết sau khi bỏ xác thì sẽ mang theo kinh nghiệm và nghiệp quả của cuộc sống hiện tại về gặp lại Chơn-Hồn ở tầng 7. Nơi này sẽ quyết định linh hồn đã đủ điểm để về cõi trên hay cần phải đầu thai lại, phải cần học thêm cái gì trong kiếp tới, hoặc đầu thai lại chỗ nào, v.v.

Tại sao lại chia thành từng cặp? xin thưa là một cặp thì cần thiết bởi vì khi một chiết thân sanh vào cõi hữu hình thì cần có một người bạn đồng hành (soul-mate) chịu ở lại bên cõi vô hình để hỗ trợ cho mình lúc cần thiết. Lỡ khi chiết thân bị lạc lối quên đường về, hoặc lỡ khi chiết thân mãi mê ham chơi quên mất chuyện mình cần làm trong cõi đời hiện tại thì người bạn này (soul-mate) sẽ xuất hiện như vị thầy trong tâm linh để hướng dẫn, giúp đỡ chiết thân lạc lối tìm đường về.

Tới đây bạn có thể hình dung là khi về tới tầng 7 thì vai trò của cặp này lại được đổi lại để chiết thân kia có cơ hội đi thám hiểm, học hỏi.

Sau khi mọi chiết thân đi chơi, học hỏi và trở về tụ lại ở Chơn-Hồn với đầy đủ kinh nghiệm, rồi về lại Nguyên-Hồn thì các chiết thân ấy đều nhận ra là mọi người đều là một cả nên đều có thể chia sẻ, sử dụng những kiến thức, kinh nghiệm, kể cả danh xưng của nhau.

Tới đây thì ta có thể hiểu tại sao các chiết thân của Đức Bạch Y xuất hiện qua nhiều nhân vật trong quá khứ như cụ Trạng Trình, Đức Phật Thầy Tây An, Sư Vãi Bán Khoai, Đức Phật Trùm, Đức Huỳnh Giáo Chủ, Bần Sĩ Vô Danh, Cậu Ba Thơ Đồng Tứ Thánh Trạng v.v. nói và dạy giống nhau nên mọi người thường lầm tưởng là một. Là một cũng được mà không phải một cũng xong!

## VI. Phần Kết:

Thưa các bạn bây giờ đã là gần cuối năm Nhâm Thìn. Ngày Đông Chí, Dec/21/2012, đã qua, đánh dấu khởi đầu giai đoạn biến động cao điểm (2013 – 2017) cho toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Nếu năm Nhâm Thìn 2012 là năm mà Việt Nam (Đảng Cộng Sản) bị vây khốn bởi tình hình chính trị và kinh tế, thì sang năm Quý Ty 2013 Việt Nam sẽ bị vây khốn bởi chiến tranh. Kết hợp thông tin từ hai bài sám ký ở đây của Đức Bổn Sư Ngô Lợi và thông tin trong những bài viết trước được để dưới mục thiên cơ tại <http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet.htm>, chúng ta có hai thời điểm đáng chú ý. Đó là mùa thu và mùa đông năm Quý Ty 2013. Hai thời điểm này đánh dấu sự kiện xâm lăng của hai nước láng giềng Cao Miên và Trung Quốc, Trung Quốc mở hội nghị ở núi Cẩm, sự phản công của Mỹ vào Thất Sơn, cũng là mở đầu cho thế chiến 3 vào năm Giáp Ngọ, 2014. Dĩ nhiên là thời điểm có thể xê dịch chút ít vì luật thiên cơ và nhân quả.

Nhân loại đang trải qua cuộc thanh lọc để kịp thăng hoa tâm thức lên D4 cùng với trái đất. Đề thi rõ ràng là chữ “**HÒA**”. Đức Bổn Sư từ năm 1840 cũng như các thầy tổ khác trong những bài viết trước đã hết lòng nhắc nhở mọi người nên lo tu hành, sửa tâm sửa tánh, sống cuộc đời Đạo Đức để tâm hồn được thanh tịnh thì sẽ được thanh nhân kỳ này. Có thanh tịnh thì tâm thức (luồng điện) sẽ tự động hướng thượng về đỉnh đầu. Rồi khi

hào quang phát sáng trên đầu thì sẽ được chư Tiên, Phật, Thiện Thần bảo vệ. Chỉ còn không tới hai năm nữa là bom nguyên tử nổ. Giờ phút đã cận kề lắm rồi, nước đã tới đầu gối rồi chứ không phải tới chân nữa. Các bạn nên cố gắng tu hành để tự cứu vì không ai có thể cứu được mình ngoại trừ mình. Pháp môn cứu rỗi hay nhất lúc này là pháp môn Niệm Phật Lục Tự Di Đà vì hợp với mọi căn cơ trình độ chúng sanh. (Các bạn có thể niệm hồng danh vị Giáo Chủ của Tôn Giáo mình).

Muốn tâm **THANH TINH** thì lòng phải **HÒA**. Muốn lòng **HÒA** thì phải có **ĐẠO ĐỨC**.

Trong bài này chúng tôi có dịp trình bày cho các bạn một chút chi tiết về Nguyên-Hồn, Chơn-Hồn và Chiết-Thân. Qua Đức Phật Thầy Tây An, chúng tôi được biết là Đức Bổn Sư Ngô Lợi là một chiết thân của Đức Bạch Y tại cõi trời Đạo Lợi. Ngoài ra chúng tôi còn được biết thêm hai chiết thân khác của Đức Bạch Y là Đức Huỳnh Giáo Chủ tức cụ Trạng Trình và Cậu Ba Thơ Đồng Tứ Thánh Trạng. Chúng tôi còn được biết là Đức Bạch Y không chỉ có phân thân tại Á Châu mà còn có phân thân tại trời Âu Mỹ nữa.

Theo trong bài “*Lão Tiều Non Ông Cầm*”, Đức Bổn Sư Ngô Lợi nói là sẽ có mặt hay trở lại khi hội Long Hoa được thành lập qua câu:

.....  
*Đến chùng lập hội Hoa Liên  
Thì là có mặt dự phiên hội này* 118

Quả thật, Đức Vĩ Kiên có cho chúng tôi biết là Đức Bổn Sư Núi Tượng hiện đã có mặt tại Nam Việt và Hội Long Hoa sẽ được hình thành trong vài năm sắp tới.

Lúc chiều sau khi được tin bài viết này được phép cho phổ biến, chúng tôi rất mừng và có làm bài thơ nhỏ này. Xin gửi tặng các bạn đọc thêm chơi cho vui

*Ông tư ông tám hai ông  
Năm con rắn độc chim lồng nhớ cho  
Xâm lăng Trung Quốc mau lo  
Tu hành niệm Phật độ cho Phật Trời  
Thường xuyên tưởng nhớ Phật Trời  
Ngày thì trì giới đêm thời công phu  
Vô Vi Pháp Lý chuyên tu  
Huệ tâm khai phát điển xung bộ đầu  
Quê hương xưa cũ hồi đầu  
Cha trời mẹ đất đang châu chực con.  
KB : Viễn Lưu, Jan/3/2013*

Chúng tôi xin cảm ơn bạn trẻ L.M.M đã có nhã ý gửi hai bài thơ của Đức Bổn Sư và đề nghị chúng tôi viết thành bài.



Trước khi dứt lời, chúng tôi xin cảm ơn độc giả đã bỏ thì giờ quý báu đọc bài này và hy vọng bài viết mang lại ít nhiều lợi ích cho các bạn.

Xin đón nhận ý kiến xây dựng và chúc các bạn may mắn,

Kính bút,

Viễn Lưu.

Email: [vienluutd@yahoo.com](mailto:vienluutd@yahoo.com)

Viết xong ngày 28 tháng 12 Dương Lịch năm 2012.

[Cho phép tự do trích dịch hoặc in lại. Xin giữ nguyên xuất xứ ]

**VII. Phần Phụ Lục: Lão Tiều Non Ông Cấm và Giảng Tà Lon Chuyển Luân Bát Quái**

<b>LÃO TIỀU NON ÔNG CẤM</b>	
<i>Đêm voi khắc lưng canh tàn Mượn tay xuống bút nói lang ít lời Cho người xét việc chiều moi Thiện nam tín nữ ở đời ráng tu</i>	4
<i>Bây giờ đã hết mùa thu Qua đông xuân lại nói rao lời này Người trẻ thì được sum vầy Kẻ hung sao lại bỏ thầy lập đàn</i>	8
<i>Đến chùng tiếng sấm nổ vang Đê mê bất tỉnh ngón ngang khắp ngàn Người tu có ánh hào quang Ở nơi trên đỉnh sáng vàng chiếu lên</i>	12
<i>Quan Âm Bồ Tát đứng trên Nhành dương rải nước cho nên tỉnh hồn Còn kẻ hung dữ bất tòn Chẳng tu phải chịu xác hồn tiêu tan</i>	16
<i>Chùng đó ác thú nghinh ngang Nó bay nó chạy hét vang ghê hồn Binh âm áp tới dập dòn Chùng ấy ai lại vô môn lánh nàn</i>	20
<i>Người tu có ánh sáng vàng Quý vương ác thú đi ngang cúi đầu Cùng là kính nể mọp châu Không làm kinh động có đâu hại mình</i>	24
<i>Ráng mà tu sửa tánh tình Cho mau kéo trở Thiên Đình sắc ban Chỉ còn có một thời gian Chỉ lo trao sửa nghinh ngang rồi đời</i>	28
<i>Uổng cho cái kiếp làm người Sao không gieo giống hiền từ bố dân? Đến chùng sấm nổ mất thân Long Hoa Phật lập cũng gần kề bên</i>	32
<i>Niệm Phật ráng niệm đừng quên Chuyên tâm thiện niệm chớ quên mỗi ngày Sớm chiều lễ bái trì chay</i>	

Ngày đêm cũng vậy chớ sai phút nào	36
Tu thì phải sửa rập ràng Thân tâm khẩu ý thì sau thanh nhàn Qua năm kỷ Ty nổ vang Tháng tư năm ấy mới sang tiếng đầu	40
Đến chùng tháng cuối tháng Trâu Kêu vang ba tiếng có lầu Thất Sơn Lắng tai nghe rõ nguồn cơn Lời ta nói đó keo sơn sửa lòng	44
Rao cùng bá tánh giáp vòng Tu mau kéo trẻ qua sông khỏi cầu Ngọc Đé chỉ triệu về châu Giã từ trần thế long lâu lui chơn	48
Ngày rằm châu trước bệ đơn Mùa đông Kỷ Ty Thất Sơn vỡ rồi Nói ra trong dạ bồi hồi Thế mà phải nói cho rồi phận ta	52
Tiền này đệ tử Phật gia Réo kêu trần hạ thiết tha nhiều lần Chỉ còn mấy tháng lập thân Trì chay bố thí chuyên cần cho mau	56
Xác trần còn tiếc nữa sao? Tương đưa giữ dạ cháo rau mỗi ngày Khuyên trần đừng có cho vay Giúp đỡ chia chát từ đây cho rồi	60
Chát để nhiều của khó ngời Lúa vô đầy bịch mà nồi sạch que Những lời Phật thánh chẳng nghe Sao không vá đắp chiếc ghe để xì	64
Phải mau vượt biển mà đi Coi thời sửa tánh nhu mì cho mau Đầu cổ sửa gọn cho cao Còn thân phận gái phải trao sửa mình	68
Giữ tròn phận gái tiết trinh Ăn mặc sửa đổi theo in xira mà Tỏ ra duyên dáng đàn bà Lá nem quần nó, áo là bà ba	72

Đừng có ăn mặc kêu sa  
 Quần tây bó sát áo hoa bày hình  
 Rắm rấp mà sửa cho tin  
 Đầu quần môi đỏ, mắt xinh đẹp liền 76

Ráng lo trao sửa cần chuyên  
 Thì là thân xác mới yên sau này  
 Chẳng mau trao sửa làm vậy  
 Ất là sẽ bị cáo cây xé thây 80

Nước Nam mà mặc kiêu tây  
 Giống dân mất nét ở đây chẳng sài  
 Gái thời phải mặc áo dài  
 Sửa sang đầu cổ mỗi ngày chảy xuống 84

Bây giờ trai gái hơn muôn  
 Chùng sau kiểm lại sấp tuồng trăm hai  
 Ôi thôi trai gái ít thay  
 Làm sao dựng nghiệm lâu dài Hón Bang 88

Trai trung gái liệt đảm đang  
 Gánh gồng việc nước giang sang đắp bồi  
 Phận mình trung hiếu cho rồi  
 Ấy là mới được chỗ ngồi vinh vang 92

Ráng tu sau được làm quan  
 Chùng ni mới được hiển vang tổ đường  
 Hôm nay phận lão bày tường  
 Thiện nam đừng để quý vương ru hồn 96

Tín nữ thì phải cho khôn  
 Lọt vào tay nó vô môn tẩu đào  
 Thấy trần trong dạ héo xào  
 Phải lo trao sửa cho mau lúc này 100

Đến chùng gặp đặng mặt thầy  
 Ăn năn chẳng kịp lấy cây đập đầu  
 Chôm ba lũ bảy ngôi râu  
 Chùng đó mới chịu quày đầu muôn thay 104

Bây giờ lão lại cho hay  
 Thầy về trong cái năm nay rõ ràng  
 Lão không nói bướng nói càng  
 Bây giờ lão lại nói sang cho nhìn 108

*Tôi đây lão phải đấng trình  
Ngọc kinh lui gót thiên đình lai cung  
Tái bút đặt bảo sau cùng  
Mỗi người coi phải viết tung năm bài* 112

*Cho trong bá tánh coi rài  
Thì có thần thánh hộ nay người này  
Thêm ghi công đức đủ đầy  
Chư Thân bảo hộ mỗi ngày bình yên* 116

*Đến chùng lập hội Hoa Liên  
Thì là có mặt dự phiên hội này* 118

*Hết  
Nam Mô A Di Đà Phật*

*Bài này nằm trong quyển Đồ Thơ của Đức Phật Bổn Sư núi Tượng 1831-1890  
Sao ngày 18-09-2011 Tân Mão  
Đánh máy 14-12-2012 Nhâm Thìn.*

**GIẢNG TÀ LỘN CHUYỂN LUÂN BÁT QUÁI**

Chuyển luân Thiên-Địa thành linh Trên trời dậy khởi đao binh chiến trường Phân thì ác thú loạn đường Phân thì đời khát thất thường chẳng an	4
Nói cho bá tánh dựng màng Khéo tu thuận nét kéo oan linh hồn Tuần hườn Thiên-Địa nhứt môn Âm dương tương hiệp càn khôn thái bình	8
Bây giờ còn hồi điều linh Chuyển luân bát quái mới bình, mới yên Cung Càn vốn thiết tam liên Còn trong Tuất-Hợi nã phiến chúng sanh	12
Cung Khâm trung mãn đã đành Năm Tý bước tới dữ lành sẽ hay Cung Cấn phúc quản từ đây Sửu-Dần xuất thánh phép hay vô thường	16
Cung Chấn ngưỡng bốn khá thương Năm Mẹo bước tới thanh trường phục nam Cung Tốn hạ đoạn chưa khan Thìn-Tỵ mới có thông tam cõi đàng	20
Cung Ly trung hư rõ ràng Năm Ngọ thôi mới minh đường chánh ngôi Cung Khôn lục đoạn thương ôi Mùi-Thân tứ giáo mới ngồi định phân	24
Cung Đoài thượng khuyết cũng gần Tới Dậu có Phật mười phần thánh thơ Chuyển luân bát quái Đất-Trời Châu Nhi Phục Thủy lập đời Thượng Nguơn	28
Gian tà hung đảng sạch trơn Hườn lai thượng cổ thiện nhơn thảo hiền Trên vua kẻ vị vạn niên Dưới thời trăm họ miên miên cứu trường.	32
Hết	

Bài này của đức Bổn Sư Núi Trạng 1831-1890  
Sao lại năm Tân Mão ngày 16-9-2011  
Đánh máy lại năm Nhâm Thìn ngày 14-12-2012