

Quê Hương Đạo Lợi

Viễn Lưu/Bạch Sĩ

www.bachyhuynhde.org

vienluutd@yahoo.com

(Tài Liệu Tu Học Nội Bộ Bạch-Y-Huynh-Đệ)

1. Dẫn Nhập:

Những thập niên gần đây, trong nước đã chứng kiến những nền đạo mới như Cao Đài, Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật Giáo Hòa Hảo và nhiều nhánh nhỏ khác như Vô Vi đều có những dấu vết liên hệ tới những vị Thầy Tổ, Tiên Phật trong vô hình đến dạy đạo qua cơ bút mà chúng ta có thể gọi họ là người Không Gian hay người Hành Tinh, Ancient Aliens. Còn ở ngoại quốc thì có cả một phong trào rầm rộ khởi nguồn từ nhóm Thông Thiên Học của bà Blavatsky năm 1857, hoặc nhóm New Age thời 1980s. Các nước Nhật Bản, Đại Hàn, Trung Quốc đều có những hiện tượng người không gian từ những hành tinh như Sirius đến dạy dỗ về tâm linh cũng như khoa học. Ví dụ, bên Nhật Bản, Tiến Sĩ Vật Lý Koshen Handa được người hành tinh Sirius đến dạy cách dùng toán học để chứng minh những hiện tượng trong tâm linh. Ông ta xuất bản cuốn sách năm 1987 rồi được Akemi Oppelt dịch ra anh ngữ năm 2009 với tựa đề “*2013: The Day God Sees God*”, rất hay, the best seller hồi đó. Hoặc là cuốn “*The Law Of Undulation*” xuất bản năm 2007 của Ikuro Adachi, một kiến trúc sư nổi tiếng của Nhật. Bên Mỹ thì có rất nhiều tác giả nổi tiếng như Sal Rachele chuyên viết về tâm linh, David Willcox chuyên viết về khoa học huyền bí, hoặc nhóm làm phim “The Ancient Aliens” được chiếu hằng tuần trên đài History Channel. Những người này được người Không Gian từ nhiều hành tinh khác đến dạy và cho biết rất nhiều chi tiết mà không tìm thấy ở Việt Nam.

Đại ý cho biết rằng loài người trên trái đất là hậu duệ của nhiều giống dân từ những hành tinh xa xôi khác. Họ đến đây từ những chòm sao như Orion, Sirius, Vega, Pleiades (Thất Nữ Tinh), Arcutrus, thiên hà Andromeda và v.v.. Cho nên dân tộc mỗi nơi đều có Thầy Tổ, Tiên Phật, hay người hướng dẫn khác nhau.

Riêng về dân tộc thuộc vùng Đông Á hay Đông Nam Á, theo lời ông Sal Rachele thì sắc dân vùng này là hậu duệ từ nền văn minh cổ Lemuria⁽¹⁾. Trong mẫu DNA có mẫu chính từ thiên hà Andromeda và chòm sao Pleiades. Nếu quan sát kỹ một chút các bạn sẽ thấy họ có chung nền văn hóa dựa trên Kinh Dịch, thờ cùng một linh vật là con Rồng hay Rắn, đa số theo đạo Phật và chào nhau bằng câu “Nam Mô A Di Đà Phật”. Đó là các nước

Trung Hoa, Tây Tang, Nhật Bản, Đại Hàn, và Việt Nam. Những quốc gia khác theo Phật Giáo nhưng không chào nhau bằng câu “A Di Đà Phật”.

Note(1): nền văn minh Lemuria dựa trên trục giác, ốc phải, thiên về tâm linh, đi trước Atlantis. Nền văn minh Atlantis dựa trên suy luận, ốc trái, thiên về khoa học, đi sau. Ngày nay, kỳ 3, hai phần suy luận và trục giác cần phải quân bằng.

Thiên văn cổ Trung Hoa qui định bầu trời làm 4 phương Bắc Huyền Vũ, Nam Chu Tước, Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ. Mỗi phương được xác định bằng 7 ngôi sao với hình dạng Huyền Vũ là con rùa, Chu Tước là con chim, Thanh Long là con rồng, Bạch Hổ là con cọp.

Vì thế khi nói Thầy Tổ của BYHĐ là ở trời Ba Ba về phía chòm sao Thanh Long nghe cũng hợp lý. Thêm vào đó, chúng ta đọc kinh Phật thì được biết về 7 cõi trời dục giới, núi Tu Di nhưng chẳng biết ở đâu. Vì thế lúc mới tu hành, tôi đã có ý muốn tìm hiểu về cõi Đạo Lợi để so sánh với kinh sách xem sự sai biệt như thế nào. Nên trọng tâm bài viết này là đi tìm và xác định vị trí quê nhà của Thầy Tổ nhóm BYHĐ để đối chiếu với kinh sách.

2. Thế Giới Huyền Bí và Cõi Đạo Lợi:

Thưa quý vị đề tài này rất là mông lung. Chúng tôi viết bài này không phải là để khoe khoang. Số là trong những năm qua, các Thầy đến cho thơ dạy Đạo đã nhiều lần nhắc nhở chúng tôi hãy ráng lo tu hành để trở về cõi Đạo Lợi (Trời Ba Ba). Do đó chúng tôi rất tò mò về thế giới Đạo Lợi và muốn biết nó thật sự ở đâu, chứ không phải là chỗ mơ hồ tưởng tượng trong tâm trí. Tương tự tam cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới đã được nhắc rất nhiều trong kinh sách nhưng thật sự ở chỗ nào trong không gian vũ trụ 3 chiều của chúng ta? Sau những tháng dài tìm tòi với sự khuyến khích của Thầy Tổ, chúng tôi cuối cùng cũng kiếm được cõi Đạo Lợi nên nay xin mạn phép viết lại để bạn đọc tham khảo. Chúng tôi sẽ hết sức thành thật trình bày những gì chúng tôi học hỏi được từ Thầy Tổ cộng thêm những nghiên cứu cá nhân.

Sau đây là đoạn thơ của Đức Huỳnh Giáo Chủ nói về cõi Đạo Lợi:

04/19/2009: Đức HGC cho thơ:

.....
 Nhiệm màu phát triển, thiên hạ châu
 Về đây xum họp cùng thầy tổ
 Cõi trời **Đạo Lợi** từ đây ra
 Hết tuồng về lại cõi **Ba Ba**

Cõi trời **Ba Ba** có thầy ta
 Đạt Ma ông tổ từ đây ra
 Tâm Bi giáng thế vào kỳ **Ba**

Độ người ra khỏi cõi ta bà

*Cõi ta bà pháp quý Ma Ha
Có thầy Hòa Hảo chọn xác ta
Làm tròn bốn đạo gieo giống quý
Truyền ban khắp nẻo **Pháp Vô Vi***

.....

Và đây là vài hàng của Đức Vĩ Kiên nói về cõi trời Ba Ba tức Đạo Lợi hay Tam Thập Tam Thiên.

Dec/25/2012: Đức Vĩ Kiên cho thơ chúc tết Noel.

.....

*Trước thời dạy đạo họ Lương
Vĩ Kiên tận độ tình thương ban hành.
Thế gian nhiều chuyện đua tranh
Giữ tâm thanh tịnh lòng thành hướng lên.
Tâm ta có Phật vững bền
Cha Trời tận độ lập nên pháp lành
Vô Vi ban rải độ sanh
Thượng Ngươn Thánh Đức chẳng tranh của đời.
Thức tâm hành pháp hợp thời
Về nơi thanh nhẹ cõi **Trời Ba Ba (Tam Thập Tam
Thiên)***

.....

Núi Tu Di, cõi Đạo Lợi là gì và ở đâu theo kinh sách Phật Giáo?

Vũ trụ quan của Phật giáo hay của những tôn giáo cổ Đông Phương như Bà La Môn, Ba Tư giáo đều có bàn về núi Tu Di (Sumeru). Hai tác phẩm chúng tôi đã đọc là Hoa Nghiêm Nguyên Nhân Luận của Ngài Tông Mật và Phật Học Tinh Yếu Quyển 2 của Hòa Thượng Thích Thiên Tâm có trình bày chi tiết về núi Tu Di và đời sống cõi Đạo Lợi rút ra từ trong kinh điển Phật giáo. Chúng tôi xin tóm lược nơi đây.

Trong vũ trụ quan Phật giáo, ba cõi (dục giới, sắc giới, vô sắc giới) được chia làm 28 tầng trời⁽²⁾. Dục giới có 7 tầng trời (Ta Bà, Tứ Thiên Vương, Đạo Lợi, Dạ Ma, Đâu Xuất, Hóa Lạc, Tha Hóa Tự Tại). Ba cõi thấp gọi là Địa Cư Thiên (loài người và tiên sống và đi bằng 2 chân chạm đất), bốn cõi cao gọi là Không Cư Thiên (các chư tiên sống trên không). Trái đất Ta Bà ở dưới đáy núi Tu Di, cõi Tứ Thiên Vương ở lưng chừng núi Tu Di, cõi Đạo Lợi ở đỉnh núi Tu Di (đây ám chỉ vị trí tương đối từ trái đất đến cõi Đạo Lợi). Trong kinh mô tả rất rõ ràng là các thế giới ta bà (trong tứ thiên bộ

châu) trong đó có trái đất chúng ta đang sống được cai quản trực tiếp từ cõi Tứ Thiên Vương và Đạo Lợi. Trời Đạo Lợi có cả thầy 33 vị Ngọc Đế. 32 vị Ngọc Đế trực tiếp cai quản trời Tứ Thiên Vương và Hạ Giới. Vị thứ 33 ở trung ương hay đỉnh núi Tu Di có tên gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, có quyền hạn lớn nhất và quản trị 32 vị Ngọc Đế kia. Cũng vì thế mà cõi Đạo Lợi còn có tên là trời Tam Thập Tam hay Ba Ba. Kinh còn mô tả rõ ràng một buổi họp của ban lãnh đạo, các Tứ Thiên Vương phải lên cõi Đạo Lợi họp, vị trí được sắp xếp như thế nào v.v. Một ngày cõi Đạo Lợi dài bằng 100 năm trái đất vì thế 100 năm Đạo Lợi bằng 3.65 triệu năm.

Trong 49 năm giảng đạo của Phật Thích Ca, theo Phật sử (kinh Tiểu Thừa) thuật lại thì có một mùa kiết hạ, Đức Phật Thích Ca xuất thân lên cung Đạo Lợi để giảng pháp trên đó.

Note(2)= Phật giáo thời Đức Thích Ca dùng trị số 7, với 4 thiên nên có vũ trụ quan là $7 \times 4 = 28$ tầng trời. Còn bên Tiên Gia Đại Đạo thì dùng trị số 12 với 3 tầng thượng, trung, hạ nên có vũ trụ quan là $12 \times 3 = 36$ tầng trời.

Còn rất nhiều chi tiết khác nữa rất là thú vị. Khuyến khích các vị thích tìm hiểu nên tìm đọc thêm cho biết.

Tóm tắt, theo kinh điển xưa thì dục giới có 7 cõi từ thấp đến cao theo thứ tự: Ta-bà, Tứ Thiên Vương, Đạo Lợi, Dạ Ma, Đâu Xuất, Hóa Lạc, Tha Hóa Tự Tại.

Những tin tức mới về cõi Đạo Lợi

Vì các thầy tổ BYHĐ là người từ cõi Đạo Lợi nên chúng tôi cũng thỉnh thoảng hỏi chuyện trên đó để kiểm chứng những lời viết trong kinh. Sau đây là một vài chi tiết mới mà chúng tôi có thể tiết lộ cho quý vị lúc này.

Vì Đạo Lợi là cõi Tiên cao nhất trong dục giới nơi có đời sống đi trên đất, tối ở nhà như cõi Ta Bà, nên cõi Đạo Lợi là trung tâm hành chánh tối cao và trực tiếp đối với trái đất. Đối với trái đất, cõi Tứ Thiên Vương là Địa Tiên nắm phân công coi về sự phát triển đời sống, khoa học, v.v.. Còn cõi Đạo Lợi là Thiên Tiên thì công coi về lãnh vực tâm linh, đạo đức xã hội.

Tương tự Đâu Suất Thiên vì cao hơn Đạo Lợi hai cõi nên là trung tâm hành chánh của mấy cõi bên dưới. Đâu Suất Thiên còn là nơi cư ngụ của Bồ Tát Di Lạc và các vị Thiên Tôn như Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Đạo Tổ (Đức Lão Tử), và Đức Không Tử v.v. Nếu xét lại thì đây cũng là chuyện hợp lý và dễ chấp nhận.

Cõi dục giới có 7 cõi hay 8 cõi?

Để có thể trả lời câu hỏi trên, chúng ta cần hiểu có hai hệ thống giáo lý lúc này tại trái đất, một cho nguyên căn (hệ thống số 13) và một cho hóa căn (hệ thống số 7). Trong đạo phật, nếu để ý các bạn sẽ thấy bên Nguyên Thủy Tiểu Thừa luôn luôn xây chùa với ngọn tháp có 7 tầng, trong lúc đó bên Đại Thừa Trung Quốc hay Tây Tạng thì chùa với tháp luôn luôn là 13 tầng. Bên tiên gia cũng thế, phái của Thái Thượng Đạo Tổ dùng trị số (12 hay 13) cho nguyên căn, và phái của Linh Bảo Thiên Tôn đại diện cho bên hóa căn nên dùng trị số (7). Trông khác mà không khác! Đức Phật còn được người đời gọi là đức Thế Tôn vì Ngài dạy giáo lý cho cả hai hàng nguyên căn và hóa căn.

Đại Đạo chia tâm thức thành 13 tầng. Cao nhất là Phật giới tầng 13, thấp nhất là tứ đại, số 1. Ba cõi luân hồi nằm trong 8 tầng đầu. Nên chi Tiên Gia có câu “*bát hồn vận chuyển*”. Trong Đại Thừa Duy Thức Học có 8 thức chánh hay tâm vương. Các cõi cũng vậy, dưới mắt bên Đại Thừa thì chia làm 8 cõi. Nhưng vì kinh sách Phật Giáo Nguyên Thủy thời Đức Thích Ca dùng trị số 7 nên sắp là 7 cõi dục giới. Chỗ sai biệt nằm ở khoảng giữa Tứ Thiên Vương và Đạo Lợi, theo lời Đức Vĩ Kiên và Phật Thầy Tây An thì còn có một cõi nữa nằm giữa 2 cõi này, nhưng tiếc là kinh điển lúc xưa thì viết theo hệ thống số 7 nên không có tên. Chúng tôi đành tạm gọi cõi này là cõi X-Vương.

Khoảng cách tương đối của 4 cõi này đối với cõi ta-bà (trái đất)

- Cõi Ta bà có bán kính rộng từ 0- 4 năm ánh sáng.
- Cõi Tứ Thiên Vương có bán kính rộng từ 4-8 năm ánh sáng
- Cõi X-Vương có bán kính rộng từ 8-13 năm ánh sáng.
- Cõi Đạo Lợi có bán kính rộng từ 13-36 năm ánh sáng.

Vị Trí Cõi Đạo Lợi

Thái Dương Hệ nằm gần phía ngoài rìa của một cánh tay trong ngân hà Milky Way (xem hình bên dưới). Theo lời của Đức Ngọc Đế Vĩ Kiên thì núi Tu Di (Sumeri) được nói đến trong kinh điển chỉ là sự tập hợp của những vì sao gần cõi Ta-bà để định vị trí của Thái Dương Hệ chúng ta trong vũ trụ.

Vị Trí Mặt Trời trong Ngân Hà Milky Way



Nếu dùng mặt phẳng để mô tả thì Trái Đất hay Tứ Đại Bộ Châu (Nam Thiệm, Tây Ngưu, Bắc Cu, Đông Suất) nằm ở dưới đáy, lưng chừng là Tứ Thiên Vương và Đao Lợi nằm phía đỉnh núi Tu Di. Đây là cách mô tả trong kinh sách từ ngàn năm trước lúc tâm thức loài người đang hoạt động ở không gian 2 chiều X và Y. Ngày hôm nay, phần lớn tâm thức nhân loại đã hoạt động ở không gian 3 chiều X, Y, Z nên chúng ta nhận thức được quả đất thì tròn, loài người bắt đầu chinh phục không gian, nhìn lên bầu trời đặt câu hỏi là mặt trời mặt trăng cách trái đất bao xa?, v.v.. Trở lại vấn đề núi Tu Di, nếu dùng không gian 3 chiều thì ta có thể hình dung như sau:

Hình dưới đây có hình 2 trái cầu (sphere). Trái cầu nhỏ màu vàng thì nằm tại trung tâm và trái cầu lớn thì nằm bên ngoài bao bọc trái cầu vàng bên trong.

Núi Tu Di Trong Không Gian 3 Chiều



* Nếu gọi Trái Cầu Vàng là vị trí của Nam Thiệm Bộ Châu. Trong đó có cõi Ta Bà, có Thái Dương Hệ chúng ta đang ở. Đây là vị trí thấp nhất và cũng là đáy của núi Tu Di.

* Thì Trái Cầu Lớn bao bọc bên ngoài là Cõi Đao Lợi, đỉnh núi Tu Di.

Từ hình vẽ này ta mới thấy là cõi không gian 3 chiều của núi Tu-di thật là rộng lớn. Theo kinh điển thì một ngày trên cõi Dao Lợi, tức là một vòng quay của không gian cõi Dao Lợi thì dài bằng 100 năm dưới đất (vòng quay trái đất quanh mặt trời). Điều này không có nghĩa là mỗi hành tinh trên cõi đó đều có độ dài 1 ngày bằng 100 năm dưới đất.

Kích Thước Cõi Dục Giới: (Đức Phật Thầy Tây An dạy hồi đầu năm 2013).

Ta-bà (tứ thiên bộ châu), dùng mặt trời làm chuẩn với tọa độ (0,0,0) – bán kính	0 tới 4 năm ánh sáng
Tứ Thiên Vương	4 tới 8 năm ánh sáng
X-Vương	8 tới 13 năm ánh sáng
Dao Lợi	13 tới 36 năm ánh sáng
Dạ Ma	36 tới 86 năm ánh sáng
Đâu Xuất	86 tới 252 năm ánh sáng
Hóa Lạc	252 tới 650 năm ánh sáng
Tha Hóa Tự Tại	650 tới 983 năm ánh sáng

Quê hương Dao Lợi của thầy tổ Bạch Y Huỳnh Đệ.

Cõi Dao Lợi rộng lớn có rất nhiều hành tinh mà hệ thống Thái Dương Hệ của chúng ta chỉ là một hệ mặt trời nhỏ bé nằm trong nhiều hệ mặt trời khác thuộc Nam Thiêm Bộ Châu, do đó chúng ta cần thêm nhiều chi tiết khác mới có thể xác định được quê nhà Dao Lợi của Đức Vĩ Kiên.

Nếu các bạn theo dõi những chương trình TV như ancient aliens trên history channels v.v., thì sẽ thấy trái đất hiện có 3 sắc dân chính là trắng, vàng, đen. Trong ba sắc dân này lại chia thành nhiều nhóm khác nhau. Ví dụ, trong nhóm da trắng Anh với Mỹ là gần nhau, nhóm Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha thì gần nhau, v.v. Qua bên Á châu thì đám Đông Á gồm Nhật, Đại Hàn, Trung Quốc, Việt Nam thì có chung gốc chữ viết, cùng xem con Rồng là linh vật, và sử dụng Kinh Dịch trong nền văn minh cổ mấy ngàn năm qua.

Theo lời dạy của Đức Ngọc Đế Vĩ Kiên, hiện nay trong thời kỳ chuyển tiếp từ Hạ Ngươn 3 qua Thượng Ngươn 4, có nhiều vị Ngọc Đế và nhóm ê-kíp của các vị đã phân thân xuống trái đất để chăm lo cho các sắc dân khác nhau. Trong số đó thì Đức Vĩ Kiên trông coi nhóm dân da vàng Đông Á kể trên, và ê-kíp làm việc với Đức Vĩ Kiên gồm có các vị thầy tổ BYHĐ cũng như nhiều vị khác mà chúng ta chưa được biết đến.

Sau một thời gian dài tìm kiếm dưới sự dẫn dắt của Đức Vĩ Kiên, cuối cùng chúng tôi xác định được vị trí quê nhà của Đức Vĩ Kiên ở cỏi Đạo Lợi là ngôi sao Lalande 25372 cách trái đất khoảng 16 năm ánh sáng, thuộc hướng về chòm sao Arcturus. Tên Việt Nam là chòm sao Vĩ Cơ thuộc chòm sao Thanh Long của Nhị Thập Bát Tú trong Thiên Văn Học Á Đông. Chúng tôi còn nhớ hôm đó, sau khi được Đức Vĩ Kiên xác nhận đó là quê nhà. Ở trong sân thiền viện Viễn Lưu, trời chập choạng tối, trăng và sao đã lên, Đức Vĩ Kiên vui vẻ kêu Bạch Sĩ ra ngoài trời chỉ hướng sao Lalande 25372 và nói “đó là hướng nhà của các con, ráng mà tìm về mai sau”.

Đức Phật Thầy Tây An, Đức Thích Minh Thiên, Tổ Minh Đăng Quang, Đức Bạch Y Đạo Sĩ, Đức Huỳnh Giáo Chủ, và Đổ Tổ Sư đều từ cỏi Đạo Lợi với Đức Vĩ Kiên. Chúng tôi có hỏi quê nhà của Thầy Hồng Quang thì được cho biết là quê nhà của Thầy ở trời Tứ Thiên Vương nhưng quên không hỏi tên sao nào.

Chòm Sao Thanh Long của Nhị Thập Bát Tú:

Đông phương Thanh long (青龍): Giác (角) · Cang (亢) · Đê (氐) · Phòng (房) · Tâm (心) · Vĩ (尾) · Cơ (箕)

Dưới đây chúng tôi có 2 họa đồ để giúp các bạn có thể dùng telescope ban đêm nhìn lên bầu trời để tìm hướng quê nhà của Đức Ngọc Đế Vĩ Kiên ở cỏi Đạo Lợi.

Dùng mặt trời (sun) làm trung tâm điểm, hướng 0 độ về galactic center là hướng về trung tâm của thiên hà Milky Way. Từ 0 đến 90 độ là Bắc, 90 đến 180 độ là Tây, 180 đến 270 độ là Nam, và từ 270 đến 360 độ là Đông.

Chúng ta thấy sao Lalande 25372 ở gần tọa độ 360.

Lalande 25372 Coordinate: Equatorial (45.7, 14.53), Galactic (351.6, 72.4)



Họa đồ Thiên Văn Ngày Nay, 3 dimensions.

Ban đêm nhìn lên trời sao Bắc Đẩu chỉ hướng Bắc, từ đó bạn sẽ truy ra chòm sao Cơ. Chòm sao Cơ có tên ngoại quốc là Saggiarius, cũng nằm trong chòm sao Bootes hay Mục Phu Tòa. Trong chòm Mục Phu Tòa có sao Arcturus là ngôi sao sáng nhất có thể thấy bằng mắt, cách mặt trời 36 năm ánh sáng gần đỉnh cối Đạo Lợi. Gần mặt trời hơn là sao Lalande 25372 có khoảng cách gần 18 năm ánh sáng, có thể thấy bằng viễn vọng kính, Telescope.



Họa đồ Trung Hoa cổ xưa, flat 2 dimensions.

Xin được kể tên vài hành tinh trong cõi Tứ Thiên Vương có sự liên hệ mật thiết với trái đất. Hành tinh Sirius 1 & 2 (Thiên lang, Nhân Mã) và Thần Nông (Centauri) cách trái đất 8.6 và 4.5 năm ánh sáng. Ngoài ra xin được kể chòm tinh đầu liên hệ quan trọng với chúng ta là chòm sao Thất Nữ Tinh, Pleiades, cách trái đất 440 năm ánh sáng. Theo ông Sal R., trong thiên hà MilkyWay, loài người đầu tiên thành hình từ chòm sao Vega, sau đó được tập trung tại Pleiades trước khi phân phát ra khắp vũ trụ.

Trong huyền linh học, tâm thức được chia làm 13 tầng từ thấp nhất là D1 (loài vô tình như đất đá) đến cao nhất D13 là Phật. Tâm thức chúng sanh từ loài vô tình đến hữu tình như loài người là từ D1 tới D4, bậc thần tiên là từ D5 tới D8, và bậc giải thoát là từ D9 tới D13, gồm Kim Tiên/A La Hán D9-10, Bồ Tát/Phật D11-12, và Đạo/Hư Vô D13.

Tâm thức của địa cầu hiện đang ở D4 sắp thăng hoa lên D5 nhưng nhân loại phần lớn vẫn còn nằm trong khoảng D3/D4. Theo kinh Phật, địa cầu còn có tên là phàm thánh đồng cư địa, nên có đủ loại chúng sanh, đủ mọi trình độ từ D1 đến D12. Trong lúc đó cõi Đào Lợi thuộc Thiên Tiên Giới, theo lời Đức Vĩ Kiên chỉ có chúng sanh từ trình độ D6 trở lên. Vì lý do sai biệt giữa tâm thức D3 và D6 của hai thế giới ta-bà và Đào Lợi, nên khi chúng ta dùng telescope tức là dụng cụ của thế giới D3 để khảo sát sao Lalande 25372 thì chẳng thấy người hay lâu đài điện ngọc đâu cả, mà trái lại chỉ thấy một hành tinh không có sự sống bao quanh bởi khí! Do đó, muốn tiếp xúc được với cõi Đào Lợi, ta phải dùng tâm thức, và phải đủ sức đi tới ít nhất là D6 hay lx6 trong bản thể.

Du Hành Từ Đào Lợi Đến Trái Đất

Vào thuở năm 2000s, khi đang đọc về UFO và phong trào New-Age thì phi thuyền người không gian đã đậu sẵn ngoài trái đất để chuẩn bị di tản người trái đất trong cơn thanh lọc sắp đến, tưởng là đã bắt đầu từ năm 2012. Chúng tôi có hỏi Đức Vĩ Kiên về chuyện phi thuyền và cách thức đi lại giữa các hành tinh như thế nào thì được cho biết là Ngài đi bằng thiên định, nên có thể đi từ Đào Lợi đến trái đất trong nháy mắt. Ngược lại thường dân của Đào Lợi cũng như của Tứ Thiên Vương phải sử dụng phi thuyền để di chuyển nên mất nhiều thì giờ hơn. Phi thuyền của họ đi tới đây bằng phương pháp đi xuyên qua những lỗ đen (black holes).

Do đó Đức Vĩ Kiên khuyến khích chúng ta ráng tu cho đắc đạo thì mới di chuyển nhanh bằng tâm thức được.

Kích Thước Của Tam Cõi (Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới)

Vũ trụ của chúng ta nằm trong Quốc Độ 13 của Đức Thích Ca. Theo lời Đức Phật Thầy Tây An thì ba cõi luân hồi có kích thước như sau:

Tính từ mặt trời tới trung tâm thiên hà Milky Way.

- * Cõi Dục Giới có đường kính là từ 0 tới 1000 năm ánh sáng.
- * Cõi Sắc Giới có đường kính là từ 1000 tới 10,000 năm ánh sáng.
- * Cõi Vô Sắc Giới có đường kính là từ 10,000 tới 100,000 năm ánh sáng

Theo Wikipedia, Ngân Hà MilkyWay có đường kính ước lượng là 100,000 hay 120,000 năm ánh sáng. Giờ đây ta có thể hiểu là tam cõi luân hồi (dục giới, sắc giới và vô sắc giới) được tả trong trong kinh sách chính là ngân hà MilkyWay mà ta có thể thấy bằng mắt ở tầng D3.

Vị trí trái đất trong cõi ta bà.

Theo lời Đức Phật Thầy Tây An, cõi ta bà có đường kính là 8 năm ánh sáng. Nếu dùng đường kính để xác định vị trí trái đất thì trái đất nằm khoảng chỗ 6 năm ánh sáng.

Ta bà = 8 lyr. 0 -----6-----8.
Trái Đất.

3. Kết Luận:

Càng ngày chúng ta càng thấy khoa học và tâm linh tiến gần nhau hơn. Kinh sách của tôn giáo được viết cách đây trên 2000 năm khi loài người còn suy nghĩ với tư duy không gian hai chiều, ví dụ cho rằng trái đất là phẳng. Mãi đến thế kỷ 14, 15 khi con người nhận ra rằng trái đất có hình tròn thì toán học và khoa học mới bắt đầu phát triển mạnh. Tư duy của nhân loại mới dần thăng hoa lên tư duy không gian 3 chiều gồm không gian và thời gian. Tới hôm nay là ngưỡng cửa của tư duy bốn chiều, các nhà khoa học bắt đầu chinh phục không gian và thám hiểm thế giới vô hình (xem những công trình nghiên cứu về não bộ hiện nay trên toàn thế giới), những lý thuyết toán học, vật lý mới ra đời như Strings Theory đã tiên đoán và sử dụng tới 11 chiều không gian khác nhau. Vào Thượng Nguyên 4, tư duy loài người sẽ thay đổi mau lẹ để có thể bắt kịp đà tiến triển của khoa học.

Nếu khoa học đã thay đổi nhiều trong 2000 năm qua, thì cách nhìn và diễn tả tâm linh cũng sẽ phải thay đổi để song tiến với khoa học. Có như thế thì mới đáp ứng được nhu cầu tiến hóa của nhân loại dù rằng chân lý thì bất di bất dịch.

Các bạn cứ nhìn lại phong trào New Age trong 30 năm qua và sự tiếp thu của giới trẻ ngày nay thì sẽ rõ. Giới trẻ ngày nay ít còn chịu đọc hay tin vào sách vở tâm linh cũ nữa, nơi mà những chuyện mơ hồ, thần thoại khó hay không thể chứng minh được nên đòi hỏi niềm tin tuyệt đối là những điểm chánh. Lối diễn tả, lý luận, trình bày cô đọng và khó hiểu trong kinh sách có thể thích hợp với thời xưa nhưng không còn hợp thời nữa. Ngày hôm nay nhân loại theo đà tiến hóa của khoa học đòi hỏi sự giải thích và chứng minh khoa học trên mọi phương diện kể cả chuyện tâm linh hay thế giới vô hình. Ngôn ngữ văn tự của tâm linh đời mới là DNA, điện quang, luân xa, cộng đồng ánh sáng, Light Worker, nhân điện, người gốc hành tinh nào, cõi nào, chòm sao nào v.v. và nếu các bạn chịu khó để ý một chút sẽ thấy những Light Workers, các Tiên từ vũ trụ đang xuất hiện nhan nhản khắp trái đất.

Chúng ta đang đứng ngay ngưỡng cửa giao thời của Cổ và Kim. Do đó pháp thiên tu hành cũng phải đáp ứng được nhu cầu của 2 nhóm cũ và mới. Nhóm cũ cần đi về gấp trong lúc nhóm mới cần được phát triển cho kịp để làm việc xây dựng đời mới.

Các bạn đến với BYHĐ thiên pháp phần lớn thuộc về hàng nguyên căn. Chỉ cần quan sát một chút, bạn sẽ biết ngay bạn thuộc loại nào. Light-worker là tiên mới xuống để xây dựng đời mới, hay là loại cũ đã đáo hạn cần phải đi về nhà. Thứ nữa, bạn đã tìm đến đây thì góc gác của bạn có lẽ cũng thuộc nhóm Thanh Long da vàng. Do đó các bạn nên tin tưởng vào pháp môn tu hành và hành pháp tinh tấn thì sẽ được sự trợ giúp của Thầy Tổ. Đúng giờ đúng lúc, các bạn sẽ được báo cho biết nhiệm vụ của mình.

Trước khi dứt lời, chúng tôi xin tặng các bạn mấy lời sau đây:

*Thực hành pháp lý chuyên tâm
Bộ đầu bình sáng đèn tâm tỏ liền
Nhiều điều chẳng hiểu trước đây
Tự nhiên tỏ ngộ mới hay mới tài
Tu hành phải gắng tâm chơn
Bằng ý bằng trí nôi cơm mới thành
Pháp là phương tiện Thầy trao
Hành y theo pháp hạnh sao giống Thầy
KB: Viễn Lưu Feb/14/2014*

Chúc các bạn may mắn,
Viễn Lưu
Sept/24/2016

(Bài này được tự do sử dụng và xin ghi rõ xuất xứ)