

# Cuộc Địa Chấn – Thế Chiến Ba

Bút Điền của các Thầy Tô  
Cho từ tháng 8 đến 11 năm 2014

Email: [vienluutd@yahoo.com](mailto:vienluutd@yahoo.com)

Website: [www.bachyhuynhde.org](http://www.bachyhuynhde.org)

Chúng tôi xin hân hạnh trình bày với quý độc giả những bài Bút Điền mới về Thiên Cơ Việt Nam có liên quan đến Cuộc Địa Chấn và Thế Chiến Ba sắp đến. Những bài này được các vị gồm có Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Quan Âm, Diêu Trì, và Phật Thầy Tây An cho trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2014.

## I. Mở Đầu:

Không như thường lệ, trong bài này chúng tôi sẽ không giải thích toàn bài Bút Điền, thay vào đó chúng tôi chỉ trích những câu liên quan đến chủ đề đang viết. Chúng tôi sẽ để toàn bài Bút Điền ở phần phụ lục chót để các bạn có thể tham khảo riêng.

Bài viết hôm nay gồm có hai phần. Phần một là về Thiên Cơ liên quan đến tình hình chính trị của Việt Nam trong ba năm tới, 2015-2017, và phần hai là về Tu Hành. Trong phần một hôm nay chúng tôi xin được so sánh bài bút điền “*Thế Chiến Ba*” (của Đức Huỳnh Giáo Chủ (HGC) cho qua thầy Bàn Sĩ Vô Danh năm 1991 và được học trò của thầy là ông Kỳ Vân Cư Sĩ biên soạn in ra năm 2001) với bài “*Long Vĩ Xà Đầu*” trong tác phẩm “*Bạch Vân Thi Tập*” của cụ Trạng Trình viết thời 1550s. Rồi sau đó sẽ bàn thêm về cuộc địa chấn sắp xảy ra.

Bài viết này gồm có những phần sau đây

- I. Mở Đầu
- II. Thời Điểm Xung Đột tại Việt Nam và Thế Chiến Ba
- III. Tu Hành:
- IV. Kết Luận
- V. Phụ Lục: Toàn Bài Bút Điền.

## II. Thời Điểm Xung Đột tại Việt Nam và Thế Chiến Ba

Trong bài viết trước “*Cơ Hoại Diệt*” chúng tôi nói là sang năm 2015 Việt Nam sẽ có biến vào khoảng 30 tháng 4. Hôm nay chúng tôi xin được trình bày thêm về thời điểm của chuyện sang năm.

Trong bài Bút Điền của Đức Diêu Trì Kim Mẫu cho qua đệ Thượng Xuân Bửu hôm Nov/18/2014 có những đoạn sau đây:

.....  
*Cuộc đời như giấc chiêm bao,  
 Sáng ra tỉnh giấc khổ đau muôn trùng.      4  
 Trần hồng vào trận đại hung,  
 Thiên băng, địa chấn hãi hùng xưa nay.*

.....  
*Việt Nam có Mẹ lo tròn,  
 Độ an Nam Quốc vẹn toàn khởi nguyên,  
 Can qua của kiếp hiện tiền,      16  
 Nghiệp xưa phải trả là điều xưa nay.  
 Châm ngòi tiếng nổ họa tai,  
 Thái Bình dậy sóng, nhàn mai héo tàn.*

*Hè sang vào cuộc điêu tàn,      (hè 2015 vì bài cho vào Nov/2014)  
 Qua kêu thảm thiết, xương tan cá kình.      20  
 Ngoại bang vào đánh nước mình,  
 Nam Việt vào trận lửa binh khổ sầu.*

Qua đây Đức Diêu Trì cũng như Đức Quan Âm đã nói rõ là sang năm, vô hề trở đi Việt Nam sẽ có biến và bắt đầu đi vào cuộc “điều tàn”, tức là nửa năm sau của 2015.

Vài tuần trước đây khi đang lưỡng lự có nên viết bài này thì duyên may đưa đẩy cho tôi nhận được bài “*Thế Chiến Ba*” do ông Kỳ Vân Cư Sĩ biên soạn từ năm 2001. Xem kỹ lại thì đây chính là bài bút điền của Đức Huỳnh Giáo Chủ (HGC) tức cũng là cụ Trọng Trinh. Vì thế bài “*Thế Chiến Ba*” này có nhiều chi tiết mới bổ túc cho bài “*Long Vĩ Xà Đầu*” trong tác phẩm “*Bạch Vân Thi Tập*”.

Giờ đây chúng tôi xin trích vài đoạn trong bài “*Thế Chiến Ba*” để dẫn chứng:

### **THẾ CHIẾN BA**

*Lời khuyên bốn đạo chu đáo tu hành,  
 Diệt khổ hôi tanh Nam Thành Đại Quốc.  
 Từ đây cảnh vật sắp phải đổi thay,  
 Trời đất lá lay giải bày tỏ rõ.*

.....  
*Nơi miền Cựu nhữn biển vắng xa xôi,  
 Nói chẳng thành thơ Ba Nam loạn lạc.  
 Về đi giải thoát tận diệt gần kề,  
 Mùa Hè năm Dê Cựu phê bút chỉ.      2015  
 Đó rồi niên kỷ tất cả trắng tay,  
 Nghiệp quả có vay bị đày ráng chịu.*

.....  
*Kỳ này BIÊN ĐÔNG chập chồng nhuốm máu.  
 Thương thay TA bảo người đạo phải nghe  
 Đúng năm ĐẾ hề sợ e nguy hiểm.      2015*

*Giữ thân hạnh kiểm cho vẹn đạo màu,  
Bốn biển năm châu thấy trong rừng rợn.*

Như vậy lời các thầy tổ cho đã quá rõ ràng. Sang năm 2015 từ hè trở đi thì chiến tranh Biển Đông có thể bùng nổ giữa Nhật và Trung Quốc bất cứ lúc nào, rồi sau đó Trung Quốc sẽ đem quân vào chiếm Việt Nam, như đã bàn trong bài viết trước, “*Cơ Hoại Diệt*”.

Trong những bài trước thầy tổ cho thơ nói là “sang năm, 2015, chiến tranh nguyên tử bắt đầu”. Cộng thêm những dữ kiện trong bài này chúng ta có thể hiểu là cuối năm 2015 thế chiến ba về mặt quân sự sẽ thực sự bắt đầu bùng nổ lớn với chiến tranh tại Việt Nam. Chứ thật ra nếu nhìn kỹ thì Thế Chiến Ba đã đang xảy ra rồi giữa các siêu cường qua mặt trận kinh tế, khủng bố và tin-mạng, cyber-warfare từ mấy năm qua.

### **Diễn Tiến Tại Việt Nam trong 3 năm: MÙI THÂN DẬU**

Trong bài “*Thế Chiến Ba*” Đức HGC tả rất rõ những chi tiết mà miền Nam Việt Nam sẽ phải chịu đựng trong 3 năm MùI Thân Dậu sắp tới này.

Trước tiên là ngoài việc giặc Tàu xâm lăng, Việt Nam còn bị Miền tàn phá trả thù nên những vùng đất thuộc Miền khi xưa sẽ phải chịu nạn như: Bạc Liêu, Trà Vinh, Châu Đốc, Hà Tiên v.v. Chuyện này đã được các Thầy Tổ cho biết trong các bài viết trước.

.....  
*Ba năm nữa cảnh trời thay đổi (2015 vì bài cho năm 2011)  
Mây đen quần sóng nổi cơn điên  
Thế giới gặp nạn liên miên  
Ba Tàu gian ác, xúi Miền phản Thầy 124 (Bạch Y Đạo Sĩ, May 2011)*

.....  
*Kỳ này cây cỏ Cậu thấy cũng tiêu,  
Ở xứ Bạc Liêu bị điều xót hết.  
Trà Vinh cũng chết Châu Đốc cũng tan,  
Hà Tiên xối tràn máu me đầm ảm.  
Thấy rồi suy gẫm thương mến biết bao,  
Thương mến đồng bào Cậu gào chút xú (Thế Chiến Ba, HGC, 1991)*

Địa danh Hà Tiên, Châu Đốc để chỉ phần sát ranh với Cao Miên, còn Bạc Liêu và Trà Vinh để chỉ về mé giáp biển Đông. Có nghĩa là nạn chiến tranh tàn sát sẽ bao trùm toàn khắp từ biên giới Miền Việt ra tới biển Đông trong phạm vi bốn địa danh này. Đó là vì lời thơ chỉ có 4 câu mô tả 4 địa danh này, chứ thật sự còn bao nhiêu nữa thì ai biết?

Ba năm MÙI THÂN DẬU thế giới sẽ đảo loạn. Tại Việt Nam thì bệnh tật và đói khát sẽ xảy ra vào cuối năm MùI đầu năm Thân (2015-2016)

.....  
*Thôi rồi đại kỷ cô bác nhìn xem,  
Khổ sở bên rem MÙI THÂN náo nhiệt.*

*DẬU* kia rồi biết thế giới Ta Bà, 2017  
 . . . .  
*Đây rồi ỉa ối chết hết cả làng,* (dịch tả)  
*Bệnh khổ lắm than cuối MÙI THÂN đến.*  
*KHỈ đau rên rên nơi chốn rừng xưa,*  
*Đói khổ sớm trưa KHỈ la ót éc.* 2016  
*Rừng xưa bị kẹt bị bão bị giông,* (Thế Chiến Ba, HGC 1991)

Dữ dội nhất là nửa năm sau của năm THÂN, 2016. Dân chúng miền đồng bằng, làm ruộng sẽ gặp vất vả vì nghiệp quả phải trả hoặc là vì căn cơ tiền hóa mới lên. Lúc này mới biết ai còn ai mất.

. . . .  
*KHỈ ngòi chát ngắt KHỈ nọ nhăn răng,* (khi = thân = 2016)  
*Thấy khổ khó khăn đồng bằng vất vả.*  
*Lớp thì trả quả lớp lại căn đên,*  
*Nhắc đạo đừng quên nửa THÂN rồi biết.*  
*Ai người tiêu diệt ai kiệt ai còn,* (Thế Chiến Ba, HGC 1991)

Trong ba năm nặng nề thì dường như năm THÂN là nặng nhất cho Việt Nam qua những vần thơ dưới đây:

. . . .  
*Phải chịu dân ơi, ba năm khắc khổ.*  
*Năm THÂN lệ đổ không biết đường nào,*  
*Lớp bệnh lớp đau lớp gào lớp thét.*  
*Lớp thì ai vệt vệt ngút mù sa,*  
*Năm THÂN kia cà cửa nhà tan nát. 2016*  
*Vì ai ca hát giải thoát như vậy,*  
*Vắng Cậu, vắng Thầy, Rồng Mây gần mở*  
*DẬU kia ráng nhớ Gà gáy Canh Thu,*  
*Thương đạo, khuyên tu mặc dù là khổ.*  
*Long Hoa gần trở cực khổ một giờ,*  
*Vén ngút mây mờ về đi án dẫu.*  
*Hẹn trò năm DẬU sẽ biết bí thơ, 2017* (Thế Chiến Ba, HGC, 1991)

Phải chịu đựng cho tới năm DẬU 2017, “DẬU kia ráng nhớ Gà gáy Canh Thu”, Canh Thu của năm Dậu là chỉ về phía nửa sau của năm DẬU, thì lúc đó tình hình mới tạm ổn. Câu này phụ làm rõ thêm nghĩa cho câu “*Thân Dậu niên lai kiến Thái Bình*”.

### **Còn Thế Giới trong ba năm MÙI THÂN DẬU thì sao?**

Theo thiên ý, các quốc gia nghèo đói sẽ phải chịu nạn làm bãi chiến trường cho những cuộc tranh tài của các cường quốc nên sẽ bị lãnh đạn trước. Chẳng hạn như bên Trung Đông hiện nay để rồi sẽ tới phiên Việt Nam tại Đông Nam Á vào cuối năm 2015. Nếu tiếp tục theo điệu này thì chắc phải tới phần sau của hạn ba năm này thì các cường quốc mới trực tiếp lãnh đạn của nhau! Nhiều khi trong cái rủi lại có cái may, Việt Nam tuy ăn đạn đồng trước nhưng lại

tránh được nạn ăn bom nguyên tử trực tiếp! Khi chiến cuộc tàn rồi mới biết nước ngoài bị còn nặng hơn Việt Nam nhiều qua câu thơ sau:

.....  
*Phạt ở nước ngoài bằng hai Nam Việt.* \* (Thế Chiến Ba, HGC, 1991)

Sở dĩ nói chuyện này là để nhắc các vị ở ngoại quốc chớ nên ý lại. Trong những năm qua tôi đã thấy thầy tô báo và khuyên những người cần được cứu di chuyển dời đổi chỗ ở, công ăn việc làm từ những nơi nguy hiểm về nơi an toàn.

Giờ xin phép luận một tí cho vui. Hiện giờ ai cũng thấy và cũng như bên trên đã cho biết là nước Mỹ là nước được trời chọn. Với sức mạnh quân sự khủng khiếp và nền kinh tế mạnh nhất thế giới, nước Mỹ sẽ dễ dàng đánh bại mọi đối thủ để đưa thế giới vào cái gọi là “*One World Order*”, chỉ còn một thể chế cai trị cho toàn cầu. Khi tới giai đoạn đó thì thế chiến ba đã chấm dứt. Giả sử rằng hai anh Nga và Tàu bị tiêu tòng kỳ này (bị tiêu diệt hết hơn 90%), chẳng lẽ anh Mỹ lại không bị sút mẻ một chút xíu nào? Vô lý lắm nếu thật sự xảy ra như vậy. Cho nên nếu mình dùng cái phạm trí bình thường mà chọn tổn thất cho Mỹ là khoảng 30% thôi. Nếu tạm coi nước Mỹ hiện có 400 triệu dân, thì số thiệt hại thương vong là 120 triệu người? Thôi con số này quá lớn, chẳng ai dám tin! Giờ tạm lấy một con số thật khiêm tốn là một triệu người thôi<sup>(1)</sup>. Cho nên bây giờ cứ thử tưởng tượng, tự dung có khoảng một triệu người chết rải rác khắp nước Mỹ bất thành linh vì chiến tranh, thì số thiệt hại về hạ tầng cơ sở sẽ lên đến chừng nào? Hệ thống bệnh viện có chịu nổi hay không? chưa nói là chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị cúp điện vào mùa đông? v.v. và v.v.

(1)Note: thế chiến 1 (1914-1918) lấy đi 20 triệu người, thế chiến 2 (1939-1945) lấy đi 200 triệu, nên theo đà này thì thế chiến 3 (2015-2017?) sẽ ước lượng lấy đi 2 tỉ người.

Theo thiên ý, chiến tranh lạnh và chiến tranh kinh tế đang diễn ra khốc liệt giữa Nga, Tàu và Mỹ. Giá dầu thô giảm từ 140 đô xuống 75 đô cộng thêm sự phong tỏa ngân hàng và kinh tế của Mỹ, đã khiến nền kinh tế của Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng, khiến Nga phải sát cánh với Tàu, trữ Vàng, thành lập hệ thống buôn bán riêng để tránh lệ thuộc vào đồng đô la. Giá vàng cũng bị kềm rất thấp. Chuyện dòn dập khiến Nga và Tàu chuẩn bị ráo riết tân trang quân sự, đồng thời đe dọa các khối láng giềng. Tổng Thống Nga Putin những ngày qua tuyên bố “*Thế chiến ba vũ khí nguyên tử trong tương lai không thể tránh được, nước Nga cần sẵn sàng chuẩn bị*”, còn các tướng lãnh Mỹ sau nhiều cuộc họp với tướng lãnh Trung Quốc đã trả lời báo chí Mỹ như sau: “*Người Trung Quốc trong đầu họ đã nhất định có tư tưởng là Nước Mỹ sắp sửa tấn công họ, nên họ cần chuẩn bị cho trận chiến sắp đến ở biển Đông!*”.

Nội chỉ bàn tới đây thôi cũng đủ cho thấy là viễn cảnh sang năm không khá chút nào. Thật đúng với câu:

*Năm con ngựa bơ vợ lạc lông,*

*Năm con dê lại nói con diên*

(Cụ Trọng Trình 2013)

**Chuyện Sấm Trạng Trình, Bạch Vân Thi Tập và bài Thế Chiến Ba:**

Tập “*Bạch Vân Thi Tập*” của cụ Trạng Trình ra đời cách đây hơn 500 năm và bài “*Thế Chiến Ba*” của Đức Huỳnh Giáo Chủ, xuống điển năm 1991 và bài “*Càn Khôn Qui Nhất Thống*” của Ngài Bạch Y Đạo Sĩ xuống điển năm 2011. Vì ba vị này đều có chung một điển gốc nên ba bài này bổ túc cho nhau rất ăn khớp. Hôm nay chúng tôi chỉ bàn nhiều về bài “*Thế Chiến Ba*” vì bài này cho chúng ta biết thêm nhiều chi tiết mới về cuộc thế chiến của bài “*long vĩ xà đầu*”.

*Note: xin nói rõ thêm là Đức HGC và Cụ Trạng Trình là một người. Và người này lại là một trong nhiều chiết thân của Đức Bạch Y Đạo Sĩ. Cho nên 3 người có cùng một điển gốc nên cho bài rất ăn khớp với nhau.*

Bây giờ xin được ôn lại thời điểm của Thế Chiến Ba hay bài Long Vĩ Xà Đầu một lần nữa: **Thế chiến ba diễn biến trong 10 năm kể từ năm Canh Dần 2010 tới năm Kỷ Hợi 2019.** Xin dẫn chứng một đoạn trong tập “*Bạch Vân Thi Tập Chú Giải*” của cùng tác giả.

Mấu chốt thứ 5: Nhưng Cụ vẫn sợ chúng ta đoán sai nên ngay trước khi khởi câu “Long Vĩ Xà Đầu” Cụ còn báo cho chúng ta một lần nữa, mà lần này Cụ cho rõ ràng năm Nhâm Thìn!!

- 395 - Canh niên tân phá
- 396 - Tuất hội phục sinh
- 397 - Nhị ngũ dư bình
- 398 - Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
- 399 - Can qua tứ xứ loạn đao binh
- 400 - Mã đề dương cước anh hùng tận
- 401 - Thân dậu niên lai kiến thái bình

Hãy để ý 3 câu 395-397, Nhị ngũ dư bình cho chúng ta thời gian 10 năm. Câu 395, Canh niên tân phá chỉ kể từ canh dần (2010), tân mao (2011) là bắt đầu của sự phá hoại và cho đến mậu tuất (2018), kỷ hợi (2019) thì mới bắt đầu phục hồi.

Chu kỳ 10 năm {canh dần, tân mao, **nhâm Thìn**, quý tỵ, giáp ngo, ất mùi, bính thân, đing dậu, mậu tuất, kỷ hợi} tức là {2010, 2011, **2012**, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019} là thời gian này.

Và thời gian này vẫn còn giữ đúng khi Đức HGC cho thơ năm 1996:

**Thế Chiến Ba Diễn Biến 10 năm**  
 Thầy đã nói hoàn cầu thế giới,  
 Chịu điều linh khắp khởi mọi điều.  
 Đúng năm Dần bá tánh buồn hiu,      2010  
 Sắp ly loạn ít nhiều phải khởi.  
 Trời ra lệnh đổi thời thế giới,  
 Lập lại đời đổi mới Tân dân.      (Cứu Nguy Tận Thế, HGC 1996)

**Trong khoảng 10 năm Thế Chiến Ba này thì lại có câu:**

“Năm năm sáu tháng cơ hàn” để chỉ toàn bộ bài  
*Long Vĩ Xà Đầu khởi chiến tranh*  
*Can qua tứ xứ loạn đao binh*  
*Mã đề dương cước anh hùng tận*  
*Thân dậu niên lai kiến thái bình* (Bạch Vân Thi Tập)

Toàn bài này nếu tính từ nửa năm sau của năm Nhâm Thìn (2012) cho tới hết năm Đinh Dậu (2017) là trọn vẹn năm năm sáu tháng. Mà cơ hàn là ám chỉ chiến tranh dữ dội gây chết chóc đói khổ trong khoảng thời gian này.

**Trong khoảng 5 năm 6 tháng cơ hàn này thì lại có câu:**

*“Phải chịu dân ơi, ba năm khắc khổ.*

*Năm THÂN lệ đổ không biết đường nào”* để chỉ ba năm cuối là Mùi, Thân, Dậu.

Nếu xét kỹ hai câu:

*“Mã đề dương cước anh hùng tận,  
thân dậu niên lai kiến thái bình”*

Mã đề dương cước là ngựa phóng dê đá. Có nghĩa là từ đầu năm 2014 trở đi tình hình chiến sự thay đổi nhanh chóng. Quả thật như vậy, năm 2014 giờ đã gần hết, các bạn cứ duyệt tình hình thế giới lại xem là biết ngay. Và vì con dê chỉ đá bằng hai chân sau, nên cũng có nghĩa là sau hè vào thu của năm Mùi, 2015 thì chiến tranh dữ dội mới bùng nổ. Cho nên bài *“Long Vĩ Xà Đầu”* và *“Thế Chiến Ba”* thật là ăn khớp với nhau và cũng đúng với câu cụ Trạng ghé cho hồi năm 2013:

*Năm con ngựa bơ vợ lạc lõng,  
Năm con dê lại nổi cơn điên!*

Thân Dậu mới thấy thái bình thì theo đà này phải là năm dậu hay cuối dậu mới có thái bình. Kết luận lại ba năm khổ cực nhất phải là ba năm Mùi Thân và Dậu, 2015, 2016 và 2017.

**Cuộc Địa Chấn:**

Căn cứ theo cả ba bài *“Long Vĩ Xà Đầu”*, *“Thế Chiến Ba”* và *“Càn Khôn Qui Nhất Thống”* thì giai đoạn cao điểm của thế chiến 3 kéo dài trong 3 năm: MÙI, THÂN, DẬU. Cho nên cuộc địa chấn rung động toàn cầu vì bom nguyên tử có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong thời gian này. Xin đọc những vần thơ của các vị Thầy Tổ khác nhau nói về chuyện này:

.....  
*Đến năm Mùi thành tro thế giới  
Biển hạt nhân cùng với sóng thần  
Nhận chìm hết lũ vô thân  
Đổi trục trái đất xác thân đâu còn* 76 (Bạch Y Đạo Sĩ, May/2011)

.....  
*Đến năm Mùi cơ trời mới chuyển  
Thâu ngũ hành vận chuyển âm dương  
Thất nhật bảy ngày tối đen  
Không người sống sót phật bèn ra tay* 180 (Bạch Y Đạo Sĩ, May/2011)

.....

Niệm Phật niệm Thần ngày sau mới hiểu.  
 Bây giờ Cậu biểu ráng liệu nghe hôn,  
 Bảy nhựt thiên môn tối tắm trời đất.  
 Mùi hôi bay phát thây chát bằng non, (Thế chiến ba, Đức HGC, 1991)

.....  
 Cuộc đời như giấc chiêm bao,  
 Sáng ra tỉnh giấc khổ đau muôn trùng. 4  
 Trần hồng vào trận đại hung,  
 Thiên băng, địa chấn hãi hùng xưa nay. (Điều Trì Kim Mẫu, 11/18/2014)

.....  
 Cuộc Biến Thiên đất trời xoay chuyển  
 Cuộc Địa Chấn để tuyển người Hùng  
 Rồi đây thế giới nạn chung  
 Chiến tranh nguyên tử nghiệp hung tràn đầy (Đức Quan Âm, 08/14/2014)

.....  
 Cuộc Biến Thiên từ Vô chí Thủy  
 Cuộc Địa Chấn coi kỹ là nay  
 Cho nên Thầy xuống thơ đây 24  
 Nhắc mà Bốn Đạo nhớ Thầy lo tu  
 Cuộc Địa Chấn mây mù che khuất  
 Động càn khôn nghệ thuật bảy hai  
 Rồi đây sẽ có bảy ngày  
 Thiên Hôn, Địa Ám, sao bay trắng tàn 28 (Đức PTTA, 10/2014)

.....  
 Ngọc Hoàng đánh **Cuộc** với thế gian  
 Hoàng sanh Thiên **Địa** đã quy hàng  
 Thượng Ngươn địa **Chấn** long Trời Đất  
 Đế Ngọc tuân lời độ dân an (Đức NHTĐ, 8/11/2014)

.....  
 Sang năm thất nhựt bảy ngày (2015 vì bài cho năm 2014)  
 Thiên hôn địa ám sao bay khắp trần 40  
 Sao Nguyên Tử Phong Thần đang diễn  
 Sao Trung Cộng Hòa Tiến phóng ra  
 Tiêu diệt hết cõi Ta Bà (Bồ Tát Di Lạc, 07/30/2014)

Qua những lời của các vị Thầy Tổ trên đây, chúng ta thấy rằng các Ngài chỉ muốn bàn đến cuộc địa chấn của 3 năm sắp tới do vũ khí nguyên tử của loài người tạo ra (Động càn khôn nghệ thuật bảy hai, tức 72 phép địa sát tại thế gian) khiến trái đất sẽ có 7 ngày không có mặt trời, thây chết thành núi, và sao bay trắng tàn. Còn cuộc địa chấn vì hành tinh Nibiru tiến gần đến trái đất (mà chúng tôi muốn hỏi) thì chưa được nhắc tới trong lúc này.



Về thời điểm thì hầu hết các Ngài đều cho biết là sang năm, 2015 sẽ có bảy ngày thất nhật vì bom nguyên tử của Trung Quốc. Cho nên không biết cuộc địa chấn nói đây có phải là kết quả trực tiếp của trận bom nguyên tử này hay sẽ là kết quả của nhiều nguyên nhân khác mà trong đó trận bom nguyên tử này chỉ là một trong những nguyên nhân chính? Theo lời thơ thì ta có thể đoán cuộc địa chấn sẽ xảy ra trong giai đoạn từ 2015 tới 2017.

Kết thúc của chu kỳ 10 năm thế chiến là năm Kỷ Hợi, 2019, thì sẽ phục sinh.

....  
*Đến năm Hợi chư Tiên đảm trách  
 Hội Long Hoa sử sách đã ghi  
 Là năm thế giới hội nghị  
 Lập ra “Phong Bảng” đời thì mới an (Đức PTTA, 05/17/2014)*

Qua đây Đức PTTA cho biết là Hội Long Hoa sẽ ra mắt lần đầu tiên vào năm 2019 và sau đó sẽ có còn Hội Phong Thần Kỳ Ba nữa. Một số danh sách các vị công thần của nước Việt Nam từ thời lập quốc mấy ngàn năm trước cho tới nay đã được Đức Diêu Trì cho biết trong cuốn “*Ngọc Kinh toàn tập I, II, III*”. Quý vị nào có duyên tìm đọc thì sẽ hiểu thêm về cuộc Phong Thần sắp tới này.

### III. Vấn Đề Tu Hành:

#### Luật Nhân Quả

Trong bài “*Thiên Cơ và Tận Thế 2012?*” chúng tôi đã viết về luật nhân quả đang diễn ra và nhân loại đang trải qua giai đoạn trả nghiệp đồng loạt và toàn cầu bởi vì nghiệp quả cần phải được thanh toán sòng phẳng trước khi hai bên chủ nợ và con nợ có thể chia tay ra đi một cách thoải mái. Trong bài bút điền Đức Diêu Trì Kim Mẫu cho hôm Nov/18/2014 vừa qua có đoạn nói rõ như sau:

....  
*Vào thăm cảnh héo hon lòng Mẹ,  
 Giáng phàm trần gánh nhẹ giùm con. 12  
 Việt Nam có Mẹ lo tròn,  
 Độ an Nam Quốc vẹn toàn khởi nguyên,  
 Can qua của kiếp hiện tiền,  
 Nghiệp xưa phải trả là điều xưa nay. 16  
 Châm ngòi tiếng nổ họa tai,  
 Thái Bình dậy sóng, nhàn mai héo tàn.*

Những gì sắp sửa xảy ra cho nước Việt Nam đều là do nghiệp quả tích lũy trong quá khứ mà nay đã đến giờ trả nợ. Ngày nay với lý giải của khoa học vật lý, ai cũng biết là nếu ta lấy trái banh ném vào tường, thì rõ ràng là trái banh sẽ dội ngược lại, và đúng là trái banh đó dội ngược lại chứ không thể là trái gì khác! Cho nên nếu cái quả phải trả lần này là bị kẻ khác xâm lăng thì rõ ràng là mình có gây ra chuyện chiến tranh xâm lăng tới kẻ khác trong quá khứ nên nay mới phải trả nợ bằng cách bị kẻ khác xâm lăng. Sự phản hồi này có thể là trực

tiếp do chính nạn nhân của mình trong quá khứ hay là gián tiếp qua tay kẻ khác làm dùm. Chuyện này thì có lẽ nhiều người cũng đã biết rồi.

Giờ xin phép được kể câu chuyện sau. Nhớ lại hồi thuở 1970s thời VNCH, lúc đó phong trào phim võ hiệp Trung Hoa tràn ngập các rạp cine trong tỉnh, mỗi tuần đều có phim mới. Hầu hết nội dung các phim đánh võ thì có thể tóm tắt trong 2 dòng như sau: “*sư phụ võ đường A (phe hiền) bị sư phụ võ đường B (phe ác) nhục mạ, đánh trọng thương hay chết. Sau đó một trong những đệ tử của võ đường A lên đường tầm sư học đạo, cuối cùng trở về giết chết tên ác kia trả thù mối nhục xưa cho sư phụ và phục hồi danh dự cho võ đường A*”. Nội dung thì chỉ có bấy nhiêu, nhưng trong thời gian mấy năm liền, mỗi tuần mỗi rạp đều có phim mới từ Hồng Kong gửi sang, khán giả tranh nhau coi, mua vé chợ đen như điên trong những ngày đầu tuần! Thế mới biết cái tâm quần chúng thích cái gì? Hồi đó xem cine xong tâm trí tôi chỉ thấy hai chữ “*trả thù và danh dự, trả thù và danh dự, trả thù và danh dự*” mới là đúng, là hay ... và kéo dài cả 3 thời: quá khứ, hiện tại, và vị lai.

Cái mắt xích “*trả thù và danh dự*” nay đã thành hình và loại phim này sẽ được tiếp tục mãi để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ... chỉ cho đến khi nào khán giả nhàm chán loại phim này mới thôi. Phần khán giả thích thú hay nhàm chán thì dễ dàng rồi, nhưng còn phần diễn viên thì khó hơn nhiều. Dù diễn viên có chán nản nhưng một khi võ tuồng chưa vãn thì vẫn phải tiếp tục diễn cho đến hết võ tuồng ... chỉ có điều đau khổ là võ tuồng có bộ cục nội dung kiểu này thì chẳng bao giờ kết thúc được cả! Đây là kiểu lấy “*Oán trả Oán*”.

Một khi cái mắt xích Oán đã kết rồi mà nếu cứ lấy Oán để trả Oán thì mắt xích nó chỉ có dài thêm mà thôi. Vì thế Thánh Nhân ba đời đã dạy là phải lấy “*Ân trả Oán*” thì mới mong cởi được mắt xích này.

Giờ xin được bàn sâu thêm chút nữa về chuyện lấy “*Ân trả Oán*”. Trong chuyện trả nợ thì lúc nào cũng phải có hai bên, chủ nợ và con nợ. Chủ nợ khi tới giờ đòi nợ thì có nhiều lựa chọn lắm. Nào là quyền tha nợ, hoãn nợ, đòi nợ có lãi hay không lãi, lãi nặng hay nhẹ v.v. Còn con nợ khi tới giờ trả nợ thì ít có sự lựa chọn hơn. Chỉ có trả nợ một cách vui vẻ hay trả nợ không vui vẻ mà thôi, trả nợ hết một lần hay trả nợ nhiều lần. Trả nợ không vui vẻ tức là lòng còn hậm hực, có thể còn có tâm chực chờ cơ hội báo thù hay quịt nợ. Đối với luật trời, khi nghiệp tới đòi thì con nợ không có đường nào hoãn nợ trừ phi tự kết liễu đời mình sớm hơn dự định để trốn nợ kiếp này mà trả nợ kiếp tới!

Cho nên nếu mình đã lỡ làm con nợ rồi thì nên khôn hồn mà lo trả nợ trong vui vẻ để biết đâu chủ nợ thương tình mà bớt hoặc lấy lãi ít thì trả mới mau hết. Ngược lại trả nợ mà mặt mày hậm hực, trong bụng chửi rửa chủ nợ, chủ nợ nó ghét nó càng đi thêm, đòi trả đủ nợ cộng thêm tiền lãi gấp đôi thì chỉ có dài cổ ra mà trả ... chứ nào có thoát được đâu? (*nghe nói hồi 1972 có vị tiên ở Vũng Tàu nói món nợ của miền Nam phải trả bằng ách nạn cộng sản*)

miền Bắc chỉ có đâu trên dưới 30 năm thôi ... mà nay kéo dài đã tới 40 năm rồi?, nếu ông Đạo này nói đúng thì tiền lãi phụ trội 10 năm này coi bộ hơi nhiều à!). Còn làm chủ nợ tương là sướng ư? coi chừng vì mình đang ở trên cơ người khác nên tương là dễ dàng ăn hiếp, lợi dụng được con nợ. Nên nhiều khi vì lòng tham quá độ, đã thu đủ vốn lẫn lời rồi mà không biết ngừng, lại vô tình hay cố ý tiếp tục đòi tiếp thành ra lại chính mình tạo nên nghiệp vay mượn trên sự đau khổ và oán thù của kẻ khác. Bảo đảm trong tương lai ông chủ nợ này sẽ phải đóng vai con nợ để trả lại món nợ mới này, đầy đủ từ tinh thần đến vật chất và dĩ nhiên là cộng thêm tiền lãi! Cho nên chuyện đi từ Ông Chủ Nợ qua Con Nợ cũng không xa và không khó lắm đâu!

Cho nên khi muốn dùng “*Ân trả Oán*”, bên chủ nợ nên có lòng từ bi mà tha thứ, chế giảm và phải biết lúc nào là đủ để mà ngừng. Còn bên con nợ thì nên biết thân phận của mình mà vui vẻ lo trả nợ cho xong. Khi xong xuôi rồi thì khỏe lắm, đường ai nấy đi, không còn sợ ai đụng ai nữa.

Chuyện chủ nợ và con nợ không phải chỉ là chuyện chiến tranh giữa hai quốc gia xâm phạm chiếm đất của nhau mà thôi, mà nó hiển hiện khắp mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, tình huống từ trong gia đình giữa vợ chồng, anh em, cha mẹ, con cái cho tới bạn bè, xã hội v.v. Cứ giữ tâm mình thanh tịnh rồi đảo mắt làm một vòng quan sát là sẽ thấy ngay những gì chúng tôi muốn nói.

Trả hết nợ là hết nghiệp. Hết nghiệp rồi thì khỏe cho thân lẫn tâm, thì lúc đó mới có thể tự do thoải mái làm chuyện khác như tu hành chẳng hạn. Cho nên nếu tu hành lâu mà không thấy tiến, hoặc ăn chay lâu mà sao vẫn gầy yếu thì nên xem lại vấn đề “*nợ nghiệp*” này, coi chừng mình còn thiếu nợ đâu đó, nếu có thì nên tìm cách mà trả cho xong thì sẽ thấy đường tu hành tự nhiên tiến bộ nhanh chóng hơn xưa.

### Niệm Phật Tinh Tấn

Hôm nay trong vấn đề tu hành, chúng tôi muốn bàn đến khía cạnh “*ting tấn*”. Chữ “*ting tấn*” tuy dễ nói nhưng nhiều khi lại khó làm. Nếu các bạn để ý cái phàm tâm, ở đây tạm gọi là óc trái, nó vốn được mệnh danh là “*tâm viên ý mã*”. Một trong nhiều đặc tính của nó là cái gì mới thì tò mò mà cái gì cũ là chán chường. Vì nhờ tánh “tò mò” này nên lúc đầu khi học cái gì mới thì cảm thấy dễ tập trung và hăng hái lắm. Cho nên nếu phân tích kỹ một chút sẽ thấy vài trường hợp sau đây. Nếu cái chuyện mà mình đang học mà không quá khó, không vượt quá sức của mình, thì trong lúc học mình vì thân nhận được dễ dàng nên tinh thần sẽ cảm thấy hăng hái, ting tấn, và do đó tánh tò mò lại càng tăng lên. Ngược lại nếu chuyện mình học mà quá khó, vượt ngoài khả năng mình thì cái tâm dễ nản và dễ bỏ cuộc. Còn trường hợp nữa là nếu chuyện mình học quá dễ mà cứ bị bắt phải học hay phải làm hoài thì chẳng những

tánh tò mò biến mất, mà sự tinh tấn, hăng hái cũng chẳng còn. Đây chính là trường hợp chúng tôi muốn bàn tới trong pháp môn Niệm Phật.

Cái pháp niệm Phật Lục Tự Di Đà “*Nam Mô A Di Đà Phật*” thật là dễ dàng. Chỉ có vồn vẹn 6 chữ nên con nít mới vô lớp mẫu giáo cũng tập được, thậm chí cho đến người mù chữ, người già gần mất trí nhớ cũng còn tập được. Ấy nhưng chính vì chỗ dễ quá này mà mới có chuyện “*niệm Phật giống như máy cassette niệm Phật*” vậy!

Vì thế cái niệm mà thiếu sự chú ý chẳng hạn như cái niệm cho đủ số tràng hạt, cái niệm cho đủ giờ thiền, cái niệm mà ngủ gục, cái niệm mà có chuyện khác xen vào đều là những cái niệm chẳng có lợi lộc gì cho công phu tu hành cả. Chúng tôi chỉ muốn nhắc các bạn nên để ý chỗ này. Rất uổng phí thời giờ, chi bằng dùng thời gian đó làm chuyện khác cho rồi! Nhiều khi còn bổ ích hơn!

Cho nên nếu mình có thể giữ được sự chú ý, tò mò, hăng hái của buổi thiền đầu tiên cho mọi buổi thiền còn lại thì mới thật là tốt. Tu hành như thế sẽ mau có kết quả lắm. Theo chút kinh nghiệm bản thân thì nếu muốn duy trì được sự chú ý lâu và thường xuyên trong khi còn bị kèm chế bởi óc trái (phàm tâm, bản ngã) thì mình cần phải cho bản ngã những gì mà nó thích, ví dụ như sự khích lệ, khen thưởng, hoặc cảm thấy sự tiến bộ của mình sau những cử thiền, hoặc là phải biến “chuyện tu hành” thành sự đam mê của mình, cho nó quyền ưu tiên trên tất cả những chuyện làm khác v.v. (*Xin chú ý là người chứng đắc thì không còn bị chi phối bởi óc trái nên không còn có chuyện nản lòng, biếng nhác, hoặc xao lãng, v.v. Chuyện nào chuyện nấy làm lần nào cũng như một*)

Phép niệm Phật của pháp thiền Vô Vi có khác với phép niệm Phật của pháp thiền Vô Niệm Viên Thông cho nên phải cẩn thận, rành mạch về mặt Lý và Sự của pháp môn mình đang tập.

Dưới đây là những lời dặn dò của Phật Thầy Tây An cho các bạn tu pháp lý Vô Vi hồi Oct/2014, Ngài mượn tích Thần Tú để bàn chuyện dụng công sai trật.

.....  
*Dụng Vô Vi giải nghiệp, phá mê*  
 Đời là cạm bẫy nặng nề  
 Bao người thành đạo trở về quê xưa? 8  
 Gặp pháp quý bạn ưa bạn mến  
 Quyết cho xong để đến Tây Phương  
 Trời Phật ban rải tình thương  
 Ban mà thanh điển âm dương điều hòa 12  
 Cho mặt trăng chói lòa ánh sáng  
 Ban mặt trời rực sáng ấm êm  
 Ngày đêm tưởng đáng Di Đà  
*Niệm vang sáu chữ mới là người tu* 16  
 Niệm trong tâm không như Thần Tú  
 Đọc ê a cho đủ giờ thiền  
 Làm như những kẻ đại điên

*Âm ty mở cửa thì liền nhào vô* 20

Chỉ dùng ý để niệm Phật sáu điểm chứ không dùng miệng. Niệm bằng ý mà nghe tiếng niệm Phật vang rền trong tai mới là hay. Đức Diêu Trì Kim Mẫu cũng căn dặn trò Thượng Xuân Bửu đang tập pháp thiền Vô Vi như sau:

.....  
*Thương Mẹ, con gắng chu toàn,  
 Tu hành cho kịp lên thoàn Mẹ đưa.  
 Trì tâm thanh nhẹ muối dưa,  
 Tham thiền nhập định sớm trưa tu hành.  
 Di Đà Lục Tự cho thông,  
 Thiêng liêng hồn thể thông dong tìm về. 28  
 Lo tu con hồi chớ nề!  
 Lo tu Mẹ thỉnh con về ngôi xưa.*

Niệm Di Đà Lục Tự sáu điểm cho thông nghĩa là niệm cho tới chỗ kinh mạch Nhâm Đốc khai thông và khí lực luân chuyển, thăng giáng, đều đặn trong cơ thể ngày đêm 24/24.

#### IV. Kết Luận

Trong bài viết trước “*Cơ Hoại Diệt*”, chúng tôi nhận được hồi âm từ vài bạn đọc trong nước là họ cảm thấy hơi hoang mang vì những chi tiết về chiến cuộc sắp tới tại Việt Nam và cho rằng kẻ ở ngoại quốc thì sẽ chẳng bị hề hấn gì. Chúng tôi xin thành thật xin lỗi và e rằng chi tiết trong bài này sẽ còn nhiều và rõ ràng hơn những bài trước. Cũng xin nói thêm là chúng tôi trước giờ chỉ chú trọng nhiều về tình hình Việt Nam nhưng không có nghĩa là phần còn lại của thế giới sẽ yên ổn. Trong tương lai khi thời điểm đến chúng tôi sẽ viết thêm về phần còn lại này.

Có người hỏi là sao những bài viết nói là chiến tranh Việt Nam đáng lẽ đã xảy ra từ cuối năm 2012 rồi cứ hoãn, và giờ lại hoãn tới nửa năm sau của 2015? Rồi nữa là nếu đã có bài cho từ 2011 cho biết là chiến tranh sẽ xảy ra vào năm 2015, sao không nói ra từ trước? Xin thưa là có những lý do sau. Thứ nhất những cuộc chiến tranh nếu có xảy ra từ cuối năm 2012 tới đầu 2015 thì chỉ là những chuyện nhỏ so với biến cố lớn sẽ xảy ra vào phần hai của năm 2015. Vì vậy bên trên có thể vì để cho mọi người an tâm tu hành nên mới xê dịch hay dời đổi những biến cố nhỏ này. Nhưng biến cố lớn thì tới giờ chưa thấy bên trên cho biết là có thay đổi nên chúng ta vẫn phải theo đó. Thứ hai là tâm lý loài người lạ lẫm. Nếu từ hồi 2009 mà nói “rõ” là phải tới 2015 biến cố lớn mới xảy ra thì ít có ai thềm để ý mà tu hành! Tâm lý sẽ nói là “Ồ còn lâu mà, chờ gần đến đó rồi tu gấp cũng được, giờ cứ việc tà tà cái đã”. Sự thật là thế, các bạn thử nghiệm với chính bản thân mình xem chúng tôi nói có đúng không? Cho nên khi xin các ngài cho thơ để viết bài thiên cơ khuyến tu chúng tôi cũng phải để ý chi tiết này.

Nếu các bạn đã theo dõi những bài viết của chúng tôi cũng như của vài người khác như ông Kỳ Vân Cư Sĩ thì sẽ thấy là năm 2015 là thời điểm các Thầy Tổ muốn nói. Và kỳ thi tâm linh lần

này thì khó khăn chứ không dễ dàng. Vấn đề chính là “*Biết ngó vào trong và mở lòng Từ Bi*”.  
Xin được trích vài lời của Đức Cao Đài cho chúng tôi hồi Aug/2014.

*Cao trọng chơn hồn kẻ biết tu  
Đài cao ban pháp giải cơn mù  
Tiên Phật góp phần lo chinh đốn  
Ông Trời tận độ mãi nghìn thu  
Ngọc thanh trao dũa vẫn còn nguyên  
Hoàng cung Thánh Đức chẳng hận thù  
Thượng Ngươn trao trả cho Trời Đất  
Đế Vương sao lại khóc hu hu! (cười)*

.....  
*Cha nhắc lại, bài thi rất khó (bài thi thăng hoa tâm thức 2015)  
Nhắc các con ráng ngó vào trong  
Pháp Phật đã có sẵn lòng  
Từ bi tận độ cho xong con à (cười)*

*Cuộc Biến Thiên con mà hiểu thấu  
Cuộc Địa Chấn con đậu mới hay  
Cho nên Cha xuống thơ này  
Đầu đề phê chuẩn cho ngày Long Hoa*

Chúng tôi xin cảm ơn Hiền-Huynh Kỳ Vân Cư Sĩ đã cho phép sử dụng bài “*Thế Chiến Ba*” và còn cung cấp cho nhiều tài liệu quý giá khác.

Trước khi dứt lời, chúng tôi xin cảm ơn độc giả đã bỏ thì giờ quý báu đọc bài này và hy vọng bài viết mang lại ít nhiều lợi ích cho các bạn.

Xin đón nhận ý kiến xây dựng và chúc các bạn may mắn,

Kính bút,

Viễn Lư.

Email: [vienluutd@yahoo.com](mailto:vienluutd@yahoo.com)

Website: [www.bachyhuynhde.org](http://www.bachyhuynhde.org)

Viết xong ngày 1 tháng 12 Dương Lịch năm 2014.

[Cho phép tự do trích dịch hoặc in lại. Xin giữ nguyên xuất xứ ]

--oOo--

**V. Phụ Lục Bài Bút Điện:**

8/4/14: Đức Quan Âm cho thơ:

**CUỘC ĐỊA CHẤN**

**Bạch** Ngọc Hư Cung chuyển vần thơ

**Hạc** tuân chỉ thị đợi nầy giờ

**Đồng** lòng tận giúp Bạch Huỳnh Đệ

**Từ** nguyện kiếp này chẳng dám lơ

Từ Bạch Ngọc vần thơ chuyển đến

Hạc tuân lời triu mến đức ân

Bồ Tát Di Lạc ân cần

Nguyện mà độ chúng xa gần khắp nơi

Mẹ thiêng liêng chuyển lời Từ Phụ

**Quán** tâm thành hội đu thánh linh

**Thế** thiên để cứu nước mình (VN)

**Âm** ba vang dội phục chinh Đất, Trời

Cuộc Biến Thiên đất trời xoay chuyển

Cuộc Địa Chấn để tuyển người Hùng

Rồi đây thế giới nạn chung

Chiến tranh nguyên tử nghiệp hung tràn đầy

Đáng Thương Đế xưa rày ân độ

Lập Long Hoa để phổ độ dân

Bát Tiên góp sức ân cần

Giáng mà Nam Việt Phong Thần dự khoa

Từ Tây Phương Di Đà thọ ký

Lập Thượng Ngươn hoan hỷ muôn dân

Khắp nơi thế giới xa gần

Người người hưởng lạc, an thân tu hành

8/6/14 **Đàn Cơ:**

**Bạch** lời Ngọc Đế xuống vần thơ

**Hạc** nhiên tư tưởng tự hay ngờ

**Đồng** lòng góp sức cho chơn lý

**Từ** đạo quyết thành chẳng giờ lơ

Hôm nay đàn báo thiên cơ

Quán Âm Bồ Tát từng giờ xét qua

Nằm trong chơn lý Phật Đà

Cứu nhơn độ thế Ta Bà mới yên

Trong thế giới nhiều miền thay đổi

Luật Càn Khôn thay đổi kỳ ba

Con xin nương lời Phật Bà

Xuống thơ dạy đạo thiết tha độ đời

**Quán** tâm xem xét lời mẹ dạy

**Âm** thanh sáu chữ vẫn còn đây

**Đại** bi cứu khổ trong ba cõi

**Sĩ** trọng tâm hồn xuất trường chay

Mẹ xuống thơ chỉ bày đôi chút

Cho con thơ mở quét sáu căn

Quán tâm xem xét lục căn

Chớ để lục trần khuấy nhiễu lung tung

Dụng tâm thành ung dung niệm Phật

Quán vào trong tâm tịnh đã chưa?

Dù cho com tâm muối dưa

Tâm thành chánh niệm Phật đưa về nguồn

Bao nhiêu kiếp đóng tuồng chưa thỏa

Đến hôm nay trả quả thế gian

Sang năm thế giới mở màn

Chiến tranh nguyên tử ruột gan bầy nhầy

Giờ có diễn Đức “**Thầy**” ba cõi

Mẹ nương lời về cõi Tây Phang

Hôm sau lại có cơ Đàn

Mẹ sẽ trở lại cho tràng thơ hoa

**Cao** trọng chơn hồn kẻ biết tu

**Đài** cao ban pháp giải cơn mù

**Tiên** Phật góp phần lo chinh đốn

**Ông** Trời tận độ mãi nghìn thu

**Ngọc** thanh trao dĩa vẫn còn nguyên

**Hoàng** cung Thánh Đức chẳng hận thù

**Thượng** Ngươn trao trả cho Trời Đất

**Đế** Vương sao lại khóc hu hu! (cười)

Bên Cao Đài người tu đã biết

Cách tu thân để chiết Thánh Thai

Cha nay cùng Đức Như Lai

Với bao chư Phật dựng đài Long Hoa

Cha đã nói Long Hoa thi kỹ

Chớ không thì con bị rớt luôn

Uống công con đã đóng tuồng

Còn mê tiền bạc, xuống luôn A-Tỳ

Cha nhắc nhở cũng vì thương đặng

Nhiều đũa hư đã lặn quá sâu

Cho nên khó được gác đầu

Làm Tiên, tác Phật, hồi đầu con đi

Cha nhắc lại, bài thi rất khó  
Nhắc các con ráng ngó vào trong  
Pháp Phật đã có sẵn lòng  
Từ bi tận độ cho xong con à (cười)

Cuộc Biến Thiên con mà hiểu thấu  
Cuộc Địa Chấn con đâu mới hay  
Cho nên Cha xuống thơ này  
Đầu đề phê chuẩn cho ngày Long Hoa

**(8/11/14 Rằm Vu Lan): Đàn Cơ**  
**Bạch** Vân Thi Tập đã ban ra  
**Hạc** Tiên hoan hỷ chốn Phật Đà  
**Đông** lòng tận sức ra thơ báu  
**Tử** phần trước khí, hồn thoát ra

Thoát ra về chốn Phật Đà  
Đồng tâm Niệm Phật mới là người tu  
Hôm nay có điển Đấng Chí Tôn, vậy xin quý đạo  
hữu tịnh tâm mà nghe lời chỉ dạy.

Ngọc Hoàng đánh **Cuộc** với thế gian  
Hoàng sanh Thiên **Địa** đã quy hàng  
Thượng Ngươn địa **Chấn** long Trời Đất  
Đế Ngọc tuân lời độ dân an

**Oct/2014: Đức PTTA cho thơ về Cuộc Địa Chấn**

**Phật** Trời huấn luyện thế gian tu  
**Thầy** chùa hành mãi vẫn đui mù  
**Tây** Phương Huyền Bí trao Tâm Pháp  
**An** thân hành đạo sống nghìn thu 4  
Làm sao để giải mù trăm kiếp  
**Dụng** Vô Vi giải nghiệp, phá mê  
Đời là cạm bẫy nặng nề  
**Bao** người thành đạo trở về quê xưa? 8  
**Gặp** pháp quý bạn ưa bạn mến  
**Quyết** cho xong để đến Tây Phương  
Trời Phật ban rải tình thương  
**Ban** mà thanh điển âm dương điều hòa 12  
Cho mặt trăng chói lòa ánh sáng  
**Ban** mặt trời rực sáng ấm êm  
Ngày đêm tưởng đấng Di Đà  
**Niệm** vang sáu chữ mới là người tu 16  
**Niệm** trong tâm không như Thần Tú  
**Độc** ê a cho đủ giờ thiền  
Làm như những kẻ đại điên  
**Âm** ty mở cửa thì liền nhào vô 20

Cuộc Biến Thiên từ Vô chí Thủy  
Cuộc Địa Chấn coi kỹ là nay  
Cho nên Thầy xuống thơ đây  
Nhắc mà Bồn Đạo nhớ Thầy lo tu 24  
Cuộc Địa Chấn mây mù che khuất  
Động càn khôn nghệ thuật bầy hai  
Rồi đây sẽ có bầy ngày  
Thiên Hôn, Địa Ám, sao bay trắng tàn 28  
Điển Đức PTTA: Oct/14 DL.

**Nov/18/2014: Đức Diêu Trì Kim Mẫu cho thơ:**

Diêu cung giáng điển giờ lành,  
Truyền cho nam, nữ tu hành mau mau.  
Cuộc đời như giấc chiêm bao,  
Sáng ra tỉnh giấc khổ đau muôn trùng. 4  
Trần hồng vào trận đại hung,  
Thiên băng, địa chấn hãi hùng xưa nay.  
Dòng đời con tạo lá lai.  
Xoay vòng đến điểm hỏi ai nạn sâu? 8  
Thương con lòng Mẹ lo âu,  
Diêu cung hạ giáng đỡ đầu cho con.  
Vào thăm cảnh héo hon lòng Mẹ,  
Giáng phàm trần gánh nhẹ giùm con. 12  
Việt Nam có Mẹ lo tròn,  
Độ an Nam Quốc vẹn toàn khởi nguyên,  
Can qua của kiếp hiện tiền,  
Nghiệp xưa phải trả là điều xưa nay. 16  
Châm ngòi tiếng nổ họa tai,  
Thái Bình dậy sóng, nhành mai héo tàn.  
Hè sang vào cuộc điêu tàn,  
Quạ kêu thảm thiết, xương tan cá kình. 20  
Ngoại bang vào đánh nước mình,  
Nam Việt vào trận lửa binh khổ sâu.  
Hoa trôi man mác về đâu?  
Tình thương Mẹ đổ lụy sâu thương con. 24  
Thương Mẹ, con gắng chu toàn,  
Tu hành cho kịp lên hoàn Mẹ đưa.  
Trì tâm thanh nhẹ muối dưa,  
Tham thiền nhập định sớm trưa tu hành.  
Di Đà Lục Tự cho thông,  
Thiên liêng hồn thể thông dong tìm về. 28  
Lo tu con hồi chớ nề!  
Lo tu Mẹ thỉnh con về ngôi xưa.  
Lo tu Mẹ đợi sớm trưa,  
Lo tu cho kịp trận mưa đọa đài. 32  
Diêu Trì Mẹ đến trần ai,  
Viết bài dạy trẻ từ nay phụng hành.  
Chim Loan nâng bước hành trình.  
Mẹ già hồi điện, Phận mình con lo 36



**THẾ CHIẾN BA**

Lời khuyên bốn đạo chu đáo tu hành,  
 Diệt khổ hồi tanh Nam Thành Đại Quốc.  
 Từ đây cánh vật sắp phải đổi thay,  
 Trời đất lá lay giải bày tỏ rõ.  
 Đạo tâm đừng bỏ Cậu chỉ cho tường,  
 Gắn lập nhà Vương Minh Đường không dễ  
 Tu mau kéo trẻ thanh lọc trần miền,  
 Lọc lựa Thánh Tiên mỗi giềng Đồi Cổ.  
 Nếu người tu bỏ yên chỗ yên nơi,  
 Sau được thành thoi coi đời Đại Báu.  
 Cả kêu người đạo ngay thảo phải lo,  
 Khổ sở mặc dù đổi thay cũng vậy.  
 Phàm tâm không thấy lừng lẫy tới rồi,  
 Đối núi đối đồi đối sông đối biển.  
 Ráng về cầu nguyện Phật hiện rồi coi,  
 Bờ giống bờ nói vàng thoi mau bỏ.  
 Từ đây biết rõ trong máy cơ huyền,  
 Ai Thánh ai Tiên ai diên ai tục.  
 Thì là cốt nhục nhín nhúc tỏ tường,  
 Phật mở Trung Ương dân thường không biết  
 Từ đây náo nhiệt nước kiệt nhà tan,  
 Trời Phật còn than Niết Bàn không ổn.  
 Thì là nguy khốn dân chúng nổi trôi,  
 Cậu nói rồi coi bản tội tan nát.  
 Ráng về giải thoát một lát rồi xem,  
 Thi thơ Cậu đem bên rèm Cậu tặng.  
 Nơi miền Cậu nhấn biển vắng xa xôi,  
 Nói chẳng thành thoi Ba Nam loạn lạc.  
 Về đi giải thoát tận diệt gần kề,  
 Mùa Hè năm Dê Cậu phê bút chỉ 2015  
 Đó rồi niên kỷ tất cả trắng tay,  
 Nghiệp quả có vay bị đầy ráng chịu.  
 Anh em lo liệu lên kiệu mà về,  
 Sóng bủa tràn trẻ bến mê rữ chí.  
 Gần ngày trường thí Thầy mở đại khoa,  
 Đạo ở miền xa cùng TA trở bước.  
 Ở đâu đối trước Cậu chỉ cho tường,  
 Lạc quốc nhà Vương từ đây gắn lập.  
 Thì là gió táp bão tới liền liền,  
 Thay đổi Đài Tiên ai miền thế giả.  
 Từ đây phải rã lập quốc dân ơi,  
 Muốn thấy ngôi Trời trung quân mới rõ.  
 Kỳ này cây cỏ Cậu thấy cũng tiêu,  
 Ở xứ Bạc Liêu bị diều xốt hết.  
 Trà Vinh cũng chết Châu Đốc cũng tan,  
 Hà Tiên xối tràn máu me đầm ảm.  
 Thấy rồi suy gẫm thương mến biết bao,  
 Thương mến đồng bào Cậu gào chút xú

Lời thơ Cậu biểu náo nhiệt nòng say,  
 Cậu nói với ai nói hoài không nghĩ.  
 Nói trong niên kỷ có trí mới tường,  
 Cậu nói thế lương tận tường hiểu biết.  
 Đây rồi náo nhiệt ai biết là ngoan,  
 Bị sảy bị sàng lọc thanh tất cả.  
 Núi non còn rã đời đã đâu còn,  
 Tặng cho bà con hao mòn sắp tới.  
 Hoàn cầu thế giới lộn xộn đao binh,  
 Các nước cũng nghinh cũng kinh cũng  
 chống  
 Tại vì mơ mộng vàng đồng triệu muôn,  
 Thế giới cũng buồn Trời tuôn ngân lệ.  
 Từ đây thân kệ sắp đánh với nhau,  
 Ba tiếng ngạt ngào sấm Trời dôi dập.  
 Đánh thoi tấp nập khổ khắc biết nhiều,  
 Phật pháp réo kêu thì là ngưng chiến.  
 Thấy rồi một tiếng Thượng Phụ ra tay,  
 Xúm lại đánh hoài ngày mai lừng lẫy.  
 Người đâu có thấy cạm bẫy gai chông,  
 TA luận TA trông đạo đồng cho rõ.  
 Về đi hiểu đó ắt có không còn,  
 Tặng cho bà con thon von nước mắt.  
 Đừng nên khe khát ráng ở với đời,  
 Từ đây dân ơi thành thoi sao được.  
 Thuyền Trời nước ngược Cậu lại bơi qua  
 Hát bản nhân ca dân đả bi thảm.  
 Màn trời u ám sắp sẽ tối đen,  
 Khổ sở nhiều phen dân Nam thất bại.  
 Nhưng mà nguy hại chỉ có hai phần,  
 Cái lũ nước Tần an ban lạc quốc  
 Thân nằm chặt đất máu chảy sông buồn  
 Các nước lệ tuôn miền Nam có ít.  
 Đây rồi Cậu chỉ có chỗ có nơi,  
 Ráng hơi tu thời lập Đồi mới thấy.  
 Đừng nên làm quấy sa bẫy sạch rồi,  
 Cậu nói ôi thôi rồi coi rồi biết.  
 Bài này Cậu thuyết trên bước du hành,  
 Gặp đạo tâm thanh Cậu khuyên cho rõ.  
 Nghe rồi đừng bỏ xí xóa không nên,  
 Phật quốc lập nền ri rên đau nhói.  
 Lốp đau lốp khói lốp lửa tứ phía,  
 Dân chúng không hiền cuồng điên chết hết  
 Đây rồi khổ hồi sắp khổ biết bao,  
 Cậu nói đồng bào xúm nhau niệm Phật.  
 Xa đi tài vật ngôi thứ giả trần,  
 Niệm Phật niệm Thần ngày sau mới hiểu.  
 Bây giờ Cậu biểu ráng liệu nghe hôn,  
 Bầy nhứt thiên môn tối tăm trời đất.  
 Mùi hôi bay phát thầy chất bằng non,  
 Sự thế vẫn còn thon von rơi lệ.

Phật trên chín bệ nước mắt còn rơi,  
 Huống chi cái đời mà sao ỏn ẻng.  
 Thôi rồi Cậu nhẩn ðồng ðạo ðôi câu,  
 Cậu nói ðâu ðâu Tam Hoàng Cốt ðiển.  
 Hiểu rồi câu nguyện tinh tấn rõ thông,  
 Ở chốn Biển Đông từ ðây nổi sóng.  
 Trò nên mơ mộng nghinh chóng làm gì,  
 Náo nhiễu ai bi thời kỳ cuộn cuộn.  
 Tâm lòng ta chuộng Phật pháp Di ðà,  
 Dù có mù sa ðối thay không có.  
 Dù sao cũng rõ ðây ðó cũng tầm,  
 Tu như vàng cầm ngọc châu trong trí.  
 Thôi rồi ðại kỳ cô bác nhìn xem,  
 Khô sở bên rem MÙI THÂN náo nhiệt.  
 DẬU kia rồi biết thế giới Ta Bà, 2017  
 Ở bãi hà sa BÌNH DUONG ðấy ðộng.  
 Tại vì mơ mộng nghinh chóng ai bi,  
 Phật pháp hữu vi khai bày luận giảng.  
 Mà ðời gần mãn thiên hạ không hay,  
 Giặc loạn phủ vây ðài mây sắp mở.  
 Nghìn năm muôn thuở nhắc nhở ðạo TA  
 Gần bình san hà gần an lạc quốc.  
 Thì là phải cất giấu kín tinh vi,  
 Tu tịnh mau ði thời kỳ không kịp.  
 ðừng nên uy hiếp ý có ham sang,  
 Ý bạc ý vàng hiếp tàn nghèo ðối.  
 ðây rồi ỉa ói chết hết cả làng, dịch tả  
 Bệnh khổ lắm than cuối MÙI THÂN ðến.  
 KHỈ ðầu rên rên nơi chốn rừng xưa,  
 ðối khổ sớm trưa KHỈ la ót ẻc. 2016  
 Rừng xưa bị kẹt bị bão bị giông,  
 Bị năng rụi ðồng khổ thôi chết ðối.  
 Kỳ này ỉa ói cô bác mới tăng, dịch tả  
 Năm THÂN lựa vàng thấy không có có.  
 Lóp thì lại bỏ giông giông cùng nhau,  
 Sóng bủa ba ðào luận suy kim cổ.  
 Không yên một chỗ tu bỏ ðược ðâu,  
 Chạy ðến rừng sâu miếng môi tiêu mất.  
 KHỈ ngòì chát ngát KHỈ nọ nhẩn rãnh,  
 Thấy khổ khó khăn ðồng bằng vất vả.  
 Lóp thì trà quả lóp lại căn ðền,  
 Nhắc ðạo ðừng quên nửa THÂN rồi biết.  
 Ai người tiêu diệt ai kiệt ai còn,  
 Mất lệ thon von tâm tri chơn lý.  
 Ở ðây huyền bí tặng ðạo miền xa,

(Trích băng ghi âm do Đức Cậu Bàn Sĩ Vô  
 Danh ứng khẩu thuyết ngày 23-2 Tân  
 Mùi (1991), kết tập sách Thượng ðế  
 Thượng Phật tr. 29-35, Thiền Tịnh Bửu  
 Sơn Sydney ấn tống năm 2001)

Đạo giáo của ta sơn hà của Phật.  
 Nhắc cho các bậc cũng ðáng hiền hầu,  
 Về ði canh trâu Thầy còn chờ ðợi.  
 Miền Nam ðieu vợ Thánh Chúa lập ðời,  
 Phải chịu dân ơi, ba năm khắc khổ.  
 Năm THÂN lệ ðổ không biết ðường nào,  
 Lóp bịnh lóp ðau lóp gào lóp thét.  
 Lóp thì ai vệt vệt ngút mù sa,  
 Năm THÂN kia cà cửa nhà tan nát. 2016  
 Vì ai ca hát giải thoát như vậy,  
 Vắng Cậu, vắng Thầy, Ròng Mây gần mở  
 DẬU kia ráng nhớ Gà gáy Canh Thu,  
 Thương ðạo, khuyến tu mặc dù là khổ.  
 Long Hoa gần trở cực khổ một giờ,  
 Vén ngút mây mờ về ði ẩn ðấu.  
 Hẹn trò năm DẬU sẽ biết bí thơ, 2017  
 Cậu ðợi Thầy chờ bên bờ sông bãi.  
 Nghe rồi ðừng cãi ý lại không nên,  
 Lô tô dựng nền báo ân buổi trước.  
 Trò nghe rồi ðược hiểu ðược rất mau,  
 Minh phải tìm sâu ở nơi huyết ðạo.  
 ðừng nên xốc xảo tu giả bên ngoài,  
 Cốt nhục muôn loài rồi ta sẽ bỏ.  
 Nghe ði cho rõ rồi tỏ chớ gì,  
 Về hành mau ði ðạo tâm tia sáng.  
 Mặc ai nhạo báng trò ráng bồi công,  
 Kỳ này Biển Đông chấp chồng nhuộm máu.  
 Thương thay TA bảo người ðạo phải nghe  
 ðúng năm ðỂ hề sợ e nguy hiểm. 2015  
 Giữ thân hạnh kiểm cho vẹn ðạo màu,  
 Bốn biển năm châu thấy trong rừng rợn.  
 Nó chưa có tổn ham tí ham tiền,  
 Bị Phật Thánh Tiên buộc xiềng hết trọn.  
 Nó làm tôi mọi lệnh rọi Thiên ðình,  
 ðây phải thú sinh Hà Sa biết mấy.  
 Người ðâu có thấy lừng lẫy chông gai,  
 Phật ở nước ngoài bằng hai Nam Việt. \*  
 Thôi rồi cách biệt từ già ðạo tâm,  
 Thi phú thì thắm ðêm nay Cậu thuyết.  
 Cho người hiểu biết ðời kiệt ðời còn,  
 ðặng hiểu thon von ðặng tròn ý nguyện  
 Bây giờ phương tiện Cậu luận Lô Tô,  
 Chúc chị chúc cô trên ðường ðu học.  
 Thôi thôi trần trọc cực nhọc ðừng than,  
 Cậu chúc xóm làng cùng chung huyết thống ...

Sydney, 27-2-2014, Cư Sĩ biên khảo.  
 Thiền Tịnh Bửu Sơn, 20 Melbourn Rd, St Jonhs  
 Park, NSW 2176, Australia, Tel (02)  
 96103192