

# Cuộc Biến Thiên

## Bút Điền của Đức Quan Âm Bồ Tát

### Cho ngày 30 tháng Bảy năm 2014

Email: [vienluutd@yahoo.com](mailto:vienluutd@yahoo.com)

Chúng tôi xin hân hạnh trình bày với quý độc giả bài Bút Điền mới về Thiên Cơ Việt Nam. Bài này của Đức Quan Âm Nam hải giảng bút cho ngày 30 tháng Bảy năm 2014.

#### **I. Mở Đầu:**

Kể từ khi đăng bài “*Sấm Trạng Trình Cập Nhật 2013*” đến nay đã hơn một năm. Như đã nói chúng tôi quyết định không viết nữa vì tình hình thiên cơ đã kề cận và cũng để đóng cửa lo tu hành cho kịp. Song vì trong mấy tháng vừa qua chuyện “*Dàn Khoan Trung Cộng*” đã làm tình hình chính trị Việt Nam và Đông Nam Á trở nên nóng hổi. Có nhiều người email chúng tôi để hỏi về tình hình chiến sự. Trong số đó cũng có những người muốn chúng tôi đại diện họ để xin bên trên cho thêm bài mới về tình hình đất nước. Vì nhiều lý do bận rộn khác nhau, anh em chúng tôi tới tuần rồi July/27/2014 mới có dịp nói chuyện nhiều với nhau, trong đó có bàn về vấn đề này và quyết định xin bên trên cho bài mới để viết với mục đích khuyến tu. Thâm tâm chúng tôi là muốn viết về những biến chuyển trong giai đoạn từ 2017 đến 2030, về cuộc địa chấn lớn. Kết quả ngoài sự mong muốn của chúng tôi, Đức Quán Âm đã chấp thuận lời thỉnh nguyện và sẽ cho ba bài với chủ đề “*Cuộc Biến Thiên*”, “*Cuộc Địa Chấn*”, và “*Đời Thượng Ngươn Thánh Đức*”.

Và bây giờ bài đầu tiên “*Cuộc Biến Thiên*” dài 108 câu nói về Thế Chiến Ba và tình hình chính trị Việt Nam trong năm Ất Mùi, 2015.

Bài viết này gồm có những phần sau đây

- I. Mở Đầu
- II. Tóm Tắt Nội Dung Bài Bút Điền
- III. Tình Hình Việt Nam và Thế Chiến Ba
- IV. Tu Hành:
- V. Kết Luận
- VI. Phụ Lục: Toàn Bài Bút Điền.

**II. Tóm Tắt Nội Dung Bài Bút Điện:**

Bài bút điện 108 câu gồm có 2 phần chính của hai vị: Đức Di-Lạc từ câu 13 tới 56 và Đức Quan-Âm từ câu 57 tới 108. Mở đầu là Đức Quan Âm từ Nam Hải được tin mời về họp gấp tại Bạch Ngọc Cung vì cuộc biến thiên sắp tới tại trần gian sẽ gây chấn động liên hệ đến Thiên Đình. Cuộc biến thiên rùm beng tấp nập này được luận bàn khắp nơi khắp chốn từ Thiên Đình cho đến Trần Gian.

*Biển Nam Hải mẹ nhận tin gấp  
Về Thiên Đình để gặp Thánh Minh  
Lệnh trên như thể lời đình  
Xuống thơ cứu vớt dân mình một phen 4*

*Cuộc Biến Thiên rùm beng tấp nập  
Từ Thiên Đình cho đến Trần Gian  
Khắp nơi khắp chốn luận bàn  
Thế giới thay đổi Thiên Đàng chịu lây 8*

Quả thật trên sao dưới vậy, nếu trên kia trung tâm quyền lực hành chánh là Bạch Ngọc Cung thì tại trái đất này, trung tâm quyền lực hành chánh của thế giới là Tòa-Nhà-Trắng, The White House. Vị chủ tọa Bạch Ngọc Cung là Ngọc Hoàng Thượng Đế hay còn được gọi là Thầy trong bài này. Thầy là Phật là linh điển cửu trùng.

*Ngày tận thế có **Thầy** ra cứu  
Thầy là linh điển cửu trùng lai  
Sang năm thất nhật bảy ngày  
Thiên hôn địa ám sao bay khắp trần 40*

Buổi họp hôm đó đông chật phòng, có sự hiện diện của Đức Di Lạc Thiên Tôn đến từ trời Đâu Suất, Đức Phật Thích-Ca Mâu Ni (Đức Thế Tôn) và Đức Quan Âm Nam Hải. Đức Thế Tôn trong buổi họp cho biết là trái đất, cõi Ta Bà, đã đi vào *ơ tận diệt*, không thể ngăn cản được nữa.

*Đức **Di Lạc** ngồi im một chỗ 13  
Khắp căn phòng chẳng chỗ nào dư*

...  
*Chốn Bạch Cung bành hoàng Trời Phật  
Đức **Thế Tôn** nói thật hết ra  
Rằng nay tại cõi Ta Bà  
Đã vào cơ diệt, vậy Bà hiểu cho 92*

Cả hai Ngài Di Lạc và Quan Âm đều cho biết là chiến tranh nguyên tử sẽ xảy ra sang năm, nhất là hỏa tiễn nguyên tử của Trung Cộng sẽ được phóng ra và nổ tung tiêu diệt hết cõi Ta Bà làm chấn động thiên giới, và đó là hiện tượng “*thất nhật bảy ngày*” đã được nói trong nhiều tôn giáo khi thế giới đi vào giai đoạn tận thế hay ngày phán xét cuối cùng.

Sang năm *thất nhật bảy ngày*  
 Thiên hôn địa ám sao bay khắp trần 40

*Sao Nguyên Tử Phong Thần* đang diễn  
*Sao Trung Cộng Hóa Tiên* phóng ra  
 Tiêu diệt hết cõi Ta Bà  
 Chấn động Thiên Giới, Phật Bà hiện thân 44

...  
 Sang năm thế giới tổn hao  
*Chiến tranh nguyên tử* ruột đau não nề 76

Đức Quan Âm lòng vui buồn lẫn lộn. Buồn là vì chúng sinh gặp đại họa máu đào sắp đến, vui là vì Thượng Ngươn đã kề, mọi chuyện sẽ tốt đẹp từ đó trở đi. Nếu hiện nay là cơ của Đức Quan Âm thì vào ngươn bốn sẽ là cơ của Đức Di Lạc.

Chốn Tây Phương đâu ngày ngưng nghỉ  
 Biển Nam Hải mẹ chỉ tựa lưng  
 Ngọc Cung thiên hợp tưng bừng  
 Vui buồn lẫn lộn ta mừng làm sao? 64

Buồn cho chúng máu đào sắp đổ  
 Vui là vui cái chỗ Thượng Ngươn  
 Ngươn bốn Bồ Tát dẫn đường  
 Thiên Tôn Di Lạc tình thương ban cùng 68

Đối với Quốc Độ Đại Việt, hai Ngài Di Lạc và Quan Âm sẽ có mặt để làm việc kỳ này. Làm việc là trước “*Triệt bọn Ngu*”, sau thành lập Quốc Độ Đại Việt, rồi gây dựng mỗi Đạo Vàng để thế giới cùng tu trong kỳ Thượng Ngươn Thánh Đức sắp tới, sẽ hưởng hòa bình hơn ngàn năm, đời sống sẽ thiên về tâm linh thay vì vật chất như ngày hôm nay.

Nhấn thế giới ta về cứu độ  
 Giúp Phật Bà đánh đổ *Triệt quân*  
 Sang năm thế giới trầm luân  
**Bồ Tát Di Lạc** ra quân cứu đời 56

...  
 Vì lời thề mẹ về Nam Việt  
 Giúp Di Lạc mà triệt *bọn ngu*  
 Rồi sau thế giới cùng tu  
 Thượng Ngươn Thánh Đức thiên thu hòa bình 80

Trước khi dứt lời, Đức Quan Âm mới chỉ bảo cho cách tu hành giải thoát kỳ này. Vì kỳ này là tận thế nên số người còn lại thì ít và số ra đi sẽ phải nhiều. Nên chỉ Đức Quán Âm mới dặn dò chúng sanh hai bên Đồi lẫn Đạo ráng mà lo tu hành niệm Phật

sao cho hồn được thăng về cõi Cực Lạc. (Xin xem phần luận bàn về phép tu bên dưới).

....  
*Thấy đời hết ta thì mới mách*  
*Cho dân ta một mạch về Trời*  
*Để rồi hồn vía thành thơ*  
*Không còn sanh diệt như nơi Ta Bà*      104

*Cuộc biến thiên có Bà Phật độ*  
*Ráng mà tu theo lối đại thừa*  
*Giàu sang, nghèo khó, mắt đưa*  
*Nam mô sáu chữ hồn xưa phản hồi*      108

### III. Tình Hình Việt Nam và Thế Chiến Ba.

Theo thiên ý, tình hình nước Việt Nam đang vào lúc quyết liệt. Hiện giờ thì chắc chẳng còn ai hoài nghi về chuyện Việt Nam đã bị Trung Cộng khống chế mọi mặt từ bao nhiêu năm qua và hoặc đã và đang trên đường trở thành một “*Tinh Tụ Trì*” của Trung Cộng! Đảng và nhà nước trong bao năm qua đã tìm đủ mọi cách để che đậy sự kiện này bằng đủ mọi thủ thuật: tuyên truyền, kiểm duyệt, ru ngủ, đàn áp v.v. ... nhưng đến khi sự kiện dần khoan Trung Cộng xảy ra thì hết còn che đậy nổi. Và bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian và kết quả của cuộc đọ sức giữa hai khối “*yêu nước và thân cộng*” trong nội bộ đảng.

Như đã viết trong bài “*Sám Trạng Trình Cập Nhật 2013*”, chuyện chiến tranh Miên-Việt, Trung-Việt đáng lẽ đã xảy ra rồi nhưng được dời lại một chút qua hai câu thơ sau của Cụ Trạng Trình cho hồi 2013.

....  
*Năm con ngựa bơ vợ lạc lõng (2014)*  
*Năm con dê lại nổi cơn điên. (2015)*

Từ hồi đầu năm 2014 đến giờ Đức Phật Thầy Tây An vẫn thường xuyên ghé lại, cho thơ nhắn nhủ học trò tu hành cho gấp và có cho biết đôi điều về tình hình đất nước. Nói chung thì những gì chúng tôi viết trong mười bài thiên cơ trước, về đại cương thì vẫn không có gì thay đổi, nhưng chi tiết thì có thay đổi đôi chút (nhân sự cũng như thế cờ). Chuyện này dễ hiểu mà. Ví dụ nếu lúc đầu định có mười trận đánh kéo dài trong hai năm rưỡi, nay vì thời gian rút ngắn lại còn một năm hơn thì chắc là chỉ còn độ bốn hay năm trận với cường độ có lẽ sẽ khốc liệt hơn, tuy nhiên kết quả cuối cùng thì vẫn không thay đổi!

Chuyện Cao Miên có cơ hội trả thù dân Việt kỳ này vẫn sẽ xảy ra. Dưới đây tôi xin trích vài đoạn thơ của Đức PPTA cho hôm tháng Năm vừa qua. Sang năm Ất Mùi, Thế Chiến Ba lên cao độ, Việt Nam cũng rúng động theo, Sài Gòn xưa chẳng còn giống như xưa với bóng dáng hồn ma thập thoảng cõi dờ, sau rồi dân số lura thừa vì bom nguyên tử.

*May/15/2014: Đức PPTA cho thơ:*

....  
*Nhìn năm châu ba chìm bảy nổi*

*Cõi hồng trần thay đổi sang năm  
 Ất Mùi ai biết âm thầm (2015)  
 Lo tu lo sửa đỡ lầm đường mê*

*Cuộc thế chiến thảm thế sanh chúng  
 Cội Hồng Bàng cũng rúng động theo  
 Việt Nam năm tháng đã nghèo  
 Nay thì giặc già ai theo Phật Trời*

*Cảnh hỗn loạn toi bời sanh chúng  
 Sài Gòn xưa chẳng giống như xưa  
 Hồn ma thấp thoáng cội dừa  
 Giặc Hồ tan tác mới vừa lòng dân*

*Giống Tiên sanh có phần an phận  
 Kẻ tu chơn mới bận hơn xưa  
 Sau rồi dân số lựa thưa  
 Trái qua nguyên tử bom mưa đạn thù*

*May/31/2014 Đức Phật Thầy Tây An cho thơ:*

*.....  
 Nước Việt Nam từng giờ thay đổi  
 Nội sang năm trôi nổi khổ ghê  
 “Thầy Tu” chưa dám trở về  
 Bọn Miên trấn đánh nã nê lòng dân*

Chúng tôi không phải là chuyên gia về quân sự cũng như chính trị, tuy nhiên với tình hình nước nhà và thế giới trước ngưỡng cửa Thế Chiến Ba, chúng tôi xin được trình bày một vài ý kiến cá nhân thô thiên.

Mầm mống của Thế Chiến Ba có lẽ đã khởi sự từ một hai năm qua. Từ năm 2011 đến giờ, nhất là năm nay 2014 nhiều cuộc chiến tranh qui ước (proxy wars) giữa các siêu cường đã và đang xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới như bên Trung Đông giữa Israel và Palestine, Iraq, Afganishtan, Ukrain, và âm thầm nhiều chỗ bên Phi Châu. Còn Đông Nam Á thì đang chuẩn bị châm ngòi giữa Trung Cộng và đồng minh Mỹ Nhật. Nhìn thăm cảnh đang xảy ra cho Palestine và Iraq, khó có ai mà không xúc động! Dĩ nhiên lúc ban đầu địa điểm các cuộc chiến luôn được chọn ở những nơi ngoài lãnh thổ của các cường quốc, tức là các nước láng giềng. Ban đầu thì chẳng có anh nào nghĩ là mình sẽ phải dùng bom nguyên tử cả bởi vì cuộc chiến tranh xâm lăng chiếm đất ngày nay không phải chỉ quyết định bằng vũ lực mà là quyết định bằng ảnh hưởng kinh tế và đàm phán, trong đó vũ lực chỉ là một phần nhỏ. Cho nên nếu có chiến tranh thì chỉ đánh nhau bằng vũ khí thông thường (conventional warfare) rồi thì ngưng chiến, đàm phán, nhờ Liên Hiệp Quốc giảng hòa. Cho nên nếu mình là kẻ mạnh có sẵn bom nguyên tử thì mình cứ chiếm đại hai ba miếng đất đi, rồi chờ đến lúc đàm phán giải hòa thì nhả lại hai miếng giữ một miếng mình muốn, thế giới cũng đành phải chịu mà không dám nói gì. Đó là cách tiến ba bước, lùi hai bước thì kết quả vẫn là tiến một bước! Chuyện Nga Sô chiếm Georgia mấy năm trước,

Crimea hồi đầu năm nay và đang thôn tính Ukrain, hoặc Do Thái chiếm đất của Palestine là ví dụ điển hình.

Năm xưa ngay sau thế chiến hai, Trung Cộng bằng mọi giá chiếm cho bằng được Tây Tạng mặc dù Tây Tạng đã bao ngàn năm thần phục “*Thiên Triều*” có lẽ cũng chỉ vì vị thế chiến lược quân sự ở vùng đất cao 4500 thước nhìn xuống các quốc gia lân cận. Lúc bấy giờ vũ khí chính là xe tăng và đại pháo. Ngày nay với vũ khí chính là phi đạn và tàu ngầm nguyên tử cộng thêm căn cứ tàu ngầm nguyên tử của Trung Cộng đặt tại đảo Hải Nam thì vị thế chiến lược của Việt Nam gần giống y như cảng Crimea của Ukrain đối với Liên Xô vậy, mà Crimea đã bị Liên Xô nuốt gọn một cách ngon lành trước mặt thế giới hồi đầu năm 2014.

Vì thế ta có thể kết luận là giây phút nào mà “*Thiên Triều*” cảm thấy sắp sửa bị nuốt mất Việt Nam là bắt buộc phải ra tay mà thôi. Và lúc đó Thế Chiến Ba sẽ đi vào giai đoạn cao điểm. Như đã nói ở đoạn trên, lúc đầu không ai nghĩ sẽ phải dùng bom nguyên tử cả, nhưng Thầy Tổ đã cho biết trước là “*Sao Trung Cộng hỏa tiễn phóng ra*” sẽ bay đầy trời năm 2015, vậy thì chuyện gì có thể sẽ xảy ra mà khiến Trung Cộng phải khai hỏa phi đạn nguyên tử? (Các bạn có thể đọc lại 10 bài viết về thiên cơ trước của chúng tôi để biết thêm chi tiết <http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet.html> ) Chúng tôi chỉ lạm bàn tới đây và các bạn có thể suy diễn phần còn lại.

Bom nguyên tử kỳ này sẽ được sài thả dần chứ không phải chỉ có 2 quả như hồi Thế Chiến Hai ở Nhật, chỉ riêng Trung Cộng theo tin đồn đã có hơn 5,000 hỏa tiễn với đầu đạn nguyên tử, nên mới khiến cho trời đất bị mây phóng xạ che u ám đến không thấy nổi mặt trời trong nhiều ngày “*thất nhật bảy ngày*”. Chuyện này hay bài bản này vốn là một phần của thiên cơ đã được sắp đặt từ lâu nên mới được viết là “*ngày tận thế*” trong các tôn giáo từ hai ngàn năm trước. Thánh Kinh có nói về bảy ngày thất nhật như là ngày phán xét cuối cùng của Thiên Chúa.

*Ngày tận thế có Thầy ra cứu  
Thầy là linh điển cứu trùng lai  
Sang năm thất nhật bảy ngày  
Thiên hôn địa ám sao bay khắp trần*      40

*Sao Nguyên Tử Phong Thân đang diễn  
Sao Trung Cộng Hỏa Tiễn phóng ra  
Tiêu diệt hết cõi Ta Bà  
Chấn động Thiên Giới, Phạt Bà hiện thân* 44

#### **IV. Tu Hành.**

##### **a. Chu Kỳ 26 ngàn năm.**

Trong phần thiên tượng của bài “*Sấm Trạng Trình Cập Nhật 2013*” chúng tôi đã giải thích về hiện tượng thăng hoa tâm linh của loài người trong chu kỳ 26 ngàn năm. Giờ xin được bàn thêm. Toàn bộ cuộc thăng hoa tâm thức của loài người mang thể xác D3 này được sắp đặt gồm có 3 chu kỳ 26 ngàn năm, tức là tổng cộng 78 ngàn năm (26 x 3 = 78). Tại ngươn hạ của mỗi chu kỳ 26 ngàn năm là có một kỳ thi tâm linh lớn cho toàn thể nhân loại. Trong ba kỳ thì tâm linh thì Kỳ Ba là quan trọng nhất, lớn nhất là vì đó là kỳ chót. Cho chính xác chúng ta hiện giờ là ở khoảng năm 23,000 của Kỳ Ba,

kỳ chót, tức là Hạ Ngươn Ba Kỳ Ba. Do đó trái đất này còn được thêm Ngươn Bốn, 3250 năm, nữa thì mới chấm dứt đời sống thể chất này trước khi bước vào tiên thể. Ngươn Bốn tới thì cũng có đủ Thượng, Trung và Hạ Ngươn như Ngươn Ba hiện nay. Cho nên trong bài này, Đức Di Lạc nói là thế giới nay gần ngươn hạ của Kỳ Ba với văn minh vật chất dẫn đầu khiến nhân loại lạc lằm về mặt tâm linh. Đức Di Lạc cũng cho biết là ngài đã âm thầm có mặt cứu độ loài người bấy lâu nay.

*Vì thế giới nay gần ngươn hạ  
Mỗi chu kỳ hai sáu ngàn năm  
Kỳ ba thế giới lạc lằm  
Thiên Tôn ra cứu âm thầm bấy lâu 48*

Hiện giờ ở Hạ Ngươn Ba Kỳ Ba đang là cơ của Đức Quan Âm. Vì vậy khắp nơi mọi chùa chiền cho đến thánh thất ta đều thấy tượng Đức Quan Âm, ít nhất là một nếu không thì hai ba. Ai ai cũng tụng kinh cầu nguyện Đức Quán Thế Âm cả. Còn nhà thờ thì chỗ nào cũng có thờ tượng và cầu nguyện Chúa Jesus (gốc đức Quan Âm) và Đức Mẹ Maria (cùng luồng điên Nữ với đức Quan Âm). Vì Đức Quan Âm là tượng trưng của Từ Bi nên lúc này các đạo giáo chú trọng về chữ Bi, chữ Hòa thuộc luân xa 4 ở tim. Khi bước vào Ngươn Bốn thì sẽ là cơ của Đức Di Lạc, vì lập lại Thượng Ngươn nên đời sống thiên về tâm linh với tình thương đại đồng và văn minh phát triển cao độ và nhanh chóng.

*.....  
Buồn cho chúng máu đào sắp đổ  
Vui là vui cái chỗ Thượng Ngươn  
Ngươn bốn Bồ Tát dẫn đường  
Thiên Tôn Di Lạc tình thương ban cùng 68*

#### **b. Lai lịch các vị thầy và giáo chủ.**

Vào dịp 07/12/2012 Ngài Bạch Y Đạo Sĩ (Chiết Thân của Đức Quan Âm ở Trời Đạo Lợi) cho bài thơ “*Càn Khôn Quy Nhất Thống*”, giải thích tường tận gốc gác ngài Di Lạc và Đức Ngôi Hai Ngôi Minh Chiêu bên Cao Đài. Chúng tôi xin trích một đoạn để dẫn chứng:

*Càn Khôn Quy Nhất Thống*  
.....  
*Ngài Di Lạc* được sanh Đâu Suất  
Là *Đấng Christ* đứng mãnh thần tài  
Di Lạc sau thành Như Lai  
Ta Bà giáo chủ tương lai vị trì 88

*Hội Long Hoa* tại vì sao có  
Hai triệu năm mới lộ mới khai  
Khi đó Đức Phật Như Lai  
Bồ Đề đắc quả tương lai phật nhà 92

*Đấng Di Đà là cha ngài đó*

*Phân thân điển khắp chốn càn khôn  
Bồ Đề đắc quả Thiên Tôn  
Di Lạc tái thế Cao Đài ngôi hai* 96

*Đức Minh Chiêu Ngôi Hai Giáo Chủ  
Là phân điển của Đấng Christ  
Ngôi Hai Giáo Chủ chẳng sai  
.....*

Đoạn thơ trên cho biết là Đức Di Lạc sanh tại Đâu Suất Thiên, sẽ là vị Phật kế tiếp tại cõi Ta Bà trong hai triệu năm tới. Ngài là con của Đức Di Đà mà cũng còn là Đấng Christ, Thiên Chúa hay Chúa Cha. Ngoài ra Đức Cao Đài Ngôi Hai Ngô Minh Chiêu là chiết thân của Đấng Christ, Thiên Chúa, tức là chiết thân của Đức Di Lạc.

Trở lại bài “Cuộc Biến Thiên”:

Trong bài này Đức Di Lạc cho biết Ngài chính là người đã dẫn độ giúp chúa Jesus tu hành hồi 2000 năm trước. Và lần này Đức Di Lạc sẽ về giúp Phật Bà (Đức Quan Âm) để đánh tan “Triệt” quân. Sang năm thế giới trầm luân, Đức Di Lạc sẽ ra quân cứu đời.

“Triệt giáo và Xiển giáo là hai danh từ trong chuyện Phong Thần để chỉ hai phe Tiên Hắc Bạch không đội trời chung với nhau”.

*.....  
Nhớ khi xưa Chúa đầu thai độ  
Ta xuống điển dẫn độ Ngài tu  
Giê Su luồng điển chân tu  
Hạ Ngươn sắp diệt thầy tu trở về* 52

*Nhấn thế giới ta về cứu độ  
Giúp Phật Bà đánh đổ Triệt quân  
Sang năm thế giới trầm luân  
Bồ Tát Di Lạc ra quân cứu đời* 56

Nếu Đức Di Lạc là Đấng Christ, vậy thì chúa Jesus là ai? Theo đoạn thơ từ câu 69 cho tới 80, Đức Quan Âm cho biết là trong quá khứ nhiều kiếp Đức Quan Âm có kiếp đã từng hóa thân làm chúa *Giê-Su*, có kiếp làm đức *Huỳnh Giáo Chủ*, rồi có kiếp là *Phật Thầy Tây An*, kiếp hiện tại này thì cũng sẽ có mặt trong xác “*Người Mới*” và còn đồng thời sẽ mượn thêm xác của một “*Thần Đồng*” để khai đạo khắp xứ Nam Trào.

*.....  
Ta giả dạng điên khùng bao kiếp  
Từ Giê-Su cho đến họ Huỳnh  
Tây An một kiếp linh đình  
Đến nay “*người mới*” thân hình chính xong* 72

*Mượn thân xác Thần Đồng bắt tử  
Để khai đạo khắp xứ Nam Trào  
Sang năm thế giới tổn hao*



*Chiến tranh nguyên tử ruột đau não nề 76*

*Vì lời thề mẹ về Nam Việt  
Giúp Di Lạc mà triệt bọn ngu  
Rồi sau thế giới cùng tu  
Thượng Ngươn Thánh Đức thiên thu hòa bình 80*

Ngày hôm nay Đức Quan Âm cho biết rõ lai lịch các vị giáo chủ của các đạo (Chúa Giê-Su là giáo chủ đạo Ki-Tô giáo, Đức Huỳnh Phú Sổ là giáo chủ đạo Phật Giáo Hòa Hảo, Đức Phật Thầy Tây An là giáo chủ đạo Tứ Ân Bửu Sơn Kỳ Hương) thật ra đều là hóa thân của Ngài cả. Vì thế cho nên tin đồ các đạo nên nhận thức rằng tất cả đều là anh em một nhà một gốc cả, mà nên ngừng tranh chấp, xung đột để chung sống hòa bình, bình đẳng với nhau. Trong Phật giáo, Đức Bồ Tát Quan Âm đại diện cho hay chủ về Từ-Bi trong bộ ba “Bi, Trí, Dũng”.

### c. Tu hành niệm Phật giải thoát

Đức Quan Âm xem xét thấy cuộc biến thiên kỳ này quá kinh khủng nên kêu gọi dân chúng mọi người lo tu hành niệm phật cho “*ôn tồn*” (đàng hoàng, đúng cách) để khi nạn đến thì còn được yên ổn. Ở đây nên để ý đến từ “*dân Nam*”.

*Cuộc biến thiên rùng mình rợn óc  
Hỡi *dân Nam* người ngốc kẻ khôn  
Hãy lo tu niệm ôn tồn  
Ngày sau gặp nạn xác hồn được yên 84*

Riêng miền “*Nam hạ*” có nhiều linh căn tu hành sắp đủ điểm nên Đức Quan Âm nhấn nhủ là ráng tu niệm gấp cho lẹ để khi nạn tới được cứu đem về Thiên Đàng.

*.....  
Phật cứu vớt khắp miền *Nam hạ*  
Chốn Thiên Đàng dân đã có tên  
Ráng mà tu niệm mau lên  
Về sau được cứu đem lên Thiên Đàng 88  
.....*

Thấy đời sắp hết nên Đức Quan Âm từ bi chỉ cho dân chúng Việt Nam phương thức tu hành để có thể về được cõi Trời, Cực Lạc, hay Thiên Đàng, để hồn vía được thanh thoi tránh cảnh sanh diệt nơi cõi Trần.

*.....  
Thấy đời hết ta thì mới mách  
Cho dân ta một mạch về Trời  
Để rồi hồn vía thanh thoi  
Không còn sanh diệt như nơi Ta Bà 104*

Đức Quan Âm dặn dò là trong cuộc biến thiên này có Ngài độ, hãy ráng dùng pháp môn niệm Phật theo lối Đại Thừa mà phán bổn hườn nguyên, tức là dụng pháp môn niệm Phật mà tìm cho ra phật tánh của mình.

Ba hạng người “**Giàu sang, nghèo khó, mắ m dưa**” là nói chung tất cả mọi người trong xã hội cả hai bên Đời và Đạo. Giàu Nghèo là hạng bên Đời, còn kẻ ăn chay mắ m dưa là hạng bên Đạo.

...  
*Cuộc biến thiên có Bà Phật độ*  
*Ráng mà tu theo lối đại thừa*  
*Giàu sang, nghèo khó, mắ m dưa*  
*Nam mô sáu chữ hồn xưa phản hồi*      108

Bốn câu thơ ngắn gọn và đơn giản nhưng ý nghĩa thâm thúy và đầy đủ. Giờ ta hãy đào sâu thêm một chút để hiểu thêm thâm ý của Ngài.

Nam Việt là nơi tập trung nhiều tôn giáo khác nhau như Phật Giáo (Đại Thừa, Tiểu Thừa, Khất Sĩ, Hòa Hảo), Thiên Chúa (Công Giáo, Tin Lành), Cao Đài, Bửu Sơn Kỳ Hương, Hồi Giáo v.v. Trong đó Phật Giáo chiếm đa số.

Nếu theo mặt nghĩa của lời thơ trên đây chẳng lẽ Đức Quán Âm bảo những người không thuộc Phật Giáo Đại Thừa Tịnh Độ hãy bỏ tôn giáo mình mà theo về Tịnh Độ Tông tụng niệm Nam Mô sáu chữ thì Phật Bà mới độ cho qua cuộc Biến Thiên này???

Không! không phải như vậy! Giờ xin được lý giải như sau:

Đức Quan Âm là một vị cô Phật nên Ngài dùng pháp tu của Phật Giáo trong bài này để làm ví dụ dạy bảo chúng sanh. Tịnh Độ Tông Đại Thừa Phật Giáo dạy chúng sanh tu hành cầu nguyện vãng sanh Cực Lạc bằng cách hướng về cõi Cực Lạc của Đức Phật Di Đà ở Tây Phương và niệm Phật lục tự Di Đà. Nếu để ý thì sẽ thấy rằng khi chúng ta “**THÀNH TÂM**” niệm Phật và quán tưởng hình Phật, hoặc cõi Cực Lạc, hoặc Bồ đề Lai, hoặc Thiên Đàng thì lúc nào cái tâm lực cũng hướng lên trời, từ nơi mắt trở lên trên đầu, hoặc trên đỉnh đầu. Chỉ khi nào mình niệm Phật mà thiếu Thành Tâm, hoặc thiếu quán tưởng Phật, hoặc bị xen lẫn nhiều tạp niệm, hoặc làm lếu láo cho có lệ, cho xong chuyện, hoặc chủ tâm hướng ý xuống dưới mắt thì sẽ thấy tâm lực đi xuống phía dưới bụng ngay.

Vì vậy bàn thờ Phật, bàn thờ Chúa trong chùa hay nhà thờ được đặt ở vị trí cao quá đầu. Hình ảnh hay tượng Phật, tượng Chúa, hay bài vị tổ tiên v.v. được đặt trên tủ, hay bàn thờ mà vị trí luôn luôn là cao hơn đầu. Để chi vậy? Để khi quý gói cầu nguyện hay ngắm tượng Phật thì phải ngược đầu lên nhìn, chớ không bao giờ nhìn ngang hay nhìn xuống. Tương tự, các tôn giáo khác cũng thế. Khi các bạn “**Thành Tâm**” quỳ gói cầu nguyện Đức Mẹ hay Chúa Jesus, hay Đức Diêu Trì, hay Thầy (Thượng Đế) thì tôi dám bảo đảm tâm lực các bạn sẽ hướng lên trên trời (hoặc là trong tim trong vài trường hợp ngoại lệ) chớ không có hướng xuống đất.

Tới đây thì ta có thể tạm kết luận là khi mình “**Thành Tâm**” cầu nguyện hay đóai tưởng tới các đấng thiêng liêng thì cái tâm nó hướng lên phía trên đầu. Vậy có làm sao mà Đức Quan Âm nói niệm Phật sẽ về Thiên Đàng “**Nam mô sáu chữ hồn xưa phản hồi**”?

Ở đây chữ “hồn” được dùng thế cho chữ “thần thức” của bên Phật Giáo. Khi một người lia đời thì thân xác từ từ lạnh dần và cuối cùng hồn lia khỏi xác để đi đầu thai

tại những cõi khác nhau như trời, thiên đàng, cực lạc, bồng lai, địa ngục, súc sanh v.v. tùy theo đức tin của mỗi tôn giáo.

Người Việt Nam vốn chịu ảnh hưởng lâu đời của Phật Giáo nên có bài thơ sau để diễn tả sự tái sinh của linh hồn sau khi rời khỏi thể xác.

*Dành sanh cõi Thánh mắt sanh Trời  
Bụng nóng Nga quý, tim nóng Người  
Súc sanh thần thức ra đầu gối  
Nóng ở bàn chân, Địa Ngục thôi.*

Bài thơ này cho biết là nếu hồn lìa xác từ khoảng mắt trở lên trên thì sẽ được sanh về cõi cao thượng tốt đẹp như thiên đàng, trời, hay cực lạc quốc v.v. Do đây nếu lúc sống ta thường hằng niệm Phật, cầu nguyện đúng cách thì sẽ tạo thành một thói quen hay một tâm lực (điển) hướng lên đầu càng ngày càng mạnh, để đến lúc lìa bỏ cõi đời, tâm lực (điển) này sẽ theo thói quen mà tìm cách đi lên phía trên mà thoát ra khỏi thể xác. Chỗ thoát ra cao thấp còn tùy theo nghiệp lực cá nhân, tuy nhiên nếu tâm lực mạnh thì sẽ trợ giúp được nhiều. Đây chính là chỗ mình tự quyết định chỗ đi đến cho mình ở đời sau, tự gánh chịu nghiệp quả của mình chứ không ai có thể gánh dùm được.

Tới đây chúng ta mới hiểu ý Đức Quan Âm mách bảo mọi người để ý tu hành cho đúng cách, tức là niệm Phật hay cầu nguyện cho đúng cách để luồng tâm lực (điển) luôn luôn hướng về đỉnh đầu thì mới mong giải thoát được. Do đó, suốt ngày niệm Phật “*Đúng Cách*” cũng đồng nghĩa với suốt ngày quán tưởng Phật cũng đồng nghĩa với suốt ngày hướng tâm lên trụ ở đỉnh đầu. Đây là một pháp tu đơn giản và hiệu quả. Một khi tâm lực đủ mạnh để đi lên và trụ ở đỉnh đầu thì các luân xa huyết đạo ở bên dưới thân đều được khai mở. Ngày nay hầu như tôn giáo nào cũng dạy cách cầu nguyện các đấng thiêng liêng. Thế mới biết Đạo nào cũng tốt, cũng giải thoát về Thiên Đàng được cả. Mỗi tôn giáo là mỗi phân khoa khác nhau nên phương thức tụng niệm cũng khác nhau và ngoài ra mỗi khoa còn có những thủ tục, qui luật riêng mà người tu cần tuân thủ và thực hành cho đúng. Đây gọi là lý sự cần phải viên thông. Nếu niệm Phật, cầu nguyện khiến cho luồng tâm lực đi lên đầu kêu là “*hướng thượng*” thì những chuyện đời (tham sân si) sẽ khiến luồng tâm lực đi xuống dưới kêu là “*hướng hạ*”. Tu hành là việc làm vun bồi “*hướng thượng*” và loại bỏ “*hướng hạ*”. Thì giờ chẳng còn bao lâu nữa, mong mọi người lắng nghe lời dặn dò của Đức Quan Âm mà tu hành cho có hiệu quả.

## V. Kết Luận

Hôm nay là 15 AL, Rằm Vu Lan 2014, tình hình chính trị thế giới đã cực kỳ sôi động khắp nơi từ Phi Châu qua Trung Đông, từ Âu đến Á châu, mọi mặt từ chiến tranh, kinh tế, bệnh dịch, đến thiên tai đều có chiều hướng xấu. Bài “*Cuộc Biến Thiên*” này của Đức Quan Âm thật đã cho biết rõ những gì sắp xảy ra cho thế giới sang năm 2015, “*Thế Chiến Ba*” và “*Thất Nhật Bảy Ngày*”. Đối với nước Việt Nam chúng ta, Ngài cho biết một biến cố lớn là Hòa Tiến Nguyên Tử Trung Cộng sẽ bay khắp trời. Một cuộc biến thiên rừng rợn, khủng khiếp sắp xảy ra cho nhân loại.

Vì thương dân Việt Ngài đã chỉ cho cách tu hành để hồn vía được thanh thoi khi chuyện xảy đến.

*Ráng tu theo lối đại thừa,  
Nam mô sáu chữ hồn xưa phản hồi.*

Trong bài này chúng ta được biết Đức Di Lạc là Đấng Christ tức Chúa Cha, người đã hướng dẫn Chúa Jesus tu hành năm xưa, và Đức Ngôi Hai Ngõ Minh Chiêu (Cao Đài) là chiết thân của Đức Di Lạc. Thêm nữa Chúa Jesus, Đức Huỳnh Giáo Chủ, Đức Phật Thầy Tây An đều là những hóa thân khác nhau của Đức Quan Âm. Hiện giờ Hạ Ngươn Ba Kỳ Ba là **cơ** của Đức Quan Âm nên ta thấy sự hiện diện của Ngài khắp mọi nơi: chùa chiền, thánh thất, nhà thờ nơi nào cũng có tượng của Đức Quan Âm hay Đức Mẹ Maria. Như đã nói trong các bài viết trước và bài này, Phật bà sẽ xuất hiện trong thân xác người kỳ này, sẽ mượn xác một **Thần Đổng** để khai đạo khắp Nam trào (cũng đồng nghĩa là Đức Huỳnh Giáo Chủ, Phật Thầy Tây An sẽ xuất hiện trở lại). Qua bài này chúng ta thấy tất cả các mối đạo khác nhau tại Việt Nam (Phật, Thiên Chúa, Cao Đài, Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương) đều có đậm dấu ấn của Đức Quan Âm, vậy thì các đạo (từ tín đồ đến người truyền giáo) từ nay phải biết xem nhau như anh em một nhà, chung sống với tinh thần **từ-bi, bình-đẳng, hòa-bình** để cùng phụng sự nhân dân, rồi nhân loại thì mới là đúng! Bước vào Thượng Ngươn Thánh Đức sẽ là **cơ** của Đức Di Lạc dẫn dắt nhân loại trong Kỳ Bốn sắp tới.

Trước khi dứt lời, chúng tôi xin cảm ơn độc giả đã bỏ thì giờ quý báu đọc bài này và hy vọng bài viết mang lại ít nhiều lợi ích cho các bạn.

Xin đón nhận ý kiến xây dựng và chúc các bạn may mắn,

Kính bút,

Viễn Lưu.

Email: [vienluutd@yahoo.com](mailto:vienluutd@yahoo.com)

Viết xong ngày 9 tháng 8 Dương Lịch năm 2014 (Rằm 14 Vu Lan 2014).

[Cho phép tự do trích dịch hoặc in lại. Xin giữ nguyên xuất xứ ]

--oOo--

## **VI. Phụ Lục Bài Bút Diễn:**

### **CUỘC BIẾN THIÊN**

*Biển Nam Hải mẹ nhận tin gấp*

*Về Thiên Đình để gặp Thánh Minh*

*Lịnh trên như thể lối đình*

*Xuống thơ cứu vớt dân mình một phen*      4

*Cuộc Biến Thiên rùm beng tấp nập*

*Từ Thiên Đình cho đến Trần Gian*

Khắp nơi khắp chốn luận bàn Thế giới thay đổi Thiên Đàng chịu lây	8
Bạch Ngọc cung giăng mây bủa bủa Ngũ sắc màu vàng úa hơn xưa Bông đầu sấm sét đổ mưa Thế gian sắp nạn cơn mưa báo điềm	12
Đức Di Lạc ngồi im một chỗ Khắp căn phòng chẳng chỗ nào dư Thiên Tôn Ngài dự ngự cõi Hư (Vô) Nay về Bạch Ngọc báo tin hung trần	16
Bạch Hạc chào, chư Thần an tọa Hạc phân vân, đâu tỏa mùi hương? Đông đem chân lý soi đường Tử đồng rao gởi tình thương Phật Bà	20
Khắp thế giới gây mà chiến sự Cõi Thiên Tào nay sử ra sao? Thế gian sắp trận máu đào Thiên Tôn đau khổ nghẹn ngào lệ rơi	24
Di tâm đạo thánh thời chẳng dặng Lạc âu cơ sao chẳng giống ai! Bồ đề tâm nguyện Như Lai Tát hồn về chốn Bồng Lai xét đời	28
Đời đau khổ ta thời chẳng dặng Chẳng bao giờ biển lặng cho yên Đời nay gây khổ triển miên Khó lòng thoát được nhân tiền chiến tranh	32
Nay cuộc họp ai sanh ai tử Lòng đau như hỏi thử ai hay Chiến tranh nguyên tử không sai Làm thiên đảo lộn nghiệp ai trận này	36
Ngày tận thế có Thầy ra cứu Thầy là linh điển cứu trùng lai Sang năm thất nhật bảy ngày Thiên hôn địa ám sao bay khắp trần	40
Sao Nguyên Tử Phong Thần đang diễn Sao Trung Cộng Hóa Tiên phóng ra Tiêu diệt hết cõi Ta Bà	

- Chấn động Thiên Giới, Phật Bà hiện thân* 44
- Vì thế giới nay gần ngươn hạ  
Mỗi chu kỳ hai sáu ngàn năm  
Kỳ ba thế giới lạc lầm  
Thiên Tôn ra cứu âm thâm bấy lâu* 48
- Nhớ khi xưa Chúa đầu thai độ  
Ta xuống điển dẫn độ Ngài tu  
Giê Su luồng điển chân tu  
Hạ Ngươn sắp diệt thầy tu trở về* 52
- Nhấn thế giới ta về cứu độ  
Giúp Phật Bà đánh đổ Triệt quân  
Sang năm thế giới trầm luân  
**Bồ Tát Di Lạc** ra quân cứu đời* 56
- Quán** tâm xem xét lời chỉ dạy  
**Âm** ba vang dội từ Phương Tây  
**Đại** Ba Thế Chiến đâu ngừng nghỉ?  
**Sĩ** nhơn tu tịnh nghiệm lời Thầy* 60
- Chón Tây Phương đâu ngày ngưng nghỉ  
Biển Nam Hải mẹ chi tựa lưng  
Ngọc Cung phiên họp tung bùng  
Vui buồn lẫn lộn ta mừng làm sao?* 64
- Buồn cho chúng máu đào sắp đổ  
Vui là vui cái chỗ Thượng Ngươn  
Ngươn bốn Bồ Tát dẫn đường  
Thiên Tôn Di Lạc tình thương ban cùng* 68
- Ta giả dạng điên khùng bao kiếp  
Từ Giê-Su cho đến họ Huỳnh  
Tây An một kiếp linh đình  
Đến nay “người mới” thân hình chỉnh xong* 72
- Mượn thân xác Thần Đông bắt tử  
Để khai đạo khắp xứ Nam trào  
Sang năm thế giới tổn hao  
Chiến tranh nguyên tử ruột đau não nề* 76
- Vì lời thề mẹ về Nam Việt  
Giúp Di Lạc mà triệt bọn ngu  
Rồi sau thế giới cùng tu  
Thượng Ngươn Thánh Đức thiên thu hòa bình* 80

<i>Cuộc biến thiên rùng mình rợn óc Hỡi dân Nam người ngốc kẻ khôn Hãy lo tu niệm ôn tồn Ngày sau gặp nạn xác hồn được yên</i>	84
<i>Phật cứu vớt khắp miền Nam hạ Chốn Thiên Đàng dân đã có tên Ráng mà tu niệm mau lên Về sau được cứu đem lên Thiên Đàng</i>	88
<i>Chốn Bạch Cung bàng hoàng Trời Phật Đức Thế Tôn nói thật hết ra Rằng nay tại cõi Ta Bà Đã vào cơ diệt, vậy Bà hiểu cho</i>	92
<i>Đức Phật Bà dâm lo thế giới Liệu có qua được nổi hay không? Biến thiên rùng rợn trên không Sao băng trời đất hết thông cứu trùng</i>	96
<i>Thâu Ngũ Hành đùng đùng sấm dậy Nổ ba tiếng cả thấy một hồi Chúng sanh gặp cảnh quả nhôi Tan hồn tan xác hết rồi còn chi</i>	100
<i>Thấy đời hết ta thì mới mách Cho dân ta một mạch về Trời Để rồi hồn vía thành thơ Không còn sanh diệt như nơi Ta Bà</i>	104
<i>Cuộc biến thiên có Bà Phật độ Ráng mà tu theo lối đại thừa Giàu sang, nghèo khó, mắms dứa Nam mô sáu chữ hồn xưa phản hồi</i>	108
<i>Diễn Đức Quan Âm, July/30/2014</i>	